

Onderweg, september 2016



Kerkdiensten Bonifaciuskerk

zondag 4 september. aanvang 09.30 uur.

Voorganger: ds. W. den Braber uit Vriezenveen.

Collecte: 1^e Diaconie: Ouderenwerk,
2^e Kerk: Instandhouding eredienst.

Koster: K. van Duijn, tel. 540414.

zondag 11 september. aanvang 09.30 uur.

Voorganger: ds. R. Erkelens uit Alkmaar.

Collecte: 1^e Diaconie: St. Vluchtelingenwerk,
2^e Kerk: Onderhoud tuin en terrein.

Koster: Th. Hoff, tel. 541259.

zondag 18 september. aanvang 09.30 uur.

Voorganger: mevr. ds. B. Siertsema.

Collecte: 1^e Diaconie: PKN Vredeswerk,
2^e Kerk: Onderhoud gebouwen.

Koster: J. Kool, tel. 541127.

zondag 25 september. aanvang 09.30 uur.

Oecumenische dienst.

Voorgangers van de plaatselijke kerkgenootschappen.

Liturgische schikking: Pinkstergroep.

Collecte: 1^e Diaconie: Solidaridad,
2^e Kerk: Plaatselijk toerustingswerk.

Koster: L. Voorthuizen, tel. 541039.

zondag 2 oktober. aanvang 10.00 uur. Israëlzondag.

Voorganger: ds. H.K. Zijlstra uit Creil.

Collecte: 1^e Diaconie: Kerk en Israël,
2^e Kerk: Algemene kosten.

Koster: K. van Duijn, tel. 540414.

Van de predikant

Omdat dit al een gevuld kerkblad is, beperk ik me hier even tot enkele persoonlijke wederwaardigheden, zodat u ook weer op de hoogte bent van het reilen en zeilen in de pastorie.

Als u dit voorwoord leest, ben ik (bijna) weer terug van vakantie. Op het moment dat ik dit schrijf is het nog maar half augustus en hebben we onze vakantiereis nog vóór ons. Dus ik spreek nu vanuit een paar weken terug tot u.

Onze vakantiereis dit jaar gaat ver weg, door omstandigheden. Het is namelijk niet alleen een vakantiereis, maar vooral voor mijn vrouw ook een werk-reis. Als u dit leest ben ik dus (bijna) terug uit California in de Verenigde Staten. Mijn vrouw laat ik daar voor twee maanden achter. Zij heeft namelijk een prestigieuze beurs ontvangen om aan haar wetenschappelijk onderzoek te werken in één van de grootste bibliotheken ter wereld, The Huntington Library. Een fantastische kans voor haar om aan zo'n instituut aan haar eigen onderzoek te kunnen werken. Half november komt ze weer terug en begin 2017 zal ze dan een nieuw boek publiceren. De komende weken zult u Hyun-Ah dus niet in de kerk of in de stad zien!

Op moment van schrijven (half augustus) zit zij ook nog middenin haar inburgeringsexamens. Dat zijn verplichte examens (lezen, schrijven, luisteren, spreken, Kennis van de Nederlandse Samenleving) die ze moet halen om een permanente verblijfsvergunning voor Nederland te krijgen. Tegenwoordig maakt het niet meer uit of je getrouwd bent of niet: zij moet haar examens halen om in Nederland te mogen blijven wonen. Het heeft haar veel tijd gekost en rond de tijd dat u dit leest hebben wij de uitslagen binnen.

Zelf zit ik in de tweede helft van september nog een week in de nascholing. De vierde week, daarna nog drie keer een week te gaan. De komende keer is het thema 'leiderschap' en volg ik de cursus 'Motiverend leiderschap'. Dat gaat over de vraag "Hoe geef je leiding aan veranderingsprocessen in de gemeente?" Aan de ene kant heeft

Onderweg, september 2016

een kerkelijke gemeente rust en continuïteit nodig om de lopende dingen goed te laten draaien en anderzijds is er meer dan ooit behoefte aan nieuwe projecten, veranderingen om te overleven naar de toekomst toe. Dat is een soort spagaat waarin de gemeente zit, maar de predikant ook. Gelukkig zijn wij niet de enigen die daarmee kampen. Op de nascholing gaan we intensief aan de slag met literatuur en casuïstiek over dit thema. In groepen van acht collega's buigen we ons over elkaars uitdagingen en werkzaamheden.

Tot slot nog even een stukje uitleg. U hebt mij al een tijd niet op de kansel gezien, bijna de gehele maanden augustus en september niet. Dat betekent niet dat ik zo lang vakantie heb. Integendeel. Dat ik er een hele lange tijd niet ben, heeft domweg met de roostertechnische kant van de preekvoorziening te maken. Met een 50% baan gaat een predikant 18 zondagen per jaar voor, plus nog wat feestdagen. In totaal pakweg 24 diensten (afgezien van uitvaarten). Dat is contractueel vastgelegd en ik houd me daar ook vrij strikt aan. Waarom? Om het andere, ook zo nodige werk in de gemeente (pastoraat, toerusting, organisatie, beleid) niet in het gedrang te laten komen. Dat is ook belangrijk voor de gemeente en ik kan mijn tijd maar één keer besteden. Bovendien zit er voortdurend nóg een gemeente aan mij te trekken. Dat ik nu een hele tijd niet voorging kwam omdat mijn vakantie iets later viel dan aanvankelijk gepland, waardoor ik één zondag in september heb teruggegeven. Maar de preekvoorziening kan eenmaal gemaakte afspraken met gastpredikanten ook niet zomaar afzeggen, vandaar dat ik in augustus niet meer ben voorgegaan. Dus al met al: vanaf eind september ben ik er weer in mijn gewone ritme van 2 diensten per maand.

Het nieuwe kerkenwerkseizoen begint. In het volgende kerkblad zal ik daar meer over schrijven. We hebben dan een bewogen zomer achter de rug. Met veel gebeurtenissen op het wereldtoneel en veel gebeurtenissen in onze eigen gemeente. Mensen zijn ons ontvallen. Andere zijn in het ziekenhuis geweest. En tegelijkertijd gaan we door, als gemeente, omdat we in een toekomst geloven. Een toekomst die ons beloofd is. Een toekomst die we in deze wereld willen blijven verkondigen, tegen alles in. Een toekomst die ons allen geldt. Ik kijk uit

Onderweg, september 2016

naar weer een mooi seizoen met winterwerk: gespreksgroepen, filmavonden, maaltijden en vieringen op zondag. We zien elkaar!

ds. Oane Reitsma.

Antependium bij Avondmaal

Er is zowel onder de koster, onder de diakenen als onder gemeenteleden soms onduidelijkheid over de liturgische kleur die wij bij het avondmaal hanteren. Welnu, de stelregel is: een avondmaalsdienst volgt gewoon de kleur die op dat moment in het liturgisch jaar aan de orde is. Ik zal uitleggen waarom.

De oorsprong van de liturgische kleuren stamt al van ver vóór de Reformatie. Met andere woorden: uit de tijd dat de Kerk nog een ongebroke eenheid was. In die tijd werd er in de zondagse diensten wekelijks de maaltijd (eucharistie) bediend. In de tijd van de Reformatie wilden zowel Luther als Calvijn de wekelijkse viering van Schrift en Tafel behouden – ze waren immers niet anders gewend in hun katholieke opvoeding! Pas hun volgelingen hebben dat teruggebracht naar een aantal keer per jaar.

Toch blijft het principe van de wekelijkse maaltijdviering gehandhaafd, omdat het avondmaal op iedere willekeurige zondag in het jaar kan vallen. Er zijn zelfs Protestantse kerken (bijvoorbeeld de Domkerk gemeente in Utrecht) die wekelijks het avondmaal vieren. Hanteren we bij het avondmaal alleen wit, dan zou iedere week de liturgische kleur wit moeten zijn. Dat kan niet, want dan komen de andere kleuren niet meer aan de orde! De opvatting dat de kleur bij het avondmaal wit zou moeten zijn is dan ook een misvatting en reflecteert een heel eenzijdige visie op avondmaal. Wit als kleur van feest en licht verwijst inderdaad naar de hemelse maaltijd en de verbondenheid met de Kerk boven alle tijden en plaatsen. Het is dan vooral een feestmaal, maar is het niet veel mooier dat we ook het avondmaal kunnen vieren als verwachtingsmaal in de paarse tijden van advent en lijdenstijd, toevlevend naar het grote feest? Of in de groene tijd van hoop en groei – herinnerend aan het groene gras waar Jezus de vijf broden brak? Of in de rode tijd als de Heilige Geest ons omgeeft met Pinksteren of als we ons verbonden voelen met wie in het geloof zijn gestorven? De kleur van de antependia en de stola 'kleurt' zo letterlijk de

Onderweg, september 2016

avondmaalsviering: iedere kleur legt zijn eigen accent. Dat is theologisch en liturgisch spannend.

Een voorbeeld: aanstaande 23 oktober zullen wij een ouderling herbevestigen. We vieren dan ook de Maaltijd van de Heer. Bij de bevestiging dragen we altijd de kleur rood, omdat die de Heilige Geest symboliseert (vuur) en de inzet van onze levens voor de zaak van het geloof (bloed). Natuurlijk willen wij dan het avondmaal ook onder de symboliek van het rood vieren: als één gemeenschap omgeven en geïnspireerd door het Heilige Geest, het vuur van ons geloof.

In het volgende kerkblad zal ik iets uitleggen over de keuze van de liturgische kleur bij uitvaart. Want ook bij die gelegenheid kunnen er verschillende keuzes worden gemaakt.

ds. Oane Reitsma.

Wisseling van ambtsdragers

Afscheid.

Het nadeel dat een nieuw kerkblad zo lang op zich laat wachten, zoals in de zomermaanden, is dat we ook qua nieuwsvoorziening achterlopen op de actuele ontwikkelingen. Vandaar nu pas een bericht over de wisseling van ambtsdragers in onze kerkenraad.

Wij hebben als kerkenraad inmiddels afscheid genomen van zo mogelijk onze twee meest toegewijde ambtsdragers (de anderen overigens niet te na gesproken!): Hieke van der Goot en Rob van der Heijden. Hun verdienste hoeft in onze geloofsgemeenschap geen nadere toelichting. Hieke heeft zich dertien jaar lang als ouderling enorm ingezet voor het pastorale werk in de gemeente, een kracht die bijna onmisbaar is. Ik zeg 'bijna', omdat het voor anderen in onze geloofsgemeenschap een taak is om het vele werk dat Hieke deed, over te nemen. Immers: we vormen de gemeenschap waarin we omzien naar elkaar gezamenlijk. Hieke gaat ons op afzienbare termijn verlaten: ze verhuist naar Beverwijk. We wensen haar veel zegen op haar verdere levenspad in Beverwijk, waar ook haar kinderen wonen en hopen haar in de toekomst nog wel eens in ons midden te zien. Rob blijft gelukkig gewoon in ons midden. Ook zijn tomeloze inzet behoeft geen nadere introductie. Toch ook hier de oproep aan gemeenteleden om de zaak mee draaiende te houden, want de

Onderweg, september 2016

kerkenraad is van mening dat het niet goed is dat veel werk maar op een paar mensen neerkomt. Wij danken Rob voor zijn inzet binnen de kerkenraad en zullen hem daarbuiten nog ongetwijfeld actief zien in en rond de kerk.

Bevestiging.

Op 23 oktober hopen wij Dicky Poot te bevestigen als pastorale ouderling. Indien er binnen twee weken na deze publicatie geen wettige bezwaren binnenkomen bij de scriba van de kerkenraad, verwelkomen wij Dicky in ons midden. Het is voor haar niet voor het eerst dat zij een ambt op zich neemt. In het verleden is ze zelfs al scriba geweest van onze kerk. Heel fijn Dicky, dat je de gelederen komt versterken.

ds. Oane Reitsma.

In Memoriam Annie Willemina Zwart-Heidergott (1935-2016)

Annie Zwart herinneren veel mensen zich onder meer van het toeristenkerkje in Onderdijk, waar zij namens onze gemeente destijds actief was. Ze kwam oorspronkelijk uit de provincie Groningen, uit Baflo. Met haar man en hun dochter Lucia woonde ze het grootste deel van haar leven aan de Europasingel in Wervershoof. Zij was van gereformeerde komaf en hij van hervormde huize. Omdat de kerkgrenzen in Wervershoof in het verleden verschillend liepen, hoorde hij kerkelijk bij Andijk en zij bij onze geloofsgemeenschap. Het verschil in geloofsachtergrond is in zekere zin altijd exemplarisch gebleven voor hun huwelijk dat niet altijd makkelijk was.

Sinds 2005 was mevrouw Zwart alleen en heeft ze nog een aantal heel goede jaren gehad. Door de jaren heen nam de dementie helaas toe, waardoor ze in februari 2014 in de Wilgenhof kwam te wonen, waar ze op de leeftijd van bijna 81 jaar overleed (haar verjaardag stond in het vorige kerkblad nog genoemd, maar die heeft ze niet meer mogen meemaken). Lucia zocht haar moeder dagelijks op en deed veel voor haar. Zij gaat nu een heel moeilijke tijd tegemoet, omdat zij en haar moeder heel veel voor elkaar betekenden. Wij hopen dat de goede herinneringen op een zeker moment de overhand krijgen over het grote verdriet van dit moment.

ds. Oane Reitsma.

Onderweg, september 2016

In Memoriam Barbara Hoekstra-van der Jagt (1923-2016)

Een Brabantse die met een Fries getrouwd was. In Medemblik, waar beiden al jong waren komen wonen, hebben ze elkaar leren kennen. Levenslang heeft ze hier gewoond en twee dochters heeft ze hier. Ik mocht Barbara Hoekstra een paar keer bezoeken in de afgelopen twee jaar. Ze was scherp van gedachten en kon rake en directe opmerkingen maken. Dat vond iedereen niet altijd even makkelijk, maar ze dacht wel over de dingen na en ik heb gemerkt dat er een diepe ernstige toon van humor in haar zat. Tot op het laatst toe is ze geestelijk scherp gebleven. Lichamelijk was ze allang niet meer goed. Haar man overleed in 2002. Na een hersenbloeding, die sindsdien een halfzijdige verlamming veroorzaakte, verhuisde ze van het Overtoom naar haar kamer in de Valbrug, waar ze bijna dan vijftien jaar gewoond heeft. Vanaf het begin dat ik haar opzocht hoefde het voor haar eigenlijk niet meer, het leven. De luidruchtige kinderen op schoolplein onder haar kamer merkte ze niet eens op. Ze had een gezegend leven gehad en was zich er zo van bewust dat ze 'niets meer kon'. Zo ervoer ze dat helaas.

Begin dit jaar lag ze al eens in het ziekenhuis. Begin juli voor de tweede keer. Een dag voordat ze weer naar huis mocht kwam de zuster haar medicijnen brengen. Maar ze bleek in alle stilte onverwacht te zijn overleden.

Ik geloof het zo: toen niemand erbij was, heeft zij God ontmoet. Ze stierf zoals ze de laatste tijd koos om te leven: in afzondering. Dat haar gedachtenis ons tot zegen mag zijn. God behoed ons allen.

ds. Oane Reitsma.

In Memoriam Marten Hofman (1943-2016)

Marten Hofman uit de Baljuwstraat was niet actief betrokken bij onze kerk. Wel stonden hij en zijn vrouw, allebei afkomstig uit de Noordoosthoek van Fryslân, als dooplid ingeschreven. Al meer dan 40 jaar woonden zij in Medemblik. Ook hun beide dochters wonen hier. Na een halfjaar ziekte is Marten Hofman overleden op de leeftijd van 73 jaar. Aan het eind van het ziekteproces ging hij naar een hospice

Onderweg, september 2016

om daar zijn laatste tijd door te brengen. Dat werden slechts twee dagen.

Wij bidden voor zegen en kracht voor zijn vrouw Flora. Dat zij zich gedragen mag weten door de genade van de Eeuwige Allerhoogste.

ds. Oane Reitsma.

In Memoriam Leendert Jacob Smoor (1937-2016)

Voor ons allen, en voor Truus in de eerste plaats, was het een schok dat Leen Smoor op maandagochtend 25 juli niet meer wakker is geworden. De dag daarvoor hadden we Leen nog in de kerk gezien. 's Middags was hun kleinzoon Niels uit Australië overgekomen om een paar weken bij zijn grootouders te zijn. Wie had kunnen vermoeden, dat hij zijn grootvader nog maar één avond heeft kunnen meemaken. Leen Smoor behoeft geen nadere introductie in onze geloofsgemeenschap. Hij had geen kerkelijke achtergrond, is nooit gedoopt, maar is de afgelopen 25 jaar altijd met Truus meegekomen en was volledig deel van onze geloofsgemeenschap. Leen kwam je overal in Medemblik tegen.

Leen was een man van sport, in zijn jonge jaren hardlopen en atletiek, na een ongeluk waarbij hij beide benen brak, werd dat midgetgolfen en jeu-de-boulen. Het bracht hem zelfs tot in Portugal!

Leen was ook een mensenmens. Hij ging het liefst om met mensen van allerlei pluimage. Want het doet er niet toe wat je afkomst of geloof is, als je maar eerlijk bent, zo vond hij terecht.

Leen was als jagerszoon ook een natuurmens, leefde mee met het ritme van de natuur en was zich bewust dat de gierzwaluwen midden in de zomer weer vertrokken. Met hen is hij meegevlogen naar andere oorden, waarvan wij geloven dat hij is in het licht nabij de Eeuwige.

Leen en Truus waren 55 jaar getrouwd. Leen mocht 79 jaar oud worden. Truus, de kinderen Mathilde en Leendert jr. en de kleinkinderen Niels, Lisa en Bram noemen wij in onze gebeden. Dat zij troost vinden bij elkaar.

ds. Oane Reitsma.

Onderweg, september 2016

In Memoriam Roelina Hendrika Vermeulen-Jonkers
(1947-2016)

Lien Vermeulen, de vrouw van Frank Vermeulen, was niet actief betrokken bij de kerk. Velen van ons kennen haar wel, niet in de laatste plaats omdat haar man in het verleden voorzitter is geweest van de beheersraad. Hoewel zij al enige jaren ziek was, is zij toch zeer onverwacht aan een hersenbloeding overleden op vrijdag 5 augustus. Zij mocht 69 jaar worden. Wij weten haar geborgen bij de Almachtige. Frank Vermeulen woont op de Vlietlanden. Wij gedenken hem in onze gebeden en ook hun zoon Olaf en zijn gezin die in Lelystad wonen.

ds. Oane Reitsma.

Wensen voor een kerkelijke uitvaart

Herhaaldelijk is het mij als predikant overkomen, dat er een gemeentelid overlijdt waar ik een goed pastoraal contact mee had, terwijl de nabestaanden dat soms niet eens weten. Dat gebeurt vooral als er geen partner meer is. Kinderen weten dan in veel gevallen niet dat de dominee weleens bij hun vader of moeder op bezoek komt. In veel gevallen kiezen de kinderen dan voor een niet-kerkelijke uitvaart, omdat ze zelf geen band (meer) met de kerk hebben. Toch is het niet altijd duidelijk of dit dan ook de wens geweest zou zijn van de ouders. We zitten hiermee in een heel gevoelig spanningsveld. Aan de ene kant wil je als kerk graag je eigen gedoopte leden met de bemoediging en troost van de Bijbelverhalen en vooral ook met de zegen van de Eeuwige ten grave dragen. Aan de andere kant hebben natuurlijk de nabestaanden het laatste woord over hoe zij het liefst afscheid nemen van hun geliefde ouders.

Tegelijkertijd heb ik in de afgelopen tijd met verschillende oudere mensen gesprekken gevoerd over hun uitvaart. Er zijn mensen die daar al eens hun gedachten over laten gaan, ook al is het nog niet aan de orde en hoopt men nog jaren te leven. Voor veel mensen vergt het moed om over hun eigen dood en uitvaart na te denken, maar eigenlijk is het juist heel verstandig om dat te doen! Daar is niks 'engs' aan. De

Onderweg, september 2016

dood hoort bij het leven en komt voor iedereen op een gegeven moment. Dat is een zekerheid!

Zoals veel mensen hun wensen te kennen geven bij een uitvaartondernemer, bijvoorbeeld of zij gecremeerd wensen te worden of juist begraven en zoals veel mensen een uitvaartverzekering nemen, zo kunt u ook nadenken over de vraag of u vanuit de kerk wilt begraven worden of niet. Als u dat laatste wilt, is het heel belangrijk dat u dat laat weten. Niet eens zozeer aan de kerkenraad of de predikant (mag wel!), maar vooral aan uw eigen kinderen of andere nabestaanden. Zij moeten de dingen regelen als het zover is. Kerkenraden en predikanten wisselen op gezette tijden weer. Nadenken over je eigen dood en afscheid vraagt moed. Ik kom nogal eens mensen tegen die dat moeilijk vinden. Maar we hoeven er niet voortdurend mee bezig te zijn. Het moet ons niet gaan beheersen. Maar als u weer eens een uitvaart meemaakt, zou u gerust een keer tegen uw partner of kinderen mogen zeggen: “Zó en zó zou ik het ‘t liefst hebben”, zodat toekomstige nabestaanden weten wat ze, als het zover is, moeten doen. Om het daarna weer rustig naast u neer te leggen in de handen van de toekomst. Wilt u eens met de predikant hierover spreken, schroom dan niet om erover te beginnen of contact op te nemen.

ds. Oane Reitsma.

Liedboeken meenemen!!

Op de laatste gemeenteavond kwam naar voren dat het op ‘drukke’ zondagen gebeurt, dat er te weinig liedboeken zijn. Niet iedereen kan dan meezingen en dat is jammer.

In het verleden is er een aantal liedboeken gekocht, met name voor de gasten in onze diensten. Gemeentelieden kregen toen de mogelijkheid om met korting een eigen exemplaar aan te schaffen.

De kerkenraad vraagt u om voortaan zoveel mogelijk uw *eigen* liedboek van thuis mee te nemen, zodat gasten in ons midden gebruik kunnen maken van de boeken in het rek.

ds. Oane Reitsma.

Onderweg, september 2016

Dagelijks leesrooster



september:

- do. 1: Prediker 10:8-20 Leef bewust.
vr. 2: Prediker 11:1-10 Zet niet alles op één kaart.
za. 3: Prediker 12:1-14 Ouderdom komt met gebreken.
zo. 4: 1 Timoteüs 1:1-11 Volhouden.
ma. 5: 1 Timoteüs 1:12-20 Niets om je voor te schamen.
di. 6: 1 Timoteüs 2:1-7 Bidden voor Den Haag.
wo. 7: 1 Timoteüs 2:8-15 Opvallen in onopvallendheid.
do. 8: 1 Timoteüs 3:1-13 Profielschetsen.
vr. 9: 1 Timoteüs 3:14-4:10 Blijf oefenen.
za. 10: Lucas 14:25-35 Voorrangsregels.
zo. 11: Lucas 15:1-10 Zorg.
ma. 12: Lucas 15:11-32 Een vader die uitkijkt.
di. 13: 1 Timoteüs 4:11-5:2 Familieonderricht.
wo. 14: 1 Timoteüs 5:3-16 Algemene Nabestaanden Wet.
do. 15: 1 Timoteüs 5:17-25 Zorgvuldigheid.
vr. 16: 1 Timoteüs 6:1-10 Hoger onderwijs: Wees tevreden.
za. 17: 1 Timoteüs 6:11-21 Genade voor iedereen.
zo. 18: Lucas 16:1-9 Creatief boekhouden.
ma. 19: Lucas 16:10-18 Maak een keuze.
di. 20: Psalm 45 Gedicht voor de koning.
wo. 21: Genesis 25:19-34 Botsing.
do. 22: Genesis 26:1-17 Leugentje om bestwil?
vr. 23: Genesis 26:18-33 Uitputtingsslag.
za. 24: Genesis 26:34-27:29 List en bedrog.
zo. 25: Genesis 27:30-28:9 Rest-zegen.
ma. 26: Genesis 28:10-22 Verbindingsweg.
di. 27: Genesis 29:1-20 Doelgericht werken.
wo. 28: Genesis 29:21-35 Duurbetaalde liefde.
do. 29: Genesis 30:1-21 Gezinsvorming.
vr. 30: Genesis 30:22-43 Vermogensaanwas.



Onderweg, september 2016

Agenda

do. 15 september	Bonfoyer	18.00 uur.	Samen aan Tafel (zie blz. 18,19).
do. 13 oktober	Bonfoyer	18.00 uur.	Samen aan Tafel.
do. 10 november	Bonfoyer	18.00 uur.	Samen aan Tafel.

Inleverdata Onderweg 2016

oktober	do. 22 september ,	verschijnt rond vr. 30 sept.
november	do. 27 oktober	vr. 4 nov.
december / januari	do. 1 december	vr. 9 dec.

Inleveren kopij kerkblad.

Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met
donderdag 22 september 2016, 12.00 uur

via het bekende e-mailadres:

onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Eerder inleveren? Graag, want dan hoeft het werk niet op het laatste moment gedaan te worden!

Het volgend kerkblad zal rond vrijdag 30 september 2016 verschijnen.
Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen
adressenbestand doorgeven aan:
Nelly An Bos, tel. 06-23271777, e-mail: heeringa.andre@gmail.com.

Diaconie

Bedankt!

Vrijdag 20 mei was de laatste keer, dat Klaas en Ron voor een, als altijd overheerlijke, maaltijd zorgden. We hebben begrip voor het feit dat het na de verhuizing niet goed doende is ons maandelijks iets heerlijk voor te schotelen, maar dat neemt niet weg, dat de maaltijdgangers, door de tijd heen uitgegroeid tot een min of meer vaste groep, jullie kookkunst, de verhaaltjes met toch vaak een boodschap voorgelezen door RonGewoon: Samen eten met

Onderweg, september 2016

Klaas en Ron is voorbij. Wij bedanken jullie oprecht! Dat is ook al gezegd in mei, maar hier toch ook nog een keer: Bedankt! Jullie volgende kookadres kan voor referenties altijd bij ons terecht. Ook de medewerkers van Klaas en Ron bedanken we hartelijk voor hun trouwe assistentie! Inmiddels wordt er gewerkt aan de voortzetting van Samen aan Tafel. Zoals het er nu uitziet, gaat dat ook lukken. Elders in dit blad kunt U er al meer over lezen.

Namens de diaconie, Hannie Huttinga.

Bloemen van de kerk.

Als u 80 wordt en alle jaren daarna krijgt u, op de zondag in de buurt van uw verjaardag, de bloemen van de kerk en een mooie kaart met alle namen van de kerkgangers.

Het gebeurt wel eens, dat u dan net niet thuis bent, omdat u bijvoorbeeld een paar weken op de camping zit. Als u het aan ziet komen, dat u rond uw verjaardag niet thuis bent, wilt u het dan aan één van de diakenen laten weten. Dan kunnen wij de bloemen eerst aan iemand anders geven. De kaart wordt evengoed bij u thuis bezorgd.



De diaconie.

Ingezonden

Oecumenisch Roze Viering met maaltijd.

Graag brengen wij onder de aandacht dat er weer een Oecumenisch Roze Viering plaats vindt op zondag 9 oktober om 14.30 uur, net als vorig jaar in het sfeervolle Foreestenhuis aan het Grote Oost 43 in Hoorn. Zoals u van ons gewend bent staan deze vieringen in het teken van ontmoeting, creativiteit, veelkleurigheid en spiritualiteit. Dit jaar is het thema 'Vrijheid'. Een thema dat altijd actueel is: de vrijheid die je als inwoner van een land ervaart, maar ook de vrijheid die je jezelf, maar tegelijkertijd ook een ander toebedeelt. In hoeverre sta je jezelf toe om jezelf te zijn en durf je de ruimte in te nemen die daarvoor nodig is? De muziekgroep 'Muziek Mozaïek' zingt mooie liederen, waarbij we ook mee mogen zingen. De viering wordt naast de voorbereidingsgroep verzorgd door Ede Hoogbruin, Bert Dicou en

Onderweg, september 2016

Marina Slot. De maaltijd voorafgaand aan de viering start om 13.00 uur, inloop vanaf 12.30 uur. Voor de maaltijd is reserveren gewenst. De bijdrage is € 3,00 per persoon. Dit kan je contant ter plekke voldoen, maar overmaken kan ook op NL11INGB0003119924 van V.E. Veenstra, graag o.v.v. de naam van de deelnemer(s). Reserveren kan op tel. 0229-219278 of via pianolas@hetnet.nl. Graag tot 9 oktober! Iedereen is van harte welkom!

Ingezonden

Allemaal heel hartelijk bedankt voor jullie belangstelling, bezoekjes, bloemen, kaarten en telefoontjes. Ook namens Johan hartelijk dank.

Ali Klercq.

Ingezonden

Dagelijks diverse activiteiten voor vijftigplussers.

Nu de maand september nadert en voor velen de vakantieperiode eindigt, is het weer tijd om dingen te ondernemen. Voor de vijftigplusser in Medemblik is er weer volop keus. Voor het komende seizoen heeft de stichting 'De Actieve Senioren' (DAS) weer een attractief en afwisselend programma samengesteld.

Van maandag tot en met vrijdag kunnen vijftigplussers samen actief, creatief en educatief aan de slag. Op maandag is er tafeltennis. Dinsdags kan men naar Tai Chi, koersbal, computerles of volleybal, terwijl op woensdag volksdansen, Engelse les, schilderen, gym, sport en de laptopclub op het programma staan. De activiteiten van donderdag vinden allemaal plaats in het verenigingsgebouw 'Sint Pieter'. Belangstellenden kunnen daar dan deelnemen aan gymmen, wenskaarten maken, Tai Chi, schilderen, Engelse conversatie en klaverjassen tijdens de algemene soosmiddag. Op vrijdag is er dan nog zwemmen en bowlen. Alle activiteiten, met plaats en tijden, zijn te vinden op de DAS-kalender. Deze zal worden verspreid in die wijken van Medemblik waar veel ouderen wonen. Mocht u geen exemplaar krijgen en heeft u wel belangstelling neem dan contact op met één van de onderstaande contactpersonen. Dus, wie het leuk lijkt om samen

Onderweg, september 2016

met leeftijdgenoten gezellig bezig te zijn kan contact opnemen met één van de volgende personen:

*Lia Bot (0227 – 542445),
Niek Hogendijk (0227 – 5484410) of
Paul Stam (0227 – 543195).*

Ingezonden

De kunst van luisteren.

Ik wandelde even met God. Ik probeerde Hem te overtuigen van mijn gelijk. Trouwens laat ik eerlijk zeggen: Ik wandelde niet, maar ik lag op mijn rug, in bed wakker te zijn.

Nee, mijn broer Andries deed dat. Hij had nog maar één long en daar had hij het best moeilijk mee. Hij pakte zijn zuurstofkarretje en zei: "Ik ga even wandelen met God." Hij zei: "Ik geef dan God de schuld van al die toestanden van ons mensen, in en om de kerk." Zolang hij praatte zei God niets

Gelukkig was de zuurstof beperkt en Andries zweeg. God kreeg even de gelegenheid iets terug te zeggen en zei: "Zullen we afspreken, dat het gelijk in het midden ligt?" Ik lag dus op mijn rug wakker te zijn. Als ik dacht, praatte over de mensen die kerkelijk over geschreven zijn naar Medemblik en ik ze welkom heet in onze kerkelijke gemeente, kijken ze mij verwonderd aan. (Dat is nog de mooiste manier van aankijken) "Kerk? Nooit van gehoord, of ja mijn ouders en ben ik gedoopt, of ben ik een kind van gedoopte ouders, wat bedoel je mijnheer Bakker?"

Ja, wat bedoel ik, ik dacht aan een beetje zuurstof, of zo, kan geen kwaad. Ik lag op mijn rug, en wachtte op antwoord, welk antwoord, is er een antwoord? "Nee dus." Want ik wandel niet, ik lag op mijn rug. Gelukkig als je stil bent, geeft God antwoord: "Als je ook eens stil bent, zullen jullie Mij nog eens vinden, misschien wel onder een ceder, vijgeboom of bij een niet kerkelijk geïnteresseerde.

Ik viel in slaap en ga morgen weer, met spanning, naar een nieuwe Medemblikker.

Nooit van gehoord: van die kerk? Nou dan, bij deze, want er zijn ook mensen die een beetje extra zuurstof op prijs stellen.

Wim Bakker.

Ingezonden

Een bijzondere kerkdienst.

Donderdagmorgen 30 juni bereikte ons het verzoek of de kerk diezelfde avond gebruikt mocht worden voor een kerkdienst door een Duitse groep jonge toeristen. Dit verzoek werd gedaan door Pastorin Anna Maria Walpuski, voorganger van de Ev.-Luth. Kirchengemeinde Immensen, Kirchengemeinde Arpke en Kirchengemeinde Sievershausen, drie kleine plaatsen ten oosten van



Kirchengemeinde
Sievershausen

Hannover. Ze vertelde, dat ze met een boot een week lang het IJsselmeer hadden rondgevaren en nu deze week wilde afsluiten in onze Bonifaciuskerk. Afsproken werd, dat ik om kwart voor acht diezelfde avond bij de kerk zou zijn om ze te ontvangen. Nadat ik de microfoon geplaatst had en de kaars had aangestoken, kwamen ze binnen. Tot mijn verbazing waren deze toeristen veel jonger dan ik had

gedacht. Het ging om een groep van 45 jongens en meisjes in de leeftijd van 13 en 14 jaar. Navraag leerde mij dat het hier om een groep z.g. "Konfirmanden" uit Arpke, Immensen en Sievershausen ging. Pastorin Anna Maria Walpuski legde mij uit wat Konfirmation is. Het is in het Nederlands te vertalen met het woord: bevestiging. De Ev.-luth. Kirchengemeinde nodigt jongeren uit om samen te leren en om te vragen wat het betekent om gedoopt te worden, om te geloven in Jezus Christus en als een christen in deze wereld te leven. Het Konfirmation-werk begint bij het begin van het schooljaar voor de kinderen van het zevende schooljaar en strekt zich uit over twee jaren. Aan het einde van die twee jaar gaan de Konfirmanden een week samen weg. Een zeilweek op het IJsselmeer. En zo kwamen ze dan voor de laatste dag in Medemblik met het bovenstaande verzoek.



Onderweg, september 2016

De dienst werd geleid door Pastorin Anna Maria Walpuski, maar de jongeren hadden een grote inbreng. Beurtelings werd er door groepjes van vier of vijf jongens en meisjes uit de bijbel gelezen en gebeden. Dit werd weer afgewisseld door het zingen van liederen uit een door hen zelf meegebrachte liedbundel. Halverwege de dienst werd de maaltijd van de Heer gevierd. Er werd brood gebroken en rondgedeeld, gevolgd door bekers druivensap. De dienst eindigde met staande de geloofsbelijdenis uit te spreken en het bidden van het 'Onze Vader'. Na een uur werd er hartelijk afscheid genomen en werden we bedankt voor het gebruik van onze kerk. Al met al vond ik het een mooie ervaring om zoveel jongeren in de kerk met het geloof bezig te zien.

Paul Stam.

Ingezonden

Taizé-viering op zondagavond 9 oktober in Westwoud.

Op zondagavond 9 oktober a.s. organiseert Taizé West-Friesland weer een Taizé-viering in de PKN-kerk van Westwoud. Aanvang 19.30 uur. De kerk is vanaf 19.00 uur open. Zoals gebruikelijk heeft de viering een meditatief karakter met weinig gesproken woord en duurt ongeveer 50 minuten. Taizé-liederen worden afgewisseld met stiltes en korte teksten. Een oase van rust en bezinning in een hectische wereld. Taizé is ook ontmoeten: generaties, culturen, gelovigen van verschillende richtingen en niet-gelovigen ontmoeten elkaar.



Wat is Taizé?

In de Bourgogne in Frankrijk ligt het dorpje Taizé (spreek uit Tèzé) waar de broedergemeenschap jaarlijks vele duizenden mensen trekt. Er zijn vele mogelijkheden om over het geloof te praten, je te verdiepen en te praten over maatschappelijke kwesties te praten. In de loop der jaren zijn jongeren in steeds grotere aantallen naar Taizé gekomen. Ze

Onderweg, september 2016

komen uit alle werelddelen, nemen deel aan de vieringen en aan ontmoetingen. Taizé vierde in 2015 haar 75-jarig bestaan.

Voorafgaand aan de viering is er op zondagmiddag om 15.30 uur weer een zangworkshop. De voortrekkers van de Taizé-zang oefenen dan de liederen die 's avonds worden gezongen. We hopen dat de workshop weer net zo goed bezocht wordt als vorige keer. Iedereen is welkom.

Nynke Mol, Taizé West-Friesland.

Samen aan Tafel

Ja, we gaan door met Samen aan Tafel! Het belangrijkste is dat we nieuwe koks hebben gevonden: Thomas van Hulsen en Marga van Schagen. Fantastisch! Zij zullen het menu samenstellen, de inkopen doen en voor ons koken. Veel dingen blijven hetzelfde, op enkele onderdelen zal het wat anders gaan.



Leen en Simone Voorthuizen zullen (afgezien van september) de tafels klaarzetten en dekken en Trees Welp zal het geld blijven innen. Voor het afruimen, afwassen en opruimen moeten er iedere keer wel vrijwilligers worden gezocht. We gaan ervan uit, dat we uit de aanwezigen iedere keer wel een paar vrijwilligers kunnen vinden, want we moeten het met elkaar gaan doen.

Ook de prijs blijft vooralsnog hetzelfde: € 6,00. Mocht blijken, dat we daar niet mee uitkomen, dan komt er wellicht later nog een eurootje bij. We hebben besloten geen wijn te schenken, maar frisdrank. De verhalen van Ron zullen we nog het meest missen! De komende keren neemt ds. Oane Reitsma de opening voor zijn rekening.

De komende maaltijden staan gepland voor donderdag 15 september, donderdag 13 oktober en donderdag 10 november, steeds om 18.00 uur.

De maaltijd staat in principe voor iedereen open. Omdat wij als kerk een pastorale taak hebben, willen we voor deze activiteit met nadruk

Onderweg, september 2016

de mensen uitnodigen die doorgaans thuis alleen de maaltijd gebruiken. Zo is er voor hen de mogelijkheid om eens samen te eten en eventuele eenzaamheid wat te doorbreken. Maar, zoals gezegd, ook mensen die samen zijn, blijven van harte welkom om te komen. Wel is er een absoluut maximum van 40 deelnemers vanwege de ruimte en de hoeveelheid eten die we in onze keuken kunnen voorbereiden. Aanmelden gaat net als voorheen, via de intekenlijst op zondag en tijdens de maaltijd zelf alvast voor de volgende keer. Aan- en vooral ook afmeldingen in de week voor de maaltijd gaan voortaan via Wil Zeldenrust. (tel. 0227-544783 b.g.g: w.zeldenrust@quicknet.nl) Wie achter het net vist, krijgt de volgende keer voorrang.

*Namens de voorbereidingscommissie,
Hannie Huttinga.*

Uit de gemeente

Blijf in contact met uw kerk.

Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan: Nelly An Bos, Oostersingel 47, tel. 545477.



Overleden:

23-06: De heer M. Hofman, Baljuwstraat 81.
06-07: Mevrouw B. Hoekstra-van der Jagt, Valbrug 51.
21-07: Mevrouw A.W. Zwart-Heidergott, De Wilskracht 28, Wervershoof.
25-07: De heer L.J. Smoor, Pekelharinghaven 11.
05-08: Mevrouw R.H. Vermeulen-Jonkers, Droge Wijmersweg 5-213,
Wervershoof.

Verhuisd en overgeschreven:

15-07: De heer en mevrouw B. Kooij-van Drunen, Kaapstander 70
naar Heerhugowaard.

Verjaardagen:

04-09: Mevrouw H.H. Heijnen-Moret, Houtkopersgilde 6.
07-09: De heer J.K. Steeman, Molenmeesterstraat 6.
08-09: De heer G. de Graaff, Overtoom 48.
13-09: Mevrouw A.T. Terpstra-de Bruijne, Westereiland 45.
14-09: Mevrouw P.M. Meijers-van Gijzen, Waterborg 31.
17-09: Mevrouw T.G. Smoor-Grootenhuis, Pekelharinghaven 11.

Onderweg, september 2016

20-09: De heer P. Bongers, Waterborg 289.

21-09: Mevrouw A.M. van de Wetering-Gelmers, Bottelierstraat 54.

Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen

Westfries Gasthuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn.

Nicolaas Verpleeghuis, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek.

AMC, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.

VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

MCA, Postbus 501, 1800 AM Alkmaar.

GGZ-Hoorn, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn.

Lindendael, Koepoortsweg 35, 1624 AB Hoorn.

Watermolen Abbekerk, Wipmolenstraat 10, 1657 AT Abbekerk.

Woonzorgcentrum Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik.

Huize Almere, Burg.Pierhagelaan 2, 1674 PB Opperdoes.

**Drie:
groot – groter – grootst.**

BRENGT DE BIJBEL DICHTBIJ



Misschien kent u wel uitdrukkingen als: ‘Driemaal is scheepsrecht’ of ‘Al het goede komt in drieën’. Waar deze uitdrukkingen precies vandaan komen, is onzeker, maar het getal drie speelt een grote rol. En dat heeft weer te maken met de bijzondere positie van het getal drie in de Bijbel.

Het getal drie wordt vaak verbonden met volheid, net als de getallen zeven en twaalf. Het getal is een teken van compleetheid. Vaak denken mensen dan aan de drie-eenheid: Vader, Zoon en heilige Geest. Dit begrip komt in de Bijbel voor, maar er zijn wel teksten die ‘Vader’, ‘Zoon’ en ‘heilige Geest’ noemen: Zo moeten de leerlingen de mensen dopen ‘in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest’ (Matteüs 28:19).

Het getal drie betekent ook dat iets versterkt wordt. Als iets driemaal of in drieën gebeurt, is er iets bijzonders aan de hand. Noach laat bijvoorbeeld driemaal een duif uitvliegen om te zien of de aarde al

Onderweg, september 2016

weer droog is (Genesis 8:8-12). En bij Abraham komen drie mannen op bezoek om hem te vertellen dat hij en Sara een zoon zullen krijgen. Sara bakt dan brood van drie maten fijn meel: hun gastvrijheid kent dus geen grenzen (Genesis 18:1-15). Je zou dus kunnen zeggen dat drie de overtreffende trap is: niet groot of groter, maar grootst.

Ook in andere verhalen speelt het getal drie een rol:

- De schenker en de bakker dromen over drie druivenranken en drie manden met brood. Over drie dagen zullen ze beiden een hoge plaats krijgen: terug aan het hof, of opgehangen aan een paal (Genesis 40:9-19).
- Bileam slaat zijn ezelin driemaal. Hij is dus niet zomaar boos, maar echt woedend. Tegelijkertijd blijkt zijn ezelin al drie keer een engel op de weg te zien (Numeri 22:21-35).
- David maakt drie buigingen naar zijn vriend Jonatan als ze afscheid van elkaar nemen, een teken van echte eerbied voor hem (1 Samuel 20:41).
- De stad Nineve is zo groot dat je wel drie dagen nodig hebt om er doorheen te trekken. Jona gaat echter niet verder dan één dagreis. Hij wil dus, ook nadat hij drie dagen in de buik van een vis zat (Jona 2:1), niet echt zijn best doen om Gods boodschap aan de inwoners te vertellen (Jona 3:3-4).
- Petrus zegt drie keer dat hij Jezus niet kent (Matteüs 26:75). Maar na Jezus' opstanding zegt hij ook drie keer dat hij van Jezus houdt (Johannes 21:15-17).

Zoals je aan al deze voorbeelden kunt zien, kom je het getal drie door de hele Bijbel heen tegen. Een teken van groot – groter – grootst, van volheid en compleetheid. Ook de bekende woorden 'Geloof, hoop en liefde' komen met z'n drieën (1 Korintiërs 13:13) en de meeste van deze drie is de laatste, de liefde. Al het goede komt in drieën. Niet groot of groter, maar grootst: het gaat om de liefde.

*Bron: Blog van Roelien Smit,
bijbelwetenschapper bij het Nederlands Bijbelgenootschap.*

Onderweg, september 2016

Ingezonden (St. Bonifaciuskerk)

14 locaties - 28 pianisten:

Pianotour Medemblik.

Op zondag 4 september vindt voor de 4^{de} keer de PIANO TOUR MEDEMBLIK plaats: een gratis muzikaal festijn met zo'n 28 pianisten op 14 locaties in hartje Medemblik. Er zijn veel verschillende muziekstijlen dus iedereen vindt wel een concertje wat hem of haar zal aanspreken: er is popmuziek, musical, jazz, klassiek ... ! Het handigste is om de fiets mee te nemen maar ook wandelend kan je deze PIANO TOUR prima volgen !

Openingsconcert 13.00 uur in de Bonifaciuskerk

Tijdens het openingsconcert om 13 uur in de Bonifaciuskerk tonen 3 pianisten, die 's middags ook optreden, al hun talent: het jonge pianoduo Ischico Velzel & Florence van der Does spelen samen een aantal prachtige, klassieke nummers. Florence van der Does (1994) begon na het volgen van vioollessen op dertienjarige leeftijd met pianolessen. Aan het conservatorium van Amsterdam volgde zij de vooropleiding. Ischico Velzel (1996) was zes jaar toen zij begon met piano spelen en op vijftienjarige leeftijd werd zij aangenomen in de Jong Talentklas van het conservatorium Amsterdam (CVA). Daar heeft ze drie jaar scholing gehad van Marcel Baudet. Beiden studeren bij Frank Peters in de bachelor opleiding klassiek piano. Zij vinden het belangrijk dat klassieke muziek toegankelijker wordt voor het grote publiek zodat iedereen kan meegenieten !

De andere pianist tijdens het openingsconcert is de bijzonder getalenteerde 17-jarige Ringo Maurer uit Volendam. Hij is bekend als taalfenomeen die goed bevriend was met Drs. P, die vorig jaar juni overleed. Ringo, als grote fan, heeft onlangs van de uitgever mee mogen werken aan een bloemlezing uit zijn omvangrijke oeuvre. Ringo's passies qua muziek liggen bepaald niet bij de palingsound maar o.a. bij Bach én de *ragtime*: hele leuke muziek uit de twintiger jaren van de vorige eeuw met roots in New Orleans, ook wel "stille filmmuziek" genoemd. Het belooft een onderhoudend optreden te worden !

In de Bonifaciuskerk wordt het programma uitgereikt.

Pianotour Medemblik 14.00-16.00 uur.

Op 14 locaties in hartje Medemblik worden 2 pianisten geplaatst die elkaar om het half uur afwisselen. Het genre is heel verschillend en uiteenlopend maar

Onderweg, september 2016

steeds nagenoeg professioneel uitgevoerd ! Sfeervolle popmuziek krijg je te horen van Lianne Bakker, Joanna Jakma, Anna Vlaswinkel en Timna Raven (*Pianohelden*). Wat meer jazzy werk wordt uitgevoerd door o.a. Wim van Hoorn (met zangeres Erna van Es), Gerbrand de Graaff, Sophie Koning en Thora Schoonhoven (samen met Jaap Bark op trompet en Joop Slager op drums een jazz-trio). Musical zal je herkennen bij het optreden van Gert Jan Weel die zanger Arwin Kluff meeneemt maar ook zangeres Anouk Geertsma. Er zijn meer pianisten met zangers/zangeressen: Jan Laan vormt met Judy Schouten, Marja Schmitz en Rob Wisman het Amici kwartet met verrassend repertoire. Henry Molkenboer gaat Tess Oostwouder begeleiden en Ruud van Oldenhoven doet dat met Nico Sevenhuysen. Abel Nijkerk en Willemijn de Widt nemen violiste Vera Broek mee. Bo de Myttenaere uit Hoogkarspel, Hielko Ubels, Maria Nikiforov en Ruben Plazier spelen imponerende solo-stukken en Ruud Luttikhuisen & Carin van den Tillaar quatre-mains ! Dave Breebaart brengt akoestische covers ! Bij de familie van Engelenhoven spelen Xenia Evers, collega-studente van Ramon aan het Conservatorium van Amsterdam, en Yang Yang Cai die ook al een Steinway concours gewonnen heeft alsmede de junior prijs van het YPF !

Slotconcert 16.30 uur in de Bonifaciuskerk

Heeft de jonge, Medemblicker concert-pianist RAMON VAN ENGELENHOVEN (1995) nog nadere aankondiging nodig ? Hij speelt werkelijk fenomenaal ! Eerder al winnaar van het Prinses Christina Concours (2013) heeft hij vorig jaar niet voor niks de Grand Finale van het Young Pianist Foundation Concours gewonnen waar hij met het Noord-Nederlands Orkest het vijfde pianoconcert van Prokofiev vertolkte. Bovendien ontving hij daar als allereerste laureaat de “Grand Prix Youri Egorov”, een prijs die alleen wordt toegekend als de winnaar een talent van internationale potentie is en mag hij volgend jaar optreden in St Petersburg samen met het Mariinsky Orkest o.l.v. niet minder dan Valery Gergiev !

Aan het eind van zijn optreden wordt een vrijwillige bijdrage voor dit plezierige evenement op prijs gesteld want de kosten zijn niet gering. De Stichting Bonifaciuskerk wil de drempel echter laag houden.

Overgenomen uit: Kerkbulletin

Ds. Karin van den Broeke is gekozen in het uitvoerend comité (executive committee) van de Wereldraad van Kerken.

Ds. Karin van den Broeke is preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Ze is namens de Protestantse Kerk bestuurslid van de Wereldraad van Kerken.

Vergadering in Trondheim

In Trondheim vindt vanaf woensdag 22 juni een vergadering van het bestuur (central committee) van de Wereldraad plaats. Ds. Van den Broeke werd gekozen uit de 154 leden van het centraal comité. Het uitvoerend comité telt 23 leden en werkt het beleid van de kerken uit, handelt spoedeisende zaken af, benoemt stafleden en controleert de financiën. Dr. Agnes Abuom uit Kenia is voorzitter van het uitvoerend comité.

500 miljoen christenen

De Wereldraad van Kerken is een van de belangrijkste internationale christelijk-oecumenische organisaties. Er zijn omstreeks 340 kerkgenootschappen lid van deze organisatie. De leden hebben samen zo'n 500 miljoen leden in meer dan 110 landen.

Ds. Karin van den Broeke maakt sinds 2013 deel uit van het bestuur van de Wereldraad van Kerken. In die hoedanigheid bezocht ze onder meer Japan en Oekraïne.

Pelgrimage gerechtigheid en vrede

Namens de Protestantse Kerk in Nederland is ds. Karin van den Broeke tevens lid van de Raad van Kerken en een speciale taakgroep 'Pelgrimage van gerechtigheid en vrede'. Dit is momenteel het belangrijkste thema van de Wereldraad van Kerken. De taakgroep van de Nederlandse Raad van Kerken populariseert dit thema voor de kerken in Nederland.

Conferentie in Amsterdam

Het is de bedoeling dat er in 2018 een conferentie van de Wereldraad van Kerken plaatsvindt in Amsterdam over het thema 'Pelgrimage van gerechtigheid en vrede'. Het is dan precies 70 jaar geleden dat de kerkelijke koepelorganisatie in Amsterdam werd opgericht. Het hoofdkantoor van de Wereldraad is te vinden in Genève.

Bron: www.protestantsekerk.nl/actueel.

Onderweg, september 2016

Contactgegevens

- Postadres:** Postbus 146, 1670 AC Medemblik.
- Predikant:** dr. A. Reitsma, Meerlaan 40A ☎ 820490.
e-mail: predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Kerkenraad:** P. Stam, voorzitter.
mevr. G. Geveke, scriba: ☎ 06-52114019.
e-mail: scriba@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- College van Kerkrentmeesters:** P. Keemink, voorzitter ☎ 0229-725930.
R. van der Heijden, secretaris ☎ 543336.
e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Diaconie:** mevr. H. Huttinga, voorzitter ☎ 541099.
Alma de Greeuw, secretaris ☎ 544897.
e-mail: diaconie@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Kerkelijke rekeningen:** IBAN nummers: *gebruiken zonder spaties*
- Diaconie:** W. Mosman ☎ 0228-581888.
IBAN: NL13 RABO 0132 4033 66
t.n.v. diakonie Prot. Gem. te Medemblik.
- Vrijwillige bijdragen:** D. Meijers ☎ 542124.
IBAN: NL47 ABNA 0586 8274 04
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.
- Alle overige betalingen:** H. Benedict ☎ 543791.
IBAN: NL32 RABO 0333 0129 92
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.
- Bonifaciuskerk:** Kerk, Bonfoyer en / of consistorie zijn te bespreken bij:
Arnold de Greeuw, e-mail: arnold@degreeuw.nl of Rob v. d. Heijden ☎ 543336, e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Onderweg:** Kopieerwerk: mevr. D. Poot.
Verspreiding: mevr. T. Smoor, ☎ 544642.
Redactie: J.P. Reinstra, ☎ 542043.
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Website kerk:** www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
Kopij website naar: info@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Opgave abonnementen kerkblad (€ 10,00 per jaar) en wijzigingen adressenbestand doorgeven aan:**
Nelly An Bos, tel. 06-23271777, e-mail: heeringa.andre@gmail.com