

Onderweg, oktober 2015

Kerkdiensten Bonifaciuskerk



zondag 4 oktober aanvang 09.30 uur in de Bonfoyer.

Voorganger: ds. H. van Olst. **Israëlzondag.**
Collecte: 1^e Diaconie: Kerk en Israël,
2^e Kerk: Onderhoud gebouwen.
Koster: K. van Duijn, tel. 540414.

zondag 11 oktober aanvang 10.00 uur. Bevestiging ambtsdragers. Avondmaal.

Voorganger: ds. A. Reitsma.
Collecte: 1^e Diaconie: Inlia,
2^e Kerk: Algemene kosten.
Koster: Th. Hoff, tel. 541259.

zondag 18 oktober aanvang 10.00 uur.

Voorganger: ds. Verburg uit Doorn.
Collecte: 1^e Diaconie: Kerk in Actie Werelddiaconaat,
2^e Kerk: Plaatselijk pastoraal werk.
Koster: J. Klercq, tel. 543921.

zondag 25 oktober aanvang 10.00 uur.

Voorganger: mevr. M. Mazereeuw uit Opperdoes.
Collecte: 1^e Diaconie: Hervormingsdag,
2^e Kerk: Kerkmuziek.
Koster: J. Kool, tel. 541127.

zondag 25 oktober <u>aanvang 16.00 uur.</u> Holy Cross Choir zingt Evensong.

Voorganger: ds. A. Reitsma.

Onderweg, oktober 2015

zondag 1 november aanvang 10.00 uur.

Voorganger: ds. G. Toes.

Collecte: 1^e Diaconie: ZWO Kerk in Actie Najaarszendingsweek,
2^e Kerk: Onderhoud gebouwen.

Koster: K. van Duijn, tel. 540414.

1^e Diaconie: Bloemenfonds.

zondag 8 november aanvang 10.00 uur

Dankdienst voor Gewas en Arbeid in Midwoud.

Voorganger: ds. A. Reitsma.

Overdenking

HERFST

De blaad'ren vallen, vallen wijd en zij
Als uit des hemels tuinen neergevaren.
Zij vallen met ontkennde gebaren.

En in de nachten valt de zwarte aarde
Uit alle sterren in de eenzaamheid.

Wij vallen allen. Ook deez' hand hier valt.
En zie slechts anderen aan: het is in allen.

Toch is er Een die al dit vallen
Oneindig teder in Zijn handen houdt.

Rainer Maria Rilke

Van de predikant

Op 13 september vierden wij het begin van het seizoen met de startzondag. We hebben tijdens de dienst in de kerk een bordspel gespeeld. Niet zozeer om de leukigheid of om het spel zelf, maar

Onderweg, oktober 2015

vooral als aanleiding om met elkaar in gesprek te komen. Verassend is dat om zo eens onverwacht in gesprek te raken met gemeenteleden die je niet dagelijks spreekt.

Het spel heette 'De reis van je leven'. Daarmee werd niet een bijzondere vakantiereis bedoeld, maar juist het leven zelf als reis.

Het spel bestond uit tien vragen, naar aanleiding van het verhaal uit Handelingen 27, waar Paulus rondreist door het Middellandse Zeegebied om de jonge christelijke gemeentes op te zoeken.

Alsof wij Paulus waren werd ons gevraagd: "Waar ervaar je tegenwind?", "Wat zijn goede havens, waar je op adem kunt komen?", "Wat voedt jou onderweg?" en "Wat is de bestemming of het doel van je reis."

Het leuke is dat behalve met heel persoonlijke antwoorden de vragen ook beantwoord kunnen worden vanuit het perspectief van ons als kerkelijke gemeente. Wat voedt ons? Wat ervaren wij als tegenwind? Wat is ons doel, onze bestemming? De kunst is dan om tijdens het gesprek de juiste vragen te stellen en dóór te vragen. De Bijbel voedt ons. Mooi. Welke teksten zijn voor jouw bijzonder? De vergrijzing ervaren wij als tegenwind. Waar. Maar is dat alleen maar tegenwind? Is het ook niet waardevol om met veel mensen met rijke levenservaring gemeente te zijn? Het Koninkrijk van God is ons doel. Helemaal mee eens. Maar hoe wil jij dat concreet vormgeven in jouw bestaan, hier in Medemblik?

En op die manier roept antwoord vraag op vraag antwoord.

Eén antwoord licht ik er even uit. Het was een antwoord op de vraag "Waar kom je op adem?" Uit de verschillende groepjes hoorde ik 'op vakantie', 'thuis in mijn eigen kamer', 'bij mijn geliefde'. Allemaal mooie en persoonlijke antwoorden. Maar in één groepje zei iemand: "in de kerk, op zondag. Dáár kom ik op adem. Dáár word ik gevoed." Ik hoop dat we dat op momenten allemaal zo ervaren. Dat we op die manier gemeente kunnen zijn. Een kerk creëren waar we kunnen herademen. Met elkaar. Maar vooral met God. God die ons het Woord geeft. Een Woord dat ant-woord vraagt van ons. En behalve met elkaar

Onderweg, oktober 2015

(zoals tijdens het spel), kunnen we ook in gesprek zijn met God. Hij is onze reisgenoot bij uitstek. Soms ons nog nader dan wie onze naasten zijn. Degene op wie wij terug kunnen vallen als we het alleen niet meer redden. Hij draagt ons en onze gemeente.

In dit kerkblad komt u weer van alles tegen van onze gemeente, die plek waar wij met zijn allen onderweg willen zijn. Ik wijs u in het bijzonder even op de aankondiging van de nieuwe gedachtenishoek in de kerk, de bijzondere Evensong op 25 oktober, en de oproep van het NBG voor een nieuwe vrijwilliger binnen onze plaatselijke gemeente. Zo zijn en blijven wij met elkaar onderweg onder de hoede van onze grootste Reisgenoot.

ds. Oane Reitsma.

In Memoriam.

Marinus Bas (1936-2015).

Na maanden van ziek-zijn overleed op maandagochtend 7 september de heer Marinus Bas, in bijzijn van zijn lieve vrouw en hun vier dochters. De dochters en drie kleinkinderen waren zijn grote trots. Sinds 1968 woonde de familie Bas in Medemblik, op verschillende adressen. Loodgieter was het vak van Rinus Bas. In onze kerk is hij vier jaar actief geweest als diaken, waarbij hij altijd onze gemeente vertegenwoordigde bij de diensten in Onderdijk.

In juni vierde Rinus Bas, die geboren was in Krommenie, zijn 79ste verjaardag bij hun dochter in België. Daar ook kwam de onheilstijding dat zijn duur van leven niet lang meer zou zijn. Maar de familie telde de zegeningen en heeft op een waardige manier gestaag en vooral met elkaar afscheid genomen van het leven van Rinus Bas.

Vrolijkheid en humor waren Rinus Bas niet vreemd. Dat laatste was vooral ook een middel om te relativiseren. Zijn gezondheid is een groot deel van zijn leven zorgelijk geweest. En ook verder kende het leven zorgen. Maar ook geluk en vrolijkheid. Veel genegenheid, warmte en liefde zagen wij in de rondom het afscheid de laatste weken en dagen en ook bij het definitieve afscheid in crematorium Schagerkogge.

Onderweg, oktober 2015

Wij willen als kerkgemeenschap om Annie Bas-Wiedijk heen blijven staan. Maar liefst 52 jaar heeft zij met Rinus Bas het leven gedeeld.

Ter zijner nagedachtenis zongen wij op startzondag in de kerk lied 947.

*Wanneer mijn hart vaarwel moet zeggen
en loslaat at het leven bood,
kom, Geest, uw zegen op mij leggen,
verzekeer mij: Gods trouw is groot.*

*Wanneer mijn hart nu moet aanvaarden
wat mij het lot te dragen geeft,
kom, Christus, kom en wis mijn tranen,
als ik mij aan U overgeef.*

*Wanneer mijn hart, tot U geheven,
het thuis herkent, dat Gij ons biedt,
blijf, Vader, mij met licht omgeven,
en al mijn klagen wordt een lied.*

ds. Oane Reitsma.

Nieuw: Gedachtenishoek in de Bonifaciuskerk

In onze gemeente herdenken wij eens per jaar 'de mensen die ons zijn voorgegaan': alle gemeenteleden of andere mensen die met de gemeente verbonden waren en in het voorbije jaar zijn overleden. Deze gedachtenis vindt altijd plaats op de zondag vóór Advent, eind november.

Tijdens deze dienst liggen er witte stenen op de liturgische tafel, met de namen erop van alle overledenen. Voor ieder één steen, die de familie vervolgens mag meenemen.

De Taakgroep Eredienst heeft zich de afgelopen tijd beziggehouden met de vraag hoe we meer en beter onze overleden gemeenteleden kunnen blijven gedenken.

Onderweg, oktober 2015

In de christelijke kerken is het gedenken van overledenen altijd een wezenlijk onderdeel van de geloofstraditie geweest. Ook in onze gemeente is er, naast de uitvoerige gedachtenis van alle overledenen van het jaar op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, nog een ander gedachtenismoment: het korte *In Memoriam* en het zingen van een lied op de zondag na het overlijden.

De laatste jaren zijn er in tal van gemeenten nieuwe vormen ontstaan om de overledenen meer zichtbaar gedurende het jaar een plaats in de gemeente te geven. De reden daarvoor wordt onder andere prachtig vertolkt in het lied van Hanna Lam:

*De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij, ze zijn met ons verweven.*

In sommige gemeenten zijn er borden waaraan een kruisje met de naam kan worden gehangen. In andere gemeenten heeft men een gedachtenisboek waarin de naam en een tekst geschreven wordt. Wij willen echter aansluiten bij de bij ons reeds gangbare praktijk van de witte stenen, als een zinvol symbool dat ontleend is aan de tekst uit Openbaring 2, 17.

Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.

Met ingang van het komende liturgische jaar (dus de eerste Advent) willen wij het ritueel met de witte stenen meer inhoud geven, zowel in tijd als in plaats. Daartoe wordt er een 'gedachtenishoek' ingericht in de kerk. Deze krijgt permanent plaats bij het 'kostersbankje', rechts onder de kansel. Daarmee verankeren wij de gedachtenis van de gestorvenen in het liturgisch kloppend hart van de gemeente. Wij koesteren ze nog een tijdje in ons midden, omdat zij die de eeuwigheid reeds zijn binnengegaan deel zijn en blijven van de gemeente van Christus. Ook (beter: júíst) na hun heengaan vallen zij onder de genade van Christus. Dat is de kern van ons christelijke geloven.

Onderweg, oktober 2015

Vanaf 1 november zal de praktijk zo zijn, dat de stenen niet alleen op de gedachteniszondag in de kerk liggen, maar vanaf nu zal de witte steen met de naam in de gedachtenishoek komen te liggen op de zondag dat het *In Memoriam* in de kerk wordt uitgesproken. Dan gedenkt de gemeente deze ene gestorvene in lied en gebed. In de meeste gevallen zal dit de zondag na het overlijden of de zondag na de uitvaart zijn. Een licht zal de stenen beschijnen, ten teken dat het eeuwige licht voor altijd over hen schijnt. Evenals de Paaskaars zal dit licht alle zondagen tijdens de viering branden.

De basis voor de gedachtenishoek is vormgegeven door gemeentelid Flip Verschoor. Regien en Flip Verschoor hebben dan ook gemeend dit te schenken aan de gemeente, wat de liturgiecommissie en kerkenraad zeer waarderen. Er zal een licht en een Bijbeltekst bij de stenen worden geplaatst.

In de dienst van 1 november, wanneer ds. G. Toes zal voorgaan, zal de gedachtenishoek voor het eerst in de kerk te zien zijn. De stenen van de in het afgelopen jaar overleden gemeenteleden koesteren wij dan in ons midden tot aan de gedachteniszondag op 22 november.

*ds. Oane Reitsma
met dank aan Laura van Bergen en de Taakgroep Eredienst.*

Agenda

ma. 5 oktober	18.45 uur	Consistorie	Moderamen.
	19.30 uur	Consistorie	Kerkenraad.
di. 6 oktober	19.30 uur	(??) Bonfoyer	Gespreksgroep.
vr. 16 oktober	18.00 uur	Bonfoyer	Samen aan Tafel.
di. 20 oktober	14.30 uur	Bonfoyer	Ouderenmiddag.
zo. 25 oktober	16.00 uur	Kerk	Evensong.
do. 29 oktober	tot 12.00 uur	Inleveren kopij	Onderweg.
ma. 16 november		Dorcas Andijk	
		Bijbelquiz (zie blz. 9,10).	
di. 17 november	14.30 uur	Bonfoyer	Ouderenmiddag
wo. 18 november	09.00 uur	Kerk	Koper poetsen.

Onderweg, oktober 2015

Kopij-inleverdata voor 2015

Onderweg november inleveren tot 29 oktober 12.00 uur,
december 3 december.

Inleveren kopij kerkblad.

Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met

donderdag 29 oktober 2015, 12.00 uur

via het bekende e-mailadres:

onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Eerder inleveren? Graag, want dan hoeft het werk niet op het laatste moment gedaan te worden!

Het volgend kerkblad zal rond vrijdag 6 november verschijnen.

Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen
adressenbestand doorgeven aan:

Nelly An Bos, tel. 06-23271777, e-mail: heeringa.andre@gmail.com.

Holy Cross Choir zingt Evensong in Bonifaciuskerk

Op zondagmiddag 25 oktober om 16.00 uur is er een Evensong in de Bonifaciuskerk. Het Holy Cross Choir uit het Engelse plaatsje Crediton komt zingen. Bijzonder hieraan is dat Crediton de geboorteplaats is van Bonifacius.

Zie voor meer informatie het vorige kerkblad, pagina 12.

Weest allen welkom voor een klein uurtje van muziek, lezing en gebed.

ds. Oane Reitsma.

Gespreksgroep over geloven

De gespreksgroep over geloven begint weer in oktober. Het thema dit seizoen is 'Beelden van Jezus'.

De Bijbelse Jezus, de historische Jezus, Jezus in de dogmatiek, Jezus in de kunsten, Jezus intercultureel en postmoderne opvattingen van Christus zullen aan bod komen. Maar het gaat er vooral om om samen in gesprek te raken over ons geloof, als volgelingen van Jezus.

We houden de avonden steeds **op de eerste dinsdag van de maand**, te beginnen in oktober. Dus: 6 oktober, 3 november, 1 december, enzovoorts. Opgeven bij mij: **tel. 820490** of **ds.a.reitsma@gmail.com**.

ds. Oane Reitsma.

Plaatselijke vrijwilligers NBG gevraagd

Het Nederlands Bijbelgenootschap zoekt vrijwilligers die binnen de eigen gemeente de activiteiten van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) kunnen promoten.

Samen met leden en donateurs maakt het NBG het mogelijk dat mensen de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen.

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) werkt aan het ontwikkelen van relevante bijbeluitgaven en uitgaven rondom de bijbel. Met allerlei projecten brengt het NBG de Bijbel dichtbij in binnen en buitenland, al meer dan 200 jaar. Een aantal kerndoelen zijn:

- Het vertalen van de Bijbel
- Het beschikbaar stellen van de Bijbel
- Uitleg en achtergrondinformatie over de Bijbel geven
- Mensen de relevantie van de Bijbel laten ervaren.

In veel plaatsen wordt er een bijbelzondag georganiseerd met een collecte voor het NBG. Nieuwe materialen kunnen op die zondag ingezien worden. Dit jaar heeft bijbelzondag het thema: 'Jezus laat de kinderen bij zich komen', Marcus 10:13-16. In Medemblik zullen wij op 10 januari een speciale Bijbelzondag organiseren, samen met het NBG.

Onderweg, oktober 2015

Het NBG heeft een nieuwe bijbel bedacht en gemaakt: de Samenleesbijbel. Deze gezinsbijbel bevat de complete tekst van de Bijbel in Gewone Taal en heel veel extra materiaal. De Samenleesbijbel staat vol met weetjes, gespreksvragen, doe-opdrachten, allerlei illustraties, themapagina's en nieuwe liedjes. Zo komen bekende en minder bekende verhalen uit de Bijbel dichtbij. Op maandagavond 16 november wordt er een bijbelquiz van het Ned. Bijbelgenootschap (NBG) gehouden in onze regio. Dit jaar bij Dorcas in Andijk.

De bijbelquiz is een jaarlijks evenement van het NBG, dat op talloze plaatsen een variant is op de Nationale Bijbelquiz op tv. Er wordt overall heel enthousiast op gereageerd. Het biedt een kans voor verdieping van de Bijbelkennis, maar ook voor onderlinge ontmoeting en inspiratie. Kom individueel of met een team naar Andijk. Het begint om half acht.

Ook in Medemblik wil het NBG actief zijn! We zijn op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor het NBG. Neem contact op met de rayoncoach Petra Blijdorp (Middenmeer) petrablijdorp@gmail.com, of met ds. Oane Reitsma voor meer informatie.

*Petra Blijdorp,
ds. Oane Reitsma.*

Ingezonden

Koper poetsen.

Op woensdag 18 november a.s. willen wij weer de koperen lampen in de kerk poetsen. We doen dat jaarlijks, zodat de kerk er weer mooi en glanzend uitziet op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Wij vragen of u weer mee doet. Het is meestal een gezellige ochtend met wat lekkers bij de koffie. We beginnen om 9 uur en zijn meestal voor de middag weer klaar. Wilt U zich s.v.p. opgeven? Er ligt weer een lijst op de balie van de foyer. U kunt zich ook telefonisch opgeven. Bij voorbaat onze dank.

*Met vriendelijke groet,
Simone Voorthuizen tel: 541039.
Hieke van der Goot tel: 542802.*

Samen aan Tafel

Inmiddels is er weer een nieuw seizoen Samen aan Tafel van start gegaan. Wij hebben op 11 september de eerste maaltijd al weer achter de rug. Een rustige start, prima om er weer in te komen.



Dit jaar is de formule weer ongewijzigd. De bijdrage die wordt gevraagd voor de maaltijd is sinds het vorige seizoen € 6,00. Daarvan wordt € 1,00 afgedragen aan de diaconie.

De maaltijden zijn in principe op de derde vrijdag van de maand. De eerstvolgende gelegenheid is 16 oktober, gevolgd door 20 november en de laatste keer dit jaar is 20 december.

De inschrijfformulieren liggen als regel in de Bonfoyer, zo mogelijk twee weken voorafgaand aan de maaltijden. Opgeven via email of telefoon kan ook.

E-mail: harduijn@gmail.com of telefoon 0619078855.

Wij hopen op een gezellig en smakelijk seizoen.

Klaas van Duijn en Ron van der Haring.

Uit de gemeente

Blijf in contact met uw kerk.

Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan: Nelly An Bos, Oostersingel 47, tel. 545477.



Overleden:

07-09: de heer M. Bas op 79-jarige leeftijd.

Verhuisd:

04-09: mevrouw H. Nieuwenhuijs-Bergsma naar Wipmolenstraat 10,
1657 AT in Abbekerk.

19-09: de heer E. Kremer naar Westfriesedijk 18b in Lutjewinkel.

Onderweg, oktober 2015

Verjaardagen:

- 03-10: mevrouw P. Woninck-Stolk, Oude Haven 159.
07-10: mevrouw B. Hoekstra-van der Jagt, Valbrug 51.
08-10: de heer M. Bood, Nieuwstraat 39A.
10-10: mevrouw G.R. Breton-Dijks, Waterborg 169.
15-10: mevrouw T. Draijer-Nauta, Oosterhaven 56.
25-10: de heer R. Pasterkamp, Achtereiland 2B.
27-10: de heer P.G. Bomekamp, Westersingel 36.
04-11: mevrouw C.P.M. Roosendaal-Schaper, Sint Maartenshof 5.
05-11: mevrouw J. Schermer-Kistemaker, Hoogsteeg 4B.

Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen

Westfries Gasthuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn.
Liornehuis, West-Friesehof 153, 1624 HG Hoorn.
Nicolaas Verpleeghuis, P.J. Jongstraat 53, 1614 LB Lutjebroek.
AMC, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.
VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.
MCA, Postbus 501, 1800 AM Alkmaar.
GGZ-Hoorn, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn.
Watermolen Abbekerk, Wipmolenstraat 10, 1657 AT Abbekerk.
Woonzorgcentrum Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik.
Huize Almere, Burg.Pierhagelaan 2, 1674 PB Opperdoes.

Ingezonden

Bezoek Zomeropenstelling Kerk 2015.

De kerk werd dit jaar opengesteld voor toeristenbezoek op Florisdag 24 mei en verder vanaf 13 juni tot en met Monumentendag 12 september. Er werden 2.394 bezoekers geturfd. Dit is exclusief bezoekers van de gelijktijdig geopende exposities, doch 73 minder dan in 2014. In de diverse collecte bussen werd € 806,40 aangetroffen. Dit is inclusief verkoop van de ansichtkaarten en boekjes. Iedereen bedankt voor haar of zijn inzet.

Dirk Meijers.

Ingezonden

Vrijwilligers gezocht t.b.v. de restauratie van ons monument, de Bonifaciuskerk.

Voor een aantal gezellige evenementen t.b.v. de restauratie van deze kerk zoeken wij gemotiveerde vrijwilligers voor kraambezetting en catering die willen helpen het evenement tot een succes te maken.

Dit zijn met name:

- de Antiek & Curiosamarkt op zaterdag 3 en zondag 4 oktober,
- de Kledingbeurs op vrijdag 6 en zaterdag 7 november,
- de Kunst & Kerstfair op vrijdag 11 en zaterdag 12 december.

Heeft u tijd en zin om uw steentje hier aan bij te dragen?

Meld u zich dan aan !

Wilt u meer informatie of wilt u zich zelfs gelijk aanmelden?

Mail dan naar de Stichting Bonifaciuskerk :

info@praktischprojectmeubel.nl onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen.

Ingezonden

Mede namens Nel wil ik u hartelijk danken voor uw goede wensen, kaarten, telefoontjes en belangstelling in alle vormen tijdens en na mijn hartoperatie. Gelukkig verloopt het herstel voorspoedig, zodat ik snel weer volledig beter ben.

Nel en Dirk Meijers.



Debijbel.nl is vernieuwd

De bijbelwebsite www.debijbel.nl is gebruiksvriendelijker, persoonlijker en informatiever geworden. Zo krijgen gebruikers toegang tot de Hebreeuwse en Griekse bronteksten, geven dwarsverwijzingen meer inzicht in de tekst en is er de mogelijkheid favoriete verzen te markeren en eigen notities te maken. Ook deel je vanaf nu makkelijk bijbelteksten met anderen.

De meest gebruikte brontekst voor het Hebreeuwse Oude Testament (Biblia Hebraica Stuttgartensia) en het Griekse Nieuwe Testament (Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland)) zijn nu te raadplegen op debijbel.nl. Deze uitgaven gebruiken bijbelvertalers wereldwijd als standaard voor de bijbelse bronteksten.

Dr. Matthijs de Jong, wetenschappelijk medewerker van het Nederlands Bijbelgenootschap: 'Op internet zijn allerlei versies van de bijbelse bronteksten beschikbaar, maar dit zijn de standaardedities op basis waarvan wij de vertalingen van het Nederlands Bijbelgenootschap maken.'

Dwarsverwijzingen.

Diverse bijbeluitgaven bevatten dwarsverwijzingen. Vanaf nu is op debijbel.nl een aparte kolom toe te voegen met verwijzingen naar andere bijbelteksten.

Bijbelteksten delen.

Wie debijbel.nl gebruikt, linkt nu makkelijk vanaf zijn blog, website, e-mail, Facebook of Twitter naar bijbelteksten. Iedereen kan vervolgens (zonder in te loggen) via deze link de geselecteerde teksten (maximaal 15 verzen) lezen.

Onderweg, oktober 2015

Notities maken.

Notities zijn op debijbel.nl nu snel en eenvoudig toe te voegen bij een bijbeltekst. Handig bij een voorbereiding voor bijbelkring of als naslagwerk. De persoonlijke notities worden bewaard en zijn altijd en overal te raadplegen.

Markeren.

Sommige belangrijke bijbelteksten lees je graag nog keer en wil je daarom snel terugvinden op debijbel.nl. Met de markeerfunctie is dat nu mogelijk. Kies een kleur en arceer de verzen die je niet wilt vergeten.

Geïnteresseerd in alle extra's op debijbel.nl?

Help het bijbelwerk en word lid van het Nederlands Bijbelgenootschap. Al vanaf € 25,- per jaar steun je onze missie om de Bijbel wereldwijd te verspreiden, te vertalen en toegankelijk te maken. Met je bijdrage breng je de Bijbel dichtbij én lees je zelf de Bijbel makkelijk online. Daarnaast vergelijk je op debijbel.nl zeventien bijbelvertalingen, kopieer je eenvoudig teksten en krijg je toegang tot de uitgebreide website met achtergrondinformatie, studieaantekeningen, kaarten, foto's en filmpjes.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap.

Onderweg, oktober 2015

Contactgegevens

Postadres kerk Postbus 146 1670 AD Medemblik.
Kerkplein 9 (brievenbus aan hek bij nr.7.)

Predikant: Dr. A. Reitsma, Meerlaan 40A, ☎ 820490.
e-mail predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Kerkenraad P. Stam, voorzitter.
E. van der Heijden-van den Akker, scriba: ☎ 543336.
e-mail scriba@bonifaciuskerkmedemblik.nl
College van P. Keemink voorzitter ☎ 0229-725930.
Kerkrentmeesters: R. van der Heijden secretaris ☎ 543336.
e-mail cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Diaconie: H. Huttinga, voorzitter ☎ 541099.
Alma de Greeuw, secretaris ☎ 544897.
e-mail: diakonie@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Kerkelijke rekeningen IBAN nummers: *gebruiken zonder spaties*
Diaconie: W. Mosman ☎ 0228-581888.
IBAN: NL13 RABO 0132 4033 66
t.n.v. diakonie Prot. Gem. te Medemblik.

Vrijwillige bijdragen: D. Meijers ☎ 542124.
IBAN: NL47 ABNA 0586 8274 04
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.

Alle overige betalingen: H. Benedick ☎ 543791.
IBAN: NL32 RABO 0333 0129 92
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.

Bonifaciuskerk Kerk en/of consistorie zijn te bespreken bij:
J. Beek ☎ 541578 of R. van der Heijden ☎ 543336.
e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Onderweg Vermenigvuldiging en verspreiding:
L. Smoor ☎ 544642.

Redactie: J.P. Reinstra, ☎ 542043.
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Website kerk: www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
Kopij website naar: info@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen adressenbestand doorgeven aan:
Nelly An Bos, tel. 06-23271777, e-mail: heeringa.andre@gmail.com