

Kerkdiensten Bonifaciuskerk



zondag 28 oktober aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. R. Erkelens uit Alkmaar.
Collecte: 1^e Diaconie: PKN Collecte rond hervormingsdag,
2^e Kerk: Kerkmuziek.
Koster: Th. Hoff.

zondag 4 november aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. O. van Dongen uit Amsterdam.
Collecte: 1^e Diaconie: ZWO Najaarszendingsweek,
2^e Kerk: Algemene kosten.
Koster: J. Kool.

zondag 11 november aanvang 10.00 uur.
Gezamenlijke dienst met THOMAS-Gemeente.
Voorganger: ds. M. Braamse uit Alkmaar.
Collecte: 1^e Diaconie: Voedselbank West-Friesland,
2^e Kerk: Onderhoud tuin en terrein.
Koster: L. Voorthuizen.

zondag 18 november aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. G. Mandemaker uit Enkhuizen.
Collecte: 1^e Diaconie: Binnenlands Diaconaat,
2^e Kerk: Genertale kas predikantstraktementen.
Koster: N. Buijze.

zondag 25 november aanvang 10.00 uur.
Voorganger: dr. A. Reitsma uit Enschede. **Gedachtenisdienst.**
Collecte: 1^e Diaconie: Hospice Dignitas Hoorn,
2^e Kerk: Plaatselijk pastoraal werk.
Koster: Th. Hoff.

Onderweg, november - december 2018

zondag 2 december aanvang 10.00 uur.

Liturgische schikking: Florisgroep.

Voorganger: prof. dr. M.Wisse uit Houten.

Collecte: 1^e Diaconie: Tear, tegen armoede,
2^e Kerk: Energiekosten.

Koster: J. Kool.

zondag 9 december aanvang 10.00 uur.

Liturgische schikking: Florisgroep.

Voorganger: ds. M. Braamse uit Alkmaar.

Collecte: 1^e Diaconie: Ouderenwerk,
2^e Kerk: Klein onderhoud.

Koster: L. Voorthuijzen.

zondag 16 december aanvang 10.00 uur.

Liturgische schikking: Florisgroep.

Voorganger: ds. L. van Loo uit Hoogkarspel. **Viering Avondmaal.**

Collecte: 1^e Diaconie: Dufashanye,
2^e Kerk: Instandhouding eredienst.

Koster: L. Voorthuijzen.

zondag 23 december aanvang 10.00 uur.

Liturgische schikking: Pinkstergroep.

Voorganger: drs. J. Mulder uit Hilversum.

Collecte: 1^e Diaconie: Bloemenfonds,
2^e Kerk: Kerkmuziek.

Koster: Th. Hoff.

maandag 24 december aanvang 20.00 uur. **Kerstnacht.**

Liturgische schikking: Pinkstergroep.

Voorganger: ds. R. Wattel uit Hoofddorp.

Collecte: 1^e Diaconie: Kerk in Actie Kinderen in de Knel.,
2^e Kerk: Algemene kosten.

Koster: J. Kool.

Onderweg, november - december 2018

dinsdag 25 december. aankomst 10.00 uur. **1^e Kerstdag.**

Liturgische schikking: Pinkstergroep.

Voorganger: ds. L. Westra uit Lollum.

Collecte: 1^e Diaconie: Stichting Vluchteling,
 2^e Kerk.

Koster: L. Voorthuizen.

zondag 30 december aankomst 10.00 uur.

Voorganger: ds. W. den Braber uit Vriezenveen.

Collecte: 1^e Diaconie: Eigen diaconaal werk,
 2^e Kerk: Energiekosten.

Koster: N. Buijze.

maandag 31 december aankomst 16.30 uur.

Voorganger: ds. T. Woltinge uit Amersfoort.

Collecte: Oudejaarscollecte.

Koster: Th. Hoff.

zondag 6 januari aankomst 10.00 uur.

Voorganger: ds. R. Wattel uit Hoofddorp.

Collecte: 1^e Diaconie,
 2^e Kerk.

Koster: J. Kool.

NB

De kosterdiensten kunnen door ruilingen anders zijn!

Pastorale zorg in vacaturetijd

De kerkenraad heeft emerituspredikant ds. Hanna Smit uit Purmerend bereid gevonden om die gemeenteleden te bezoeken waar bezoek van een predikant wenselijk is.

Als u bezoek van een dominee wilt, kunt u dat bij uw bezoek(st)er aangeven of u belt Dicky Poot van de pastorale raad. Deze laatste weet waar zij ds. Smit kan bereiken.

Zij zal altijd eerst telefonisch contact opnemen, voor ze u bezoekt.

Dicky Poot.

Ter overdenking

Gebed om moed.

Ik vraag U niet om vreugde en geluk,
hoewel 'k ernaar verlang met heel mijn wezen.
Ik weet te goed: de zoetste vreugd breekt stuk,
en er zijn wonden, die nooit meer genezen;
ik tracht te zeggen: wat Gij doet is goed –
maar geef mij toch een heel klein beetje moed!

Ik vraag niet om en leven zonder strijd:
de vrede is het waard, ervoor te vechten.
Als in mijn hart maar groeit de zekerheid
dat 'k mij door alles meer aan U ga hechten.
Want als ik bij U ben is alles goed –
maar geef mij toch een heel klein beetje moed!

Ik vraag U niet dat ik begrijpen mag
waarom Gij deze weg mij hebt gewezen;
mijn denken is verward en elke dag
brengt nieuwe twijfel, doet opnieuw mij vrezen.
En tocht geloof ik: Gij maakt alles goed –
maar geef mij alstublieft een beetje moed!

Uit: *Benschops Beste*, Nel Benschop,
Uitgeverij Kok.

*Ingezonden door:
Wil Mosman.*

In memoriam

Op 7 oktober overleed *Andries Arendse* in de leeftijd van 67 jaar

André was getrouwd met Riemke de Boer en vader van Karolien, schoonvader van Joep en grootvader van Duuk. Hij woonde Westerdijk 5.

De familie schreef boven de aankondiging van overlijden:

“Hij was een man om van te houden, een papa om op te bouwen, een pake om mee te spelen, een vriend voor velen”.

André was een man van weinig woorden, maar trouw en betrouwbaar voor vrienden en familie. Hij zag om naar wie op zijn weg kwamen door mensen te bezoeken en ze stilweg praktisch te helpen.

Hij was er als het nodig was.

Zijn werk op de kraan, de bulldozer en bij de sluis deed hij met plezier, de zorg voor huis en tuin hield hem tot het laatst van zijn leven bezig.

Hij was een betrokken kerkmens: gemeentelid, diaken, kerkrentmeester, collectant.

Voor het afscheid van zijn leven kwamen op 11 oktober velen bijeen in de Bonifaciuskerk. Bij de Paaskaars, licht dat vertelt van leven en sterven en opstaan met Christus, vertrouwden wij zijn leven en sterven toe aan de Eeuwige. Psalm 139 was daarbij onze geleide:

“God die ons kent, beter dan wij onszelf kennen, roept ons”.

En de mens mag antwoorden: *“De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen.”*

De naaste familie heeft het lichaam van *André* begeleid naar het crematorium.

ds. Hanna Smit.

Onderweg, november - december 2018

Dagelijks leesrooster



november:

01 donderdag	Openbaring 3:1-6	Schone schijn
02 vrijdag	Openbaring 3:7-13	Weinig invloed, grote kracht
03 zaterdag	Openbaring 3:14-22	Lauwheid
04 zondag	Openbaring 4:1-11	Open deur
05 maandag	Psalm 21	Koningslied
06 dinsdag	Marcus 11:27-33	Legitimatie
07 woensdag	Marcus 12:1-12	Gelijkenis begrepen
08 donderdag	Marcus 12:13-17	Ieder het zijne
09 vrijdag	Marcus 12:18-27	Onderschatting van Gods macht
10 zaterdag	Marcus 12:28-34	Dicht bij Gods nieuwe wereld
11 zondag	Openbaring 5:1-1	Wie verbreekt de zegels?
12 maandag	Openbaring 6:1-8	Vier paarden
13 dinsdag	Openbaring 6:9-17	Hoe lang nog?
14 woensdag	Openbaring 7:1-17	Ontelbaar
15 donderdag	Rechters 17:1-13	Godsdienstwaanbeeld
16 vrijdag	Psalm 88	Absolute duisternis
17 zaterdag	Rechters 18:11-31	Roofoverval
18 zondag	Psalm 16	Levenslied
19 maandag	Marcus 12:35-44	Vader en zoon
20 dinsdag	Marcus 13:1-13	De onderste steen boven
21 woensdag	Marcus 13:14-27	De Mensenzoon komt
22 donderdag	Marcus 13:28-37	De les van de vijgenboom
23 vrijdag	Rechters 19:1-10a	Waar gaat dat heen?
24 zaterdag	Rechters 19:10b-30	Sodom in Israël
25 zondag	Rechters 20:1-11	Mobilisatie
26 maandag	Rechters 20:12-28	Links tegen rechts
27 dinsdag	Rechters 20:29-35	Krijgsluit
28 woensdag	Rechters 20:36-48	Geweldsspiraal
29 donderdag	Rechters 21:1-25	Vrouwenhandel
30 vrijdag	Lucas 1:1-25	Elia komt



Onderweg, november - december 2018

december:

01 zaterdag	<i>Lucas 1:26-38</i>	Hoog bezoek
02 zondag	<i>Openbaring 8:1-13</i>	Als de bazuinen klinken
03 maandag	<i>Openbaring 9:1-12</i>	Afschrikwekkend beeld
04 dinsdag	<i>Openbaring 9:13-21</i>	Geen bekering
05 woensdag	<i>Openbaring 10:1-11</i>	Zoet in de mond en bitter in de buik
06 donderdag	<i>Openbaring 11:1-14</i>	Meetkunde
07 vrijdag	<i>Openbaring 11:15-19</i>	Keerpunt
08 zaterdag	<i>Lucas 1:39-56</i>	Magnificat
09 zondag	<i>Openbaring 12:1-12</i>	Een Kind is ons geboren
10 maandag	<i>Openbaring 12:13-18</i>	De strijd verplaatst zich
11 dinsdag	<i>Openbaring 13:1-10</i>	Beestenbende
12 woensdag	<i>Openbaring 13:11-18</i>	Beestmens 666
13 donderdag	<i>Openbaring 14:1-13</i>	Waar het op aankomt
14 vrijdag	<i>Openbaring 14:14-20</i>	Oogsttijd
15 zaterdag	<i>Openbaring 15:1-8</i>	Lied van overwinnaars
16 zondag	<i>Openbaring 16:1-11</i>	Rampen op schaal
17 maandag	<i>Openbaring 16:12-21</i>	Het einde komt
18 dinsdag	<i>Openbaring 17:1-8</i>	Onzuiver goud
19 woensdag	<i>Openbaring 17:9-18</i>	Tien koningen
20 donderdag	<i>Openbaring 18:1-8</i>	De toren van Babylon
21 vrijdag	<i>Openbaring 18:9-24</i>	Wereldwijde crisis
22 zaterdag	<i>Openbaring 19:1-10</i>	Getuigen = profeteren
23 zondag	<i>Lucas 1:57-66</i>	Naamgeving
24 maandag	<i>Lucas 1:67-80</i>	De stilte doorbroken in huize Zacharias
25 dinsdag	<i>Lucas 2:1-21</i>	Vrede
26 woensdag	<i>Handelingen 6:8-15</i>	Beeld van Mozes
27 donderdag	<i>Handelingen 7:1-16</i>	Geschiedenisles
28 vrijdag	<i>Handelingen 7:17-34</i>	De feiten op een rij
29 zaterdag	<i>Handelingen 7:35-43</i>	Les uit het verleden
30 zondag	<i>Handelingen 7:44-60</i>	Toepassing in het heden
31 maandag	<i>Psalm 147</i>	God zorgt

Inleverdata kopij 'Onderweg'

2019:

Inleveren: donderdag 3 januari 2019.

Verschijnen: vr. 11 januari.

De 'Agenda' met andere activiteiten staat op blz. 20.

Inleveren kopij kerkblad.

Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met

donderdag 3 januari 2019

via het bekende e-mailadres:

onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Het volgend kerkblad zal rond half januari verschijnen.

'Onderweg' verschijnt in principe op de vrijdag voorafgaand aan de oneven maanden (maart, mei, juli, september, november) In januari verschijnt 'Onderweg' iets later i.v.m. de feestdagen.

Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen adressenbestand doorgeven aan: Nelly An Bos.

Gespreksgroep

Op de eerste dinsdag van de maand wordt er weer een gespreksgroep gehouden. De gespreksgroep zal geleid worden door ds. Marijke Kraak uit Opperdoes. Dit jaar zal het boek Reibile van Inez van Oord (Oprichtster van het blad Happinez) worden besproken. Inez van Oord is in gesprek met haar broer Jos van Oord, theoloog, over de betekenis van oude en bekende Bijbelverhalen.

Wij hopen dat het weer net zulke inspirerende avonden zullen worden als voorgaande jaren.

Onderweg, november - december 2018

U kunt zich aanmelden voor de gespreksgroep bij Geke Geveke of via de e-mail: scribageveke@gmail.com

GEMEENTEAVOND

Uitnodiging voor de gemeenteavond op donderdag 22 november om 20.00 uur in de Bonfoyer.

U bent van harte uitgenodigd voor de gemeenteavond, die deze keer op een donderdagavond gehouden zal worden. Het is heel belangrijk dat er veel gemeenteleden aanwezig zijn, want er staan enkele belangrijke zaken op de agenda.

De voorlopige agenda :

1. Opening.
2. Jaarrekening van de Kerk 2017.
3. Jaarrekening van de Diaconie 2017.
4. Het beleidsplan 2018-2023. De kerkenraad vraagt u hiermee in te stemmen.
5. Het beroepingswerk.
De beroepingscommissie wordt aan u voorgesteld.
De profielschets zoals die is vastgesteld in de kerkenraad, wordt voorgelegd.
6. De pastorie. Er komt een voorstel van het CvK.
7. Voorzitterschap van het CvK wordt tijdelijk overgenomen door Kees van Noorloos.
8. Pauze
9. Na de pauze willen we in kleinere groepjes praten over een lied dat u aanspreekt uit het Liedboek en waarom u dat aanspreekt. Wij vragen u om daar alvast thuis eens over na te denken.
10. Sluiting.

Waarover spraken zij in de kerkenraad van 24 september?

- De jaarrekening 2017 wordt besproken en goedgekeurd onder voorbehoud dat de kascommissie nog haar oordeel moet vellen.
- Het beroepingswerk dat nu moet gaan beginnen. Er worden vier leden voorgesteld, een gemeentelid heeft het antwoord nog in beraad.
- Afronding van de werkzaamheden van Pieter Keemink en zijn aanbod om de boekhouding aan te passen aan de nieuwe structuur volgens de richtlijnen van de Protestantse Kerk.
- Pastorie. Besloten wordt om de verkoop van de pastorie voor te leggen aan de gemeente op de gemeenteavond.
- De privacyverklaring wordt goedgekeurd. Als er tijdens een kerkdienst of anderszins wordt gefotografeerd, dan wordt dat van tevoren medegedeeld.
- Vacatures in de kerkenraad blijven onze aandacht houden. We moeten nog een voorzitter van de kerkenraad en een voorzitter van het CvK hebben om goed te functioneren.
- Voortgang van het gesprek met Opperdoes.
Er wordt voorgesteld om te vragen of het mogelijk is dat ds. Kraak de leiding van de gesprekskring op zich zou willen nemen. Ook kijken we naar de mogelijkheden voor een gezamenlijke dienst in Medemblik.
- Er is een aanbod van het projectkoor om enkele koren uit het Requiem van Mozart te zingen in de Gedachtenisdienst. Dit aanbod nemen we van harte aan. De scriba zal kijken of er nog een fonds is waar we een beroep op kunnen doen voor de vergoeding van de dirigent en begeleiding. (Dat is inmiddels gelukt. Vanuit het Eikstraatkerkfonds krijgen we de kosten vergoed).

Afscheid en bevestiging

Na vele jaren trouwe dienst hebben we afscheid genomen in de kerkenraad van Pieter Keemink. Op zondag 21 oktober hebben we dat ook te midden van de gemeente gedaan.

Op diezelfde zondag is Nelli Mazereeuw bevestigd als ouderling. Zij zal als ouderling in de pastorale raad plaatsnemen. Hartelijk welkom.

Diaconie

Actie voor de Voedselbank West-Friesland 2018

Woensdag 7 november is de (landelijke) dankdag voor gewas en arbeid. De zondag er na, 11 november, willen we net als vorig jaar een actie houden voor de Voedselbank West-Friesland. We vieren dit dan samen met de Thomas gemeente.

De Voedselbank West-Friesland helpt ongeveer 140 huishoudens in de regio met de wekelijkse verstrekking van een voedselpakket.

De voedselbank heeft enige voorraad om de voedselpakketten te vullen. Deze voorraad dient echter wel regelmatig te worden aangevuld.

Ze willen graag ontbijtartikelen (pindakaas, hagelslag) in voorraad hebben. Voor het avondeten willen ze graag wekelijks een pasta of rijst maaltijd verstrekken. Ook blikken soep zijn van harte welkom.



Actie

We vragen aan u om extra boodschappen te doen of wat uit uw eigen voorraad aan te spreken en op 11 november producten voor de

Onderweg, november - december 2018

Voedselbank mee te nemen naar de kerk. De diaconie zorgt ervoor dat alles bij de Voedselbank terecht komt.

Tevens is op 11 november de diaconiecollecte bestemd voor de voedselbank West-Friesland. Een donatie in geld is ook zeer welkom. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

De diakenen van de Bonifaciuskerk en de THOMAS gemeente

Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen

Westfries Gasthuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn.

Nicolaas Verpleeghuis, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek.

AMC, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.

VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

MCA, Postbus 501, 1800 AM Alkmaar.

GGZ-Hoorn, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn.

Lindendael, Koepoortsweg 35, 1624 AB Hoorn.

Watermolen Abbekerk, Wipmolenstraat 10, 1657 AT Abbekerk.

Woonzorgcentrum Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik.

Huize Almere, Burg.Pierhagelaan 2, 1674 PB Opperdoes.

Filmaankondiging

De film 'Going in style' moet, als ik dit stukje schrijf, nog gedraaid worden, maar de volgende film komt er ook al weer aan en wel op dinsdag 20 november om 19.30 uur in de Bonfoyer.

Dit voorjaar keken we naar de film 'Paradise now', over de laatste dagen en uren van twee jonge Palestijnen voor zij een zelfmoordaanslag zullen gaan plegen.

De film die we nu gaan zien is opnieuw een heftige film en heet 'The attack'.

Amin, een zeer gerespecteerde en gewaardeerde Israëliische chirurg van Palestijnse afkomst, heeft zich nooit met het conflict tussen beide



Onderweg, november - december 2018

volkeren willen bemoeien. Tot er op een dag een bom ontploft in het centrum van Tel Aviv. Zijn vrouw is omgekomen bij de aanslag en het blijkt dat zij erbij betrokken was. Zijn vrouw wordt direct verdacht en Amin wordt opgepakt en hardhandig ondervraagd. Amin kan en wil het niet geloven, maar tijdens zijn onderzoek naar de gang van zaken komt hij tot de conclusie, of hij wil of niet, dat zijn vrouw de aanslag heeft gepleegd.

De film dit voorjaar ging over de periode voor een aanslag. Deze film gaat over er na, het effect op familie, een volk en hoe dit de verhoudingen verstoort en verwart.

De film kreeg als ondertitel: 'Ken je ooit werkelijk degene waar je van houdt?' en is een verfilming van het gelijknamige boek van Yasmina Khadra. De film kreeg de grote prijs op het Marrakech International Filmfestival 2012.

Zeer de moeite waard om te zien.

Tot dinsdag 20 november!
Hannie Huttinga.

Samen aan tafel

Alweer de laatste keer in 2018:

Donderdag 22 november gaan we om 18.00 uur samen aan tafel.

Niet vergeten. Opgeven als altijd: via de lijst in de Bonfoyer of bij Wil Zeldenrust of Hannie Huttinga.



*Namens de voorbereidingscommissie,
Hannie Huttinga*

Ingezonden

Hartelijke dank!

Op 2 augustus waren wij 50 jaar getrouwd. Dit hebben we gevierd door met de kinderen en kleinkinderen een cruise te maken op de Middellandse Zee. Toen we thuis kwamen, werden we aangenaam verrast met een mooie bos bloemen van de kerk met daaraan een mooie kaart met de felicitaties van de gemeenteleden.

Wij willen u allemaal bedanken voor deze felicitaties en voor de mooie bos bloemen.

Anneke en Piet Schenk.

Ingezonden

Groet'n oet Twente

Beste Medemblikkers,

Omdat door veel drukte in mijn nieuwe gemeente de tijd vliegt, lijkt ons afscheid van Medemblik op 8 juni alweer tijden geleden. Tegelijkertijd ligt het nog zo vers in het geheugen! Wat een bijzondere dag – nogmaals dank daarvoor, namens ons beiden!!

Een predikant draagt de herinneringen en ervaringen op zijn eerste werkplek zijn hele werkzame leven mee. Daar was het immers waar hij zijn eerste echte kerkelijke ervaring opdeed en ambtelijke verantwoordelijkheid droeg: pastoraal, bestuurlijk. Dankbaar kijk ik terug op vier jaar en vier maanden in jullie midden. De pastorale contacten met velen van u draag ik in mijn hart mee en blijven mij bij.

In die vier jaar tijd is Medemblik kleiner geworden èn gegroeid. Het ledenaantal daalt gestaag, maar wat hebben wij hard gewerkt. In de liturgiegroep (gedachtenishoek gerealiseerd!), beleidsplancommissie (een prachtig visiedocument), kerkenraad en moderamen, Raad van Kerken, samenwerking met de Stichting, wat niet al. We hebben in een gespreksgroep vier jaar lang hard gestudeerd over geloof en samenleving. En last but not least dank ik de Pastorale Raad en iedereen die daarin zitting had in die vier jaar, mijn directe 'medewerkers' in het pastoraat – meerderen zijn ons ook ontvallen. Vanzelf is het allemaal niet gegaan, ook het bestuurs- en

Onderweg, november - december 2018

commissiewerk niet. Samen hebben we wel op uitkijkposten gestaan waar we weer een richting zagen naar de toekomst. Ik hoop van harte dat onze inzet niet voor niks is geweest en dat Medemblik die gevonden wegen ook zal blijven bewandelen om de kerk relevant te houden in een nieuwe tijd, in jullie stadje.

En nu zijn wij in Twente. Wij wonen in Enschede-Zuid, twee kilometer van de Duitse grens af. Wij genieten van het Twentse landschap, dat om de hoek is, en van de Twentse gemoedelijkheid. Daarbij moeten we wel de aantekening maken dat Enschede als universiteits- en voormalige textielstad altijd veel mensen van buiten heeft getrokken, dus zo 'Twents' is Enschede nu ook weer niet. Een gemêleerde samenstelling en dat maakt de stad bruisend.

Het werk in de kerk is een vreugde. We bedienen met vier collega's een gemeente met ruim 5100 leden (terwijl ik er in Medemblik 230 achterliet). Even andere koek dus! Niet zozeer qua kerkenwerk, want hetzij in West-Friesland, hetzij in Twente: overal proberen ambtsdragers en (andere) vrijwilligers de kerk naar onze opdracht gaande te houden in onze 21ste eeuw, met vallen en opstaan, in al onze menselijkheid.

Wij hebben hier de mankracht om de kerk het gehele jaar door iedere werkdag open te hebben van 10 tot 16 uur. Dat trekt – altijd weer verrassend – mensen uit de stad aan. Mensen met behoefte aan een praatje of de 'vaste' bewoners: maandag een mannenkoffiegroep, dinsdag de tuingroep, donderdag oudere mensen uit wijk Zuid, enzovoorts. Dat maakt de kerk een levendig geheel. De activiteiten die wij hebben heten: Noabermaaltijd (de Enschedese 'Samen aan Tafel'), Broodje Bezinning, Netwerkcafé voor jongeren, Kerk op schoot voor peuters en hun (groot)ouders, Zomerzin, Meditatief wandelen, en wat niet al. Verder draaien wij als predikanten mee in gespreksgroepen en kerkdiensten in vijf verzorgingshuizen en het Oecumenisch Citypastoraat en verlenen wij diensten aan de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek. Daarnaast is er het reguliere predikantswerk van pastoraat, bestuur en beleid, toerusting, eredienst. Naast de zondagochtendienst hebben we in de avond regelmatige 'Credo'-vieringen, Taizévieringen en Zing-inn's. Een bezoekje waard is de website: www.pgenschede.nl .

Overzichtelijk is het niet altijd. Het is veel. Maar het samen kunnen delen met collega's Ellen, Jaco en Hanneke is fijn.

Onderweg, november - december 2018

Ik zou nog veel kunnen vertellen, maar de samenvatting is: wij hebben het goed hier, na een gloeiend hete zomer (ook op onze verhuisdag!! – gezwoegd, gezwoegd...), en dragen dankbare herinnering aan iedereen in Medemblik voor altijd mee. Voor ons gesymboliseerd in het mooie glazen kunstwerk dat wij cadeau kregen van de gemeente.

Dat het Medemblik goed mag gaan, en wij zien elkaar zeker een enkele keer terug in de Bonifacius, heb ik met de preekvoorzieners afgesproken. Zoals ze hier zeggen: Good goan!!

*ds. Oane Reitsma en Hyun-Ah Kim,
Kalkerlanden 33,
7542 WH ENSCHEDE.*

Ingezonden

Medemalaca Vocali geeft op zondag 25 november haar najaarsconcert. Ook dit jaar pakt het koor weer groot uit: naast de begeleiding door orgel (Dennis van der Heijden) en harp (Colet Nierop) zijn er ook nog 14 strijkers toegevoegd. Het belooft dan ook een sfeervol concert te worden in de aanloop naar de decembermaand. Op het programma staan de volgende werken van de Franse componist Charles Gounod:

Prière du soir, Le ciel a visité la terre en twee delen uit de Messe Solennelle en l'honneur de Sainte Cécile, t.w. het *Sanctus* en het *Benedictus*.

Daarnaast de bekende *Cantique de Jean Racine* van Gustave Fauré. Als instrumentaal intermezzo spelen de strijkers het *Adagio for strings* van Samuel Barber. Tenslotte zal het koor ook nog het *Oratorio de Noël* van Camille Saint-Saëns ten gehore brengen.

Het behoeft geen betoog, dat Medemalaca Vocali er wederom in is geslaagd een aantal uitnemende solisten aan te trekken: de sopraan Jenneke Oomen, de mezzosopraan

Ineke Verberne, onze "eigen" alt Judy Schouten, de tenor Gabe Clarke en de bas

Jorge Luis Castro.

Het belooft weer een mooi concert te worden.

Aanvang: 16.00 uur.

Onderweg, november - december 2018

Kaarten á € 12,50, kinderen tot 12 jaar à € 7,50 zijn verkrijgbaar bij:
Praktisch Projectmeubel, Nijverheidsweg 6-A, 1671 GC Medemblik,
telefoon: 0227 540 015, mailadres: info@praktischprojectmeubel.nl
Marskramer, Bagijnhof 6, 1671 CD Medemblik,
Verenigingsgebouw Sint-Pieter, Ridderstraat 9, 1671 CS Medemblik,
telefoon: 0227 542 156,
Of via de website: www.medemalaca-vocali.nl

Ingezonden

Beste mensen in Medemblik,
Zoals afgesproken bij deze informatie over een mooie dienst waarbij
jullie van harte welkom zijn:
Op zondag 30 december om 14.00 is de TOP2000 kerkdienst.
Met medewerking van het koor Feel Good.

*Vriendelijke groet uit Wieringerwerf,
Wilma Kok.*

Overgenomen uit de Nieuwsbrief van de Protestantse Kerk.

2018. Dat betekent dat het dit jaar 400 jaar geleden is dat de Dordtse Synode bij elkaar kwam. Een internationaal gezelschap van protestantse theologen ging daar in debat over een verschil van mening in de Nederlandse kerken. De spanningen rond dit verschil waren zo hoog opgelopen dat een burgeroorlog dreigde, en dat terwijl men ook met Spanje nog in oorlog was.

Er moest een knoop worden doorgehakt, vonden niet alleen de kerkleiders, maar ook de Staten Generaal. Die bepaalde dat er een Synode plaats moest vinden waar het geschil zou worden beslecht. Het was een internationaal gezelschap dat in Dordt bij elkaar kwam. Er waren delegaties uit Duitsland en Engeland. Ook de Franse protestanten waren uitgenodigd, maar de banken die voor hen bestemd waren bleven leeg, omdat het hun niet toegestaan werd Frankrijk uit te reizen.

Waar ging het nu eigenlijk over in Dordt? Wat was dat voor een kwestie die de gemoederen zo kon verhitten? Theologisch gezien ging het om de vraag:

Is geloof een menselijke keuze, of is het een gave van God? Of, om het in woorden van onze tijd te zeggen: Is geloof maakbaar?

Voor de mondige mens, die zich meer en meer van zijn mogelijkheden bewust begon te worden, was het verleidelijk om te zeggen dat geloof op een menselijke beslissing berust. Geloof als een overtuiging waarvoor men kiest, zoals men ook voor een beroep of – ethisch – voor een manier van leven kan kiezen. Een opvatting die ook in de Nederlanden breed werd aangehangen en door respectabele geesten als Coornhert en Spiegel werd gepropageerd, en die ook in de kerk invloed ging krijgen.

Toch riep deze gedachte, in zijn consequenties doorgetrokken, niet alleen instemming, maar ook verzet op. Natuurlijk is geloven kiezen voor God, maar is geloof niet méér dan een menselijke keuze? Is geloof niet – net als liefde – iets dat ons overkómt? Iets waar je je zelf over verwondert? Ja, natuurlijk volgt daar ook een keuze op. Liefde is ook kiezen voor je geliefde. Maar het diepste, dat wat aan die keuze voorafgaat, is een geheim waar je geen greep op krijgt.

Het mooiste, dat wat je leven te diepste bepaalt, het beslissende, dat overkómt je.

De Dordtse Leerregels – het geschrift waarin de synode haar eindoordeel formuleerde – spreken in bevlogen woorden over wat er gebeurt als Gods liefde het hart raakt: God opent het hart dat gesloten is. Wat hard is maakt Hij zacht. Het ‘onbesneden’ hart legt Hij bloot en maakt het gevoelig voor zijn liefde. Wat dood is maakt Hij levend. Wat boos is maakt Hij goed. De mens die het kwade wil beweegt Hij tot het goede. Dat is wat er met een mens gebeurt als de boodschap van Gods liefde bij hem binnendringt. En dan kan hij niets anders dan daar ja tegen zeggen, en je ook tegen Christus in wie God ons zijn liefde

Onderweg, november - december 2018

laat zien. Een ja uit vrije keuze want liefde kent geen dwang, al blijft het een wonder dat het je is overkomen.

Over dat wonder ging het in de synode. Natuurlijk heeft men daaromheen ook veel geredeneerd. Bijvoorbeeld over hoe je over mensen moest denken die zulke dingen niet ervoeren. Had God hen níét lief? Verwierp Hij ze en waren ze voor eeuwig verloren? Zulke vragen besprak men ook in Dordt. Het kost theologen moeite om voor het wonder van de liefde halt te houden.

Ook ná de synode zijn er nare dingen gebeurd. Uitsluiting van tegenstanders en tijdelijk zelfs vervolging. Zo ging dat in een tijd dat geloof en politiek nauw met elkaar waren verbonden. Toch hangen de vragen waar het in Dordt over ging nog steeds in de lucht. Hoe maakbaar is een samenleving? Hoe maakbaar is het menselijk leven? Hoe maakbaar zijn religie en geloof? Gaat het daarin enkel om menselijke keuzes, of moeten we naast de keuzes die wij maken, en misschien ook wel dwars door onze keuzes heen, niet ook rekenen met wat ons kan overkómen? En zou wat ons overkomt niet het wonder van Gods liefde kunnen zijn? Als we tegen de grenzen van ons menselijk kunnen aanlopen en de twijfel slaat toe, kunnen we voor zulke dingen weer gevoelig worden.

De synode heeft nog wat meer gedaan dan discussiëren over deze vragen. Zij heeft een kerkorde voor de Nederlandse protestantse kerken opgesteld, die het zo'n 200 jaar uit zou houden. Zij heeft ook beslist dat de Bijbel uit de oorspronkelijke talen vertaald zou worden in het Nederlands en een commissie samengesteld die voor die vertaling zorg zou dragen. Dat leverde in 1637 de Statenvertaling op, die – naast de vertalingen die in de 20e en 21e eeuw verschenen – tot in onze tijd wordt gelezen. Een kerkvergadering dus die wat tot stand heeft gebracht. Reden om er na 400 jaar weer eens aan te denken.

Auteur: Dr. John van Eck. Hij studeerde klassieke taal- en letterkunde (promotie) en theologie. Van 1981 tot 2008 werkte hij als legerpredikant namens de Nederlandse Hervormde Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland.

Onderweg, november - december 2018

Ode aan de synode

Op 10 november opent Koning Willem-Alexander in de Augustijnenkerk in Dordrecht de jubileumviering 400 jaar Nationale Synode (1618-1619) onder de titel 'Ode aan de Synode'. Daarna volgen 180 dagen met activiteiten, evenementen en exposities. Meer informatie vindt u op www.synode400.nl.

Agenda

do.11 okt.	18.00 uur	Bonfoyer	Samen aan Tafel.
d. 6 nov.	20.00 uur	Bonfoyer	Gespreksgroep (zie blz.8).
di. 20 nov.	14.30 uur	Bonfoyer	Ouderenmiddag.
	19.30 uur	Bonfoyer	Filmavond (zie blz. 13, 14).
do.22 nov.	18.00 uur	Bonfoyer	Samen aan Tafel.
	20.00 uur	Bonfoyer	Gemeenteavond (zie blz.9).
di. 4 dec.	20.00 uur	Bonfoyer	Gespreksgroep.
di. 18 dec.	16.30 uur	Bonfoyer	Kerstviering ouderenmiddag.
do. 3 jan.			Inleveren kopij (zie blz.8).
di, 15 jan.	14.30 uur	Bonfoyer	Ouderenmiddag.

Nieuws om door te geven

Geef kinderen in Kenia een bijbel



In de armste regio's van Kenia kunnen veel ouders geen bijbel voor hun kind betalen. Maar kinderen hebben op school wel een bijbel nodig. Het NBG wil aan 10.000 kinderen in Kenia een eigen bijbel geven.

Een school met driehonderd leerlingen, die één bijbel moeten delen tijdens de gezamenlijke godsdiensten. In Kenia is het geen uitzondering. Dat maakt het voor deze kinderen erg lastig om de lessen te volgen en te leren over Gods Woord. Een eigen bijbel is

Onderweg, november - december 2018

echter onbereikbaar. Voor ouders is het al lastig genoeg het schoolgeld te betalen, laat staan dat ze een bijbel kunnen betalen.

Veel armoede

Een van deze armste regio's in Kenia is het gebied van de Masai. Dit van oorsprong nomadische volk leeft van de veeteelt. Door de ernstige droogte van de afgelopen jaren is hun leven nog een stuk zwaarder geworden.

Docente Nelius werkt op een school waar veel Masai-kinderen naartoe gaan en ziet hun problemen dagelijks: 'Het leven hier kan zwaar zijn. Er is veel armoede. Sommige kinderen krijgen thuis amper te eten. Een bijbel is voor hen te duur.'

Charity (12) is één van Nelius' leerlingen. Voor haar is de Bijbel heel belangrijk. 'Door in de Bijbel te lezen, leer ik wijze lessen voor mijn leven.'

Bijbelzondag

Op Bijbelzondag vierden we dat we een bijbel hebben. Dat doen we ook door mensen te helpen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. In veel kerken wordt daarom gecollecteerd voor 'Kenia'.

Een bijbel voor een kind in Kenia: een prachtig cadeau voor de schoolkinderen én hun ouders. Want een eigen bijbel mag natuurlijk mee naar huis.

Docent Nelius: "Een eigen bijbel is heel speciaal voor de kinderen. Daarmee wordt het geloof echt iets van henzelf."

Kijk op www.bijbelgenootschap.nl/kenia voor meer informatie of het geven van een gift.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap.

Gezicht op Medemblik van Leendert H. Fransen

Als u de kerk binnenkomt vanuit de Bon-foyer ziet u aan uw linkerhand in het voorportaal een schilderij van bovengenoemde schilder hangen. Leendert is een oud-plaatsgenoot en heeft dit schilderij aan de Commissie Kunst en Cultuur voor verkoop aangeboden. De vraagprijs is € 395,00 waarvan de helft voor onze kerkgemeenschap is als het schilderij wordt verkocht.

De opdracht voor dit schilderij was: Schilder een horizon met veel wolken. Leendert woont inmiddels al jaren in Amsterdam, maar dacht bij deze opdracht direct aan Medemblik! Het heeft een fraai schilderij opgeleverd.

Heeft u belangstelling voor dit 'Gezicht op Medemblik'? Dan kunt u contact opnemen met Wil Zeldenrust, tel. 544783 of met Huib Verleg en Afra Koomen, tel. 545638.

Over de prijs valt nog te onderhandelen. Wij hopen op reacties!