

Kerkdiensten Bonifaciuskerk



zondag 8 november	aanvang 10.00 uur. Dankdienst voor Gewas en Arbeid in Oostwoud. (In het vorig kerkblad stond abusievelijk vermeld Midwoud, maar de dienst is dus in OOSTWOUD!!)
Voorganger: ds. A. Reitsma.	Zie blz.8.

zondag 15 november aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. E. van der Weide.
Collecte: 1^e Diaconie: Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat,
 2^e Kerk: Instandhouding Eredienst..
Koster: Th. Hoff, tel. 541259.

zondag 22 november aanvang 10.00 uur.
Eeuwigeheidszondag. Liturgische schikking: Florisgroep.
Voorganger: ds. A. Reitsma.
Collecte: 1^e Diaconie: SOS Kinderdorpen Nepal,
 2^e Kerk: Verwarming.
Koster: J. Klercq, tel. 543921.

zondag 29 november aanvang 10.00 uur.
 Liturgische schikking: Pinkstergroep.
Voorganger: ds. E. van der Kaaij.
Collecte: 1^e Diaconie: Bootvluchtelingen,
 2^e Kerk: Plaatselijk toerustingswerk.
Koster: J. Kool, tel. 541127.

zondag 6 december aanvang 10.00 uur.
 Liturgische schikking: Pinkstergroep.
Voorganger: ds. Willemien Roobol.

Onderweg, november 2015

Vervolg 6 december:

Collecte: 1^e Diaconie: Dorcas,
2^e Kerk: Plaatselijk pastoraal werk.

Koster: K. van Duijn, tel. 540414.

zondag 13 december aanvang 10.00 uur.
Liturgische schikking: Pinkstergroep.

Voorganger: ds. A. Reitsma.

Collecte: 1^e Diaconie: Ouderenwerk,
2^e Kerk: Verwarming.

Koster: Th. Hoff, tel. 541259.

Overdenking

De paradox van onze tijd

We hebben grotere huizen, maar kleinere families

Meer gemak, maar minder tijd

We hebben meer diploma's, maar minder verstand

Meer kennis, maar minder inzicht

Meer experts, maar meer problemen

Meer medicijnen, maar minder gezondheid

We zijn helemaal naar de maan gereisd en weer terug

Maar hebben moeite de straat over te steken

Om onze nieuwe buur te ontmoeten

We bouwen meer computers om meer informatie op te slaan

Maar produceren meer copieën dan ooit, maar we hebben minder contact

We zijn sterk in hoeveelheid geworden

Maar minder in kwaliteit

Dit zijn de tijden van fast food, maar langzame vertering

Grote mensen, maar kleine karakters

Grote winsten, maar zwakke relaties

Het is een tijd dat er veel in het raam staat, maar niets in de kamer

Oftewel er is veel buitenkant en weinig innerlijk

(Vertaald uit het Engels)

Dalai Lama.

Van de predikant

Dat wij een actieve gemeente hebben is me al langer duidelijk. Op moment van schrijven kijk ik terug op de bevestiging van een nieuwe ambtsdrager, op een prachtige huwelijksviering (u leest daarover verderop in dit nummer), een zeer goed bezochte Evensong door een Engels koor, een bomvolle ouderenmiddag met een fotoverslag van Korea; en dat naast alle andere lopende activiteiten. Bijzonder! Op dit moment kijk ik uit naar de gezamenlijke oogstdienst met de THOMAS-gemeente (ook daar leest u over), en later in november de gedachtenisdienst voor overleden gemeenteleden. Dergelijke dingen zijn allemaal zegeningen voor een kleine kerkelijke gemeente.

Dit jaar lezen we uit het boek Handelingen. Toen ik de nieuwe scriba (her)bevestigde in haar ambt preekte ik uit Handelingen 2, vers 36 tot 47. Hier gaat het over de periode dat de eerste volgelingen van Jezus zelf verder moeten na zijn opstanding en Hemelvaart. Steeds zoeken de leerlingen hoe ze vorm moeten geven aan hun geloof. Hoe 'organiseer' je een gevoel, een geestkracht, een inspiratie die je overvalt? Hoe een gemeenschap bouwen, waar zoveel uiteenlopende meningen zijn?

Telkens komt hetzelfde thema terug, dat in deze tekst verbonden is aan de maaltijd die de leerlingen samen hebben. De maaltijd gaat er – zo lezen wij – altijd gepaard met drie dingen. Ten eerste met gemeenschap-zijn. Ten tweede met gebed en in de derde plaats met het verkondigen van de Goede Boodschap. Dat laatste betekent: tegen alle negativiteit in, die ons soms overvalt, het positieve benadrukken. Want christelijk geloof richt zich op een positieve manier op de toekomst. Het is hoopvol. Het gelooft dat het kwade ten goede zal keren. Maar dat lukt alleen als je het samen doet en in een ootmoedige houding van gebed.

Dat dat ons als gemeente mag blijven omgeven: gemeenschap, gebed en de positieve boodschap. Die drie zijn essentieel voor een gezond geloof.

ds. Oane Reitsma.

Onderweg, november 2015

Gespreksgroep over geloven

Begin oktober zijn wij weer van start gegaan met de gespreksgroep over geloven. Wij spreken dit jaar samen over Jezus, vanuit verschillende Bijbelse, theologische en culturele invalshoeken. De volgende avonden zijn op 3 november en 1 december in de Bonfoyer. Welkom!

ds. Oane Reitsma.

Huwelijk familie Braaksma

Op 7 oktober beleefden wij een heel bijzondere door-de-weekse middag in onze kerk. We hebben namelijk in kleine kring een feestelijke huwelijksviering beleefd. In de zomer gaven Jacob Braaksma en Marjo Betten aan hun (vorig jaar voltrokken) huwelijk te willen verbinden met God en zijn kerk. Wat een prachtig voornemen, waar ik als predikant en wij als kerkenraad graag op zijn ingegaan. Want waar liefde heerst, geloven wij dat God aanwezig is. Als huwelijgstekst gaf ik Jaap en Marjo de tekst uit 1 Korintiërs 13 vers 7 mee, die prachtig verwoord staat in de splinternieuwe Bijbel in Gewone Taal: “Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden.”

Dat wij dat voor ogen mogen blijven houden, overal waar we in relatie tot elkaar en tot andere mensen staan: nooit gaat het alleen om ‘mij en die ander’, maar altijd zijn wij samen onder de hoede van God. De cantorij zong, we hebben samen gebeden, uit de Bijbel gelezen en de huwelijkszegen uitgesproken. Met dank aan alle medewerkers! En van harte gefeliciteerd aan Jaap en Marjo!!

ds. Oane Reitsma.

Diakonie.

Oogstdienst in Oostwoud 8 november.

Omdat wij ieder jaar op Hemelvaartsdag samen met de THOMAS-gemeente onze jaarlijkse sponsorfietstocht organiseren, hebben beide kerkenraden het plan opgevat om ook ieder najaar gezamenlijk een dienst te houden.

We gaan dat ieder jaar doen op de zondag na dankdag en noemen deze dienst 'oogstdienst'. Dit jaar mag ikzelf de dienst leiden in Oostwoud. Wij verwachten van de gemeenteleden, die normaalgesproken naar de Bonifaciuskerk komen, om nu in **Oostwoud** te kerken, zodat we ook werkelijk één gemeenschap van Christus kunnen vormen. In onze eigen kerk zal er die ochtend geen dienst zijn.

Deze dienst gaat gepaard met een **diaconale actie**, waarvoor uw aandacht:

Actie voor de Voedselbank West-Friesland

Hoewel Nederland behoort tot de rijkste landen in de wereld, ja zelfs in Europa spreken we ook in ons land over armoede. Meer dan 1,2 miljoen mensen in Nederland leven rond de armoedegrens. Zo'n 94.000 klanten krijgen van de voedselbanken een steuntje in de rug in een periode waarin ze het financieel heel slecht hebben.

De Voedselbank West-Friesland helpt ongeveer 260 huishoudens in de regio met de wekelijkse verstrekking van een voedselpakket. Het gaat om huishoudens die door uiteenlopende omstandigheden in zó ernstige financiële problemen zijn terechtgekomen, dat ze na betaling van hun vaste lasten niet genoeg geld hebben voor voedsel voor zichzelf en hun kinderen. De voedselbank wil ook voorkomen dat goed voedsel wordt vernietigd. Daarom zorgt men ervoor dat producten die nog geschikt zijn voor consumptie, terecht komen bij hen die daaraan het meest behoefte hebben.

De gemiddelde tijd dat gezinnen een voedselpakket van de Voedselbank West-Friesland ontvangen ligt rond het jaar. 'In sommige

Onderweg, november 2015

gevallen gaat het om een overbruggingsperiode. Bijvoorbeeld als mensen een WW-uitkering ontvangen. Als mensen in de schuldsanering zitten, kan het maximaal drie jaar duren.' Niet alle mensen die recht hebben op een voedselpakket maken er gebruik van. 'Veel mensen hebben toch drempelvrees. Bijvoorbeeld ZZP'ers die gewend zijn om het heel goed hebben en plots in de moeilijkheden komen. Voor hen is het lastig om de stap te zetten.'

Actie:

We vragen aan u om extra boodschappen te doen of wat uit uw eigen voorraad aan te spreken en op 8 november producten voor de Voedselbank mee te nemen naar de kerk. De diaconie zorgt ervoor dat alles de volgende dag wordt bezorgd bij de Voedselbank.

De voedselbanken zijn blij met allerlei soorten eten, maar hebben een ideale boodschappenlijst met langhoudbare en gezonde producten:

Groente of fruit in blik of pot

Volkoren pasta

Couscous

Zilvervlies- of meergranenrijst

Peulvruchten (bijvoorbeeld bruine, witte of kidney bonen, linzen, kikkererwten) uit blik of pot

Houdbare magere of halfvolle zuivelproducten

20+ smeerkaas,

Eieren

Olie

Verder zijn onder andere ook welkom: pakjes saus voor bij de rijst en de pasta's, jam, hagelslag, lang houdbare vleesproducten en voorverpakte vleeswaren en kaas.

Wij hopen te kunnen rekenen op u allen!

*de diaconieën van de THOMAS-gemeente en van Medemblik,
ds. Oane Reitsma.*

Onderweg, november 2015

UITNODIGING

**De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden uit
voor de gemeenteavond**

in de foyer van de Bonifaciuskerk
op **maandag 9 november 2015**.
Aanvang **20.00 uur**.

Agenda:

- 1) Liturgische opening
- 2) Jaarstukken van de diaconie.
Jaarstukken van de kerk.
- 3) Evaluatie van de zondagopenstelling van de
Bonifaciuskerk ten behoeve van de Antiek- en
Curiosamarkt.
- 4) Pauze
- 5) De toekomst van onze gemeente o.l.v. ds. Oane
Reitsma.
- 6) Sluiting.

Komt allen!

College van Kerkrentmeesters

Abonnementsgeld Onderweg 2015.

U bent geabonneerd op het kerkblad 'Onderweg'. Dit abonnement kost **€ 10,00** per jaar. Sinds vorig jaar worden voor de betaling geen acceptgirokaarten meer verspreid.

Wij verzoeken u om € 10,00 over te maken op rekeningnummer **NL32RABO0333012992** ten name van 'Protestantse Gemeente Medemblik'.

Onderweg, november 2015

Kerkbalans 2016 komt eraan!

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer begonnen. Het thema van de actie is dit jaar: 'Mijn kerk inspireert'. In de derde week van januari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan u om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerkgemeenschap.. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en inspirerend blijven werken.

Er zijn nog enkele kerkleden die hun toezegging voor 2015 nog niet hebben overgemaakt. Wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doen, dan klopt onze balans weer voor dit jaar.

Het college van kerkrentmeesters.

Ingezonden.

Van vele mensen hebben we mooie attenties en kaarten met goede wensen ontvangen voor ons 55-jarig huwelijk. Hartelijk dank hiervoor.

Simone en Leen Voorthuijzen.

Agenda

di. 3 november	19.30 uur	Bonfoyer	Gespreksgroep.
ma. 9 november	20.00 uur	Bonfoyer	Gemeenteavond.
ma. 16 november		Dorcas Andijk	
		Bijbelquiz (zie blz. 13,14).	
di. 17 november	14.30 uur	Bonfoyer	Ouderenmiddag
wo. 18 november	09.00 uur	Kerk	Koper poetsen.
do. 19 november	18.00 uur	Bonfoyer	Samen aan Tafel.
vr. 20 november	19.30 uur	Bonfoyer	Filmavond (blz. 11).
ma. 23 november	18.45 uur	Consistorie	Moderamen.
	19.30 uur	Consistorie	Kerkenraad.

Onderweg, november 2015

di. 1 december	19.30 uur	Bonfoyer	Gespreksgroep.
do. 3 december	tot 12.00 uur	Inleveren kopij	Onderweg.
di. 15 december	16.30 uur	Bonfoyer	Kerstviering Ouderenmiddag.
do. 17 december	18.00 uur	Bonfoyer	Samen aan Tafel.

Inleveren kopij kerkblad.

Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met

donderdag 3 december 2015, 12.00 uur

via het bekende e-mailadres:

onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Eerder inleveren? Graag, want dan hoeft het werk niet op het laatste moment gedaan te worden!

Het volgend kerkblad zal rond vrijdag 11 december verschijnen.

Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen adressenbestand doorgeven aan:

Nelly An Bos, tel. 06-23271777, e-mail: heeringa.andre@gmail.com.

Ingezonden

Onderhuids.

Wat ik dacht, voelde toen ik jou voor het eerst – wil je dat weten?

Ik durf het je te zeggen wat ik dacht, voelde toen ik jou – eerlijk?

Iets onbestemds van vage huiver, oppassen, alert zijn nu;

terughoudend mijn woorden kiezen of gewoon niks zeggen en hopen dat jij over gaat.

Wat ik dacht, voelde toen ik jou – anders kwam niet eens in mij op.

Ja jij praat, kleurt, oogt, wortelt, bent anders.

Het duurde voordat ik kon denken, voelen dat ik op mijn beurt al net zo anders ben als jij.

Wat ik denk, voel nu ik jou – wat was het?

Onderweg, november 2015

Dat ik even tijd nodig had, al was het een gebroken seconde, om diep te weten, om te keren dat jij en ik anders en eender, tegelijk gelijk mens dus.

Geschreven door dominee-dichter Herman Koetsveld i.v.m. het Maatschappelijk Akkoord "Onderhuids". Daarin 28 oplossingen voor onder meer racisme op het werk, in onderwijs en voetbal. Al zo'n 200 organisaties tekenden dit akkoord. Ook tekenen? Dit kan via: info@onderhuids.nl

Samen aan Tafel

Na een voorzichtige start in september was het aantal aanmeldingen voor de maaltijd in oktober uitzonderlijk hoog. We hadden 45 mensen die zich aangemeld hadden, dus een redelijk record. Gezellig natuurlijk en als we het weten dan kunnen we dat nog wel behappen. Helaas kwamen er uiteindelijk vier mensen niet, waardoor de teller op 41 bleef staan. Wij begrijpen best dat er soms iets tussenkomt, maar we willen iedereen wel vriendelijk verzoeken om, als je niet kunt, dit uiterlijk die middag te melden. Het is vervelend als er lege stoelen staan. Dat staat kaal. Plus dat Simone en Leen alle moeite doen om zoveel mensen een plaats te geven. Als we het dan makkelijker hadden kunnen neerzetten, was dat wel beter geweest. Graag dus wel komen als je je opgeeft!



De vaste gasten weten inmiddels dat we de maanden november en december moeten schuiven. De maaltijden worden gehouden op donderdag 19 november en op donderdag 17 december a.s. Opgeven kan via het inschrijfformulier dat in de Bonfoyer ligt of telefonisch 0226-540414 of 0619078855.

Nogmaals dringend verzoek om wel een wat te laten horen als je om wat voor reden dan ook niet komt.

Klaas van Duijn en Ron van der Haring.

Film-aankondiging

Op vrijdag 20 november a.s. gaan we weer een film draaien. We beginnen om 19.30 uur. De film duurt 104 minuten.



Let u a.u.b. even op de dag (en natuurlijk ook de datum), want die is wat anders dan we gewend zijn.

We gaan kijken naar een film, die op mij persoonlijk nogal indruk maakt en waarvan een recensie zegt:

“Beeldschoon gefotografeerd speelfilmdebuut. Een meeslepende, onthutsende ervaring.” (Volkskrant)

De film is van Diego Quemada-Diez en werd in Cannes bekroond.

Juan, Sara en Samuel zijn 15 jaar wanneer zij hun thuisland Guatemala en daarmee armoede en uitzichtloosheid ontvluchten om via Mexico de grens bij de Verenigde Staten over te steken. Onderweg ontmoeten ze de indiaan Chouk die geen Spaans spreekt en geen officiële documenten heeft. Ze geloven allemaal dat er in Amerika een betere toekomst op ze staat te wachten, maar al snel wordt de harde realiteit duidelijk.

Hannie Huttinga.

Uit de gemeente

Blijf in contact met uw kerk.

Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan: Nelly An Bos, Oostersingel 47, tel. 545477.



Nieuw ingekomen:

De heer N.J. Buijze, Oude Haven 109, Medemblik.

Verjaardagen:

07-11: de heer K. van der Vaart, Houtkopersgilde 5,
mevrouw J.M. Morks-van Kooten, Dr. Wijmersweg 5 275, W'hoof.

Onderweg, november 2015

- 09-11: de heer H. van Unen, Pampus 24.
12-11: mevrouw G.J. Oldenhof-Versloot, Kaapstander 60.
14-11: mevrouw L.C.C. van Bergen-Meijers, Turfhoek 10.
15-11: de heer W.H.C. Mosman, Dorpsstraat 57, Wervershoof.
18-11: de heer A. Monshouwer, Waterborg 201.
19-11: mevrouw A. Klercq-Schoon, Lijnbaanplantsoen 2.
20-11: de heer K.D. Meurs, Breeuwershof 10.
23-11: Mevrouw T. Visser, Bagijnhof 18A.
10-12: Mevrouw M. Jager-Janse, Valbrug 25.

Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen

Westfries Gasthuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn.
Liornehuis, West-Friesehof 153, 1624 HG Hoorn.
Nicolaas Verpleeghuis, P.J. Jongstraat 53, 1614 LB Lutjebroek.
AMC, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.
VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.
MCA, Postbus 501, 1800 AM Alkmaar.
GGZ-Hoorn, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn.
Watermolen Abbekerk, Wipmolenstraat 10, 1657 AT Abbekerk.
Woonzorgcentrum Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik.
Huize Almere, Burg.Pierhagelaan 2, 1674 PB Opperdoes.

Ingezonden

Een fantastisch resultaat.

Opnieuw heeft de stichting Bonifaciuskerk een formidabele prestatie geleverd. Uiteraard kan een stichting dat natuurlijk niet. Een stichting is immers een papieren aangelegenheid, maar de mensen die tezamen die stichting vorm geven kunnen dat des te beter.

Bijna € 18.000 was dit jaar het resultaat van de antiek- & curiosamarkt. En ja, heel bijzonder, een activiteit die ook op de zondagmiddag mocht doorgaan. Ik ben er van overtuigd dat de Kerkenraad er zorgvuldig naar zal kijken om te bepalen hoe hier in de toekomst mee om te gaan, maar als u mij toestaat: Ik vond de zondagmorgendienst in de Bonfoyer een “warme” bijeenkomst, een prachtige dienst.

Onderweg, november 2015

Uiteraard wil ik niet langs deze weg vooruitlopen op een discussie, maar het moet toch tenminste gezegd.

Dank aan alle medewerkers van en vrijwilligers verbonden aan de stichting die dit geweldige resultaat hebben neergezet.

Om je pet voor af te nemen!!

Alleen nog een kritische opmerking.

Het blijft een uiterst moeizame operatie om voldoende mensen aan te trekken om de uitvoering mogelijk te maken. Ik doe een dringend beroep op al die (kerk)mensen die nog niet hebben besloten om te helpen. Het maakt het verschil als wij allemaal iets toevoegen, hoe gering ook. Vele handen maken etc.etc.

Deze groep mensen verdient het om ze te helpen. Toch??

Ik hoop vurig, dat u zich de volgende keer wilt aansluiten bij de groep van helpers, waarvoor alvast veel dank.

Henk Benedick.

Plaatselijke vrijwilligers NBG gevraagd

Het Nederlands Bijbelgenootschap zoekt vrijwilligers die binnen de eigen gemeente de activiteiten van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) kunnen promoten.

Samen met leden en donateurs maakt het NBG het mogelijk dat mensen de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen.

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) werkt aan het ontwikkelen van relevante bijbeluitgaven en uitgaven rondom de bijbel. Met allerlei projecten brengt het NBG de Bijbel dichtbij in binnen en buitenland, al meer dan 200 jaar. Een aantal kerndoelen zijn:

- Het vertalen van de Bijbel
- Het beschikbaar stellen van de Bijbel
- Uitleg en achtergrondinformatie over de Bijbel geven
- Mensen de relevantie van de Bijbel laten ervaren.

In veel plaatsen wordt er een bijbelzondag georganiseerd met een collecte voor het NBG. Nieuwe materialen kunnen op die zondag ingezien worden. Dit jaar heeft bijbelzondag het thema: 'Jezus laat de kinderen bij zich komen', Marcus 10:13-16. In Medemblik zullen wij op

Onderweg, november 2015

10 januari een speciale Bijbelzondag organiseren, samen met het NBG.

Het NBG heeft een nieuwe bijbel bedacht en gemaakt: de Samenleesbijbel. Deze gezinsbijbel bevat de complete tekst van de Bijbel in Gewone Taal en heel veel extra materiaal. De Samenleesbijbel staat vol met weetjes, gespreksvragen, doe-opdrachten, allerlei illustraties, themapagina's en nieuwe liedjes. Zo komen bekende en minder bekende verhalen uit de Bijbel dichtbij. Op maandagavond 16 november wordt er een bijbelquiz van het Ned. Bijbelgenootschap (NBG) gehouden in onze regio. Dit jaar bij Dorcas in Andijk.

De bijbelquiz is een jaarlijks evenement van het NBG, dat op talloze plaatsen een variant is op de Nationale Bijbelquiz op tv. Er wordt overal heel enthousiast op gereageerd. Het biedt een kans voor verdieping van de Bijbelkennis, maar ook voor onderlinge ontmoeting en inspiratie. Kom individueel of met een team naar Andijk. Het begint om half acht.

Ook in Medemblik wil het NBG actief zijn! We zijn op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor het NBG. Neem contact op met de rayoncoach Petra Blijdorp (Middenmeer) petrablijdorp@gmail.com, of met ds. Oane Reitsma voor meer informatie.

*Petra Blijdorp,
ds. Oane Reitsma.*

Ingezonden

Stichting Straatpastoraat Hoorn.

Beste lezer,

Twee jaar geleden vroeg de Raad van Kerken Hoorn, zich af óf - en zo ja wát - kerken kunnen betekenen voor de dak- en thuislozen in Hoorn. Na een gedegen haalbaarheidsonderzoek werd een werkgroep gevormd, die zich al snel omvormde tot de Stichting Straatpastoraat Hoorn. De stichting zocht een straatpastor de dak- en thuislozen opzoekt waar ze zijn – op straat. Dat doel is behaald! Per 1 september

Onderweg, november 2015

heb ik deze mooie en uitdagende taak op me genomen.

Ik me graag aan u voor:

Mijn naam is Esther Jeunink, ik ben 29 jaar en woon met mijn man Robin in Hoorn. Na een studie psychologie en theologie ben ik terecht gekomen bij de HWK (Hulpverlening vanuit de Westfrieze Kerken, om namens de kerken een helpende hand te bieden aan de samenleving. Ook ben ik één dag per week te vinden in een gesloten jeugdinstelling om daar als geestelijk verzorger een luisterend oor te bieden aan de jongeren die daar verblijven. Als straatpastor mag ik nu ook een luisterend oor bieden aan mensen die op straat leven, en hen steunen bij de kleine en grote vragen van het leven. Het draait in straatpastoraat om ontmoeting – ontmoeting van mens tot mens. In die ontmoetingen staan de eigenwaarde en autonomie van de ander centraal.

Ik hoop als straatpastor een vertrouwenspersoon te worden voor dak- en thuislozen. Iemand bij wie ze hun verhaal kwijt kunnen, hun blijdschap en verdriet kunnen delen, en ruimte vinden om na te denken over zingeving en geloof. Daarnaast hoop ik verbinding te maken tussen de dak- en thuislozen en de samenleving, tussen de dak- en thuislozen en de kerken.

Ik houd u graag op de hoogte van wat er gebeurt bij het straatpastoraat. Wie weet, kunnen we elkaar in de toekomst ook vinden voor wat meer praktische samenwerking. Wilt u meer weten? Neem dan eens een kijkje op de website: www.straatpastoraathoorn.nl

Ingezonden

Simone en Leen Voorthuijzen zonden het gedicht (op de volgende bladzijde) in, afkomstig uit een kerkblad dat zij op hun vakantie op Ameland tegenkwamen. Het gedicht zelf blijkt al uit 1935 te stammen. Of het nog steeds actueel is, laten wij aan het oordeel van de lezer.

Het wondere ambt.

Het waardige ambt van dominee
valt ongetwijfeld lang niet mee.
Wat dominee ook zegt of doet –
hoe hij ook preekt, 't is zelden goed.
Neemt hij A voortdurend voor zich in,
B is het vaak niet naar de zin.
Is hij wat levendig van aard,
dan wordt hij als 'nervuus' verklaard;
doch is hij rustig, nimmer boos,
dan heet het: 'hij is levenloos!'
Indien zijn haar is peper-zout
dan vindt men dominee te oud;
is hij een jong, dus jeugdig man,
'ervaring' die ontbreekt hem dan.
Werpt hij van het oude iets omver
dan is hij revolutionair!
Heeft hij daarentegen het oude lief
dan heeft hij geen 'initiatief'.
Hij preekt vervelend wanneer bleek
dat hij niet houdt uit het hoofd zijn preek.
Preekt hij uit het hoofd als hij dat kan,
dan is het een oppervlakkig man.
Maakt hij bij het preken veel gebaar,
dan is hij een acteur, zowaar.
Doch houdt hij de armen strak aan het lijf,
dan is hij droog en saai en stijf.
'Hij schreeuwt!,' zegt men als hij preekt luid;
is het zacht: "t komt er eentonig uit.'
Is hij veel thuis, werkt aan zijn preek,
'geeft hij om huisbezoek geen steek.'
Doch gaat hij dikwijls op bezoek,
hij staat als 'drijver' dan te boek!
Bezoekt hij veel de arme man:
'een socialist,' noemt men hem dan!

Onderweg, november 2015

Went tot de rijkdom hij zijn schreê,
is hij een geldzak-dominee!
Men merkt dus wel: 't valt lang niet mee,
het wond're ambt van dominee!

*(Rijm uit: Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur,
15 februari 1935)*



Protestantse
Kerk

Geloof·Hoop·Liefde

Commentaar bij de Tijd.

Op 1 oktober verscheen het stuk 'Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg'. Op 12 november zal de synode zich erover buigen. Waar gaat het om? Het gaat om de hoop dat er in 2025 een betekenisvolle kerk zal zijn. Waar een Woord is, is een weg. Er is een levend Woord, en daarom is er een weg. Ooit voegde dat levende Woord zich bij twee leerlingen die dachten dat ze op een doodlopende weg liepen. Ineens waren het er drie die daar liepen, de twee en een vreemdeling, die gaandeweg steeds vertrouwder werd. Harten begonnen te branden en op de avond van die dag brak Hij het brood met hen. Toen Hij uit hun ogen verdween, wisten ze het: het is de Jezus, de opgestane Heer. Dat maakte alles anders.

Back to basics

Diezelfde Heer loopt met ons mee. Dat doet wat met je. Dat geeft hoop. Dat motiveert om de schoenen aan te trekken en de weg te gaan. In de nota wordt gestart met de beweging back to basics. Want zomaar het kerkelijk 'bedrijf' voortzetten, is niet goed. Het gaat erom de kerk steeds opnieuw te ontdekken. Als iets waar je blij van wordt en waar je graag anderen voor uitnodigt.

Back to basics betekent voor mij dat het evangelie, het goede nieuws weer oplicht en zo klinkt dat het weer harten warm maakt en levens

Onderweg, november 2015

raakt. Vrede zij u. Wat is er dieper en ontroerender. Basics is ontdekken en beleven wat het betekent een geloofsgemeenschap te zijn van broeders en zusters die een stuk leven met elkaar delen en met elkaar leerlingen van Jezus willen zijn. Wat mooi trouwens om te ontdekken dat er oude en nieuwe kerkvormen zijn, waar dit ook vandaag beleefd wordt. Back to basics is lef hebben om met een woord in de wereld te staan en met de daad dit te bevestigen: een relevante en open kerk, ook als het gaat om de grote vragen in de samenleving. Ook dat zien we nu al gebeuren en hopelijk gaat het verder.

Ruimte, transparantie en eenvoud

Bij het back to basics hoort dat je eerlijk en kritisch naar de organisatie van onze kerk kijkt. De hoofdvraag is: hoe kan onze tred lichter worden? Teveel in ons huidige kerk-zijn is gebaseerd op een bestuurs- en vergadercultuur die is weggesleten. Het zal lichter moeten, ook al omdat we het met minder mensen en middelen moeten doen. In Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg, worden voorstellen gedaan om anders verder te gaan met als sleutelbegrippen: ruimte, transparantie en eenvoud. En om zo energie vrij te maken voor de kern van kerk-zijn. Voor sommigen gaan deze voorstellen wellicht te ver, voor anderen niet ver genoeg of zouden ze anders moeten. In de vergadering van de generale synode op 12 november 2015 zullen we er verder over spreken. Ongetwijfeld met veel vuur en passie. En in dat gesprek doet natuurlijk de hele kerk mee. Niet voor niets is er veel overleg geweest en een enquête gehouden. Dat resoneert allemaal mee. Ik ben ervan overtuigd dat een beetje oplappen niet het goede antwoord is. We moeten durven kiezen. En dat is helemaal niet erg. De kerk is al eeuwenlang onderweg en daar heeft steeds transformatie bij gehoord. Is het dan vreemd dat dit ook nu zo is? We gaan verder, op weg naar 2025. Er is een weg om te gaan. Ooit stuurde Jezus zijn leerlingen erop uit en lezen we: 'Zij gingen op weg en maakten het goede nieuws bekend' (Markus 6:12). Wij worden geroepen diezelfde weg te gaan.

dr. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.

(Overgenomen uit Kerkbulletin)



Arabische bijbels voor Syrische vluchtelingen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) stelt 5.000 Arabische bijbels ter beschikking aan christelijke Syrische vluchtelingen in Nederland. Kerken, hulporganisaties en particulieren kunnen deze bijbels gratis bestellen en uitdelen.

‘Veel christelijke vluchtelingen uit Syrië zijn alles kwijtgeraakt, ook hun bijbel’, zegt Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het NBG. ‘Als bijbelgenootschap willen we deze mensen helpen met een bijbel in hun eigen taal, het Arabisch. Juist deze bijbels van ‘thuis’ geven mensen hoop en houvast. In Nederland zijn complete Arabische bijbels nauwelijks beschikbaar. Daarom importeren we nu bijbels uit Libanon, met hulp van het Libanees Bijbelgenootschap.’

Lokale initiatieven ondersteunen

Veel Nederlandse kerken en organisaties bieden hulp aan vluchtelingen. Het NBG ondersteunt deze lokale initiatieven met het importeren van Arabische bijbels, bedoeld om uit te delen aan wie er graag een wil. Iedereen kan namens kerken of christelijke organisaties gratis bijbels bestellen via

www.bijbelgenootschap.nl/syrischevluchtelingen.

Hier kun je ook financieel bijdragen aan dit project.

Bijbel in de eigen taal

‘Als bijbelgenootschappen wereldwijd willen we dat iedereen een betrouwbare bijbel in zijn of haar eigen taal heeft. Daarom geven we aan Syrische vluchtelingen voor hen vertrouwde Arabische vertalingen. Ook kan er een kleine selectie kinderbijbels worden besteld’, aldus Buitenwerf.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem

Onderweg, november 2015

Contactgegevens

Postadres kerk Postbus 146 1670 AD Medemblik.
Kerkplein 9 (brievenbus aan hek bij nr.7.)

Predikant: Dr. A. Reitsma, Meerlaan 40A, ☎ 820490.
e-mail predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Kerkenraad P. Stam, voorzitter.
G. Geveke, scriba: ☎ 543715.
e-mail scriba@bonifaciuskerkmedemblik.nl
College van P. Keemink voorzitter ☎ 0229-725930.
Kerkrentmeesters: R. van der Heijden secretaris ☎ 543336.
e-mail cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Diaconie: H. Huttinga, voorzitter ☎ 541099.
Alma de Greeuw, secretaris ☎ 544897.
e-mail: diakonie@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Kerkelijke rekeningen IBAN nummers: *gebruiken zonder spaties*
Diaconie: W. Mosman ☎ 0228-581888.
IBAN: NL13 RABO 0132 4033 66
t.n.v. diakonie Prot. Gem. te Medemblik.

Vrijwillige bijdragen: D. Meijers ☎ 542124.
IBAN: NL47 ABNA 0586 8274 04
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.

Alle overige betalingen: H. Benedick ☎ 543791.
IBAN: NL32 RABO 0333 0129 92
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.

Bonifaciuskerk Kerk en/of consistorie zijn te bespreken bij:
J. Beek ☎ 541578 of R. van der Heijden ☎ 543336.
e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Onderweg Vermenigvuldiging en verspreiding:
L. Smoor ☎ 544642.

Redactie: J.P. Reinstra, ☎ 542043.
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Website kerk: www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
Kopij website naar: info@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen adressenbestand doorgeven aan:
Nelly An Bos, tel. 06-23271777, e-mail: heeringa.andre@gmail.com