



Kerkdiensten Bonifaciuskerk

Zondag 3 november aanvang 10.00 uur.

Voorganger: ds. N. Visser uit Noord-Scharwoude.

Avondmaalsviering.

Collecte: 1^e Diaconie: Dorcas voedselpakketten,
2^e Kerk: Verwarming.

Koster: J.C. Klercq, tel. 543921.

Woensdag 6 november aanvang **19.30 uur.**

Voorganger: Heilke Kool.

Dankdag voor Gewas en Arbeid.

Liturgische schikking: Pinkstergroep.

Collecte: Diaconie: St. Twinkle Stars (verjaardagsfonds).

Koster: J. Kool, tel. 541127.

Zondag 10 november aanvang 10.00 uur.

Voorganger: ds. W. den Braber uit Vriezenveen.

Collecte: 1^e Diaconie: Kerk in Actie ZWO,
2^e Kerk: Plaatselijk pastoraal werk.

Koster: K. van Duijn, tel. 540414.

Zondag 17 november aanvang 10.00 uur.

Voorganger: mevr. ds. M. Kraak uit Opperdoes, m.m.v. Cantorij.

Collecte: 1^e Diaconie: Kerk in Actie diaconaat,
2^e Kerk: Algemene kosten.

Koster: J.C. Klercq, tel. 543921.

Zondag 24 november aanvang 10.00 uur.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Liturgische schikking: Florisgroep.

Voorganger: mevr. ds. W. van der Molen uit Schagen,

Collecte: 1^e Diaconie: Inlia.
2^e Kerk: Verwarming.

Koster: J. Kool, tel. 541127.

INLEVEREN KOPIJ KERKBLAD

Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met
donderdag 21 november

Bij voorkeur via het bekende emailadres:
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Het volgend kerkblad zal rond vrijdag 29 november verschijnen.

Overdenking

Hemelse Wijsheid - Grenzeloos erbarmen

Liefdevol omarmen
Van Al dat leven is

Voorbij de menselijke maat
Die onderscheidt in goed en kwaad
Verdeling maakt naar last en baat
Zo onbewust ook anderen schaadt

Grenzeloos erbarmen
Liefdevol omarmen
Van Al wat leven is

Verlicht het duister van de nacht
Waarin een Engel op ons wacht
Vertrouwensvol de pijn verzacht
En ons herinnert aan de Kracht

Grenzeloos erbarmen
Liefdevol omarmen
Van Al dat Leven is

Onderweg november 2013

Verenigd zijn we in ons hart
Dat rood vermengt met wit en zwart
Verbinding brengt in leed en smart
Zo heelt hetgeen ons heeft verward

Grenzeloos erbarmen
Liefdevol omarmen
Van Al dat leven is

Mariette van Olffen.

In memoriam.

Ytje Bot-Scheepvaart, *31 augustus 1924 † 7 september 2013.

Op 7 september overleed in Huize Martinus mevrouw Ytje Bot-Scheepvaart.

Ze was een geboren Groningse en kwam uit het dorpje Ulrum, waar ze geboren werd in het gezin van een binnenvaartschipper. Ze groeide op in Friesland, bij haar grootouders. Ze trouwde, kreeg drie kinderen: Klaas, Jannie en Tjerk. Tjerk verongelukte toen hij vier jaar was en dat grote verdriet heeft mevrouw Bot altijd met zich meegedragen al kon ze er niet over praten. Het huwelijk strandde, maar gelukkig vond ze in Medemblik de man van haar leven: Theo Bot. Vierenveertig jaar waren ze getrouwd. Een gelukkig huwelijk. De diaken van dienst vertelde hoe ze hen soms samen op de fiets zag, Theo rijdend, Ytje achterop.

Het geloof was belangrijk voor haar, belangrijk om het verdriet in haar leven aan te kunnen, vooral toen ze ook haar zoon Klaas dertien jaar geleden aan kanker verloor. Haar dochter en kleindochter herinneren haar als een doortastende vrouw, eigenninnig soms, niet iemand die met haar gevoelens te koop liep. Ze hield van breien, van planten verzorgen, van lezen. Ze kreeg al vroeg in haar leven last van reuma en op het laatst was ze ook doof, waardoor de communicatie heel moeilijk werd.

Onderweg november 2013

We hebben afscheid van haar genomen met de woorden van psalm 23, een psalm die uitdrukking geeft aan het geloof van mevrouw Bot in de Eeuwige, die leidt en hoedt en een steun is in moeilijke tijden.

Na de begrafenis kwamen de herinneringen van de kleindochters: draadjessvlees, appeltaart, met zijn allen appeltaart eten in het Wapen van Medemblik.

Herinneringen zijn blijvend. Ze troosten. Haar man, dochter en schoonzoon, kleinkinderen en achterkleinkind wensen we veel sterkte toe in het verwerken van hun verdriet. Dat ook zij zich geborgen weten in de hoede van God.

ds. Marijke Kraak-Verdonk.

Ingezonden.

*Lieve mensen,
Voor alle belangstelling en het medeleven, wat ik heb
ondervonden gedurende dit jaar, wil ik u allen heel hartelijk
danken. Het heeft me goed gedaan!*

Ief Bood.

Koper poetsen.

Op woensdag 20 november willen we weer het koper van de lampen poetsen. Een aantal sterke mannen haalt dinsdagavond de lampen naar beneden. We gaan dan woensdagmorgen om 9 uur poetsen en hopen dat het voor de middag klaar is. Op woensdagavond gaan de lampen dan weer omhoog.

Helpt U weer mee ? Het is altijd een gezellige ochtend.

De intekenlijst ligt op de balie van de foyer. U mag natuurlijk ook bellen naar:

Simone Voorthuijzen, tel: 541039 of

Hieke van der Goot, tel: 542802.

Alvast hartelijk voor Uw medewerking.

Ingezonden door de Provinciale ZWO-werkgroep Noord-Holland.

Altijd net niet thuis.

Gharib – Het verhaal van een vluchteling uit Syrië.

Op donderdag 7 november, 20.00 uur, Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo.

Syrië. Volgens recente cijfers van de Verenigde Naties zijn er in de buurlanden 1,8 miljoen vluchtelingen. Tel daarbij de vluchtelingen in Syrië zelf: zo'n 4,2 miljoen mensen. Vooral vrouwen, kinderen en oudere mensen die verder trekken als het geweld ergens oplaait.

Gharib is 20 jaar geleden uit Syrië gevlucht naar Nederland. Al voor de huidige burgeroorlog schreef hij liedjes. Gewone liedjes, maar zijn teksten brachten hem steeds in aanraking met de politie. Tot hij besloot te vluchten. Ook vanuit Nederland blijft hij contact houden met de mensen in Syrië, ook nu tijdens de oorlog. Tijdens het Pinksterfeest in De Glind vertelde en zong hij en iedereen was er stil van.

De provinciale ZWO werkgroep heeft Gharib uitgenodigd om ook in Heiloo zijn verhaal te zingen en te vertellen en nodigt u graag uit voor een avond op donderdag 7 november a.s.

Hester Oosterbroek is namens Kerk in Actie aanwezig om een toelichting te geven op de noodhulp van Kerk in Actie in Syrië. Graag tot ziens op **donderdag 7 november**, aanvang om **20.00 uur** in de **Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 in Heiloo**. Gharib hoeft geen vergoeding, maar heeft gevraagd of we een collecte willen houden voor de noodhulp in Syrië. Wilt u zich s.v.p. voor deze avond opgeven bij Karel Jungheim, telefoon 06-15179361, of per e-mail: j.jungheim@kerkinactie.nl.

Agenda

do. 31 oktober	18.00 uur	Bonfoyer	Samen aan Tafel.
di. 5 november	14.30 uur	Bonfoyer	Ouderenmiddag.
di. 5 november	19.30 uur	Bonfoyer	Filmavond.
wo. 6 november	Gemeenteavond, aansluitend aan Dankdienst.		
do. 21 november	18.00 uur	Bonfoyer	Samen aan Tafel.

Van de kerkenraad

Gemeenteavond 6 november a.s, aansluitend aan de dienst die begint om 19.30 uur.

Het nieuwe liedboek: zingen en bidden in huis en kerk.

Op 25 mei werd in Monnickendam het nieuwe liedboek voor de kerken gepresenteerd. Sommigen van u hebben al met wat liederen kennisgemaakt op de zangavond in oktober 2012.

Het liedboek bestaat trouwens niet alleen uit nieuwe liederen, heel wat oude bekenden zullen terugkeren, sommigen wel met een vernieuwde tekst.

Wat voor liederen kunnen we verwachten in het nieuwe liedboek en hoeveel?

Houd u vast, er komen ruim 1000 liederen in te staan.

Dat zijn er behoorlijk wat meer vergeleken bij het huidige liedboek dat 641 liederen bevat.

Alle 150 psalmen komen terug, daarnaast zal het nieuwe liedboek niet alleen liederen maar ook gebeden bevatten, voor thuis of in de kerk of vereniging en meditatieve teksten. Het liedboek is daarmee een boek voor elke dag, niet alleen voor zondag.

In het liedboek worden de volgende categorieën opgenomen:

Psalmen,

Cantica (dat zijn de lofzangen die een bijbelse oorsprong hebben),

Bijbelse vertelliederden,

Getijden van de dag,

Onderweg november 2013

De Eerste Dag (speciaal voor de zondag),
Getijden van het jaar,
Levensweg,
Samen Leven.

Nieuw is dat liederen die bij elkaar horen, ook bij elkaar zullen worden geplaatst: veel liederen zijn ontleend aan de psalmen, die komen in het nieuwe liedboek allemaal bij elkaar te staan. Er komt ook een aantal bekende opwekkingsliederen in, liederen voor kinderen en liederen uit verschillende landen of verschillende tradities, zoals uit Taizé en Iona. Ook liederen voor de liturgie, zoals een gezongen kyrie of een gezongen zegenbede.

Het nieuwe Liedboek is een van de onderwerpen die op de agenda van de gemeenteavond van 6 november staat. Ook de jaarrekeningen van kerk en diaconie zullen worden besproken. We beginnen de avond met een vertegenwoordiger van Dorcas, die een presentatie zal houden over de voedselacties waarvoor dit jaar bij de avondmaalscollectes door de diaconie wordt gecollecteerd en die in de week rond de Dankdag voor gewas en arbeid extra aandacht krijgen.

Wij hopen zoveel mogelijk gemeenteleden te ontmoeten om over het heden en de toekomst van onze gemeente van gedachten te wisselen.

Namens de kerkenraad,
Elly van der Heijden, scriba.

Diaconie

Dorcas voedselactie.

A.s. zondag 3 november gaat de Dorcas Voedselactie van start. Hier hebben wij uw hulp bij nodig!

Wij willen u vragen één of meerdere van onderstaande voedingsmiddelen te doneren en mee te brengen naar de dienst. Wij willen als gemeente proberen zoveel mogelijk voedselpakketten samen te stellen voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika.

Een voedselpakket bestaat uit:

- 2 x zonnebloemolie (1-literfles),
- 2 x kilo suiker,
- 2 x kilo rijst (400-grams- of kiloverpakking),
- 4 x macaroni (500-gramsverpakking),
- 3 x zakje droge soep (geen Cup-a-Soup),
- 2 x vruchtenthee,
- 1 x theebiscuitjes,
- 1 x Liga,
- 1 x blik limonadesiroop (geen plastic fles),
- 1 x witte bonen in blik (800 gram, geen glas),
- 1 x groenten in blik (800 gram, geen glas),
- 1 x vruchten in blik (800 gram, geen glas),
- 1 x jam,
- 2 x tandenborstel,
- 2 x tandpasta,
- 3 x lange kaarsen.

Er zijn drie momenten waarop wij in deze week samenkomen en voedingsmiddelen in kunnen leveren:

zondag 3 november,

woensdag 6 november (Dankdag),

zondag 10 november.

Alvast dank voor uw hulp!



vervolg Diaconie.

*Oh kom er eens kijken ... wat een
lekkere kruidnoten de diaconie gaat
verkopen!*



Het duurt nog maar heel even en dan komt Sinterklaas weer in ons land. ZOA heeft al enige jaren een mooie actie: het verkopen van zakjes kruidnoten. Wij gaan ZOA dit jaar hierbij helpen.

Vanaf zondag 17 november zullen op zondag in de foyer, na afloop van de dienst, overheerlijke kruidnoten te koop zijn. De zakjes (à 450 gram) kosten € 2,50.

Van iedere verkochte zak komt € 1,00 euro ten goede aan het mooie werk van ZOA.

- Met de opbrengst van 10 zakken kruidnoten kunnen we een kind in Sudan helpen aan schoolmateriaal.
- In Afghanistan kunnen we met de opbrengst van 30 zakken kruidnoten iemand helpen met toegang tot schoon drinkwater en voorlichting over hygiëne en gezondheid.

Dus op zondag 17 november (en de zondagen erna, zolang ze niet zijn uitverkocht!) zijn er na afloop van de dienst overheerlijke ZOA-kruidnoten te koop!

Met vriendelijke groet van de diaconie.

College van kerkrentmeesters

Solidariteitskas 2013

Solidariteit is een woord dat nogal eens gebruikt wordt. Niet ten onrechte overigens, want hoe zouden we met z'n allen in deze maatschappij moeten samenleven als er tussen ons mensen geen solidariteit zou zijn, als iedereen slechts voor zichzelf zou opkomen. Conflicten, ruzies en geweld zouden ons dagelijks lot zijn.

Ook in de kerk streven wij naar solidariteit waar dat nodig is. Geen enkele gemeente staat helemaal op zichzelf. Wij hebben elkaar nodig als het gaat om Gods bedoelingen met deze wereld zichtbaar te maken.

Elke gemeente maakt deel uit van een groter geheel, de Kerk. Daar brengen wij ook geld voor bij elkaar in het zgn. quotum, waar allerlei overheadkosten mee gefinancierd worden. Er is echter ook nog een directere samenhang tussen de gemeenten, een onderlinge afspraak, dat wie het tijdelijk in financieel opzicht moeilijk heeft en in zijn voortbestaan wordt bedreigd hulp krijgt van andere gemeenten. Soms moeten er bijv. grote bouwplannen gerealiseerd worden, die nodig zijn voor het gemeentelieven. Ook wij hebben dat ervaren met onze aanbouw: de foyer.

Om tijdelijk de nood te kunnen lenigen is de zgn. solidariteitskas opgericht.

De naam zegt het al, het is een soort buffer tussen alle Protestantse gemeenten in Nederland waarbij ze elkaar in moeilijke tijden financieel bij staan. Uit deze kas worden tevens werkzaamheden gefinancierd, die zo specifiek zijn, dat ze niet aan een gemeente toegeschreven kunnen worden. Voorbeelden zijn: het dovenpastoraat, de binnenschippers, de studenten, luchthaven pastoraat.

Om dit werk ook mogelijk te maken is de financiële bijdrage van € 10,00 van alle leden van de Protestantse Kerk nodig.

Onze gemeente wordt jaarlijks voor een bedrag ongeveer €1500,00 aangeslagen. Dat is een forse uitgave. Echter dank zij

uw bijdrage is het nog steeds haalbaar. Alles wat boven het aanslagbedrag uitkomt, mag de gemeente in haar eigen kas houden als extraatje voor het plaatselijke werk.

Uw bijdrage is voor onze eigen gemeente van groot belang. Niet bijdragen betekent in feite dat het wordt bekostigd uit de middelen die wij via kerkbalans ontvangen en dan gaat het regelrecht af van het geld dat voor ons eigen werk bestemd is.

Daarom nogmaals uw bijdrage van €10,00 is, omdat het u ook aan uw hart gaat dat het anderen slecht gaat.

Wij hopen dus dat alle gemeenteleden ruimhartig willen bijdragen. De acceptgirokaart vindt u in dit kerkblad

College van Kerkrentmeesters.

Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen

Westfries Gasthuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn.

Liornehuis, West-Friesehof 153, 1624 HG Hoorn.

Nicolaas Verpleeghuis, P.J. Jongstraat 53, 1614 LB Lutjebroek.

AMC, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.

VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

MCA, Postbus 501, 1800 AM Alkmaar.

GGZ-Hoorn, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn.

Watermolen Abbekerk, Wipmolenstraat 10, 1657 AT Abbekerk.

Woonzorgcentrum Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik.

Uit de gemeente

Blijf in contact met uw kerk

Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan: Nelly An Bos, Oostersingel 47, tel: 545477.



Verhuisd

De heer A.J. de Leeuw van Spooksingel 1 naar de Vlietlanden.
Postadres: Postbus 8 in Medemblik.

Verjaardagen

- 04-11: mevr. C.P.M. Roosendaal-Schaper, Sint Maartenshof 5.
- 05-11: mevr. J. Schermer-Kistemaker, Hoogesteeg 4B.
- 07-11: dhr. K. van der Vaart, Houtkopersgilde 5.
- 12-11: mevr. G.J. Oldenhof-Versloot, Konstabelstraat 22.
- 14-11: mevr. L.C.C. van Bergen-Meijers, Turfhoek 10.
- 18-11: dhr. A. Monshouwer, Waterborg 201.
- 19-11: mevr. A. Klercq-Schoon, Lijnbaanplantsoen 2.
- 20-11: dhr. K.D. Meurs, Breeuwershof 10.
- 23-11: mevr. T. Visser, Bagijnhof 18 A.

Overgenomen uit Kerkbulletin



Geloof-Hoop-Liefde

Commentaar bij de tijd van

preses Karin van den Broeke: Quote | Goot | Quiet 500

De herfsttijd is aangebroken. Wie in Zeeland woont, ziet hoe alles anders is dan een paar maanden geleden. In de zomer wisselden groene en gele velden elkaar af. In augustus woei het kaf over Noord-Beveland terwijl het koren geoogst werd. In de afgelopen weken werd het land steeds kaler en reden wagens met aardappelen en uien af en aan. Nu staan er grote plassen op de akkers. Hopelijk wordt het weer wat droger, zodat ook de suikerbieten binnenkort geoogst kunnen worden. Het is bijna tijd

voor dankdag.

Als ik het land, waarvan geoogst is, zie liggen, verbindt dat zich in mijn gedachten bijna automatisch met verhalen en teksten uit het Oude Testament. Daar waar aardappels of uien hebben gestaan, blijft meestal het nodige liggen op het land. Wie dat wil, kan nalezen, zoals Ruth dat op het land van Boaz deed. Ik weet hoe sommige mensen blij zijn dat ze zo een voorraad voor de winter aan kunnen leggen.

Leviticus 23 komt ook bij me boven. 'Ga bij het binnenhalen van de oogst niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Eeuwige, jullie God.' Een prachtig Bijbels beginsel. Niemand heeft zomaar recht op 'bezit' of 'oogst'. Uiteraard mag en moet je oogsten van de inspanningen die je levert. Maar alle vruchten zijn in eerste instantie eigendom van God. In onze tijd zijn we geneigd om te denken dat stelen een zonde is waarmee je iets ontnemt aan mensen die iets 'hebben'. In het bijbelse denken is stelen juist iets onthouden aan degenen die niets hebben.

De Quote500 is langzamerhand een ingeburgerd fenomeen in ons land: een tijdschrift dat jaarlijks wordt uitgegeven waarin de 500 rijkste Nederlanders vermeld worden. Dit jaar zijn ook de magazines Goot500 en Quiet500 verschenen. De Goot500 biedt een overzicht van 500 wereldburgers die 'anders' rijk zijn. Zij kennen een rijkdom die niet aan hun banksaldo af te lezen valt, maar aan de wijze waarop ze het recht op aarde een stukje verder gebracht hebben. Een plaats in de Quote en een plaats in de Goot hoeven elkaar overigens niet uit te sluiten. Materieel en immaterieel rijk zijn kan samengaan.

De Quote500 en de Quiet500 sluiten elkaar wel uit: in de Quiet500 worden verhalen verteld van Tilburgers die in armoede leven. De verhalen hebben niet de toon van 'zieligdoenerij', wel laten ze zien hoe armoede vaak in stilte beleefd wordt. De Quiet500 wordt onder anderen aangeboden aan die Nederlanders die een plaats hebben in de Quote500. Is het mogelijk om toch een verband aan

te brengen? Wat hebben mensen uit de Quote500 in huis om aan mensen uit de Quiet500 mee te geven?

De herfsttijd is aangebroken. Er is al veel geoogst. Er valt nog meer te oogsten. Plassen op het land vragen om drainage of droogte. De Quiet500 en de Quote500 vragen beiden om recht en om 'anders' rijk zijn. Mooi dat er initiatieven zijn zoals de Quote500, de Goot500 en de Quiet500 waarin mensen iets laten zien van de dagelijkse werkelijkheid. En dat we dan tegelijkertijd kunnen putten uit een rijke bron van Bijbelse beginselen die hun eigen licht werpen op de werkelijkheid.

16 oktober 2013 - ds. Karin van den Broeke, preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.

**Uw (dank)gebed gevraagd voor:
China**



De groei van de kerk in China is iets om heel dankbaar voor te zijn. Maar het brengt ook uitdagingen met zich mee: er zijn niet genoeg bijbels, en de Chinese christenen zijn te arm om zelf te zorgen voor meer bijbels.

Joyce van de Veen van het Nederlands Bijbelgenootschap is verscheidene keren in China geweest en heeft daar met veel mensen gesproken.

“Ik heb mensen ontmoet die heel ver moesten reizen om een bijbel te kunnen krijgen. Een vrouw, Ye Xia, vertelde me dat ze een hele avond en nacht gereisd had, nadat haar zuster had gebeld dat je de volgende dag in haar kerk een bijbel kon kopen. Na een busreis van zeven uur kwam ze 's morgens om drie uur aan. Maar dat was het haar waard.”

Naast veel vreugde en blijdschap is er ook zorg.

Joyce: “Nieuwe gelovigen hebben een groot verlangen: een eigen

bijbel. De realiteit is nog steeds dat Chinese christenen op veel plaatsen een klein aantal bijbels moeten delen, omdat er onvoldoende bijbels beschikbaar zijn. De Chinese regering heeft toestemming gegeven om nog dit jaar 2,7 miljoen bijbels te drukken. Het is zelfs mogelijk om toestemming te krijgen voor méér. Om dat mogelijk te maken is wel steun uit het buitenland nodig. De bijbels moeten ver onder de kostprijs worden verkocht, want de meeste christenen kunnen niet zelf een bijbel betalen.” Er is reden tot dankbaarheid: er komt in China meer ruimte voor het Evangelie - het aantal christenen in China groeit. Maar bidden voor onze Chinese mede-christenen blijft ook nodig. De omstandigheden waaronder zij leven zijn vaak moeilijk.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem .

Film

Zoals al eerder aangekondigd, gaan we op dinsdag 5 november samen kijken naar de film **The Bridges of Madison County**. Fotograaf Robert Kincaid reist voor National Geographic de wereld rond. Francesca Johnson is een huisvrouw, ergens in Iowa. Hun leven kabbelt rustig voort. Verwachtingen hebben ze al lang niet meer, maar vier dagen na hun eerste ontmoeting zouden ze alles doen om hun nieuwe liefde niet te hoeven verliezen. Meryl Streep en Clint Eastwood vertolken op meeslepende wijze de rol van deze personages, die te maken krijgen met liefhebben, keuzes maken en gevolgen dragen. Onderwerpen waarover wij zeker met elkaar kunnen napraten. De film begint om 19.30 uur en duurt ruim 2 uur.

Hannie Huttinga.

Onderweg november 2013

Adressen.

- Predikant: Vacant.
- Scriba: E. van der Heijden-van den Akker,
Bottelierstraat 20, ☎ 543336.
- College van
Kerkrentmeesters: P. Keemink, Midwouder Dorpsstraat 28,
1670 GB Midwoud. ☎0229-725930.
R. van der Heijden Bottelierstraat 20, ☎ 543336.
- Diaconie: H. Huttinga, Waterborg 259, ☎ 541099.
- Rekening diaconie: W. Mosman, Dorpsstraat 57, Wervershoof.
☎0228-581888. 1324.03.366 (bank).
IBAN: NL13RABO0132403366.
- Vrijwillige bijdragen: t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik
5868.27.404 (bank).
IBAN: NL47ABNA0586827404
D. Meijers Waterborg 31, ☎ 542124.
- Overige betalingen: t.b.v. kerkblad, solidariteitskas, giften,
collectebonnen, etc. t.n.v. Protestantse
Gemeente te Medemblik.
5136951 (giro), IBAN: NL59INGB0005136951
of 3330.12.992 (bank),
IBAN: NL32RABO0333012992.
P. Schenk, Vlietsingel 20, ☎ 543395.
- Bonifaciuskerk: Kerk en/of consistorie zijn te bespreken bij:
J. Beek, Wijdesteeg 17, ☎ 541578
en bij R. van der Heijden ☎ 543336.
e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Vermenigvuldiging
en verspreiding: L. Smoor, Pekelharinghaven 11, ☎ 544642.
- Redactie: J.P. Reinstra, Vlietsingel 49, ☎ 542043.
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Website kerk: www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Kopij website naar: webm@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Opgave abonnementen kerkblad à € 10,00 per jaar en wijzigingen
adressenbestand doorgeven aan Nelly An Bos, ☎ 545477.