

Kerkdiensten Bonifaciuskerk



zondag 26 februari. aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. R. Erkelens uit Alkmaar.
Collecte: 1^e Diaconie: Leprastichting,
2^e Kerk: Energiekosten.
Koster: Th. Hoff, tel. 541259.

zondag 5 maart. aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. H. K. Zijlstra uit Creil.
Collecte: 1^e Diaconie: 40 Dagen-collecte,
2^e Kerk: Plaatselijk pastoraal werk.
Koster: J. Kool, tel. 541127.

zondag 12 maart. aanvang 10.00 uur.
Voorganger: dr. A. Reitsma.
Collecte: 1^e Diaconie: Voorjaars zendingsweek,
2^e Kerk: Instandhouding eredienst.
Koster: L. Voorthuizen, tel. 541039.

zondag 19 maart. aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. H. van der Burg uit Harderwijk.
Collecte: 1^e Diaconie: 40 Dagen-collecte,
2^e Kerk: Kerkmuziek.
Koster: N. Buijze, tel. 06-55500280.

zondag 26 maart. aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. W. den Braber uit Vriezenveen.
Collecte: 1^e Diaconie: Binnenlands diaconaat,
2^e Kerk: Generale kas predikantsplaatsen.
Koster: Th. Hoff, tel. 541259.

zondag 2 april. aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. O. van Dongen uit Amsterdam.
Collecte: 1^e Diaconie: 40 Dagen-collecte,
2^e Kerk: Algemene kosten.
Koster: J. Kool, tel. 541127.

Onderweg, maart april 2017

zondag 9 april. aanvang 10.00 uur.
Voorganger: dr. A. Reitsma.
Collecte: 1^e Diaconie: Kerk in Actie,
 2^e Kerk: Onderhoud tuin en terrein.
Koster: L. Voorthuizen, tel. 541039.

Oecumenische vespers in De Vermaning, Tuinstraat:

maandag 10 april: 19.00 uur pastoor J. van Dril, o.s.a.
dinsdag 11 april: 19.00 uur dr. Wieteke van der Molen
woensdag 12 april: 19.00 uur dr. Oane Reitsma

donderdag 13 april. aanvang 19.30 uur. **Witte Donderdag.**
Voorganger: dr. A. Reitsma. **Avondmaalsviering.**
 m.m.v. de cantorij.
Collecte: 1^e Diaconie: Kagondo Hospital,
 2^e Geen 2^e collecte.
Koster: N. Buijze, tel. 06-55500280.

vrijdag 14 april. aanvang 19.30 uur. **Goede Vrijdag.**
Voorganger: Liturgiegroep.
Koster: Th. Hoff, tel. 541259.

zaterdag 15 april. aanvang 21.00 uur. **Stille Zaterdag.**
Voorganger: dr. A. Reitsma.
Koster: J. Kool, tel. 541127.

zondag 16 april. aanvang 10.00 uur. **Pasen.**
Voorganger: dr. A. Reitsma. m.m.v. de catorij.
Collecte: 1^e Diaconie: PKN Jeugdwerk,
 2^e Kerk: Kerkmuziek.
Koster: L. Voorthuizen, tel. 541039.

zondag 23 april. aanvang 10.00 uur.
Voorganger: mevr. ds. J. Baaij uit Bergum.
Collecte: 1^e Diaconie: Bloemenfonds,
 2^e Kerk: Instandhouding eredienst.
Koster: N. Buijze, tel. 06-55500280.

Onderweg, maart april 2017

zondag 30 april. aanvang 10.00 uur.
Voorganger: mevr. ds. W. Roobol uit Nieuwe Niedorp.
Collecte: 1^e Diaconie: Stichting Vluchteling,
 2^e Kerk: Algemene kosten.
Koster: Th. Hoff, tel. 541259.

Overdenking

God kan ook jou gebruiken!

Op een dag hielden de gereedschappen van de meubelmaker een vergadering. De voorzitter was broeder Hamer. De vergadering had hem duidelijk gemaakt, dat hij maar beter kan vertrekken, omdat hij teveel lawaai maakte. Hij zei daarop: "Als ik deze timmermansplaats moet verlaten, dan moet broeder kleine Boor er ook uit! Hij is van zo weinig belang, dat niemand hem zal missen."

Daarop stond broeder kleine Boor op en zei: "Goed, maar dan moet broeder Schroevendraaier ook vertrekken. Je moet hem steeds ronddraaien wil hij tot enige prestatie komen."

Broeder Schroevendraaier zei toen: "Als je mij eruit wil hebben, dan zal broeder Schaaf er ook uit moeten. Al zijn werk is zo oppervlakkig, iedere diepte ontbreekt eraan."

Waarop broeder Schaaf antwoordde: "Dan gaat broeder Duimstok er ook uit, want hij legt iedereen de maatstaaf aan, alsof hij de enige is die gelijk heeft."

Broeder Duimstok deed toen zijn beklag over broeder Schuurpapier en zei: "Ik wil wel gaan, maar broeder Schuurpapier is ruwer dan nodig is en hij schuurt altijd de verkeerde kant op."

Op het heetst van de discussie kwam de Meubelmaker de werkplaats binnen, om aan zijn dagtaak te beginnen. Hij deed zijn overall aan en ging naar zijn werkbank, om een preekstoel te maken. Hij zocht het hout uit en gebruikte die dag, zoals alle andere dagen: De duimstok, de schaaf, de kleine boor en de grote boor, de hamer en de schroevendraaier, maar ook de beitel en het schuurpapier kwamen aan de beurt. Aan het einde van de dag, toen Hij alle gereedschappen wel één of meerdere keren gebruikt had, was de preekstoel klaar. De Meubelmaker ging naar huis.

Onderweg, maart april 2017

Toen stond broeder Zaag op en zei: “Broeders, ik zie, dat de Meubelmaker ons allemaal als Zijn werktuigen kan gebruiken, om Zijn doel te bereiken!”

Zo mogen wij, waar wij zijn en wie wij ook zijn toch deel uitmaken voor onze hemelse Vader als een bruikbaar instrument. Wij zijn werkzaam, als wij elkaar bemoedigen, opbouwen en positief met elkaar bezig zijn, want wij hebben elkaar nodig.

*Ingezonden door:
Paul Stam.*

Van de predikant

Begin februari heb ik de zesde nascholingsweek gevolgd op het seminarie Hydepark van de Protestantse Kerk in Nederland. In mei ronden wij de primaire nascholing af. Met 24 collega's (in drie groepen van 8) zijn wij steeds drie dagen samen om cursussen te volgen en samen van en aan elkaar te leren in professionele kennis, in geloofsopbouw en om als persoon te groeien in dit werk. Hoeveel bagage je ook vergaard hebt, een leerproces gaat levenslang door, als het goed is.

In de nascholingweek in februari volgde ik de module ‘De predikant als grensganger’, bij prof. dr. Dorottya Nagy. Deze module ging over de missionaire kant van het predikant zijn, met andere woorden: hoe de predikant zijn zendingsroeping in deze wereld verstaat. Onder missie en zending verstaan wij tegenwoordig niet meer het brengen van het evangelie in donker Afrika, maar juist de ontmoeting met de niet-kerkelijke wereld om ons heen. Nederland is zelf missiegebied geworden, en Noord-Holland zeker.

Waarom is dit thema zo belangrijk voor de huidige kerk en (daarmee) ook voor het predikantschap? Dat is zo belangrijk, omdat de plek van de kerk in de samenleving allang niet meer een vanzelfsprekende is. Deze tijd roept voortdurend de vragen op wie wij zijn als kerk, wie wij willen zijn en hoe wij naar buiten treden en verbanden zoeken met de mensen om ons heen.

Daarbij valt op dat de mensen buiten de kerk vaak een heel oneigenlijk beeld hebben van de kerk. Maar wijzelf hebben ook een oneigenlijk beeld van de wereld buiten de kerk. Ten eerste is die grens tussen kerk en ‘buitenkerkelijk’ is helemaal niet zo duidelijk te trekken.

Onderweg, maart april 2017

Immers: wij, als kerkgangers maken toch ook voluit deel uit van de 'wereld' buiten de kerk?

Soms heeft men het beeld alsof in de kerk iets 'geloofd' wordt. Ja strikt genomen is dat zo. Maar is dat geloof zo eenduidig? De kerk zit ook vol met zoekers. Zoekers naar betekenis en zingeving. Als wij in de kerk het woord 'God' in de mond nemen, hebben we het dan allemaal over hetzelfde? Dat is nog maar de vraag. Ieder vult dat in met zijn eigen achtergrond en levensverhaal. Kijk maar eens in onze gespreksgroep!! Omgekeerd meent men dat de wereld buiten de kerk 'neutraal' is. Ik geloof er niks van! Iedereen heeft een wereld- en mensbeeld, iedereen heeft ideeën over wat ons overstijgt. Tegelijkertijd heeft die kerk iets van de 'neutraliteit' binnengehaald door eenzijdig de nadruk te leggen op het concept van 'open huis': iedereen is bij ons welkom. Daardoor is de kerk zelf heel pluriform geworden, er is bijna niet eens meer sprake van een duidelijke identiteit. Misschien liggen de opvattingen binnen de kerk nog wel veel verder uit elkaar dan buiten de kerk.

Is dat erg? Nee, ik denk dat het juist rijkdom is. Maar de dialoog tussen mensen, over geloof, religie of zingeving, ontstaat vooral als men zichzelf bewust is van de eigen bronnen. Hoe verschillend wij ook denken, één bron wil ik hier benoemen. Dat is Jezus Christus. In al onze pluriformiteit in de kerk, gaan wij straks weer de veertigdagentijd in, op weg naar Pasen, half april. Dat verhaal, het verhaal dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat het bestaan een zin en een doel heeft, dat we op dat doel afgaan, en dat Hij ons vanaf de andere zijde tegemoet komt, dat is voor mij de bron van ons geloof. Ik kijk er zeer naar uit om daarover de komende tijd tot aan Pasen weer samen na te denken, er van te vieren, er op te bezinnen en erover in gesprek te gaan. Ik hoop dat u dat met mij doet: een herbezinning op onze bronnen. Zeker in dit jaar dat wij gedenken dat onze Protestantse traditie 500 jaar geleden begonnen is. Wat geloven wij eigenlijk?

ds. Oane Reitsma.

Onderweg, maart april 2017

Vooraankondiging

Oecumenische gespreksavond over avondmaal en eucharistie.

Al jaren hebben wij in Medemblik een actieve Raad van Kerken. En evenzolang vieren wij tweemaal per jaar een oecumenische dienst. Die diensten roepen weleens de vraag op waarom wij wèl de dienst van het Woord samen vieren, maar nooit de dienst van de Tafel. Het antwoord hierop is terug te voeren op de verschillende opvattingen die de verschillende kerkelijke tradities hebben over het Avondmaal respectievelijk de Eucharistie. Overigens: dingen samen doen betekent niet dat we hetzelfde over dingen moeten denken en dezelfde dingen moeten doen. Het kan soms voor de onderlinge verbondenheid juist goed zijn sommige dingen niet samen te doen. Zo is het in het gewone samenleven ook: we doen dingen voor en met elkaar, maar laten ook dingen om een goede relatie te houden.

Op dinsdag 2 mei organiseert de Raad van Kerken een avond over dit thema. Pastoor Van Dril, dominee Van der Molen en ondergetekende geven ieder een korte inleiding over de opvatting en beleving van de Maaltijdviering in hun eigen kerkelijke traditie. Daarna gaan wij met elkaar in gesprek daarover.

Iedereen is welkom! – Bonfooyer, 19.30 uur.

ds. Oane Reitsma.

Paaszondag 2017

De Taakgroep Eredienst van onze gemeente presenteert:

**De tweede editie van de
Bonifacius Zangcompetitie voor gemeenteleden op
PAASZONDAG ná de dienst.**

samen zingen en lunch

Op Paaszondag 2015 (twee jaar geleden alweer!) hebben wij een ludieke zangcompetitie georganiseerd. Maar liefst acht teams streden

Onderweg, maart april 2017

om de hoogste eer. De sobere maaltijdgroep deed mee, de dames van de diaconie, een straatteam van de Pekelharinghaven, enzovoorts.

Dit jaar hopen we op nog meer deelnemers: wees creatief. Buren, vrienden, groepen uit onze kerkelijke organisatie, echt)paren, familieleden, solisten, alle mogelijke teams hopen wij te begroeten.

De spelregels zijn als volgt:

In groepjes mag iedereen uit de gemeente zijn favoriete lied uit het Nieuwe Liedboek zingen. bekend, onbekend, oud of nieuw, psalm of gezang, meerstemmig of eenstemmig, alles mag. Zonder begeleiding of met begeleiding (vanaf cd, koororgel, vleugel, gitaar, accordeon, mondharmonica of blokfluit – die laatste moet u dan wel zelf meenemen).

Deelname in twee categorieën:

- **familie-teams**, bijvoorbeeld: echt)paren/partners; broers, (schoon)zussen en zwagers; (groot)ouders en (klein)kinderen, enzovoorts. Ook vrienden- of burenteams zijn toegestaan.
- **taakgroepen/bestuursorganen**, bijvoorbeeld: de diaconie, het moderamen, de maaltijdgroep, de Taakgroep Liturgie, de leesgroep, enzovoorts.

U kunt niet zingen? U bent verkouden, hees of ziek? Dat is geen excuus! U kunt geen muziek lezen? Muziek is er om gezongen te worden, niet om te lezen! Kortom: eigenlijk is er geen geldige reden om niet mee te doen, dus: **Geeft u allen op!** Iedereen heeft een uniek stemgeluid, dat gehoord mag worden in de gemeente!

Een vakkundige jury zal beoordelen, niet op muzikale kwaliteit, stemgebruik of inhoud, maar op inzet, enthousiasme, en samenwerking binnen de groep. De winnende groep zal de wisselprijs in de wacht slepen.

Het programma van de ochtend ziet er als volgt uit:

zondag 16 april 2015

10.00 Paasochtenddienst, voorganger: dr. Oane Reitsma, met medewerking van de cantorij,

Onderweg, maart april 2017

11.15 koffie,
11.45 zangcompetitie,
12.45 lunch,
13.30 einde.

Voor de lunch komen in april intekenlijsten te liggen.

Opgave van uw deelname aan de zangcompetitie bij ds. Oane Reitsma, ds.a.reitsma@gmail.com of 820490.

Geeft u daarbij aan

- de naam van uw team,
- welk lied u gaat zingen,
- of u begeleiding wenst.

De Taakgroep Eredienst

let Benedick, Laura van Bergen, Folkert en Lucie Bloemhof, Dicky Poot, Oane Reitsma

Samen aan tafel

Als U dit blad leest is de eerste maaltijd samen alweer achter de rug, een beetje anders dat eerst was afgesproken, want Klaas en Ron wilden graag en nu echt, afscheid nemen. Daarom dit keer wijn van allebei en een verhaaltje(s?) van Ron. Dat was natuurlijk een leuk spontaan voorstel dat graag aangenomen werd.

Ja, en dan is het echt zo ver, de verhuswagen staat de 22^e februari voor de deur. Het zal raar zijn zonder deze mannen, die een belangrijke plek in onze gemeente innamen, maar 'Samen aan Tafel' gaat gelukkig door. Tot de zomer zal dat nog zijn op donderdag 16 maart en donderdag 20 april.

Tijdens de laatste maaltijd zullen we nogmaals een kleine enquête houden, ditmaal vooral om een besluit te nemen over de vraag of er wel of geen wijn geschonken gaat worden in de toekomst en hoe we dat zullen financieren, maar u krijgt de gelegenheid daarover mee te stemmen.

(verder op blz. 9)



Onderweg, maart april 2017

Dus noteer alvast in de agenda: donderdag 16 maart en donderdag 20 april.

*Namens de voorbereidingscommissie,
Hannie Huttinga.*

Uitnodiging

**voor de gemeenteavond op
maandag 6 maart om 19.30 uur in de Bonfoyer.**

Geachte gemeenteleden,

Graag nodigen wij u uit voor de gemeenteavond. Als kerkenraad stellen wij het erg op prijs als er een grote opkomst is. Samen het gesprek aan gaan is toch heel belangrijk en u blijft beter op de hoogte van wat er speelt in onze gemeente.

De volgende punten staan voor die avond op de agenda:

- Plan van Aanpak van de commissie Herziening Beleidsplan.
- Behandeling van de vragen van de laatste gemeenteavond op 14 november 2016.

Wij hopen dat velen van u zullen komen.

Waarover spraken zij....

Commissie Herziening Beleidsplan.

Op 10 januari heeft de kerkenraad uitgebreid gesproken met de commissie Herziening Beleidsplan. Afsproken wordt dat er voor de vergadering van 27 februari een Plan van Aanpak klaarligt, dat dan op de gemeenteavond van 6 maart gepresenteerd kan worden.

Gemeenteavond op 6 maart.

Op de gemeenteavond wordt het Plan van Aanpak gepresenteerd.

Onderweg, maart april 2017

Er kan dan aangegeven worden waar we ons als kerkgemeenschap hard voor willen maken.

30 Oktober.

Verder wordt besloten om het voorstel van ds. Oane Reitsma verder uit te werken om op 30 oktober in het kader van het Lutherjaar iets bijzonders te organiseren. Daar zal dan een werkgroepje zich mee bezig moeten houden.

Afscheidscadeau ambtsdragers.

De scriba heeft gekeken naar de prijs van een pentekening of aquarel van Medemblik als afscheidscadeau. De kerkenraad besluit dat de prijs te hoog is en we nemen afscheid met bloemen en een kaars.

Diaconie:

Open Doors.

De voorbeden van Open Doors blijven we het komende jaar doen. De voorbeden geeft de scriba door bij de mededelingen voor de voorganger.

Op 15 maart is er een sobere maaltijd met een lezing samen met de THOMAS-gemeente in Oostwoud.

Het doel van het verjaardagsfonds. Dit jaar is het doel van het verjaardagsfonds bestemd voor een groep jongeren in de Wieringermeer, die zich wil inzetten voor een werkperiode in Afrika.

College van Kerkrentmeesters:

Parkeerafsluitmogelijkheid. Het kerkplein wordt afgesloten met een parkeerpaal. Voor en tijdens kerkdiensten en tijdens concerten is het plein toegankelijk voor bezoekers van de kerk.

De kleine vergaderruimte is voor minimaal een jaar verhuurd aan Thuiszorg Nederland.

Infraroodverwarming wordt in de komende tijd onderzocht op kosten en mogelijkheden voor het kerkgebouw.

Diaconie

Voor dit jaar is het doel van het verjaardagsfonds gekozen voor Youth For Sunshine. De diaconie mocht van deze groep de volgende brief ontvangen:

“Als jongeren groep “Youth for Sunshine” zijn wij in 2015 op zendingsreis geweest naar Mpigi in Oeganda. Wij zijn een jongerengroep vanuit de gezamenlijke kerken uit de Wieringermeer, variërend in leeftijd van 16 tot 18 jaar. In Mpigi hebben wij gewerkt aan de bouw van een middelbare school, de “Queen of Peace High School”. Ongeveer 129 studenten tussen de 13 en 23 jaar krijgen hier middelbaar onderwijs. Verder is er een stuk grond waar gewassen worden verbouwd voor voedsel en eigen inkomen voor schoolspullen. De bouw werkzaamheden bestonden uit het graven van funderingen, het metselen van een veranda en storten van beton vloeren. Bij het ontbreken van elektriciteit en stromend water gebeurden deze werkzaamheden met de hand. Het water werd uit een pool, twee en halve kilometer lopen, gehaald.

Naast deze werkzaamheden werden contacten gelegd met de studenten. Deze bestonden uit assisteren bij het les geven, sport en spel en het voeren van gesprekken. Aangezien Oeganda van oudsher een Engelse kolonie is, krijgen de leerlingen op de basis school al Engelse les. Hierdoor konden wij goed onderling communiceren. Ook hebben wij daar echte armoede gezien. Verschillende families op het platteland hebben wij bezocht en noodzakelijke basisbehoeften als zeep, lampolie, suiker, zout en rijst gebracht. Ook werden er matrassen uitgedeeld. De grote dankbaarheid van deze mensen die wij voor deze, in onze ogen kleine giften, kregen hebben veel indruk op ons gemaakt. Ook het sterke geloofsvertrouwen van deze arme en vaak zieke mensen heeft ons zeer geraakt. Wij kwamen met geld en goederen en ontvingen geestelijke rijkdom terug.

Omdat het werk in Mpigi nog lang niet klaar is en de armoede voort duurt, wil Youth for Sunshine in de zomer van 2017 terug om verder te werken aan het project. Wij willen de studenten en hun gemeenschap een toekomst bieden door: Ontwikkelen van onderwijs faciliteiten en de lokale bevolking van basis behoeften voorzien. Wij zijn druk bezig met acties om het benodigde geld voor de komende zendingsreis bij elkaar te krijgen. Misschien kunt u ons daarbij helpen door ons te

Onderweg, maart april 2017

ondersteunen met een gift of een plaatsje op uw collecterooster. Wij zijn graag bereid om in uw gemeente eventueel een prestatie te komen geven over de reis die wij in 2015 hebben gemaakt. Verdere informatie kunt u vinden op onze website.”

Namens Youth for Sunshine willen wij u hartelijk danken voor uw aandacht voor ons project.

Met vriendelijke groet, Lisette Hiemsta, Bert Zuidhof.

Collecteopbrengst 15 januari.

De collecte van de Oecumenische Viering op 15 januari j.l. heeft het bedrag opgeleverd van € 291,69. De bestemming is het project van Cees Weel via De Wilde Ganzen, voor een waterpomp aan het Kagondo Hospitaal.

College van Kerkrentmeesters



Het thema van de actie kerkbalans luidde: 'Verbinding'. Dat u zich verbonden weet met de kerk blijkt uit het resultaat: Er is tot nu € 43.612,80 toegezegd.

Dit is een geweldig resultaat. Het is een voorlopige stand. In april komt de definitieve uitslag. U begrijpt dat het College van Kerkrentmeesters erg tevreden is met dit resultaat in een krimpende kerk.

Er is nog een aantal leden dat nog niet heeft toegezegd, misschien doordat u op vakantie was of om een andere reden. U kunt uw bijdrage alsnog toezeggen of meteen overmaken op rekening NL47 ABNA 0586 8274 04 van de Protestantse Gemeente te Medemblik. Hebt u vragen of mededelingen dan kunt u ook contact opnemen met de heer D. Meijers, telefoon 0227 542124. Ook degenen die over 2016 nog niet (alles) hebben overgemaakt, roepen wij op om dat op korte termijn te voldoen. We missen nog een aantal van de toegezegde bedragen.

Wij willen u hartelijk bedanken voor de toezeggingen. Ook de lopers willen we weer hartelijk bedanken. Juist in de koudste tijd van het jaar moest u op pad en dat hebt u met veel volharding gedaan. Heel erg bedankt daarvoor.

Het College van Kerkrentmeesters.

Liturgiecommissie

De veertigdagentijd en de sobere broodmaaltijd.

De tijd tussen kerst en Pasen is altijd maar kort. Zo vier je de geboorte van Jezus en zo zit je weer in de veertigdagentijd waarin we ons voorbereiden op dood en opstanding van de Heer.

De laatste jaren is het onze gewoonte om op woensdag invulling te geven aan de voorbereiding op Pasen door met elkaar een sobere maaltijd te gebruiken, enkele meditatieve teksten te lezen en te zingen. Graag hadden we dat nog wat meer accent willen geven door er een vesper aan te verbinden. Helaas lukt dat niet omdat er gedurende het begin van de veertigdagentijd een kledingbeurs wordt georganiseerd en de ruimte niet beschikbaar is voor ons. Dit moeten we dus een jaartje uitstellen. Ook kunnen we aan het begin van de veertigdagentijd om die reden geen sobere maaltijd houden.

De laatste jaren is het ook gebruikelijk om eenmaal de maaltijd te gebruiken met onze zustergemeente Thomas. De organisatie ligt dit keer in hun handen en wij zullen bij hen te gast zijn. Er is dan tevens een presentatie van het project waar wij met Hemelvaartsdag voor op de fiets stappen. Dit zal plaatsvinden op woensdag 15 maart.

Wij beschouwen nu deze datum ook als het begin van onze sobere broodmaaltijd. Dat betekent dat wij op woensdag 22 en 29 maart en 5 april in de Bonfoyer de gebruikelijke sobere maaltijd zullen houden. Daarvoor nodigen wij u allen van harte uit. Tegen die tijd zal er een intekenlijst op de bar van de koffie uitschenk liggen. De maaltijd begint om 18 uur.

De liturgiecommissie.

Sobere broodmaaltijd

In de weken voor Pasen zullen we weer (en dat is een mooie traditie geworden) met onze burens/broeders en zusters van de THOMAS-gemeente een keer samen een sobere maaltijd vieren.

Dit jaar zal dat in de kerk van Oostwoud zijn op woensdag 15 maart. Vanaf 18.00 uur zijn wij welkom, om 18.30 uur wordt de soep geschonken.

We nemen onze eigen soepkom en een lepel mee!!

Verder hebben we er eenvoudig brood bij en melk of karnemelk.

Daarvoor nemen wij onze eigen beker mee!

Onderweg, maart april 2017

Behalve de maaltijd is er de presentatie voor het doel van onze gezamenlijke sponsorfietstocht voor dit jaar: Een waterpomp voor Cambodja.

De zondag voor 15 maart zal er een intekenlijst in de foyer liggen. Dan kunnen we doorgeven met hoeveel mensen we komen, dit vanwege de boodschappen.

Parkeren kan wat lastig zijn, maar bij de begraafplaats op de Heemraad Witweg is parkeren goed mogelijk, 500m na de brug. Verder is het natuurlijk handig zoveel mogelijk met elkaar mee te rijden. Laten we met zoveel mogelijk mensen gaan!

*Namens iedereen die in de organisatie van de Hemelvaartsdag-sponsorfietstocht en de sobere maaltijd(en) zit,
Hannie Huttinga.*

Dagelijks leesrooster

februari:

za. 25	1 Korintiërs 3:9b-23	Bouwkunde,
zo. 26	Psalm 62	Rustgevend,
ma. 27	1 Korintiërs 4:1-13	Oordeel niet,
di. 28	1 Korintiërs 4:14-21	Geen woorden, maar daden.



maart:

di. 1	Johannes 7:1-13	Geen ster-allures,
wo. 2	Johannes 7:14-24	Hoog opgeleid,
do. 3	Johannes 7:25-36	Ongrijpbaar,
vr. 4	Johannes 7:37-53	Uitnodiging,
za. 5	Psalm 103	Oneindige liefde,
zo. 6	Johannes 8:1-11	Zandschrift,
ma. 7	Johannes 8:12-20	Getuigenis,
di. 8	Johannes 8:21-36	Bevrijdende waarheid,
wo. 9	Johannes 8:37-47	Wie is je vader?
do. 10	Johannes 8:48-59	Wie heeft Abraham gezien?
vr. 11	Hebreeën 8:1-13	Bemiddelaar,
za. 12	Hebreeën 9:1-14	Oud en nieuw,
zo. 13	Hebreeën 9:15-28	Reiniging,
ma. 14	Exodus 12:1-13	Vorbijgaan,

Onderweg, maart april 2017

di. 15	Exodus 12:14-28	Bloedspoor,
wo. 16	Exodus 12:29-42	Het land uit!
do. 17	Exodus 12:43-51	Feestregels,
vr. 18	Lucas 19:11-28	Werk met wat je krijgt,
za. 19	Lucas 19:29-48	Intocht en uittocht,
zo. 20	Hebreeën 10:1-10	Slechts een schaduw,
ma. 21	Hebreeën 10:11-18	Gods rechterhand,
di. 22	Hebreeën 10:19-39	Houd elkaar vast,
wo. 23	Lucas 22:1-13	Vorbereidingen,
do. 24	Lucas 22:14-65	(Tafel)gesprekken,
vr. 25	Lucas 22:66-23:56	Genade door onrecht,
za. 26	Psalm 27	Licht,
zo. 27	Lucas 24:1-12	Het graf is leeg!
ma. 28	Handelingen 9:32-43	Opwekking,
di. 29	Handelingen 10:1-23a	Vorbereiding,
wo. 30	Handelingen 10:23b-48	Tweede Pinksterdag,
do. 31	Handelingen 11:1-18	Inzicht en uitleg.

april:

vr. 1	Exodus 13:1-16	Blijf gedenken,
za. 2	Exodus 13:17-14:14	Vloedlijn,
zo. 3	Exodus 14:15-31	Recht door zee,
ma. 4	Exodus 15:1-21	Overwinningslied,
di. 5	Lucas 24:13-35	Wandelen met Jezus,
wo. 6	Lucas 24:36-53	Een nieuw begin,
do. 7	Exodus 15:22-27	Bitter en zoet,
vr. 8	Exodus 16:1-20	Vleeshonger,
za. 9	Exodus 16:21-36	Dagelijks brood,
zo. 10	Exodus 17:1-7	Water uit de rots,
ma. 11	Exodus 17:8-16	Strijd op hoog niveau,
di. 12	Handelingen 11:19-30	De eerste christenen,
wo. 13	Handelingen 12:1-17	Wel gebeden, niet verwacht,
do. 14	Handelingen 12:18-25	Terechtingsstellingen,
vr. 15	Handelingen 13:1-12	Uitzending,
za. 16	Handelingen 13:13-25	Bijbelse lijn ...
zo. 17	Handelingen 13:26-41	... naar het heden,
ma. 18	Handelingen 13:42-14:7	Grote wonderen,
di. 19	Handelingen 14:8-20	Wisselende stemmingen,

Onderweg, maart april 2017

wo. 20	Psalm 100	Dankoffer,
do. 21	Exodus 18:1-12	Gezinshereniging,
vr. 22	Exodus 18:13-27	Managementcursus,
za. 23	Exodus 19:1-15	Boodschapper van God,
zo. 24	Exodus 19:16-25	Bevend bij de berg,
ma. 25	Psalm 118:1-14	Blijf het herhalen:
di. 26	Psalm 118:15-29	Eeuwig duurt zijn trouw!
wo. 27	Handelingen 14:21-28	Gemeentewerk,
do. 28	Handelingen 15:1-21	Strijd om de besnijdenis,
vr. 29	Handelingen 15:22-35	Steun aan elkaar,
za. 30	Ezechiël 33:1-9	Een gewaarschuwd mens.

Agenda



ma. 6 maart	Bonfoyer	19.30 uur	Gemeente-avond.. (zie blz. 9).
di. 7 maart	Consistorie	19.30 uur	Gespreksgroep.
wo. 15 maart	Thomas- gemeente	18.00 uur	Sobere brood- maaltijd en presentatie project Hemelvaartsdag (zie blz. 13,14).
do. 16 maart	Bonfoyer	18.00 uur	Samen aan Tafel (zie blz. 8).
di. 21 maart	Bonfoyer	14.30 uur	Ouderenmiddag.
wo. 22 en 29 maart, wo. 5 april	Bonfoyer	18.00 uur	Sobere broodmaaltijd (zie blz. 13,14).
di. 4 april	Consistorie	19.30 uur	Gespreksgroep.
di. 11 april	Bonfoyer	16.30 uur	Paasviering Ouderenmiddag.
do. 20 april		tot 12.00 uur	Inleveren kopij.
do. 20 april	Bonfoyer	18.00 uur	Samen aan Tafel.
zo. 23 april	Bonifaciuskerk	15.00 uur	Oranjeconcert (zie blz. 23).
di. 2 mei	Bonfoyer	19.30 uur	Gesprekavond (zie blz. 6).

Onderweg, maart april 2017

Inleverdata kopij 'Onderweg' 2017

Inleveren: donderdag 20 april.	Verschijnen: vr. 28 april.
Inleveren: donderdag 22 juni.	Verschijnen: vr. 30 juni.
Inleveren: donderdag 17 augustus.	Verschijnen: vr. 25 augustus.
Inleveren: donderdag 19 oktober.	Verschijnen: vr. 27 oktober.

2018:

Inleveren: donderdag 4 januari 2018. Verschijnen: vr. 12 januari.

Inleveren kopij kerkblad.

Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met
donderdag 20 april, 12.00 uur

via het bekende e-mailadres:

onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Eerder inleveren? Graag, want dan hoeft het werk niet op het laatste moment gedaan te worden!

Het volgend kerkblad zal rond vrijdag 28 april 2017 verschijnen.

'Onderweg' verschijnt voortaan op de vrijdag voorafgaand aan de oneven maanden (maart, mei, juli, september, november, januari). De inleverdata voor 2017 staan hiervoor.

Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen adressenbestand doorgeven aan:

Nelly An Bos, tel. 06-23271777, e-mail: heeringa.andre@gmail.com.

Uit de gemeente

Blijf in contact met uw kerk.

Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan:
Nelly An Bos, Oostersingel 47, tel. 545477.



Onderweg, maart april 2017

Verhuisd:

30-01: Mevrouw P. Woninck-Stolk van Ridderstraat 1 naar Rigtershof
179 in Grootebroek.

Verhuisd en overgeschreven:

02-02: Mevrouw L.H.A. Stratingh-van der Kuil van Ridderstraat 1 naar
Azalealaan 18 in Lutjebroek.

Verjaardagen:

25-02: mevrouw S. Mosman – Couperus, Dorpsstraat 57,
Wervershoof.

26-02: mevrouw J.K. Monshouwer - de Hart, Waterborg 201,
mevrouw E.E. Veldhuis – Peeks, Westeinde 13, Opperdoes.

03-03: de heer J. Beek, Wijdesteeg 17,
mevrouw S.J. Bos – Karsten, Westersingel 11.

04-03: de heer G.J. Verspoor, Compagniesingel 20.

10-03: de heer L. Voorthuijzen, Oude Haven 5 A.

11-03: mevrouw H. Komen – Koopman, Randmeer 28.

12-03: mevrouw A. Brödel – Visser, Waterborg 149.

20-03: mevrouw E.H. Hoff – Koster, Waterborg 137.

21-03: mevrouw F. Bakker – Pols, Pekelharinghaven 12,
mevrouw G.A. Bakker – Veerman, Waterborg 111.

22-03: mevrouw M.M. Hayes – Vink, Droge Wijmersweg 5 /065,
Wervershoof.

23-03: de heer P. Ippel, Kerksteeg 3.

29-03: de heer J.R. van der Heijden, Bottelierstraat 20.

31-03: de heer J.C. Klercq, Lijnbaanplantsoen 2.

06-04: mevrouw G. van Unen – Visser, Pampus 24.

07-04: mevrouw C.H. Kool – Danser, Meerlaan 43.

20-04: mevrouw L. Bloemhof – Schukken, Gasthuisweijdt 44.

21-04: mevrouw T. van der Veen – Tamminga, Sint Maartenshof 13.

27-04: mevrouw H. Nieuwenhuijs-Bergsma, Wipmolenstraat 10,
Abbekerk.

Bijbellezer op zoek naar liefde en vrijheid

Mensen die de Bijbel lezen, waren in 2016 vooral op zoek naar 'Liefde'. Dit was het meest gebruikte zoekwoord en het meest geraadpleegde topic op debijbel.nl.

De meest gelezen bijbeltekst was Galaten 5 vers 13, die gaat over liefde en vrijheid. Dat staat in het jaaroverzicht van www.debijbel.nl, de bijbelwebsite van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

In Galaten 5 vers 13 zegt de apostel Paulus: 'Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde.'

Wat zegt het dat deze passage zo populair is? 'Vrijheid wordt vaak uitgelegd als: kunnen zeggen en doen wat je maar wilt', zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. 'Maar deze tekst houdt ons een spiegel voor: vrijheid draait niet om jezelf, maar om de ander. We worden opgeroepen onze vrijheid te gebruiken ten goede van de ander. Daarom ben ik blij dat juist deze tekst zo vaak gelezen is.'

Liefde, licht en vrede

De populariteit van de genoemde bijbeltekst staat niet op zichzelf. Zo was het meest gelezen achtergrondartikel het topic over Liefde. En de inhoudelijke zoekwoorden die het meest ingetypt werden, waren liefde, licht en vrede.

Sinds de Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling op debijbel.nl voor iedereen te lezen zijn, is het aantal digitale bijbellezers gestegen. Het aantal accounts – aangemaakt door mensen die regelmatig van deze bijbelsite gebruik maken – steeg met meer dan 20% van ca. 98.000 naar ca. 120.000. Op debijbel.nl zijn twintig bijbelvertalingen te vinden en een schat aan achtergrondinformatie.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem.

Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen

Westfries Gasthuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn.
Nicolaas Verpleeghuis, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek.
AMC, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.
VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.
MCA, Postbus 501, 1800 AM Alkmaar.
GGZ-Hoorn, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn.
Lindendael, Koepoortsweg 35, 1624 AB Hoorn.
Watermolen Abbekerk, Wipmolenstraat 10, 1657 AT Abbekerk.
Woonzorgcentrum Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik.
Huize Almere, Burg.Pierhagelaan 2, 1674 PB Opperdoes.

Ingezonden

Zonnebloem afdeling Medemblik.

Dagboottocht van de regio: Dinsdag 18 april gaat De Zonnebloem naar Sneek om een dag te varen op de mooie Friese Meren. Een gezellige, geheel verzorgde dag. Vertrek ca. 8.15 uur. U bent ongeveer om 18.00 uur weer thuis. Kosten voor deze geheel verzorgde dag zijn ca. € 35.-

Op woensdag 3 mei organiseren wij een middag naar Anna Paulowna. We gaan eerst kijken in de prachtige poldertuin met duizenden bloeiende bollen. Na de koffie gaan we een tocht maken langs de Mozaïeken met de polderwagen van BenTops. Vertrek 13.00 uur, kosten € 7,50.

Wilt u thuisbezoek ontvangen van één van onze vrijwilligers, een praatje, misschien samen een spel spelen of een wandeling naar de stad? Onze vrijwilligers doen het graag. De vrijwilliger komt eens in de twee á drie weken bij u langs.

Neem contact met ons op voor meer informatie, ook voor het opgeven van bovenstaande activiteiten.

*Tineke Kappelhof, 0227-543015
of Mart van der Lee, 0227-543944.*

Ingezonden

Studieavond door ds. Kees Kant in Andijk over “De rol van Israël in Gods heilsplan met de wereld”.

Op woensdag 15 maart is er in Andijk een studieavond met ds. Kees Kant, spreker voor Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: De grote rol van Israël in Gods heilsplan met de wereld. De bijeenkomst vindt plaats in zaal van de Gereformeerde Kerk, Middenweg 4 in Andijk. Aanvang om 20.00 uur, toegang is gratis.

De grote rol van Israël in Gods heilsplan met de wereld.

Over Israël zijn de meningen nogal verdeeld binnen de kerken. Kun je nog zeggen dat het huidige Israël op één lijn staat met het Bijbelse Israël? Is met de komst van Jezus alles niet heel anders geworden? Hoe lezen we de teksten uit het Oude Testament in het licht van het Nieuwe Testament ten aanzien van Israël? Ds. Kant zal met behulp van een PowerPointpresentatie duidelijke lijnen trekken tussen veel teksten uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Hij zal duidelijk maken dat Israël nog steeds Gods volk is en dat Israël een grote en blijvende rol speelt in Gods heilsplan met de wereld. Ook het Nieuwe Testament getuigt daar van.

Achtergrond spreker.

Ds. Kees Kant is sinds 2010 predikant van de Gereformeerde Kerk in Katwijk aan Zee. Hij volgde zijn opleiding theologie tot 1993 aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij is auteur van het boek ‘Van Eisenach naar Bethlehem’, waarin hij verbanden legt tussen de nazi-ideologie uit de jaren '30 en '40 en de Palestijnse bevrijdingstheologie van vandaag. Ds. Kant: “Ik vind het belangrijk dat mensen binnen de kerken zich bewust worden van de blijvende plaats voor Israël.”

Ingezonden

GLOW-night 11 maart, 19.30 Medemblik.

GLOW staat voor Geven, Leven, Ontvangen, West-Friesland. Glow is een interkerkelijk team, welke activiteiten organiseert voor vrouwen. Na enkele Glow-dagen in Grootebroek, deze keer een Glow-

Onderweg, maart april 2017

night in Medemblik: een leuke afwisselende avond die jij en je vriendinnen niet mogen missen.

Het thema is "Vrij om te zijn wie je bent"

De lezing over dit onderwerp wordt gedaan door contextueel therapeut Jannie van der Schors. Daarna hebben we een kleine high tea met ruimte voor ontmoeting en sluiten we af met een leuk cabaret-programma van Essie en Elly, die op zoek zijn naar...? Dat hoor je vanzelf.

We beginnen om half 8 in de ABC-gemeente, Almereweg 36 te Medemblik.

De entree is € 7,50. Iedereen is welkom. Opgave voor 9 maart wordt op prijs gesteld via glow4women@gmail.com

Ingezonden

Westfries Gasthuis herdenkt overleden patiënten

Nabestaanden worden uitgenodigd voor een herdenkings-bijeenkomst op zaterdag 4 maart 2017.

*Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is
niet te vergeten...*

(Dietrich Bonhoeffer)

Het Westfries Gasthuis houdt op zaterdag 4 maart een herdenkingsdag. Omdat het ritme in het ziekenhuis zoveel eist van zijn patiënten, naasten en medewerkers willen we één dag in het jaar stilstaan bij de namen van patiënten die in het ziekenhuis kwamen te overlijden en bij de herinneringen die ze bij ons oproepen.

Op 4 maart worden twee herdenkingsbijeenkomsten gehouden in het personeelsrestaurant van het Westfriesgasthuis, dat daarvoor geopend is van 10.30 tot 12.30 uur en 14.00 tot 16.00 uur.

Onderweg, maart april 2017

Alle mensen die het afgelopen jaar een naaste in het Westfriesgasthuis verloren hebben, zijn welkom voor dit moment van herdenken. Er is zoveel mogelijk geprobeerd de nabestaanden via het in het ziekenhuis bekende adres te benaderen, maar we beseffen dat dit systeem niet waterdicht zal zijn. Ook mensen die niet via een persoonlijke brief van deze dag op de hoogte zijn gebracht, kunnen zich aanmelden voor een van beide herdenkingsbijeenkomsten via e-mailadres herdenkingsbijeenkomst@westfriesgasthuis.nl

Het programma ziet er als volgt uit:

- Inloop met koffie en thee,
- Herdenking in woorden, muziek, stilte en bloemen,
- Afsluitend een drankje.

Traditioneel Oranjeconcert 23 april in de Bonifaciuskerk

Het Westfries mannenkoor onder leiding van Frank de Ruijter verzorgt voor de zevende maal het jaarlijkse Oranjeconcert in de Bonifaciuskerk. Dat was aanvankelijk rond Koninginnedag en sinds 2014 rond Koningsdag, zoals alle jaren met medewerking van de organist Dirk Out en met pianobegeleiding door Hans Weenink. Koorzang, orgelsoli, improvisaties en samenzang zijn de vaste ingrediënten, waarmee tot een heel plezierige muzikale middag wordt gekomen.

De Stichting Pieter Backer hoopt, dat veel mensen het concert zullen bezoeken en daarmee de voortgang van deze (jonge) traditie helpen voort te zetten.

Het concert zondag 23 april begint om 15.00 uur. De kerkingang aan het kerkplein is vanaf 14.30 geopend.

De toegangsprijs bedraagt € 8,00.

Onderweg, maart april 2017

Ingezonden

Beste mensen,
Graag nodigen wij u uit voor een
beziinningsavond op
donderdag 9 maart a.s. – 19.30 tot
21.30 uur in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo.

kerk
in actie

Thema: Geloven in samen-leven! Hoe we vanuit de kerken verbindend kunnen omgaan met spanningen in de Nederlandse samenleving

Inleider: ds. Jan Post Hospers, medewerker ontmoeting met moslims van de Protestantse kerk.

Recente aanslagen in Europa en de artikelen over de visie op de islam van de Protestantse Kerk (Trouw, 31 december) hebben (opnieuw) een discussie op gang gebracht hoe we als kerken contact moeten zoeken met de islam. “De Protestantse Kerk zoekt verbinding met moslims, niet om de aard van de islam of het gedrag van moslims, maar vanuit de eigen identiteit”, aldus synodevoorzitter ds. René de Reuver (www.pkn.nl, onder ‘Actueel’).

Jan Post Hospers is als medewerker voor de ontmoeting met moslims dagelijks met deze vraag bezig. “Graag wil ik samen met u kijken hoe onze Nederlandse samenleving op dit moment in elkaar zit en hoe je kunt omgaan met die spanningen, die ook te maken hebben met culturele verschillen. In mijn contacten www.ojcm.nl (landelijk) en www.geloveninsamenleven.nl (voor het lokale werk) gaat het om het verbinden en het voor elkaar opkomen. In Enschede hebben we hiervoor een boeiende training opgezet. Zo hoop ik u wat handvatten te kunnen geven om plaatselijk aan de slag te gaan.”

U bent allen van harte welkom!

Info: Karel Jungheim, gemeenteadviseur Kerk in Actie, T 06-15179361, j.jungheim@kerkinactie.nl

Graag tot ziens op donderdag 9 maart. Wilt u zich s.v.p. voor deze avond opgeven bij Karel Jungheim, telefoon 06-15179361, of per e-mail: j.jungheim@kerkinactie.nl.

*Met vriendelijke groet,
Pim Ockeloen*

(secretaris Prov. ZWO-werkgroep Noord-Holland).

Onderweg, maart april 2017

Contactgegevens

- Postadres:** Postbus 146, 1670 AC Medemblik.
Predikant: dr. A. Reitsma, Meerlaan 40A ☎ 820490,
06-22827681 (spoed).
e-mail: predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Kerkenraad:** P. Stam, voorzitter.
mevr. G. Geveke, scriba: ☎ 06-52114019.
e-mail: scriba@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- College van Kerkrentmeesters:** P. Keemink, voorzitter ☎ 0229-725930.
R. van der Heijden, secretaris ☎ 543336.
e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Diaconie:** mevr. H. Huttinga, voorzitter ☎ 541099.
Alma de Greeuw, secretaris ☎ 544897.
e-mail: diaconie@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Kerkelijke rekeningen:** IBAN nummers: *gebruiken zonder spaties*
Diaconie: W. Mosman ☎ 0228-581888.
IBAN: NL13 RABO 0132 4033 66
t.n.v. diakonie Prot. Gem. te Medemblik.
- Vrijwillige bijdragen:** D. Meijers ☎ 542124.
IBAN: NL47 ABNA 0586 8274 04
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.
- Alle overige betalingen:** H. Benedick ☎ 543791.
IBAN: NL32 RABO 0333 0129 92
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.
- Bonifaciuskerk:** Kerk, Bonfoyer en / of consistorie zijn te bespreken bij:
Arnold de Greeuw, e-mail: arnold@degreeuw.nl of Rob v. d. Heijden ☎ 543336, e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Onderweg:** Kopieerwerk: mevr. D. Poot.
Verspreiding: mevr. T. Smoor, ☎ 544642.
Redactie: J.P. Reinstra, ☎ 542043.
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Website kerk:** www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
Kopij website naar: info@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Opgave abonnementen kerkblad (€ 10,00 per jaar) en wijzigingen adressenbestand doorgeven aan:**
Nelly An Bos, tel. 06-23271777, e-mail: heeringa.andre@gmail.com