

Onderweg, juli - augustus 2018

zondag 29 juli aanvang 10.00 uur.

Voorganger: ds. N. Schroevers uit Middenbeemster.

Collecte: 1^e Diaconie: Eigen diaconaal werk,
2^e Kerk: Plaatselijk pastoraal werk.

Koster: N. Buijze.

zondag 5 augustus aanvang 10.00 uur.

Voorganger: ds. R. Erkelens uit Alkmaar.

Collecte: 1^e Diaconie: Bloemenfonds,
2^e Kerk: Energiekosten.

Koster: Th. Hoff.

zondag 12 augustus aanvang 10.00 uur.

Voorganger: ds. T. Woltinge uit Amersfoort.

Collecte: 1^e Diaconie: Kerk in Actie ZWO Zomerzendingsweek,
2^e Kerk: Klein onderhoud.

Koster: J. Kool.

zondag 19 augustus aanvang 10.00 uur. **Viering Avondmaal.**

Voorganger: mevr. ds. H. Smit uit Purmerend.

Collecte: 1^e Diaconie: St. Dufashanye,
2^e Kerk: Instandhouding eredienst.

Koster: L. Voorthuizen.

zondag 26 augustus aanvang 10.00 uur.

Voorganger: ds. G. Mandemaker uit Enkhuizen..

Collecte: 1^e Diaconie: Ouderenwerk,
2^e Kerk: Kerkmuziek.

Koster: N. Buijze.

zondag 2 september aanvang 10.00 uur.

Voorganger: ds. W. den Braber uit Vriezenveen.

Collecte: 1^e Diaconie: Bloemenfonds,
2^e Kerk: Algemene kosten.

Koster: Th. Hoff.

NB

De kosterdiensten kunnen door ruilingen anders zijn!

Ter overdenking

Psalm 84

*Gelukkig is de mens die zijn vertrouwen in U stelt
o Heer van alle machten*

Hoe vredig is het waar gij woont
Heer God van alle machten
Verlangen zal ik met hart en ziel
naar het huis waar U mij wacht

De vogel vindt een eigen nest
De zwaluw een plaats voor zijn jongen
Gelukkig de mens die woont bij U
Hij zal U loven zijn leven lang

*Gelukkig is de mens die zijn vertrouwen in U stelt
o Heer van alle machten*

Trekken wij door een dorre woestijn
U maakt het tot een vallei vol bronnen
De lenteregen zegent het land
Zo trekken wij voort naar uw heilige stad

Heer van de machten, hoor mijn gebed
God van Jacob, luister naar mij
Bescherm ons, uw volk, dat u hebt geroepen
Zegen ons, die voor u staan

Ingestuurd door Alma de Greeuw.

Consulent en pastorale zorg

ds. Jacob Meinders is onze consulent geworden. Hij staat de kerkenraad en het moderamen bij in de vergaderingen en bij het beroepingswerk. ds. Jacob Meinders is predikant in Hoorn-Zwaag-Blokker. Hij heeft in Leiden theologie gestudeerd, met name Godsdienstpsychologie en Vergelijkende godsdiensten, vooral de Islam. Hij heeft ook een kerkelijke opleiding gevolgd. Hij heeft twee jaar in een sociaal pension gewerkt, bij Exodus in Amsterdam dertien jaar, een jaar als geestelijk verzorger in het Zaans Medisch Centrum en nu al weer vijf jaar in Hoorn-Zwaag-Blokker. Hij is liefhebber van muziek en cultuur.

Ds. Hanna Smit wordt onze pastorale ondersteuner. Zie het stukje van Dicky Poot in de Onderweg.

Geke Geveke, scriba.

Pastorale zorg in vacaturetijd

Nu ds. Oane Reitsma onze gemeente heeft verlaten, zal het pastoraat (*elkaar ontmoeten in de naam van God*) als volgt doorgaan:

Wij van de Pastorale Raad willen graag met u meelevens en dus op de hoogte blijven over hoe het met u gaat. De wijkcoördinatoren blijven uw eerste aanspreekpunt. We hopen, dat u goed nieuws of minder goed nieuws meldt bij uw wijkbezoek(st)er en/of bij Dicky Poot.

De kerkenraad heeft emerituspredikant ds. Hanna Smit uit Purmerend bereid gevonden om die gemeenteleden te bezoeken waar bezoek van een predikant wenselijk is.

Als u bezoek van een dominee wilt, kunt u dat bij uw bezoek(st)er aangeven of u belt Dicky Poot van de pastorale raad. Deze laatste weet waar zij ds. Smit kan bereiken.

Zij zal altijd eerst telefonisch contact opnemen, voor ze u bezoekt.

*Dicky Poot, 0227-656228,
Geldelozepad 5.*

Bij de diensten

Op zondag 19 augustus hoop ik gastvoorganger te zijn in de Protestantse Gemeente te Medemblik in een dienst van Schrift en Tafel. De lezing uit het Evangelie is uit Marcus 7: 31 – 37, een mens die doof is en gebrekkig spreekt, wordt genezen.

In het Evangelie betekent dit ook, dat deze mens met zijn oren en ook met hart en ziel het Evangelie gaat verstaan.

ds. Hanna Smit.

Beroepingswerk

Nu onze predikant ds. Oane Reitsma afscheid heeft genomen, moeten wij als kerkgemeenschap op zoek naar een nieuwe predikant.

Inmiddels hebben er gesprekken en overleg plaatsgevonden met het CCBB (Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken) over de omvang van de predikantsplaats. Wij mogen een predikant beroepen voor 50%, dus hetzelfde gebleven qua formatieplaats.

In de kerkenraad hebben we ook gesproken over een beroepingscommissie. De eerste leden worden binnenkort gevraagd en benoemd. Ook is de profielschets vastgesteld in de kerkenraad op maandag 18 juni. De profielschets treft u hieronder aan.

De Protestantse Gemeente te Medemblik zoekt een predikant.

Profielchets.

Bij de Protestantse Gemeente te Medemblik is een vacature ontstaan, omdat onze predikant een beroep naar elders heeft aanvaard.

Het betreft een predikantsplaats voor 50%.

Hoewel wij ons realiseren dat wij van de nieuw te beroepen predikant niet kunnen of mogen vragen, dat hij/zij aan alle verwachtingen en wensen vanuit de gemeente kan voldoen, is een aantal wensen en verwachtingen dat door gemeenteleden is geuit, opgenomen in onderstaande profielschets.

De Protestantse Gemeente te Medemblik zoekt naar een predikant die:

- voorgaat in de eredienst en de Bijbel vertolkt en vertaalt naar het dagelijks leven.

Onderweg, juli - augustus 2018

- gevoel heeft voor liturgie en ook andere vormen zoals vespers zal vieren.
- bereid is bij de voorbereiding van de eredienst, waar nodig, anderen te betrekken; te denken valt aan organisten, cantorij, liturgische bloemschiksters en de liturgiecommissie.
- een pastorale instelling heeft. Hoewel er nu een grote groep vrijwilligers is, die bezoeken aflegt, zal pastoraat, gezien de samenstelling van de gemeente, een wezenlijk deel uitmaken van het werk.
- communicatief vaardig is en aanspreekbaar en toegankelijk voor alle gemeenteleden en ook niet-gemeenteleden uit Medemblik.
- de kerkelijke gemeente wil helpen een kerk in het midden van de samenleving zijn.
- gespreksgroepen wil leiden en andere vormen van gemeenteopbouw weet te vinden.
- beschikt over organisatietalent en in staat is de vele vrijwilligers in onze gemeente te stimuleren en creatief te laten zijn.
- de door de Protestantse Gemeente Medemblik in het verleden genomen besluiten zal respecteren zoals: kinderen kunnen deelnemen aan het avondmaal; partners van gelijk geslacht kunnen zegen vragen over hun huwelijk.
- bereid is tot samenwerking in de Raad van Kerken van Medemblik en met andere protestantse gemeenten in de omgeving wil zoeken naar samenwerking.

Gezien de gesprekken die gehouden zijn met buurgemeenten en die voortgezet worden om te zoeken naar bestuurlijk samenwerking, wordt er een open houding voor samenwerking verwacht.

Wij zijn een gemeente waarin het geloof van haar leden divers en uiteenlopend is. Ons kerkgebouw, onze prachtige Bonifaciuskerk, zou als symbool voor die gemeente kunnen dienen: een ruime plek, waarin we proberen voor ieder een plaats te bieden.

Uitnodiging bevestiging

De kerkenraad van de **Protestantse Gemeente Enschede** nodigt – een ieder die erbij wil zijn – van harte uit om de verbintenis- en intrededienst van ds. Oane Reitsma mee te maken. Deze zeer feestelijke viering vindt plaats op zondag 8 juli om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk, Varviksingel 139 te Enschede. Na de dienst is er koffie, thee en ontmoeting.

Voorgangers zijn ds. Oane Reitsma, ds. Jaco Zuurmond, ds. Ellen Sonneveld en ds. Hanneke Siebert. Allen welkom!!

www.pgenschede.nl

Waarover spraken zij in de kerkenraad?

In de kerkenraad van mei hebben we gesproken over het afscheid van ds. Oane Reitsma. De liturgiecommissie heeft op zich genomen om de organisatie te doen en te zorgen voor de inzameling voor het geld voor een cadeau.

Als kerkenraad vinden wij dat het afscheid op een geweldige manier is georganiseerd. Dit was een afscheid dat Oane ook echt verdiende. Geweldig goed gedaan, liturgiecommissie en dank aan iedereen die op wat voor manier heeft meegeholpen aan het slagen van dit afscheid.

Als we vacant zijn moet er een consulent komen die tijdens de kerkenraadsvergaderingen aanwezig is en adviezen kan geven voor het beroepingswerk. Ds. Jacob Meinders, predikant te Hoorn-Zwaag-Blokker zal voorgesteld worden als consulent.

Voor de pastorale bijstand wordt ook gezocht naar een predikant. Inmiddels is bekend dat ds. Hanna Smit, emerituspredikant in Purmerend deze taak op zich zal nemen. De contacten lopen via de Pastorale Raad, via Dicky Poot.

Voor het beroepingswerk moet een reële profielschets gemaakt worden. Ook moet er een beroepingscommissie ingesteld worden. Er moet iemand vanuit de kerkenraad bij zijn en verder wordt er een aantal namen genoemd van mensen die gevraagd zullen worden door

Onderweg, juli - augustus 2018

het moderamen. In de vergadering van 18 juni is de profielschets goedgekeurd.

We bespreken ook de voortgang met het gesprek met Opperdoes. We hebben de gezamenlijke dienst met Pinksteren in Opperdoes gehad en het is een goed idee om na te denken over een gezamenlijke dienst in Medemblik. Dit onderwerp komt weer terug op de agenda in september.

Het beleidsplan 'De Kerk in het Midden', het beleidsplan 2018-2025, wordt besproken en zal vastgesteld worden na enkele wijzigingen in de junivergadering. Op 18 juni is het beleidsplan vastgesteld. Het invullen van de vacature van voorzitter van het CvK wil nog niet vlotten. Ook moeten we gaan zoeken naar een vervanger van de heer D. Meijers, die ruim twaalf jaar de financiën van de kerk en van kerkbalans heeft verzorgd. De goede invulling van de taak van penningmeester moeten we nog verder bespreken. We hebben op dit moment behoefte aan mensen die concreet iets willen doen.

Er wordt uitgezocht of we het stencilwerk voor de Onderweg samen kunnen doen met het kerkblad De Mantel van de RK Martinusparochie. De gesprekken zijn heel plezierig en positief verlopen. De kerkenraad geeft het fiat om verder te gaan op de ingeslagen weg.

Ook stond de infraroodverwarming op de agenda. Er is al veel uitgezocht. Het probleem is de toename van de vaste kosten per jaar. Kan de Stichting Bonifaciuskerk dat jaarlijks opbrengen met het organiseren van concerten en markten en verhuur van de kerk? Na overleg wordt besloten om te stoppen met de infraroodverwarming en te kijken naar eventueel andere oplossingen voor de kou en tocht in de kerk.

Geke Geveke, scriba.

Beleidsplan De Kerk in het Midden

Na drie jaar overleg en veel vergaderingen en bezoeken, is het beleidsplan 2018-2025 gereed gekomen. Veel mensen hebben eraan meegewerkt. ds. Oane Reitsma heeft het stuk geschreven aan de hand van alle verslagen van de werkgroepen in overleg met een paar kerkenraadsleden. Nu is het dan zover, dat de kerkenraad het beleidsplan heeft goedgekeurd. Graag willen we het ook aan u in de gemeente laten lezen. Omdat het zoveel papier in beslag neemt, is er besloten om het beleidsplan op de website van de kerk te plaatsten.

Het adres is: www.bonifaciuserkmedemblik.nl

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op de website te kijken, dan zijn er ook een aantal papieren uitgaven beschikbaar. Wilt u dan even contact opnemen met de scriba? Ook kan de scriba u een exemplaar toesturen via de mail. Dat ook graag even doorgeven.

Geke Geveke, scriba.

Dagelijks leesrooster



juni:

27 woensdag	Job 39:13-30	Struisvogelpolitiek
28 donderdag	Job 40:1-14	Zwijgtekst
29 vrijdag	Job 40:15-24	Behemot
30 zaterdag	Job 40:25-41:26	Leviatan

juli:

01 zondag	Job 42:1-17	Happy end
02 maandag	Marcus 4:21-34	Oogsttijd
03 dinsdag	Marcus 4:35-41	Tegen de storm in
04 woensdag	Marcus 5:1-20	Bezeten
05 donderdag	Marcus 5:21-34	Het bloed stroomt niet meer...
06 vrijdag	Marcus 5:35-43	Het bloed stroomt weer!
07 zaterdag	Psalm 123	Oogopslag
08 zondag	Marcus 6:1-13	Een profeet in zijn vaderstad
09 maandag	Marcus 6:14-29	Dodendans

Onderweg, juli - augustus 2018

10 dinsdag	Marcus 6:30-44	Geen rust gegund
11 woensdag	Romeinen 14:1-12	Plicht van de sterkste
12 donderdag	Romeinen 14:13-23	Overtuigingskracht
13 vrijdag	Romeinen 15:1-13	Bijbelstudie
14 zaterdag	Efeziërs 1:1-6	Voorbestemd
15 zondag	Efeziërs 1:7-14	Gemerkt
16 maandag	Efeziërs 1:15-23	Dankbaarheid
17 dinsdag	Psalm 14	Dwaasheid
18 woensdag	Klaagliederen 1:1-11	Jeremiade
19 donderdag	Klaagliederen 1:12-22	De Heer straft
20 vrijdag	Klaagliederen 2:1-12	Donkere tijden
21 zaterdag	Klaagliederen 2:13-22	De straf was niet onverwacht
22 zondag	Klaagliederen 3:1-39	Wanhoop en hoop
23 maandag	Klaagliederen 3:40-66	Gebed uit de diepte
24 dinsdag	Klaagliederen 4:1-22	Leed, maar geen leedvermaak
25 woensdag	Klaagliederen 5:1-22	Er komt een eind aan de ellende
26 donderdag	Rechters 1:1-21	Veroveringen
27 vrijdag	Rechters 1:22-36	Strijd
28 zaterdag	Rechters 2:1-5	Jammerplaats
29 zondag	Rechters 2:6-15	De geschiedenis herhaalt zich
30 maandag	Rechters 2:16-23	Rechterlijke macht
31 dinsdag	Rechters 3:1-6	Wie zijn je vijanden?

augustus:

01 woensdag	Efeziërs 2:1-10	Opstanding
02 donderdag	Efeziërs 2:11-22	Medeburgers en gezinsleden
03 vrijdag	Rechters 3:7-11	Oorzaak en gevolg
04 zaterdag	Rechters 3:12-31	Verlos-kunst
05 zondag	Efeziërs 3:1-13	Vrije toegang
06 maandag	Efeziërs 3:14-21	Perspectief
07 dinsdag	Rechters 4:1-16	Sterke vrouw
08 woensdag	Rechters 4:17-24	Vastgepind
09 donderdag	Rechters 5:1-11	Tweestemmig lied
10 vrijdag	Rechters 5:12-22	Heldinnendicht
11 zaterdag	Rechters 5:23-31	De vijand geveld
12 zondag	Efeziërs 4:1-16	Liefde en

Onderweg, juli - augustus 2018

13 maandag	Efeziërs 4:17-24	verdraagzaamheid
14 dinsdag	Efeziërs 4:25–5:2	Word nieuw
15 woensdag	Efeziërs 5:3-20	Verandering
16 donderdag	Marcus 6:45-56	Positieve houding
17 vrijdag	Marcus 7:1-23	Waterloop
		Onreinheid komt van binnenuit
18 zaterdag	Marcus 7:24-30	Kruimels
19 zondag	Rechters 6:1-10	Eigen schuld
20 maandag	Rechters 6:11-24	Offer van een bange held
21 dinsdag	Rechters 6:25-40	Tekens
22 woensdag	Marcus 7:31-37	Gebarentaal
23 donderdag	Marcus 8:1-13	Vermenigvuldigen en delen
24 vrijdag	Marcus 8:14-26	Zuurdesem en onbegrip
25 zaterdag	Efeziërs 5:21-33	De basis is liefde
26 zondag	Efeziërs 6:1-9	Ken je plaats
27 maandag	Deuteronomium 1:1-8	Op herhaling
28 dinsdag	Deuteronomium 1:9-18	Staatsinrichting
29 woensdag	Deuteronomium 1:19-33	Woestijnreis
30 donderdag	Deuteronomium 1:34–2:1	Luisterhouding
31 vrijdag	Deuteronomium 2:2-15	Omtrekkende bewegingen

Inleverdata kopij 'Onderweg'

2018:

Inleveren: donderdag 23 augustus.

Inleveren: donderdag 18 oktober.

2019:

Inleveren: donderdag 3 januari 2019.

Verschijnen: vr. 31 augustus.

Verschijnen: vr. 26 oktober.

Verschijnen: vr. 11 januari.

Onderweg, juli - augustus 2018

Inleveren kopij kerkblad.

Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met
donderdag 23 augustus 2018 tot 12.00 uur

via het bekende e-mailadres:

onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Eerder inleveren? Graag, want dan hoeft het werk niet op het laatste moment gedaan te worden!

Het volgend kerkblad zal rond vrijdag 31 augustus 2018 verschijnen.

'Onderweg' verschijnt op de vrijdag voorafgaand aan de oneven maanden (maart, mei, juli, september, november) In januari verschijnt 'Onderweg' iets later i.v.m. de feestdagen.

Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen adressenbestand doorgeven aan:

Nelly An Bos, tel. 06-23271777,
e-mail: heeringa.andre@gmail.com.

Diaconie

Hemelvaartsdag 2018....de 20^e keer??

Een dag van prestatiedwang.

De hemel die ons meestal als een zonnige spiegel begeleidt, geeft de Thomas-fietsers een stevige regenbui en geeft zelfs aanleiding kleding te verwisselen en om de haarföhn te gebruiken. Ja, waar hebben ze al geen rekening mee gehouden.

De warme koffie en thee deden de rest, verzorgd door Trees en Ina. De overdenking deed vermoeden, dat een bliksemde open hemel in het vervolg van onze fietstocht ons weer zou verrassen, maar we zingen het lied:

*Geef vrede door van hand tot hand
Met liefde, onze redding:
Wees vriendelijk in woord en daad
Bewogen om Gods schepping.*

Onderweg, juli - augustus 2018

In een mild zonnetje fietsten we naar Oostwoud en, zoals altijd, leidt Benno ons door dat open West-Friesland langs bloeiende velden, bermen en sloten.

Trijnie, bekend als snelle dame, flits ons voorbij en flitste met de camera zo onze groep in het landschap tot we het kerkje in Oostwoud bereiken en genieten van een heerlijke lunch.

Het is altijd een spannend moment: Hoeveel we bij elkaar gebracht hebben voor de gehandicapten in Burundi.... Ook dominee Oane had zich ten doel gesteld het meeste sponsorgeld te hebben verzameld.

Dat is hem gelukt.

Zo kwam met aller inspanning een flinke som bijeen en zijn Ina en Wim weer verrast door hun sponsors met een bedrag van: € 305,00. Hier zijn ze dan:

Gerrie , Truus , Hannie A, Ali-Johan, Rob, Thijs, Wytze, Corrie , Sanneke, Marja, Jopie, Paul, Breton, Henk, Lucie, Huib, Ief, Geert, Ief, Gerda- Peter, Huib, Jan, Dicky-Piet, Nico, Tine, Riemke, Nel, Johan, Loes, Ali, Trees.

Hartelijk dank!

Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen

Westfries Gasthuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn.

Nicolaas Verpleeghuis, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek.

AMC, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.

VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

MCA, Postbus 501, 1800 AM Alkmaar.

GGZ-Hoorn, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn.

Lindendael, Koepoortsweg 35, 1624 AB Hoorn.

Watermolen Abbekerk, Wipmolenstraat 10, 1657 AT Abbekerk.

Woonzorgcentrum Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik.

Huize Almere, Burg.Pierhagelaan 2, 1674 PB Opperdoes.

Symbolisch bloemschikken

Twintig jaar symbolisch bloemschikken.

Het vorige berichtje in deze Onderweg (jan.-febr.) eindigde ermee, dat we nog moesten bedenken op welke manier we ons 20-jarig jubileum zouden gaan vieren.

Hannie A. komt al gauw met een voorstel: Afie's Nobel in Egmond.

"Wat is dat dan precies?" vragen wij, maar dat vindt Hannie moeilijk uit te leggen. Je moet het gewoon gaan zien en horen, want het zien van de kunstuitingen, schilderijen, beelden, schrijfsels etc. en het verhaal erbij door Afie zelf verteld, is uniek. Het Nobelhuis wordt ook wel omschreven als een mix van de Efteling, Kabouterland en Alice in Wonderland in een museumvorm gegoten. Je vindt er dan ook een zelfgebouwd mini-museum, kleine kapel, verschillende ateliers, een moestuin, boomgaard en kippenland. Haar twee dochters geven workshops en cursussen pottenbakken en schilderen.

Dus vertrekken we op 8 mei met twee auto's richting Egmond, waarvan drie dames er al een keer geweest zijn, maar enthousiast aangeven graag nog een keer te gaan zo bijzonder hebben zij het de vorige keer gevonden. Helaas kunnen Scheltje, Corrie en Greet niet mee, maar die zullen we later in het Nieuwe Bonte Paard in Abbekerk ontmoeten, waar we ons uitje met een gezamenlijk etentje zullen afsluiten.

Het is prachtig weer en om iets over half twee, na enig zoeken (Afie bivakkeert een heel stuk van de weg af midden in het land, wat zij zelf een paradijsje op aarde vindt en ja, zoiets is het well!) arriveren wij bij Afie's Nobel.

Afie heet ons hartelijk welkom met een kopje thee of koffie en vertelt hoe het allemaal zo gekomen is. Daarna begint de rondleiding. Ze heeft (bijna) alles zelf gemaakt. Alles van oude rommel waar ze op een creatieve manier iets nieuws en moois van maakt. Ze heeft veel contact met de abdij van Egmond en haar zelfgebouwde mini-kapel is heel bijzonder. Maar alles is bijzonder op deze plek en drie uur lang weet ze ons te boeien met haar verhalen en maaksels en dan nog hebben we niet alles gezien en goed in ons op kunnen nemen. Je komt echt ogen en oren te kort.

Tot slot, dan is het al half vijf, mogen we proeven van haar zelfgemaakte wijn met een stukje kaas, worst en nootjes. Een zeer geslaagde middag met een vrouw die haar geloof op een bijzondere

Onderweg, juli - augustus 2018

manier tot uitdrukking brengt en haar gevleugelde uitdrukking: "Het is niks, iedereen kan het, jij ook, gewoon beginnen!" zal ons nog lang bijblijven.

Afie geeft alleen rondleidingen aan groepen van minimaal tien personen. Je krijgt dan 2 à 3 uur lang een bevlogen verhaal over alle dingen die ze gemaakt heeft en die een uiting zijn van hoe ze in het leven staat. Voor iedereen een aanrader! Maar je moet wel een groep van tien voor bij elkaar zien te krijgen.

Impressie van de Generale Synode

Tijdens de vergadering van de Generale Synode van 19 en 20 april 2018 is Jurjen de Groot benoemd tot algemeen directeur van de dienstenorganisatie. In zijn maidenspeech benadrukte hij de waarde van de dienstenorganisatie nl ten dienste van de lokale gemeenten. Hij benadrukte zijn benoeming te ervaren als roeping van God. Diverse gemeenteleden werden benoemd in verschillende commissies. Zo ook prof. mr. J.P.H. Donner. Hij wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de Protestantse Theologische Universiteit.

De synodeleden zijn bijgepraat over de catechese en de plek van jongeren in de gemeenten. Als ook over het onderzoek dat momenteel breed in de kerk wordt gehouden naar het functioneren van nieuwe vormen van kerkzijn in relatie tot al veel langer bestaande kerkvormen. Voorafgaand aan de bespreking van de laatste kerkordelijke wijzigingen ten gevolge van Kerk 2025 stond de synode stil bij het 70-jarig bestaan van de staat Israël.

Besluiten inzake Kerk 2025 over mobiliteit en flexibiliteit

De generale synode heeft het sluitstuk van de kerkordewijzigingen als gevolg van Kerk 2025 behandeld en definitief vastgesteld. Het betrof deel III van het kerkordepakket over mobiliteit en flexibiliteit van predikanten en gemeenten. In de synode was veel waardering voor de inzet van classes en generaal college voor de kerkorde. Hierdoor was het mogelijk om dit deel nog voor 1 mei 2018 af te werken.

Bevorderen van samenwerking tussen gemeenten

Zowel de kerkenraad als de classicale vergaderingen hebben er een taak bij gekregen: het bevorderen van de samenwerking tussen

Onderweg, juli - augustus 2018

gemeenten met het oog op de vitaliteit van de gemeenten en het behoud of verkrijgen van formatieplaatsen van voldoende omvang voor predikanten. Dat laatste is nodig om verdere versnippering van de formatieplaatsen tegen te gaan. Standplaatsen met voldoende omvang bieden predikanten de kans een beroep aan te nemen naar een andere standplaats zonder (grote) teruggang in inkomsten. De kerkenraad heeft voortaan de plicht om met het oog hierop waar mogelijk met andere gemeenten samen te werken. Het breed moderamen krijgt de bevoegdheid hierop toe te zien, voordat een kerkenraad met het beroepingswerk kan beginnen.

Werktijdvermindering bij insolventie

De huidige regeling voor de situatie dat de gemeente haar predikant niet meer kan betalen waarbij in het uiterste geval onder strikte voorwaarden de werktijd van de predikant kan worden verminderd met toestemming van het breed moderamen van de classicale vergadering, wordt versoepeld. De kleine synode gaat hiervoor nadere toetsingscriteria opstellen. Er is een wachtgeldregeling.

Ontheffing en losmaking op eigen verzoek na 12 jaar

Uiteindelijk is de synode met deze maatregel akkoord gegaan. De nieuwe classispredikanten wordt gevraagd de komende jaren te monitoren in hoeverre deze 12 jaarsregeling zou kunnen werken. In september 2020 is er dan enige expertise opgebouwd, waarna deze bepaling ingevoerd kan worden in januari 2021. Duidelijk is dat ze niet als een soort Vut-nieuwe-stijl kan worden gehanteerd.

Generale colleges visitatie en behandeling beheerszaken

Voortaan heeft het generaal college voor de visitatie tot taak om als samenbindend orgaan voor de visitatie algemene leiding te geven aan de visitatie. Daarnaast verleent het college alleen in overleg met het betreffende classicale college voor de visitatie bijstand bij de visitatie in de classes. Per 1 mei is ds. Klaas Bakker, predikant te Doetinchem de voorzitter. Hij is de opvolger van ds. Wijnand Sonnenberg, die in de synodevergadering afscheid nam.

Er komt een nieuw generaal college voor de behandeling van beheerszaken. Dit college krijgt de opdracht om zorg te dragen voor de wijze waarop het toezien op het plaatselijk beheer van gemeenten en

Onderweg, juli - augustus 2018

diaconieën - door de gelijknamige classicales colleges - vorm en inhoud wordt gegeven. Alle leden zijn in de vergadering van de generale synode benoemd, evenals de voorzitter drs. Wim Oosterom uit Amersfoort.

1 mei 2018 - begindatum nieuwe classicales structuur

Inmiddels is het 1 mei 2018 geworden en zijn de meeste kerkordewijzigingen als gevolg van Kerk 2025 van kracht. Als teken van waardering ontvangen alle afgevaardigden het boekje 'Geloven in de classis'. Dit is op verzoek van de regiegroep Kerk 2025 geschreven door prof. dr. Leon van den Broeke.

Ontmoeting en samenwerking van gemeenten zijn vanouds belangrijke functies van de classis. Gelukkig kunnen de oude classes een doorstart maken door als ring van gemeenten deze ontmoeting en saamhorigheid van gemeenten inhoud te geven, zonder de last van de bestuurlijke taken. Per 1 september aanstaande beginnen alle classispredikanten met hun dienstwerk.

Ingezonden

Het verlies.

In de afgelopen dagen heb ik weer eens contact gezocht met onze goede bekende ds. Hendrik Klaas Zijlstra. Het was al geruime tijd geleden dat wij elkaar voor het laatst hadden gesproken. Het ging toen goed met hem. De afspraak was, dat we elkaar zouden blijven informeren over wel en wee. Ik heb u dat enige tijd geleden ook via de Onderweg gemeld. Ook nu vertelde hij mij, dat voor wat betreft zijn ziekte alles 'in ruste' was, goed dus, maar wel liet hij mij gelijktijdig weten dat onderhuids de gedachte hem niet meer loslaat, dat deze ziekte elk moment weer de kop kan opsteken, terecht of niet. Dat houdt hem zeer bezig. Hij leest veel, verdiept zich in belangrijke onderwerpen, wandelt en fietst en probeert samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen rust te vinden.

In één ding echter kan hij die rust niet meer vinden, te weten op zondag voorgaan in de kerk. Wat zijn grote passie was, lukt hem niet meer.

Hij heeft van die activiteit inmiddels definitief afscheid genomen. Hij vindt zichzelf, en ik citeer, emotioneel incontinent en meent, dat hij in

Onderweg, juli - augustus 2018

die hoedanigheid en onder die belasting niet meer volledig zichzelf kan zijn.

Dat besluit deed en doet nog steeds veel pijn. Oh ja, want wat had hij nog graag in onze gemeente en op andere plaatsen voor willen gaan. Niet meer dus en dat doet mij in ieder geval groot verdriet. Ik wilde u dit bericht niet onthouden. Ik weet namelijk dat velen van u hem een zeer warm hart toe dragen.

Henk Benedick.

Ingezonden

Op 10 juni jl. kregen we van de kerkgemeenschap een boeket bloemen en een mooie kaart met vele namen. Bedankt hiervoor!

Nu Leen ziek is, bracht de postbode vele kaarten met beste wensen en troostvolle woorden en kregen we prachtige boeketten bloemen. Heel fijn, dat er zo met ons meegeleefd wordt.

Op 29 juni gaat Leen aan zijn derde chemokuur beginnen en we hopen op een goed resultaat.

Een hartelijke groet van Leen en Simone Voorthuizen.

Ingezonden

1^e Zomerexpositie Bonifaciuskerk – Medemblik.

Van 16 juni t/m 13 juli organiseert de Commissie Kunst en Cultuur van Stichting Bonifaciuskerk - Medemblik de eerste zomertentoonstelling van dit seizoen. Op deze expositie in de Bonifaciuskerk (Kerkplein 9) worden werken van drie kunstenaars getoond.

Diny Obdam (beelden)

Vanaf zeer jeugdige leeftijd is Diny op allerlei gebieden met creatieve dingen bezig geweest. Na cursussen modeltekenen en levend modelboetsen bij 'De Blauwe Schuit' is ze overgestapt naar het werken in steen (voornamelijk marmer en ander hardsteen). Als

Onderweg, juli - augustus 2018

natuurlijkhebbert voelt het werken met klei en steen voor haar als werken met 'levende producten' van onze aarde. Hierbij voelt zij zich het meest aangetrokken tot de figuratieve kanten van deze kunstvorm. Vooral de mens staat hierin centraal.

Inmiddels heeft zij op diverse plekken geëxposeerd en ook een aantal objecten voor opdrachtgevers uitgevoerd.

Enzo Ribeiro (foto's)

Enzo is half Portugees, maar geboren en getogen in Amsterdam. Hij komt uit een familie waarvan elke generatie wel één of meerdere leden telt die iets creatiefs doen, variërend van hoog niveau tot een uit de hand gelopen hobby. Hij is supertrots op zijn afkomst en dat laat hij zien in de foto's die hij tijdens de expositie tentoonstelt: een combinatie van Portugal, Madeira en Amsterdam, van landschap- tot stadsfotografie.

Enzo is ook regelmatig langs het racecircuit te vinden voor het maken van fotoreportages. Deze zomer wordt het unieke evenement van de '24 uur van Le Mans' voor de derde keer door hem aangedaan voor het maken van een reportage. Om die reden kan hij helaas niet aanwezig zijn bij de opening van de tentoonstelling in de Bonifaciuskerk.

Bep Opdam (schilderijen en keramiek)

Met haar schilderijen wil zij door middel van de drie elementen: land, water en lucht een emotionele sfeer vastleggen. Zij brengt de drie samen en laat haar emoties in de vorm van weerelementen en de composities van landschappen de vrije loop. Haar werken stralen rust, eenzaamheid, hoop, overpeinzing en kracht uit. In veel van haar werken (in olieverf of aquarel) zijn impressies van de Hollandse en Franse kust verwerkt.

Ook bij haar keramische objecten speelt gevoel een grote rol. De vormen zijn sierlijk en sterk. Met diverse kleuren glazuur verandert het beeld van uitstraling. Met al deze disciplines is zij een graag geziene exposant in zowel Nederland als Frankrijk. In 2008 heeft zij tijdens een expositie in Frankrijk de 'Prix de Peinture de la ville Arzon' gewonnen.

De tentoonstelling is dagelijks geopend van 13.30 uur tot 16.30 uur. Entree is vrij. Op 30 juni en 1 juli is de tentoonstelling echter

gesloten.

Ingezonden

Poolse top-pianist Andrzej Wiercinski in de Bonifaciuskerk

MEDEMBLIK – Donderdagavond 2 augustus 2018 geeft de jonge, Poolse pianist Andrzej Wiercinski op de vleugel in de Bonifaciuskerk een pianoconcert met een fantastisch mooi programma: Scarlatti – Bach/Busoni – Rachmaninoff – van Beethoven – Chopin ... Dit zomerse avondconcert dat 20.30 uur aanvangt wordt in het kader van de Holland Music Sessions georganiseerd.

Kaarten á € 18,00 rechtstreeks bij de Stichting Bonifaciuskerk : **informatie@bonifaciusmedemblik.nl** of telefonisch 0227-540015 (winkeltijden).

Het wordt genieten!

Overgenomen uit de Nieuwsbrief van de Protestantse Kerk.

In januari promoveerde Jan Martijn Abrahamse aan de VU op de ambtstheologie van Robert Browne (circa 1550-1633). In zijn proefschrift pleit Abrahamse voor de ontmanteling van de dominee. Deze moet niet langer een notabele zijn, maar een benaderbare profeet.

Wie wil er nog dominee worden?

'Geen massa's meer, dat is wel duidelijk. Toch is er een toegewijde groep jonge mensen die vanuit een diepe passie voor het evangelie voor dit beroep kiest. Over het algemeen gaat het om mensen die ook een passie voor de wereld hebben. Dit is anders dan vroeger, toen predikanten misschien vooral bezig waren met de kerk zelf en de tradities. Nu zien ze het als hun missie om de kerk te helpen de brug te slaan naar de wereld.'

Wat voor voorganger was u zelf?

'Heel jong, onervaren en idealistischer dan ik zelf doorhad. Ik had een enorme *drive*, wilde alles erg graag goed doen. Dat is ook een zwakte want je maakt zelden je idealen waar. Ik liep tegen mijn eigen onvermogen aan en moest leren wachten, inhouden, luisteren. Als christen heeft mij dit enorm gevormd. Mijn gemeente in Aalsmeer bood me een warme plek, ik kreeg ruimte voor kansen en vragen. Ik heb een evangelische achtergrond en sta graag in de breedte van de kerk, dus ik heb geprobeerd om samen met andere kerken de wereld op te zoeken. Maar na vijf jaar had ik een adempauze nodig. Ik gaf

Onderweg, juli - augustus 2018

toen ook al les, werkte aan mijn proefschrift en heb een jong gezin. Dan moeten er keuzes worden gemaakt. Dit is een jaar van reflectie.'

Zou u dit beroep aanbevelen?

'Niet op de manier van: dan word ik maar dominee, omdat je niks anders weet. Ik heb het weleens een lustige last genoemd – andersom klopt het ook. Je wordt betaald door de mensen aan wie jij leiding moet geven. Een predikant is niet de baas. Supervisie bij de opleidingen is heel belangrijk, want steeds meer dominees raken burn-out. De verwachtingen zijn huizenhoog en dan is het niet vreemd als het op een teleurstelling uitloopt. Belangrijker is een roeping als bron waaruit je energie, geduld en vooral hoop put.'

Waarom vooral hoop?

'Omdat de werkelijkheid weerbarstig is. De kerk is soms harder dan de wereld. Een predikant wordt altijd de maat genomen. Hij of zij is niet zomaar een professional, hij moet zich kwetsbaar durven opstellen. Toch kun je als dominee niet met al je eigen zorgen en twijfels naar buiten treden. Daarin moet je een balans zoeken en dat heb ik ook geprobeerd. Ik wilde voorkomen dat ik iemand werd tegen wie werd opgekeken. Want dan kan er een dubbelrol ontstaan, dan ben je thuis iemand anders dan op de kansel. Het predikantschap mag niet samenvallen met je toga. Gemeenteleden hebben daar soms moeite mee. Ze willen graag dat jij een treetje hoger staat dan zij: dichter bij Jezus of zo. Je bent een rolmodel.'

U probeert dat voetstuk af te breken. Had u er zelf last van?

'Dat viel mee. Maar wie op een podium staat, is een prikbord voor projecties. De ambtsdrager is aan de kerk gegeven om in alle menselijkheid de gemeente te laten zien hoe wij naar Christus kunnen zoeken. Dat is niet in beton gegoten, niemand weet toch precies hoe het zit? Als christen wil je leven vanuit Christus en van daaruit betekenis zoeken in het leven van vandaag. Dat houdt ook improvisatie in, afwachten, geen antwoord hebben. Toen ik uit mijn gemeente wegging zei iemand dat hij veel van me had geleerd, maar na mijn preken met meer vragen bleef zitten dan waarmee hij was gekomen. Dat was niet positief bedoeld. Christenen willen soms gewoon duidelijke antwoorden, maar we moeten leren leven met onzekerheden en rafelrandjes.'

U pleit voor meer profeten en minder gezagsdragers.

'Ik geloof dat de kerk geroepen is om priester te zijn in de samenleving. Een profeet helpt daarbij, met vallen en opstaan. Een profeet heeft meestal weinig macht, is een eenling en zelden geliefd in eigen land. Maar hij is wel degene die het pad wijst, tegensprekt, aan cultuuranalyse doet, ontmaskert.'

Onderweg, juli - augustus 2018

Dominees zijn geen establishment meer – dat komt alleen nog voor in het collectieve geheugen en in kleinere dorpen.'

Wanneer is het huwelijk tussen predikant en gemeente geslaagd?

'Net als in een echt huwelijk: als de partners elkaar liefhebben, elkaar de ruimte gunnen zich te ontwikkelen en de waarheid durven zeggen. Ik denk ook dat het predikantschap losgemaakt moet worden van beslissingsbevoegdheid. Hij of zij moet vrij zijn om te zeggen hoe de Schrift verstaan kan worden en welke richting de gemeente uit moet. In onze evangelische gemeenschap speelde bijvoorbeeld de vraag over de doop: blijven we dat uitsluitend doen door onderdompeling, of mag het ook door besprenkeling en kunnen we mensen toelaten die als zuigeling zijn gedoopt? Geef de predikant de ruimte om de problematiek uit te leggen en laat vervolgens de beslissing bij de kerkenraad. Wie teveel beslist, maakt anderen passief.'

Wat is de ideale vacaturetekst voor een nieuwe predikant?

'Schrijf als gemeente ook de minpunten van je gemeenschap op en vertel wat je daaraan wilt doen. We leven in een tijd van verwarring en marginalisatie. Reik niet te hoog, wees reëel in de verwachtingen die je creëert. Er komt echt niet iemand die alle dromen gaat waarmaken. Maak duidelijk dat je geen manager of therapeut zoekt, maar zeg dat je als gemeente onderweg bent om meer op Jezus te gaan lijken. Niet dat je nog meer gebouwen, geld of leden wilt, want wie geluk najaagt valt ongeluk ten deel. Waarom zouden wij als kerk succes als hoogste doel hebben? In een goede vacaturetekst staat: wij hebben een missie en wij zoeken iemand die ons helpt dat in het grote perspectief te plaatsen.'

Nieuws om door te geven

Karin van den Broeke nieuwe voorzitter van het NBG

Het Nederlands en Vlaams

Bijbelgenootschap hebben een nieuwe voorzitter: Karin van den Broeke, tot voor kort synodevoorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De ledenraad heeft haar vrijdag 25 mei jl. benoemd in deze functie. Van den Broeke volgt Sybout van der Meer op. Een interview met haar is te lezen op www.bijbelgenootschap.nl



Bijbel steeds vaker gedownload

De Bijbel bereikt de lezer steeds vaker digitaal. Wereldwijd bestaat 20% van alle verspreide bijbels uit gedownloade digitale bijbels. Dit meldt de United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van 150 bijbelgenootschappen in een rapport over 2017.

Meer informatie op www.bijbelgenootschap.nl

Bijbel Dichtbij aangeboden aan de Gouverneur van Curaçao

Aan Hare Excellentie Lucille George-Wout, gouverneur van Curaçao is een exemplaar overhandigd van Bijbel Dichtbij. Deze bijbeluitgave werd haar aangeboden door directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

Het bezoek van het NBG aan Curaçao stond in het teken van het aanhalen van de banden tussen de beide bijbelgenootschappen en van de relatie met de overheid.

Laat het NBG een presentatie verzorgen

Het NBG biedt in principe zes presentaties rondom de Bijbel aan, die op maat gemaakt kunnen worden, zodat de presentatie helemaal aansluit bij de vraag. De onderwerpen zijn verschillend: van bijbelvertalen tot aan een bijbelquiz, en van bijbellezen met kinderen tot aan het groene perspectief van de Bijbel. Naast een presentatie regelt het NBG ook een boekentafel met foldermateriaal en nieuwe uitgaven van bijbels en boeken. Zo wordt de avond, in overleg met de organisatoren, compleet verzorgd.

Vraag informatie over de mogelijkheden via info@bijbelgenootschap.nl.

De Bijbel in het Kono voor Sierra Leone

Voor christenen in Sierra Leone biedt de Bijbel houvast in moeilijke tijden. Helaas beschikt nog niet iedereen in dit Afrikaanse land over de volledige Bijbel in zijn of haar eigen taal. Dat geldt ook voor de 850.000 sprekers van het Kono.

Het Nederlands Bijbelgenootschap wil graag helpen een volledige Bijbel in het Kono te realiseren. Een financiële bijdrage is welkom. Voor meer informatie of een donatie voor dit project, kijk op: bijbelgenootschap.nl/sierraleone