



Kerkdiensten Bonifaciuskerk

zondag 24 april. aanvang 10.00 uur.

Voorganger: ds. A. Reitsma.

Collecte: 1^e Diaconie: Bloemenfonds,
 2^e Kerk: Plaatselijk toerustingswerk.

Koster: L. Voorthuizen, tel. 541039.

zondag 1 mei. **aanvang 09.30 uur.**

Voorganger: mevr. ds. J. Baaij uit Bergum.

Collecte: 1^e Diaconie: Het Passion,
 2^e Kerk: Algemene kosten.

Koster: K. van Duijn, tel. 540414.

donderdag 5 mei. **Hemelvaart.**

Aanvang 10.00 uur (om half tien is er koffiedrinken).

Aansluitend: sponsorfietstocht (zie blz. 8, 9).

Voorganger: ds. A. Reitsma.

Koster: Th. Hoff, tel. 541259.

zondag 8 mei. **aanvang 09.30 uur.**

Voorganger: mevr. ds. M. Mazereeuw uit Marrum.

Collecte: 1^e Diaconie: Rudolphstichting,
 2^e Kerk: Onderhoud tuin en terrein.

Koster: J. Kool, tel. 541127.

zondag 15 mei. **aanvang 09.30 uur. Pinksteren.**

Voorganger: ds. A. Reitsma. *Liturgische schikking: Pinkstergroep.*

Collecte: 1^e Diaconie: ZWO Kerk in Actie Pinksterzending.
 2^e Kerk: Algemene kosten.

Koster: L. Voorthuizen, tel. 541039.

zondag 22 mei. **aanvang 09.30 uur.**

Voorganger: ds. K. H. Zijlstra uit Creil.

Collecte: 1^e Diaconie: Dorcas,
 2^e Kerk: Plaatselijk pastoraal werk.

Koster: K. van Duijn, tel. 540414.

Onderweg, april / mei 2016

zondag 29 mei. aanvang 09.30 uur.

Voorganger: mevr. ds. M. Kraak uit Opperdoes.

Collecte: 1^e Diaconie: Ouderenwerk,
 2^e Kerk: Algemene kosten.

Koster: Th. Hoff, tel. 541259.

zondag 5 juni. aanvang 09.30 uur.

Voorganger: ds. E. van der Kaaij uit Nijkerk.

Collecte: 1^e Diaconie: Kerk in Actie Werelddiaconaat,
 2^e Kerk: Onderhoud gebouwen.

Koster: J. Kool, tel. 541127.

Overdenking

Gebed voor onderweg.

Op pad zijn met U, Schepper God
is op pad zijn in Uw wereld
vol wonderen en zo mooi.
In horizon en zee de eeuwigheid vermoeden
en onder mij de aarde en de rots.
Op pad zijn met U, broeder Jezus,
is op pad zijn met Uw vrienden,
elkaar ontmoeten, samen verder gaan,
en op het kruispunt afscheid nemen,
wetend dat U met ons allen bent.
Op pad zijn met U, Heilige Geest,
is op pad zijn met de wind,
is dansen op onstuimige muziek
en dan zo Uw lied zingen,
dat anderen het kunnen horen.

*Uit: Vandaar,
ingezonden door Hieke van der Goot.*

Van de predikant

In onze landelijke kerk is het onrustig op dit moment. Misschien is onrustig niet helemaal het goede woord, maar men maakt zich zorgen over de toekomst. De dingen moeten anders georganiseerd worden, omdat al jarenlang de ledenaantallen flink teruglopen. De gemeentes en daarmee de predikantsplaatsen worden kleiner. Daarom is men vanuit de toekomst gaan denken: hoe ziet de kerk er over een kleine 10 jaar, in 2025, uit? Dat te bedenken is een flinke opgave.

Gelukkig hebben de meeste 'gewone' gemeenteleden daar niet direct mee te maken en wij als gemeente of de kerkenraad ook nog niet direct, al herkennen we de zorg vaak: vergrijzing en geen betrokkenheid van jeugd.

Toch leven wij onder alle omstandigheden van de hoop. Vandaar dat het rapport van de landelijke kerk – het wordt van 21 tot 23 april besproken in de synode – de titel 'Waar een Woord is, is een weg' heeft meegekregen. Los van wat er allemaal in de organisatie moet veranderen zijn er ook dingen die moeten blijven, omdat ze onopgeefbaar zijn. In het rapport noemen ze dat 'het DNA van de kerk'. DNA is de kern van je wezen, iets wat niet weggepoetst kan worden, iets dat bepalend is voor je hele bestaan.

Een paar woorden uit dat hoofdstuk: 'Het hoogste gezag in de kerk heeft Christus.' 'De kerk leeft van de genade van God. Die wordt ons steeds opnieuw geschonken.' 'De Bijbel is het bronboek van de kerk'. Dat zijn waarheden, die mij toch steeds opnieuw raken als je ze weer leest. Soms ga je als kerk bijna kopje-onder in de organisatie. Maar we leven uiteindelijk van geloof. Daarom vind ik de slotpagina van dit rapport ook heel treffend. Psalm 131 wordt er geciteerd, één van de kortste psalmen. Hij spreekt voor zich:

*1 Heer, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik,
ik zoek niet wat groot is voor mij en te hoog gegrepen.*

2 Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht.

Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij,

3 Israël, hoop op de Heer, van nu tot in eeuwigheid.

ds. Oane Reitsma.

Onderweg, april / mei 2016

Dagelijks leesrooster

april:

- vr. 22: Exodus 18: 13-27 Managementcursus
- za. 23: Exodus 19: 1-15 Boodschapper van God
- zo. 24: Exodus 19: 16-25 Bevend bij de berg
- ma. 25: Psalm 118: 1-14 Blijf het herhalen:
- di. 26: Psalm 118: 15-29 Eeuwig duurt zijn trouw!
- wo. 27: Handelingen 14: 21-28 Gemeentewerk
- do. 28: Handelingen 15: 1-21 Strijd om de besnijdenis
- vr. 29: Handelingen 15: 22-35 Steun aan elkaar
- za. 30: Ezechiël 33: 1-9 Een gewaarschuwd mens



mei:

- zo. 1: Ezechiël 33:10-20 Afkeren of terugkeren
- ma. 2: Ezechiël 33:21-33 Horen is nog geen luisteren
- di. 3: Ezechiël 34:1-16 Wie is de goede herder?
- wo. 4: Ezechiël 34:17-31 Herderlijke zorg
- do. 5: Psalm 47 De Heer is hoog verheven
- vr. 6: Ezechiël 35:1-15 Bergrede
- za. 7: Ezechiël 36:1-12 Opbloei
- zo. 8: Ezechiël 36:13-21 Terugkeer en inkeer
- ma. 9: Ezechiël 36:22-38 Paradijsbelofte
- di. 10: Psalm 97 Hemeltaal
- wo. 11: Ezechiël 37:1-14 Nieuw leven
- do. 12: Ezechiël 37:15-28 Het goede hout
- vr. 13: Psalm 81 Juich alleen voor de Heer!
- za. 14: Johannes 14:1-14 Ruim behuisd
- zo. 15: Johannes 14:15-26 Belofte van weerzien
- ma. 16: Ruth 1:1-22 Familiedrama
- di. 17: Ruth 2:1-23 Kennismaking met de lossen
- wo. 18: Ruth 3:1-18 Nachtelijk gesprek
- do. 19: Ruth 4:1-22 Davids voorgeslacht
- vr. 20: Psalm 29 Natuurgeweld
- za. 21: Spreuken 8:1-21 De stem van de wijsheid
- zo. 22: Spreuken 8:22-36 Gods lieveling
- ma. 23: Spreuken 9:1-18 Terecht wijs

Onderweg, april / mei 2016

di. 24:	Numeri 9:15-23 In de wolken
wo. 25:	Numeri 10:1-10 Signaalfunctie
do. 26:	Numeri 10:11-28 In geregelde orde
vr. 27:	Numeri 10:29-36 Gidsen
za. 28:	Lucas 7:1-10 Zeggingskracht
zo. 29:	Lucas 7:11-17 De zoon komt terug
ma. 30:	Numeri 11:1-15 Begeerte van het vlees
di. 31:	Numeri 11:16-23 Ziekmakend

juni:

wo. 1:	Numeri 11:24-35 Uitstorting van de Geest
do. 2:	Numeri 12:1-16 Wie spreekt er namens God?
vr. 3:	Numeri 13:1-24 Spionageverhaal
za. 4:	Numeri 13:25-33 Verdergaan of niet?
zo. 5:	Numeri 14:1-25 Pleidooi
ma. 6:	Numeri 14:26-45 Alleen voor kinderen
di. 7:	Lucas 7:18-28 De grootste
wo. 8:	Lucas 7:29-35 Meedoen of niet
do. 9:	Lucas 7:36-8:3 Voetwassing
vr. 10:	Lucas 8:4-18 Zaaïen
za. 11:	Numeri 15:1-16 Les in offervaardigheid
zo. 12:	Numeri 15:17-31 Per ongeluk, maar toch

Gespreksavond met ds. Van der Kaaij

Zoals eerder aangekondigd, komt ds. Van der Kaaij op dinsdag 7 juni (19.30 Bonfoyer) met ons spreken over zijn boek 'De ongemakkelijke waarheid van het Christendom: de echte Jezus onthuld'.

Wij kennen ds. Van der Kaaij als een graag geziene gastpredikant in onze gemeente. Zijn boek heeft afgelopen jaar veel stof doen opwaaien in theologisch en kerkelijk Nederland. In Medemblik schrikken we daar niet meteen van. We zijn vooral nieuwsgierig naar wat hij bedoelt te zeggen. Een interessant theologisch geluid!

Zelf heb ik zijn boek grondig bestudeerd en met plezier gelezen. Het geeft veel stof om over na te denken en dat willen we samen doen in aanwezigheid van de auteur. We zien dan ook uit naar een boeiende

Onderweg, april / mei 2016

avond, die openstaat voor iedereen die belangstelling heeft. Komt allen!

Graag even aanmelden bij mij: ds.a.reitsma@gmail.com.

ds. Oane Reitsma.

Nacht van gebed 27 mei

De nacht van gebed is een landelijk initiatief (behalve in Nederland ook in België) van de organisatie Open Doors.

De website van Open Doors vermeldt:

“In de nacht van 27-28 mei willen we met duizenden anderen wakker blijven. Wakker om te bidden voor de vervolgte kerk. Doe mee en organiseer een Nacht van Gebed in uw kerk of gemeente!”

Ruud Kraan, directeur van Open Doors Nederland: “Als christenen in Nederland en Vlaanderen moeten wij wakker zijn, en oog hebben voor wat er gebeurt in de wereld. Een risico is dat we bang worden of boos op de vervolgers. Toch roept de Bijbel ons op om onze vijanden lief te hebben. Daar staan we dit jaar bij stil.”

Dit jaar is de Nacht van Gebed op vrijdag 27 mei. In onze regio is dit jaar ABC Samenkomsten de gastheer. Iedereen is van harte welkom om binnen te lopen. Dat kan op elk willekeurig moment van 20.00 tot 24.00 uur. Je kunt komen en gaan wanneer je wilt.

Meer informatie is te vinden

op: <https://www.opendoors.nl/bid/nachtvangebed/>

ds. Oane Reitsma

Visitatie

Op 7 maart heeft een visitatiecommissie van onze kerkregio onze gemeente bezocht. Visitatie vindt eens in de vier jaar plaats en is eigenlijk een pastoraal bezoek van de bovenplaatselijke kerk aan alle gemeentes. De hoofdvraag is: “Hoe gaat het met u als gemeente?” De commissie heeft een gesprek gehad met de predikant, met een aantal gemeenteleden en met de kerkenraad. De visitatie wordt altijd afgerond met een verslag.

Onderweg, april / mei 2016

Vanzelfsprekend wordt de gemeente op de hoogte gebracht, omdat de visitatie in het belang is van het welzijn van de hele gemeente. Echter, op moment dat de kopij voor dit kerkblad ingeleverd moest worden, hebben wij het verslag van de visitatoren nog niet ontvangen. In het volgende kerkblad wordt u zeker op de hoogte gehouden.

Geke Geveke, scriba.

Diakonie

De collectes van juni 2015 tot maart 2016 hebben de volgende bedragen opgebracht:

07-06-2015	Kerkinactie Werelddiaconaat	€ 128,05,
14-06-2015	Stichting Inlia. (Avondmaalsdoel 2015)	€ 98,30,
21-06-2015	Roosevelthuis	€ 79,30,
28-06-2015	Bloemenfonds	€ 99,78,
05-07-2015	Stichting Hulpfonds Westfriese Kerken	€ 77,60,
12-07-2015	Open Doors	€ 125,66,
19-07-2015	Ouderenwerk	€ 73,40,
26-07-2015	PKN. Roosevelthuis (Nieuwbouw)	€ 126,01,
02-08-2015	Rudolphstichting	€ 134,30,
09-08-2015	ZWO. Kerkinactie. Zomerzendingeweek	€ 116,03,
16-08-2015	Stichting Inlia. (Avondmaalsdoel 2015)	€ 83,20,
23-08-2015	Ouderenwerk	€ 89,80,
30-08-2015	Bloemenfonds	€ 97,40,
06-09-2015	PKN. Missionair werk	€ 89,91,
13-09-2015	Twinkle Stars	€ 127,61,
20-09-2015	PKN Vredeswerk	€ 73,61,
04-10-2015	PKN Israelzondag Kerk en Israel	€ 66,05,
11-10-2015	Stichting Inlia (Avondmaalsdoel 2015)	€ 119,14,
18-10-2015	Kerkinactie Werelddiaconaat	€ 112,89,
25-10-2015	PKN Collecte rondom Hervormingsdag	€ 146,75,
01-11-2015	ZWO Kerkinactie. Najaarszendingeweek	€ 105,80,
15-11-2015	Kerkinactie Binnenlands diaconaat (najaar)	€ 105,21,
22-11-2015	SOS Kinderdorpen Nepal	€ 179,38,
29-11-2015	Bootvluchtelingen	€ 134,45,
06-12-2015	Dorcas	€ 102,61,
13-12-2015	Ouderenwerk	€ 97,65,

Onderweg, april / mei 2016

20-12-2015	Stichting Inlia (Avondmaalsdoel 2015)	€ 114,25,
24-12-2015	Kerkinactie Kinderen in de Knel	€ 228,98,
25-12-2015	Stichting Holland Building	€ 128,39,
27-12-2015	Bloemenfonds	€ 74,51,
03-01-2016	Ouderenwerk	€ 80,75,
10-01-2016	Straatpastoraat Hoorn en omgeving	€ 120,64,
17-01-2016	Solidaridad (Oecumenische dienst)	€ 445,69,
24-01-2016	Gevangenzorg	€ 75,01,
31-01-2016	Bloemenfonds	€ 92,79,
07-02-2016	Kerkinactie Werelddiaconaat	€ 27,60,
14-02-2016	Solidaridad (Avondmaalsdoel 2016)	€ 141,72,
21-02-2016	ZWO Kerkinactie Voorjaarszendingsweek	€ 100,70,
28-02-2016	Solidaridad (Groene zondag)	€ 152,54,
06-03-2016	Kerkinactie 40-dagentijd Noodhulp	€ 125,63.

*Namens het college van diakenen bedanken we alle gevers.
Wil Mosman, penningmeester.*

Fietst u mee op Hemelvaarstdag?

Inmiddels het al een jarenlange traditie: Op Hemelvaartsdag samen fietsen voor een "goed doel", d.w.z. leden van de Thomasgemeente en de Protestantse Kerk in Medemblik. We, de fiets(t)ers, vragen zoveel mogelijk vrienden, familieleden en bekenden ons te sponsoren. Dus mensen, broeders en zusters, aan de slag, laat u sponsoren.

Geld voor jezelf vragen, doe je niet zo makkelijk, maar voor een ander is makkelijker, toch...? Dit jaar fietsen we voor de katoenboeren in India. Kleine katoenboeren, die door de grote hoeveelheid bestrijdingsmiddelen, samen met hun gezin, een ongezond leven lijden. Niet alleen dat, maar de gebruikte materialen (zaad, meststoffen, bestrijdingsmiddelen) leveren helaas niet het gewenste resultaat en de oogsten mislukken of blijven achter bij wat zou moeten. Boeren kunnen hun gezinnen niet goed onderhouden, veel bittere armoede. De boeren zitten veelal in een wurg-constructie met de leveranciers die de zaden en meststoffen leveren. Dagelijks plegen boeren zelfmoord, omdat zij het niet meer zien zitten.

Solidaridad verzorgt trainingen en biedt de boeren hulp om op een duurzame manier hun produkt te verbouwen. Er worden ook trainingen

Onderweg, april / mei 2016

gegeven in 'nieuwe gewassen kweken' waardoor de boeren minder afhankelijk worden van één gewas.

Na afloop van onze gezamenlijke sobere maaltijd hebben we de film "Bitter Seeds" gedraaid, waarin ons duidelijk werd gemaakt hoe dat werkt. De gezamenlijke broodmaaltijd en de collecte na afloop van de film brachten samen het mooie bedrag van ongeveer € 225 op. Een mooie start van de sponsorfietstocht!

U kunt het sponsorgeld in Oostwoud en Medemblik in een collecte-zak doen, of overmaken op IBANrekening **NL13RABO 0123 4033 66 tnv Diaconie Prot.Gemeente te Medemblik.**

Ieder begint natuurlijk in de eigen gemeente, d.w.z. dat de Thomasingemeente-leden om 09.00 uur vertrekken. **Om 09.30 uur staat de koffie met wat lekkers klaar in de Bonifaciuskerk in Medemblik. Om 10.00 uur volgt een korte kerkdienst.**

Daarna vertrekken we ongeveer 10.45 uur met elkaar naar Oostwoud, waar we met elkaar de lunch gebruiken. We hopen op een geweldige opkomst. U kunt zich aanmelden via de inschrijffijsten in uw eigen kerk.

Benno Hoekstra, tel.0227 544012.

Motherwell.

Wij hadden U graag eerder nieuws over de ontwikkelingen rond Motherwell gebracht, maar dat kon niet, want wij kregen, ondanks de mails die we af en toe naar ds.Thabane en Motherwell stuurden, nauwelijks enige reactie. Als er iets kwam, was dat onduidelijk.

We begrepen inmiddels wel, dat de relatie tussen ds.Thabane en zijn gemeente, of misschien zijn kerkenraad (als daar tenminste sprake van was) niet goed ging. Ds.Thabane wilde het geld, wat wij gestuurd hadden, gebruiken voor de bouw van een kerk, althans een ruimte waar de gemeente bijeen kon komen, maar die ook gebruikt kon worden voor andere activiteiten van de kerkelijke gemeente.

Dat was ook het afgesproken doel van onze actie.

Het werd ons echter langzaam duidelijk, dat dit doel niet gehaald ging worden en dat ds.Thabane alleen stond in dit streven. Het verhaal tot zover hebben wij ook al tijdens de vorige gemeenteavond met elkaar besproken.

We hebben het er toen ook over gehad, dat we probeerden onze gift teruggestort te krijgen. Daarover waren ds.Thabane en onze

Onderweg, april / mei 2016

kerkenraad het met elkaar over eens, maar de leden van de kerk aldaar dachten daar anders over. We hebben nog verschillende pogingen gedaan, maar kregen geen reactie, althans, niet de reactie die wij wilden. Het was ook duidelijk dat de situatie voor ds. Thabane in Motherwell niet eenvoudiger werd. Omdat we niet verder kwamen, is mede door bemiddeling van ds. T. Don, die gedurende het hele traject ons heeft gesteund en geholpen, de hulp ingeroepen van een kerkelijk vertegenwoordiger uit de regio waar Motherwell bij hoort. Deze ds. Tromp is voor ons gaan overleggen met alle betrokkenen. In december mailde hij ons daarover. In januari deelde hij ons mee dat was besloten de banden tussen de gemeente en ds. Thabane per 31 januari te verbreken. We hadden inmiddels ook via ds. Don vernomen, dat hij elders zou gaan werken. Toen we weer een poosje niets hoorden, hebben we weer gemaild en gevraagd wat er dan nu met de gift werd gedaan. Los van alles vonden en vinden we, dat wij het recht hebben te weten wat er met het geld gebeurt, zelfs als we er geen directe invloed op kunnen uitoefenen.

Het feit dat de oorspronkelijke afspraak, de bouw van een kerkelijk centrum, niet doorgaat, hoeft natuurlijk niet te betekenen dat het geld niet goed terecht komt. Wellicht is er geld nodig voor andere doelen binnen de gemeente. Maar overleg zou door ons natuurlijk zeer op prijs zijn gesteld.

Wij redeneren echter vanuit onze spelregels, die natuurlijk niet voor de rest van de wereld hoeven te gelden. Op 11 april stuurde ds. Tromp ons het volgende (zo goed mogelijk vertaalde) bericht:

“De relatie tussen Motherwell en ds. Thabane is op 31 januari 2016 beëindigd. Wij hebben de gemeente om een gecontroleerd financieel verslag (audited financial report) gevraagd om te zien of het geld is gebruikt en als dat zo is, voor welk doel.

Zodra we dit verslag ontvangen, zullen we contact opnemen.

Dank u voor uw geduld.

Vriendelijke groeten, ds. Tromp.”

Tot zover voor nu de stand van zaken.

We blijven de ontwikkelingen volgen, voor zover dat mogelijk is.

Onderweg, april / mei 2016

We hebben er vertrouwen in, dat de zaak rond Motherwell in goede handen is bij ds.Tromp. Verder zijn we overtuigd van de integriteit van ds.Thabane, die door de hele affaire in een zo moeilijke positie terecht kwam en het zelfs een periode zonder salaris heeft moeten doen. We hopen dat hij een goede nieuwe plek heeft gevonden en daar weer als predikant aan de slag is gegaan.

De diaconie.

ZWO / Diaconie

De deeldoosjes hebben het totaal bedrag van € 166,45 opgebracht voor het totaalprogramma 40-dagentijd van Kerk in Actie.

Iedere zondag kunt u inleveren in de daarvoor bestemde dozen: mobieltjes, lege inktpatronen, buitenlands en Nederlandse munten (bij voorbeeld uit het gulden-tijdperk) postzegels en bijzondere kaarten (bij voorbeeld Anton Pieck).

In 2015 hebben postzegels en kaarten landelijk het mooie bedrag van € 23.996,00 opgeleverd.

Ook wij hebben hier aan megedragen. Laura van Bergen neemt een paar keer per jaar wat mee naar het Landelijk Diensten Centrum in Utrecht.

Overgenomen uit: Nieuwsbrief Kerk in Actie

15 mei 2016 Zendingscollecte Pinksteren.

Veel jongeren in Rwanda verlaten de kerk als zij naar de hoofdstad trekken voor studie of werk, of omdat ze overstappen naar een pinksterkerk. In de Presbyteriaanse kerk, partner van Kerk in Actie, zijn jongeren echter volop actief. Ze delen hun geloof bijvoorbeeld op een bijbelclub, geven leiding aan kerkelijke activiteiten of doen mee met een muziekgroep. De kerk stimuleert hen daarnaast om een beroepsopleiding te volgen of een eigen onderneming te starten. Door zelf actief te zijn, krijgen de jongeren een eigen plek in de gemeente. Bovendien worden ze uitgedaagd om na te denken over hun toekomst. Met de collecteopbrengst steunt Kerk in Actie de Presbyteriaanse kerk in Rwanda en andere zendingsprojecten wereldwijd.

College van Kerkrentmeesters

Collecteopbrengsten t.b.v. Kerk in het 1e kwartaal 2016.

Instandhouding Eredienst:	€ 58,48 en € 82,30,
Algemene kosten:	€ 80,05 en € 94,18,
Onderhoud gebouwen:	€ 182,77,
Plaatselijk toerustingswerk:	€ 78,47,
Plaatselijk pastoraal werk:	€ 61,06 en € 100,64,
Energie incl. verwarming:	€ 70,03 / € 100,64 / € 75,67 en € 155,00.

Henk Benedick.

Een mand met munten.

Enige tijd geleden ontving ik een mand met zakjes gevuld met munten. De gever is mij niet bekend gemaakt, anoniem dus.

Allemaal centen nog van het gulden tijdperk. Wat doe je nou met een zak vol oude centen? Niemand in mijn omgeving toonde enige interesse. Dan maar te biecht bij de lokale RABO-bank. Nul op het rekest. "Breng maar naar de stort". Toch nog maar eventjes naar de Koninklijke Ned. Munt te Utrecht. Helaas, deze bood ook geen soelaas: Deze munten zijn niet meer in te wisselen.

Uiteindelijk een relatie gevonden die dit voor mij wilde regelen voor de gangbare koperprijs. Gewogen op de keukenweegschaal: 7.002 gram. Ruim 7 kilo tegen een kiloprijs van € 3,50.

Hierbij dan ook dank aan de gever.

Henk Benedick.



Protestantse Theologische **Universiteit**

De verplichte nascholing van onze predikant

Zoals u allen bekend is, is de PKN-gemeente in Medemblik, de eerste gemeente van onze predikant, ds. Oane Reitsma. Dat betekent dat hij te boek staat als een beginnend predikant. Dit ondanks al zijn ervaringen opgedaan in de jaren voor dat hij naar Medemblik kwam.

Onderweg, april / mei 2016

Als beginnend predikant is veel onwennig. Wat is lastig en wat is er aan te doen? Daarom werd onze predikant in het eerste jaar door een mentor begeleid. De mentor is een ervaren collega uit dezelfde regio. Na dat jaar volgt een nascholingsprogramma, *de primaire nascholing*. Voor predikanten wordt dat verzorgd door de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Deze nascholing is verplicht. De nascholing bestaat uit zeven bijeenkomsten van drie dagen en duurt tot april 2017. In deze nascholing ontmoeten beginnende predikanten, verbonden aan hun eerste gemeente of instelling, elkaar voor een uitwisseling van ervaringen.

Op uitnodiging van de PThU zijn op zaterdag 27 februari jl. Geke Geveke en Paul Stam een dag naar het landelijk Dienstencentrum geweest, om kennis te maken met deze nascholing, een zg 'kerkenradendag'. De dag begon met een morgengebed in de kapel zoals in de nascholing de gewoonte is. Daarna was er een kennismaking met het Seminarium van de Protestantse Theologische Universiteit en werd het één en ander verteld over het doel van de nascholing. Om 'aan de lijve' te ervaren wat de nascholing inhoudt, konden we uit drie workshops kiezen. Geke en ik kozen als eerste voor een workshop met de titel: 'Begeleiding van conflicten'. Het onderwerp was de voorbeeldfunctie van een predikant. We kregen het volgende probleem voorgeschoteld: Een predikant werkt twee jaar in zijn eerste gemeente. Hij besluit zijn kinderen op een openbare school te doen, omdat het onderwijs daar beter is dan op de plaatselijke christelijke school. De directeur van de christelijke school is echter een actief lid van de kerkenraad. Hoe ga je met dit probleem om. Er ontstond een levendige discussie.

Tussen middag hebben we een uitstekende lunch gekregen in het restaurant. In de middag was er nog een ronde workshops en Geke en ik gingen nu ieder apart naar een workshop. Geke naar: 'Bijbel en gebed in het pastoraal gesprek' en ik naar 'De preek in de kerkdienst'. Deze laatste workshop heeft mij doen inzien dat een preek maken een geweldig werk is. We staan daar als toehoorders lang niet altijd bij stil. Bij het schrijven van een preek heb je te maken met: Tekstkeuze, afbakening vertaling, de tekst in de context, wat zegt God tot je, exegetische, historisch, theologisch commentaren en de hermeneutische cirkel. Wij kregen ook een tekst uit Exodus en moesten er mee aan de

Onderweg, april / mei 2016

slag. Ik heb daardoor diep respect gekregen voor al die predikanten die elke week weer een preek moeten maken.

Om half vier namen we van iedereen afscheid en reden, met het verkregen inzicht dat het werk van een predikant echt wel moeilijk en zwaar kan zijn, terug naar huis.

Paul Stam.

Ingezonden

Intrededienst.

Op zondag 8 mei zal ons oud-gemeentelid Nicolette Vlaming bevestigd worden als predikant en haar intrede doen in de gemeenten Meliskerke/Biggekerke. Hiermee gaat voor haar een lang gekoesterde wens in vervulling. Na zich vele jaren ingezet te hebben als kerkelijk werker is voor haar nu ook de tijd gekomen om predikant te mogen worden van twee kleine gemeenten op Walcheren in Zeeland.

Zij zal daar ook een pastorie gaan bewonen. Misschien zijn er onder u die haar willen feliciteren met een kaartje en daarom het volgende adres: Kerkplein 25, 4373 AB Biggekerke.

Zo mogelijk zullen Jan en ik de dienst gaan bijwonen.

Laura van Bergen.

Ingezonden

Oranjeconcert 2016.

Organist Dirk Out en het Westfries Mannenkoor zullen op **zondag 24 april** het, inmiddels traditionele, Oranjeconcert verzorgen in de Bonifaciuskerk.

Het belooft weer een bijzonder concert te worden waarin het WF Mannenkoor naast stukken uit de komische opera 'Zar und Zimmermann' enkele Negro Spirituals en van Richard Wagner 'Das Liebesmahl der Apostel' zal zingen en uiteraard enkele bekende Vaderlandse liederen.

Dirk Out zal, deels het koor, en ook de samenzang begeleiden. Voor dat laatste bent u ook nodig!

Verder speelt hij enkele orgelsoli en zal hij op het Pieter Backer improviseren.

Onderweg, april / mei 2016

Het concert begint om 15.00 uur, de toegang is € 8,00. In de pauze kunt u iets drinken. De Stichting Pieter Backer hoopt velen van u te verwelkomen bij dit eerste concert in 2016.



Agenda

zo. 24 april	15.00 uur	Bonifaciuskerk	
		Oranjeconcert (zie blz. 14, 15).	
ma. 25 april	19.30 uur	Vergadering kerkenraad.	
di. 3 mei	19.30 uur	Bonfoyer	Gespreksgroep.
vr. 20 mei	18.00 uur	Bonfoyer	Samen aan Tafel.
di. 24 mei	14.30 uur	Bonfoyer	Ouderenmiddag.
do. 2 juni	tot 12.00 uur	Vlietsingel 49	Inleveren kopij (zie hieropnder).
di. 7 juni	19.30 uur	Bonfoyer	Gespreksgroep.
di. 14 juni		Hotel West	Slotmiddag Ouderenmiddag.

Inleverdata Onderweg 2016

zomer	do. 2 juni	vr. 10 juni.
september	do. 25 augustus	vr. 2 sept.
oktober	do. 22 september	vr. 30 sept.
november	do. 27 oktober	vr. 4 nov.
december / januari	do. 1 december	vr. 9 dec.

Inleveren kopij kerkblad.

Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met

donderdag 2 juni 2016, 12.00 uur

via het bekende e-mailadres:

onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Eerder inleveren? Graag, want dan hoeft het werk niet op het laatste moment gedaan te worden!

Het volgend kerkblad zal rond vrijdag 10 juni 2016 verschijnen.

Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen adressenbestand doorgeven aan:

Nelly An Bos, tel. 06-23271777, e-mail: heeringa.andre@gmail.com.

Ingezonden



Taizé-viering op zondagavond 12 juni in Westwoud

Op zondagavond 12 juni a.s. organiseert Taizé Westfriesland de tweede Taizé-viering van dit jaar. Deze wordt weer gehouden in de PKN-kerk van Westwoud. Aanvang 19:30 uur. De kerk is vanaf 19:00 uur open.

Zoals gebruikelijk heeft de viering een meditatief karakter. Taizé-liederen worden afgewisseld met stiltes en korte teksten. Een oase van rust en bezinning in een hectische wereld.

Op zondagmiddag om 15:30 uur is er weer een zangworkshop. De voortrekkers van de Taizé-zang oefenen dan de liederen die 's avonds worden gezongen. We hopen dat de workshop weer net zo goed bezocht wordt als vorige keer. Iedereen is welkom om mee te doen.

Wat is een Taizé-viering?

Een meditatieve Taizé-viering is een korte viering van circa 45 minuten, met weinig gesproken woord, twee stiltes en veel zang. De essentie: rust en ruimte om bij jezelf te komen, bij jezelf naar binnen te kijken, te danken voor wat geschonken is, te bidden voor wat je wenst, je angsten van je af te laten glijden. Geen lange teksten, geen gepreek, maar zingen, meditatie en korte gebeden.

Hoewel er stoelen genoeg zijn, zit je bij voorkeur op de grond, dus neem een kussen of bidbankje mee. Taizé is ook ontmoeten; generaties, culturen, gelovigen van verschillende richtingen en niet-gelovigen ontmoeten elkaar. We hopen met de vieringen vooral ook jongeren aan te spreken.

Liederen centraal.

Kenmerkend voor de Taizé-gemeenschap zijn de liederen. Het zijn korte liederen die meestal vele malen achter elkaar gezongen worden. De gedachte hierachter is, dat het lied als een gebed in je

Onderweg, april / mei 2016

onderbewustzijn plaatsvindt, en zo de hele dag kan dienen als meditatief, stil verlangen naar God. Vaak zijn de liederen een of twee regels lang.

Wat is Taizé?

In de Bourgogne in Frankrijk ligt het dorpje Taizé (spreek uit Tèzé) waar een broedergemeenschap jaarlijks vele duizenden mensen trekt. Het plaatsje is al tientallen jaren een wereldberoemde pleisterplaats van oecumenisch ingestelde, vooral jonge christenen. De gemeenschap van Taizé telt een honderdtal broeders uit bijna dertig landen. Er zijn vele mogelijkheden om over het geloof te praten, je te verdiepen en te praten over maatschappelijke kwesties te praten. In de loop der jaren zijn jongeren in steeds grotere aantallen naar Taizé gekomen. Ze komen uit alle werelddelen, nemen deel aan de vieringen en aan ontmoetingen. Taizé vierde in 2015 haar 75-jarig bestaan.

Taizé Westfriesland

Begin 2015 besloten leden van PKN en RK de handen ineen te slaan en meditatieve Taizé-vieringen in Westfriesland te gaan organiseren onder de naam Taizé Westfriesland. Gezien de belangstelling gaan we daar in 2016 graag mee door.



Volg **Taizé Westfriesland** op de gelijknamige Facebookpagina of mail naar taizewestfriesland@gmail.com

Uit de gemeente

Blijf in contact met uw kerk.

Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan: Nelly An Bos, Oostersingel 47, tel. 545477.



Verjaardagen:

23-04: mevrouw D.S. Kooij-van Drunen, Kaapstander 70.

25-04: mevrouw A. Schoonbeek, Valbrug 21.

Onderweg, april / mei 2016

- 27-04: mevrouw H. Nieuwenhuijs-Bergsma, Wipmolenstraat 10,
Abbekerk.
- 29-04: de heer A. Hoogschagen, Oostvaardershof 18,
mevrouw G. Struik-Rustenburg, Waterborg 177
- 01-05: mevrouw J.M. Noor-van der Bijl, Breek 7.
- 03-05: mevrouw J.P.M. van de Wetering-van der Kevie, Koningshof 13A,.
- 06-05: de heer J. Kool, Oostersteeg 36.
- 09-05: mevrouw E.A. Smit-Wiersma, De Gouw 24, Wervershoof.
- 10-05: de heer L.M. Smit, De Gouw 24 Wervershoof.
- 22-05: de heer P.C. Schenk, Vlietsingel 20,
mevrouw J.R. Ippel-Berghuis, Kerksteeg 3.
- 24-05: mevrouw J.A. Bos-Gootjes, Oostersingel 16.
- 27-05: mevrouw C.M. Filius-Sneep, Uiverstraat 1.
- 31-05: mevrouw A.M. Bas-Wiedijk, Gildelaan 56,
de heer W.F.H. Breton, Waterborg 169.
- 05-06: de heer A.A.F. Rosenbrand, Gasthuysweijdt 46.
- 08-06: mevrouw N.M. Rosenbrand-Bruin, Gasthuysweijdt 46.

Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen

Westfries Gasthuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn.
Nicolaas Verpleeghuis, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek.
AMC, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.
VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.
MCA, Postbus 501, 1800 AM Alkmaar.
GGZ-Hoorn, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn.
Lindendael, Koepoortsweg 35, 1624 AB Hoorn.
Watermolen Abbekerk, Wipmolenstraat 10, 1657 AT Abbekerk.
Woonzorgcentrum Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik.
Huize Almere, Burg.Pierhagelaan 2, 1674 PB Opperdoes.

Ingezonden

**Uitnodiging voor Bonifatiusherdenking in Wijk bij Duurstede.
Bonifatius kwam in 716 voor het eerst naar het vasteland van
Europa. Dat is nu 1300 jaar geleden. Mensen van elke parochie,
kerk of instelling die naar hem is genoemd worden speciaal**

Onderweg, april / mei 2016

uitgenodigd dit samen te gedenken op zaterdagmiddag 28 mei om 15.00 uur. Deze herdenking is in Wijk bij Duurstede, want daar in het toenmalige Dorestad, kwam Bonifatius vanuit Engeland aan land. Iedereen is welkom.

Programma.

Mensen uit steden, parochies, kerken en instellingen die een bijzondere band met Bonifatius hebben, kunnen zich aanmelden voor een gratis rondleiding door de stad die om 13:30 uur begint (via ldewijn@vkvkrommerijnstreek.nl). Kopers van het boek Bonifatius in Dorestad, dat 28 mei uitkomt, kunnen vanaf 14.30 uur hun exemplaar laten signeren in de Grote Kerk aan de Markt. Daar begint om 15.00 uur ook de herdenking met een afwisselend programma van sprekers en muziek. Dr. A.J. Plaisier (algemeen-secretaris van de Protestantse Kerk in Nederland) en mgr. Th.C.M. Hoogenboom (hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht) houden een korte inleiding. Ook burgemeester T.R. Poppens van Wijk bij Duurstede, historicus L. van der Tuuk en dominee P. L. de Jong spreken. Om 16.00 uur wordt een monument in de buitenmuur van de Grote Kerk onthuld dat een blijvende herinnering vormt aan de komst van Bonifatius naar Dorestad in 716. Daarna is er gelegenheid elkaar onder het genot van een drankje te ontmoeten.

Een bezoekje waard.

Van het vroegmiddeleeuwse Dorestad zijn wel 150.000 houten palen in de grond gevonden en tienduizenden andere voorwerpen. In Museum Dorestad is er veel over te zien en te lezen. Dorestad, aan de oever van de Rijn, was een van de grootste handelsplaatsen in noordwest Europa.

Ook in de late Middeleeuwen was Wijk bij Duurstede van belang. Van 1459 tot 1580 woonden hier de bisschoppen van Utrecht, die tot 1528 ook de wereldlijke macht hadden in een groot deel van Nederland. Bouwwerken uit de late middeleeuwen zijn de Grote Kerk en het kasteel.

Wie een dagje naar Wijk bij Duurstede komt, vindt er naast gezellige eet- en drinkgelegenheden, een sfeervolle haven met de molen Rijn en Lek en treft een rijke historie aan.

Onderweg, april / mei 2016

Het kasteelpark is altijd vrij toegankelijk. Op 28 mei zijn van 13.30 uur tot 14.45 uur ook gratis toegankelijk: Museum Dorestad en de rooms-katholieke kerk, met daarin een glas-in-loodraam met Bonifatius.

Meer informatie: www.dorestadonthuld.nl/bonifatius.html
en www.facebook.com/groups/bonifatius.dorestad



Schrijf je in voor de Elfstedentocht.

Geef je nu op voor de Elfstedentocht op zaterdag 28 mei en beleef met de *Samenleesbijbel* een gevarieerde dag in Friesland! Langs de route van de Elfstedentocht wordt in meer dan elf plaatsen een leuke activiteit rond een bijbelverhaal georganiseerd. Leuk en leerzaam voor het hele gezin.

Het programma van de Elfstedentocht met de Samenleesbijbel is zeer gevarieerd. Word op een Friese stelpboerderij middenin de weilanden van Hijlaard net als David even een schaapherder. Ervaar op een Friese stelpboerderij wat het is om een lammetje vast te houden en voor de schapen te zorgen. “Davids Psalm 23” zal hier gaan leven. Het kunstwerk “De wonderbare visvangst” is te bewonderen in Hindeloopen. Met echt Hindelooper schilderwerk gaan kinderen ook met deze gelijkenis aan de slag. Een bezoek aan Het Schaatsmuseum is goed te combineren. Liefhebbers van theater komen in IJlst aan hun trekken waar een professioneel theatergezelschap het scheppingsverhaal opvoert. Rijd hierna een rondje om de gracht met een echte ponykar.

Zomaar een paar voorbeelden van wat er op 28 mei valt te beleven in Friesland. Kijk gauw op www.bijbelgenootschap.nl/elfstedentocht en schrijf je in voor een of meer attracties. Deelname is helemaal gratis!

*Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem -
www.bijbelgenootschap.nl*

Overgenomen uit: Kerkbulletin

Ds. Arjan Plaisier reageert op de resultaten van het onderzoek 'God in Nederland 1966-2015'.

Een tienjaarlijkse koude douche, zo typeerde Stefan Paas de uitkomst van 'God in Nederland 1966-2015'. Wat te verwachten viel en uit nog recente onderzoeken al bleek, wordt opnieuw bevestigd: geloof in God en kerkelijkheid dalen verder. De grootste klappen vallen bij de Rooms-Katholieke Kerk. Het beste doen de kleinere 'orthodoxe' kerken het: zij tonen zich vitaal.

De Protestantse Kerk heeft met gevoelig ledenverlies te maken. Wel valt op dat de betrokkenheid van de 'overgebleven' leden van onze kerk er niet minder op is geworden: er gaan procentueel meer leden regelmatig naar de kerk dan tien jaar geleden en 68 % is tevreden of zeer tevreden over het 'aanbod' (raar woord) van hun kerk.

Post-christelijk

Dat alles laat onverlet dat de cijfers duidelijke taal spreken. Voor wie het zich nog niet heeft gerealiseerd: we leven in een post-christelijke samenleving. Wie christen is en actief deel uitmaakt van een kerk, hoort bij een minderheid. Of die minderheid nog kleiner wordt? Als je let op de vergrijzing van het ledenbestand koersen we daarop af. Je rijk rekenen geeft in ieder geval geen pas. Menen dat er een grote vijver zinzoekers en spirituelen is waar de ledenwinst van morgen uit kan worden opgevist, is wensdenken. Niet doen. Wees liever nuchter en waakzaam.

Wees ook nuchter en waakzaam over het feit dat de samenleving de resten christelijkheid van zich afschudt. Het laatste wapenfeit is de afschaffing van de Zondagswet. De openbare ruimte wordt religievrij. Een novum in de geschiedenis. Er is niet eerder een volk geweest dat heeft geleefd zonder een 'groot verhaal' en een metafysische verband. Wij gaan het beleven. Ik geloof niet dat het leven daarmee vrolijker of warmer wordt, maar het is beter het onder ogen te zien.

Nu of nooit

De kerk komt op eigen benen te staan. Het cultuurchristendom verdwijnt. De kerk is niet langer kerk van het volk. De idee dat we het

Onderweg, april / mei 2016

kerkelijk leven zonder al te veel nadenken kunnen continueren steunt nergens meer op. En daarom is het tijd om weer bewust te leven uit de bronnen van het geloof. Het is tijd voor het 'back to basics'. Het is nu of nooit. Het is tijd om de vreugde van het geloof in Christus opnieuw te ontdekken. Om, hoe klein ook, een gemeenschap te zijn van broeders en zusters die elkaar gegeven zijn. Het is tijd om in alle bescheidenheid getuige te zijn van 'het goede leven', in woord en daad.

En daarom raak ik niet in paniek. Ik realiseer me heel goed dat de tijd een omslag heeft gemaakt. Al veel eerder, verhuld, gecamoufleerd, maar in toenemende mate openlijk en onverhuld. Het is weer zoals het begon: de christelijke gemeente in kleine groepen in een toenmalige heidense wereld.

Groot geheim

Kleine groepen die uit een groot geheim leefden. Zij klaagden daar niet over. Zij deelden het brood van het leven en wisten zich, met gesloten ogen, deel van de grote wereld van God. In de wereld van het moderne heidendom, een lappendeken van minderheden in een seculier bestand, staan we voor dezelfde uitdaging. Kleine en soms wat minder kleine gemeenschappen, die weten dat het leven gedoopt is in de vreugde van een God die mens is geworden. Die weten van Pasen en daarom in paasgelach uitbreken.

Of met de woorden van het rapport God in Nederland: 'Ook in het huidige Nederland zijn ze te vinden: vitale parochies en gemeentes, bezielde gelovigen en geïnspireerde voorgangers, baanbrekende initiatieven, pioniers waarop kerken kunnen bouwen en voortbouwen.' Een koude douche: we zijn weer wakker om welgemoed de dag die God ons geeft in te gaan.

Dr. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode.

Onderweg, april / mei 2016

Contactgegevens

- Postadres:** Postbus 146, 1670 AC Medemblik.
- Predikant:** dr. A. Reitsma, Meerlaan 40A ☎ 820490.
e-mail: predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Kerkenraad:** P. Stam, voorzitter.
mevr. G. Geveke, scriba: ☎ 06-52114019.
e-mail: scriba@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- College van Kerkrentmeesters:** P. Keemink, voorzitter ☎ 0229-725930.
R. van der Heijden, secretaris ☎ 543336.
e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Diaconie:** mevr. H. Huttinga, voorzitter ☎ 541099.
Alma de Greeuw, secretaris ☎ 544897.
e-mail: diaconie@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Kerkelijke rekeningen:** IBAN nummers: *gebruiken zonder spaties*
- Diaconie:** W. Mosman ☎ 0228-581888.
IBAN: NL13 RABO 0132 4033 66
t.n.v. diakonie Prot. Gem. te Medemblik.
- Vrijwillige bijdragen:** D. Meijers ☎ 542124.
IBAN: NL47 ABNA 0586 8274 04
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.
- Alle overige betalingen:** H. Benedick ☎ 543791.
IBAN: NL32 RABO 0333 0129 92
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.
- Bonifaciuskerk:** Kerk, Bonfoyer en / of consistorie zijn te bespreken bij:
Arnold de Greeuw, e-mail: arnold@degreeuw.nl of Rob v. d. Heijden ☎ 543336, e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Onderweg:** Kopieerwerk: mevr. D. Poot.
Verspreiding: L. Smoor, ☎ 544642.
Redactie: J.P. Reinstra, ☎ 542043.
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Website kerk:** www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
Kopij website naar: info@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Opgave abonnementen kerkblad (€ 10,00 per jaar) en wijzigingen adressenbestand doorgeven aan:**
Nelly An Bos, tel. 06-23271777, e-mail: heeringa.andre@gmail.com