



Kerkdiensten Bonifaciuskerk

Zondag 6 april aanvang 10.00 uur.

Voorganger: ds. K. Goverts.

Collecte: 1^e Diaconie: Binnenlands Diaconaat,
 2^e Kerk: Plaatselijk pastoraal werk.

Koster: Th. Hoff, tel. 541259.

zondag 13 april aanvang 10.00 uur.

Bevestiging (diaken: Alma de Greeuw, ouderling: Riet Overweel en ouderling-kerkrentmeester: Eddy Kremer) en afscheid (Nelly An Bos, diaken) van ambtsdragers.

Voorganger: ds. A. Reitsma.

Collecte: 1^e Diaconie: Kerk in Actie,
 2^e Kerk: Verwarming.

Koster: J. Klercq, tel. 543921.

maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 april

aanvang 19.00 uur

Vesper in de Vermaning in de Tuinstraat.

donderdag 17 april Witte Donderdag. aanvang 19.30 uur.

Maaltijd van de Heer. M.m.v. de Cantorij. Schikking: Pinkstergroep.

Voorganger: ds. A. Reitsma.

Collecte: 1^e Diaconie: Rudolfstichting,
 2^e Kerk: Algemene kosten.

Koster: J. Kool, tel. 541127.

vrijdag 18 april Goede Vrijdag. aanvang 19.30 uur.

Voorganger: Liturgiegroep. Schikking: Pinkstergroep.

Koster: k. van Duijn, tel. 540414.

zaterdag 19 april Stille zaterdag.

voorganger: ds. A. Reitsma. Avonddienst. Aanvang 21.00 uur

m.m.v. Liturgiegroep. Schikking: Florisgroep.

Onderweg april 2014

zondag 20 april aanvang 10.00 uur.

Voorganger: ds. E. van der Kaaij. Schikking: Florisgroep.

Collecte: 1^e Diaconie: Rudolfstichting,

 2^e Kerk: Algemene kosten.

Koster: Th. Hoff, tel. 541259.

zondag 27 april aanvang 10.00 uur.

Voorganger: ds. H. van Olst.

Collecte: 1^e Diaconie: Bloemenfonds,

 2^e Kerk: Onderhoud tuin en terrein.

Koster: J. Klercq, tel. 543921.

Vanuit de pastorie

“Nu hebben we een nieuwe dominee, en nu zien we hem nooit!” Die indruk kan ontstaan als we afgaan op het aantal preekzondagen die ik bij u vervul. We moeten daarbij bedenken dat de gemeente is teruggegaan van een formatieplaats van 0,8 fte naar 0,5 fte. En dat scheelt een slok op een borrel, maar er is nog iets anders aan de hand en dat heeft alles met de preekvoorziening te maken. Preekroosters maken is voor preekvoorzieners soms een hachelijke onderneming. Zelf word ik vaak anderhalf jaar of langer van tevoren al gebeld om preekbeurten in te vullen als gastpredikant. Als je als preekvoorzieners niet in dat zog meegaat, dan vis je simpelweg achter het net! (Laat ik u maar niet vertellen dat Henk Benedick voor één dienst vorig jaar eens meer dan 30 predikanten heeft moeten benaderen voordat hij beet had...) Omdat ik het beroep pas eind december kon aannemen, was het rooster van Medemblik al vol en mijn eigen rooster ook. Om predikanten die onze gemeente erg ter wille zijn niet weer te moeten afzeggen, hebben we een pragmatische verdeling gemaakt, zodat ik in ieder geval iedere maand één- of tweemaal in mijn eigen gemeente ben. Daarnaast heb ik ‘recht’ op een vastgesteld aantal vrije zondagen

Onderweg april 2014

per jaar. Nu sta ik daarin niet op mijn strepen, maar kan ik u al wel zeggen dat het best eens gezond is nu en dan even een weekend *niet* te hoeven preken – door de week moet er ook altijd al zoveel gebeuren in het gemeentewerk. Voor 2015 hebben wij een regelmatigere verdeling gemaakt, waarin ik op vaste zondagen in de maand zal voorgaan in Medemblik. Ik hecht eraan u vanaf deze plek nu en dan een kijkje in de keuken te geven van het predikantswerk, zodat u ook gewoon weet hoe het in mijn werk reilt en zeilt. Volgende keer een nieuwe aflevering.

Inmiddels zitten wij midden in de veertig dagen naar Pasen toe. Dat grote feest mogen wij 20 april weer vieren. Omdat we echter die tijd tot aan Pasen intensief willen beleven, is er die laatste week veel te doen. Op de maandag, dinsdag en woensdag in de week voor Pasen zijn er in de Vermaning de welbekende oecumenische vespers, gezamenlijk met onze doperse en katholieke geloofsgenoten. Op de Witte Donderdag vieren wij in onze gemeente de Maaltijd van de Heer en op Goede Vrijdag gedenken wij de kruisgang van Jezus, onder leiding van de liturgiegroep. Dit jaar echter heb ik er samen met de liturgiegroep voor gekozen ook vorm te geven aan een korte avonddienst op de vooravond van Pasen. Vooral omdat ik het zelf merkwaardig vond dat we in die week iedere dag een kerkelijke activiteit hebben, behalve op de belangrijkste avond in het liturgisch jaar!! Ik wil u vooral uitnodigen ook die avond te komen, in een dienst waarin ikzelf mag voorgaan, samen met de liturgiegroep en Arnold de Greeuw het orgel bespeelt. De nieuwe Paaskaars, die ons ook dit jaar weer geschonken wordt door een gemeentelid, wordt dan ontstoken. Dat is het symbool van datgene waar wij in geloven: het licht dat de duisternis overwint, de dood die plaats moet maken voor het leven. Niet een graf dat gevuld wordt, maar het tegendraadse beeld van een graf dat leeg is. Wonderlijk! Ik wens u een goede tijd van inkeer en bezinning en

Onderweg april 2014

spreek de hoop uit dat wij Pasen uitbundig mogen vieren. Want er breken nieuwe tijden aan. Dat is ons vanouds toegezegd.

ds. Oane Reitsma.

INLEVEREN KOPIJ KERKBLAD

Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met
donderdag 24 april 2014.

Bij voorkeur via het bekende e-mailadres:
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

**Wilt u deze maand uw bericht voor de zekerheid ook sturen naar
jp.reinstra@quicknet.nl. De redactie kampt namelijk met wat kleine
computerproblemen!**

*Eerder inleveren? Graag, want dan hoeft het werk niet op het laatste
moment gedaan te worden!*

Het volgend kerkblad zal rond vrijdag 2 mei verschijnen.

Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen
adressenbestand doorgeven aan Nelly An Bos, tel. 545477.

Ingezonden

Kom eens kennis maken...

in huize St. Martinus, wat voor bezigheden er op de donderdagmiddag
van 14.30 uur tot 16.00 uur plaatsvinden:

o.a. rummycub, klaverjassen, enz...

Nieuw dit jaar is het spel **KEEZEN**, niet moeilijk om te leren.

Het is een spannend, gezellig en leuk spel! Hier zoeken we nog
liefhebbers voor. Deze middagen worden u aangeboden door:
het Rode Kruis. Tot ziens!

Zeer bedankt voor de vele felicitaties ter gelegenheid van mijn verjaardag.

*Vriendelijke groet,
J. Beek.*

Golgotha, het einde.....?



Het is druk in de stad. Veel joden zijn in Jeruzalem bijeen om het Paasfeest, de uittocht uit Egypte, te vieren. Maar een nieuwe vijand, de Romeinen, beheerst het straatbeeld van de stad. Ook Jezus van Nazareth is met zijn vrienden onderweg naar Jeruzalem. Al drie jaar trekt hij wonderdoend en onderrichtend door het land.

Pilatus, de vertegenwoordiger van het Romeinse rijk, kan geen kwaad in Jezus ontdekken, maar levert hem toch uit aan de meelopers en schreeuwers die Jezus veroordeeld willen zien, bang om macht in te boeten. Pilatus wast uit voorzorg zijn handen in onschuld. Jezus wordt beschimpt, gezeseld en aan het kruis geslagen. Zijn bloed wordt vergoten, zijn kleded vergokt. Tussen moordenaars komt aan zijn lijden een einde. Verslagen en vertwijfeld blijven zijn moder en vrienden achter.

Komt hiermee Zijn Koninkrijk dan op Golgotha ten einde.....?

Deze voorstelling wordt gebracht door een ervaren koor van 40 leden. De individuele personages uit het verhaal maken deel uit van het koor, en dankzij doordachte ingrepen in kleding en attributen zijn de patronen en de rollen duidelijk te herkennen. Een verteller zorgt telkens voor de kern in het verhaal.

Bent u geboeid door ons verhaal en heeft u misschien interesse om deze voorstelling bij te wonen, dat kan op

vrijdag 11 april in de St. Martinuskerk te Medemblik om 20.00uur.

Voor de toegangsprijs hoeft u het niet te laten: in de voorverkoop € 5,00 en aan de kerk € 7,50 en een consumptie in de pauze toe. U kunt de kaarten reserveren via secretariaat@martinuskerkmedemblik.nl of tel.06-10071803.

Golgotha, het einde.....? een muzikale belevenis die mensen recht in hun hart raakt.

Oude liedboeken.

Sinds het begin van dit jaar worden in onze kerk de nieuwe liedboeken gebruikt. Dat betekent natuurlijk ook dat de oude niet meer gebruikt worden. Het College van Kerkrentmeesters zocht daar een passende bestemming voor, omdat deze boeken, die 40 jaar gefunctioneerd hebben in de eredienst, zomaar bij het oudpapier zetten ook niet gepast voelde. Na enig zoeken, diende zich een doel aan. Eens per maand leid ik (in mijn andere gemeente) op dinsdagmorgen een kerkdienst in het verzorgingshuis De Rustenburcht in Ursem. De Rustenburcht is een katholiek tehuis, maar eens per maand is er een protestantse dienst. Er was dringend behoefte aan protestantse liedboeken. Zodoende zijn er, in overleg met de kerkrentmeesters, 25 van onze oude liedboeken naar de Rustenburcht gegaan, waar er met liefde en enthousiasme iedere maand uit gezongen gaat worden!

Oane Reitsma.

Gemeente-avond.

Tijdens de gemeente-avond op 22 april a.s. zal iemand van de Rudolph-stichting ons komen vertellen over hun werk. Deze stichting staat dit jaar extra in onze belangstelling: onze avondmaalscollectes en een paar "gewone" zondagse collectes zijn voor hen bestemd. De avond begint om 19.30 uur, omdat degene die de voorlichting komt geven, mogelijk van ver moet komen.

De diakonie.

Oranjeconcert 26 april in de Bonifaciuskerk van Medemblik.

Onderweg april 2014

Op zaterdag 26 april, organiseert de Stichting Pieter Backer Orgel een Oranjeconcert met medewerking van het Westfries Mannenkoor en de organist Dirk Out. Het is de vierde editie van dit concert in Medemblik en nu voor het eerst op Koningsdag!

Het Westfries Mannenkoor bestaat onder de huidige naam ruim 40 jaar! Daarvoor had het als naam "De Verenigde Westfrieze Zangers". Het koor telt ruim zestig zingende leden. Zij zijn afkomstig uit alle windstreken van Noord-Holland boven het IJ: van Wieringen en de Wieringermeer tot Heemskerk en van Alkmaar tot Bovenkarspel.

Vaste begeleider van het mannenkoor is pianist/organist Hans Weenink. Wietse Stuurman (1976) is, naast componist een zeer ervaren dirigent voor zowel koor als orkest. Iedere dag werkt hij met één van de 5 ensembles die hij leidt, variërend van kamerkoor tot groot orkest. Sinds 1 januari 2011 is Wietse de vaste dirigent van het Westfries mannenkoor.

Dirk Out (1949) maakte concertreizen door o.a. Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Tsjechië, Zweden, Canada en de Verenigde Staten. Hij is bekend om zijn improvisaties en is een veelgevraagd begeleider. Het programma zal 30 april uiteraard in het teken staan van Koninginnedag. Bekende liederen, -koor en orgelwerken zullen klinken naast minder bekende werken.

Organist Dirk Out zal het Pieter Backer orgel niet alleen in een aantal orgelsoli laten horen maar ook in improvisaties over bekende melodieën, in de aansprekende stijl die velen van hem kennen.

Het Westfries Mannenkoor zingt naast werken van onder meer Mozart, Gounod, Grieg en Wagner ook enkele Vaderlandse liederen. Ook van het publiek wordt een vocale bijdrage verwacht!

Koor, organist en de ambiance van de eeuwenoude Bonifaciuskerk met haar beroemde orgel zijn de ingrediënten voor een heerlijke muzikale viering van Koningsdag 2014.

Het concert begint om 20.00 uur, de ingang aan het Kerkplein is vanaf 19.30 open. De toegangsprijs is € 8,00.

Bedankt.

Onderweg april 2014

Inmiddels lezen de lectoren uit de nieuwe bijbel. Dat is, vanwege de grotere uitvoering, echt prettiger! We zijn er blij mee. Johan Bouma heeft, in prachtige letters, het voorblad voorzien van een tekst. Bedankt, Johan!

Hannie Huttinga.

*Een warme handdruk, even een arm om ons heen,
een kaart, een brief, bloemen,
of wat het ook maar is geweest.
Het was voor ons een troost in deze moeilijke tijd
en het geeft ons moed om verder te gaan.*

*Bedankt voor de vele lieve, hartelijke en hartverwarmende reacties
na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en mijn oma*

Marijke Hoekstra-Hleeneman

Dit alles heeft ons heel goed gedaan.

*Benno Hoekstra
Bennardo, Bram en Eline
Rinaldo en Brenda*

Medemblik, Maart 2014

Agenda

do. 10 april	18.00 uur	Bonfoyer	Samen aan Tafel.
di. 15 april	16.30 uur	Bonfoyer	Ouderenmiddag (Paasviering).
di. 22 april	20.00 uur	Bonfoyer	Gemeenteavond.
do. 24 april	Inleveren kopij 'Onderweg'.		
do. 22 mei	18.00 uur	Bonfoyer	Samen aan Tafel.

Van de kerkenraad

We hebben een nieuwe dominee...



...en daarmee komt een einde aan het werk van de beroepingscommissie. Ruim een half jaar is de beroepingscommissie bezig geweest met de taak die de commissie van de kerkenraad heeft gekregen. "Zoek een dominee die past bij onze gemeente". Het begon allemaal met het vragen aan gemeenteleden of ze deel wilden uitmaken van een beroepingscommissie. Gelukkig

reageerden acht gemeenteleden hier positief op. De commissie kon aan de slag. En met vallen en opstaan en gesteund door de adviezen van ds. Marijke Kraak uit Opperdoes, is het werk nu klaar. We hebben een nieuwe dominee. Op zondag 16 februari deed ds. Oane Reitsma zijn intrede in onze gemeente. Het werk van de beroepingscommissie zat er op.

Rest ons alleen nog de leden van de commissie: Truus Smoor, Marja de Lange, Alma de Greeuw, Riemke Arends, Simone Voorthuizen, Tiny de Lange en Huib Verleg, hartelijke te bedanken voor hun inzet en meedenken. Vele malen hebben deze mensen vergaderd en daarbij is veel werk verzet.

De kerkenraad heeft in zijn laatste vergadering, onder dank voor het geleverde werk, de beroepingscommissie opgeheven.

Namens de kerkenraad,

Paul Stam.

Samenvatting van de notulen van de kerkenraadsvergadering Protestantse Gemeente Medemblik.

Onderweg april 2014

Evaluatie kerkdiensten eind december – begin januari.

De kerkenraad zal tijdens de gemeenteavond de gemeentelieden voorstellen de aanvangstijd van de oudejaarsdienst ook in 2014 te laten beginnen om 16.30 uur en op nieuwjaarsdag geen nieuwjaarsontmoeting te houden, maar deze ontmoeting te houden op de 1^e zondag van het nieuwe jaar, voorafgaand aan de dienst. Bij de mededelingen in de zondag daaraan voorafgaand en in het kerkblad wordt extra onder de aandacht gebracht dat de dienst om 10.30 uur begint nadat ieder de gelegenheid heeft gekregen elkaar te spreken.

Motherwell.

Begin dit jaar is begonnen met de bouw. Dit zou betekenen dat eind 2014 het nieuwe gebouw in gebruik zou kunnen worden genomen. Via de Onderweg wordt u op de hoogte gehouden.

Gemeenteavonden.

De gemeenteavonden in 2014 worden gehouden op dinsdag 22 april, aanvang 20.00 uur en maandag 3 november ook aanvang 20.00 uur. Voor de gemeenteavond van 22 april zal de diaconie een vertegenwoordiger van de Rudolfstichting uitnodigen om over het werk van deze stichting, waarvoor de diaconie dit jaar bij de avondmaalsdiensten collecteert, toe te lichten.

Bevestiging nieuwe ambtsdragers.

In de dienst van 13 april a.s. zullen drie ambtsdragers worden bevestigd.

Een voorstel van ds. Reitsma om voortaan binnen 2 á 3 maanden na aftreden een gesprek te hebben met de afgetreden ambtsdrager wordt overgenomen. Helaas komt het te vaak voor dat het kerkbezoek van een gemeentelid na zijn of haar ambtsperiode sterk terugloopt.

Nieuws van het CvK.

Inmiddels is wel gestart met de meest noodzakelijke reparaties aan de kerk. De bomen in het zijpad van de kerk (bij de toren) zijn door de gemeente geroid. In het voorjaar zal de gemeente nieuwe beplanting aanbrengen. Kosten voor de kerkgemeenschap zijn alleen de aanschaf van nieuwe beplanting.

Een gesprek met een vertegenwoordiger van de Rijksdienst heeft weinig opgeleverd. Landelijk worden de subsidies uitgekleed. De provincie heeft daardoor weinig geld beschikbaar en dit is dan ook alleen voor onderhoud. De subsidieaanvragers die het meest zelf kunnen bijdragen komen als eerste aan de beurt.

Het overleg met de stichting Bonifaciuskerk wordt geactiveerd en er wordt nagedacht over een oplossing voor de muren.

Deze maand vindt een administrateurswisseling plaats tussen de heren P. Schenk en H. Benedick.

Ten aanzien van het commentaar op de communicatie is het voorstel van het CvK om de gemeenteleden te vragen hun e-mailadres bekend te maken door de kerkenraad overgenomen.

In voorkomende gevallen kan de gemeente snel worden geïnformeerd over belangrijke zaken. Ook kunnen gemeenteleden die niet wekelijks de kerkdienst, waarin mededelingen worden gedaan, (kunnen) bezoeken, op deze wijze geïnformeerd worden.

De kerkenraad verzoekt de gemeenteleden hun e-mailadres te zenden naar scriba@bonifaciuskerkmedemblik.nl.

De adressen zullen uitsluitend worden gebruikt voor interne communicatie binnen onze gemeente.

Elly van der Heijden, scriba.

Diaconie

Paasgroetactie 2014.

Ook dit jaar wil de diaconie weer meedoen aan de Paasgroeten-actie van Kerk in Actie. We hebben zo'n 40 adressen van gevangenen die wij graag een kaart zouden willen sturen. Zo'n kaart doet goed. Het sturen van een Paasgroet betekent: een teken van hoop geven. Op zondag 6 april zullen na afloop van de dienst de geadresseerde kaarten worden uitgedeeld. Wilt u een kaart voor ons versturen?

Schrijf op de kaart wel altijd uw naam, echter nooit uw adres. Hieronder enkele teksten die u ter bemoediging kunt opschrijven. U kunt op de kaart zien of het een Engelse of Spaanse tekst moet zijn:

“U bent in onze gedachten. Heb moed, u wordt niet vergeten.”

Engels: Our thoughts are with you. Have courage, you are not forgotten.

Spaans: Estamos pensando en ti. Ten courage, no te olvidaremos.

“Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.”

Engels: Our good wishes, for now and the future, are with you. Do not lose hope.

Spaans: Nuestros mejores deseos, también en el futuro. No pierda la esperanza.

Maar natuurlijk is een warme groet in het Nederlands ook goed.

De diaconie.

Motherwell.

Ds. Tineke Don mailde, dat zij bericht had gekregen uit Zuid Afrika. De tekst luidt: “Madam just to inform u and community we’ve started our first phase of digging, set poles and wiring the fence. Engeneers are paid to do proper measurements. The building constructor are

busy, and will inform u later for further improvements. Rodney Thabane.”

Of te wel: De eerste fase van de bouw is (eindelijk echt) begonnen, het terrein wordt bouwklaar gemaakt, er wordt gegraven, afrastering gemaakt enz. De aannemer is druk. We zullen later over de voortgang horen. Rodney Thabane is bij de mensen die daar namens ons allen geweest zijn, vast bekend.

Ds.Tineke Don heeft hem teruggemaid: “Groot nieuws. Super. Dank God hiervoor! We kijken uit naar foto’s enz.”

Als ik weer wat door krijg (en blijf vragen, daar kunt u op rekenen) hoort u dat.

Hannie Huttinga.

Uitleg opbrengst sponsorfietstocht 2013.

Van onze ‘buren’, de THOMAS-gemeente, stond er in het vorige kerkblad de uitnodiging om de sobere maaltijd met hen te delen op 26 maart jongstleden. Na de maaltijd zou Karlijn Rozendaal verslag doen van haar onderwijsproject in Oeganda, waar onze gemeentes vorig jaar gezamenlijk voor gefietst hebben.

Erg benieuwd naar haar verhaal en bovendien in het kader van ‘goede burenen’, togen wij met maar liefst 15 gemeenteleden naar Oostwoud. In totaal zaten wij daar met 35 mensen rondom de tafel en deelden soep en brood.

Met een prachtige powerpoint-presentatie heeft Karlijn ons laten zien hoe het geld in Oeganda wordt besteed aan een onderwijsproject. Ook kwam daar de organisatorische moeite uit naar voren waar men in een Afrikaans land mee te maken heeft, evenals de culturele verschillen.

Niettemin had de hoop de boventoon, omdat veel jonge mensen door scholing zicht krijgen op een veel betere toekomst.

Wwat betreft de gezamenlijke maaltijd met de THOMAS-gemeente: dat is nog wel eens voor herhaling vatbaar!

*mede namens collega ds. C. Mataheru,
Oane Reitsma.*

Postzegels en kaarten : Wat levert het op?

Al vele jaren sparen enthousiaste gemeenteleden kaarten en postzegels voor het Zendingswerk van Kerk in Actie.

Het gaat om kaarten bijvoorbeeld van Anton Pieck, Rien Poortvliet, Rie Kramer, Marjolein Bastin en Anne Geddes. Al deze kaarten worden verkocht op speciale beurzen of via marktplaats. De opbrengsten zijn bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond. Via een vooraf vastgestelde regeling wordt de opbrengst verdeeld (80% - 20%). In 2013 werd een totaalopbrengst bereikt van € 23.275,00.

"Gewone"kaarten kunt U ook bij ons inleveren en die sorteren wij dan weer op hergebruik voor kaarten maken. Inleveren bij Ali of Scheltje of in de kerk op de grote tafel.

Oude mobieltjes of oud geld (uit het gulden-tijdperk) en muntgeld uit het buitenland zijn ook nog steeds welkom! Af en toe gaat Laura naar het dienstencentrum in Utrecht en neemt het voor ons mee, zodat er geen verzendkosten bij komen.

Deeldoosjes kunnen Palmzondag 13 april en Paaszondag 20 april ingeleverd worden. Opbrengst is bestemd voor het totaalprogramma '40 dagentijd' van Kerk in Actie.

Scheltje Mosman.

Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen

Westfries Gasthuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn.

Liornehuis, West-Friesehof 153, 1624 HG Hoorn. (vervolg op blz.16)

Nicolaas Verpleeghuis, P.J. Jongstraat 53, 1614 LB Lutjebroek.

AMC, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.

VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

MCA, Postbus 501, 1800 AM Alkmaar.

GGZ-Hoorn, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn.

Watermolen Abbekerk, Wipmolenstraat 10, 1657 AT Abbekerk.

Woonzorgcentrum Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik.

Huize Almere, Burg.Pierhagelaan 2, 1674 PB Opperdoes.

Uit de gemeente

Blijf in contact met uw kerk.

Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan: Nelly An Bos, Oostersingel 47, tel: 545477.



Verhuisd:

Mieke Bos van Parklaan 21B naar Parklaan 16.

Marijke Mellema van Tuinstraat 7 naar Westersingel 4.

Familie Vlucht van Achtereiland 7A naar Zoutziederserf 45.

Verjaardagen:

07-04: mevrouw C.H. Kool – Danser, Meerlaan 43.

20-04: mevrouw L. Bloemhof-Schukken, Gasthuisweijdt 44.

21-04: mevrouw T. van der Veen – Tamminga, Sint Maartenshof 13.

22-04: de heer M. Hofman, Baljuwstraat 81.

23-04: mevrouw D.S. Kooij-van Drunen, Kaapstander 70.

25-04: mevrouw A. Schoonbeek, Valbrug 21.

27-04: mevrouw H. Nieuwenhuijs-Bergsma, Vereweg 9.

29-04: de heer A. Hoogschagen, Oostvaardershof 18.



Het vertaalwerk aan de ***Bijbel in Gewone Taal*** (BGT) is klaar. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft de bestanden beschikbaar gesteld aan uitgeverij Royal Jongbloed in Heerenveen. De vertaling is afgerond binnen de geplande tijd.

Jaap van Dorp, vertaler bij het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en coördinator van de laatste fase van het vertaalproject, is tevreden: 'We hebben hard moeten werken, maar we hebben onze deadline gehaald. Vooral de laatste maanden was de druk heel hoog, maar het is gelukt. Ook de laatste teksten konden we zorgvuldig afronden.'

Voor de *Bijbel in Gewone Taal* volgt nu de fase van vormgeving, druk- en zetproeven en uiteindelijk het drukwerk. In het najaar van 2014 is de BGT voor iedereen beschikbaar. Voor wie nu kennis wil maken met de BGT is er een voorpublicatie beschikbaar: *De Bijbel in Gewone Taal, de eerste teksten* (het boekje kost €7,50 en is verkrijgbaar in de boekhandel).

Planning gehaald.

Een team van zo'n twaalf vertalers heeft de afgelopen zeven jaar gewerkt aan de *Bijbel in Gewone Taal*. Vooraf was een uitgebreid projectplan gemaakt, waarbij de kennis werd benut van eerdere vertaalprojecten, zoals de *Nieuwe Bijbelvertaling*. Rieuwerd Buitenwerf, algemeen directeur van het NBG: 'Het is bij zulke grote projecten altijd spannend of de plannen ook haalbaar zijn. Maar het is ons gelukt om de vertaling precies op het geplande moment af te ronden. Daardoor komt er in 2014, het jubileumjaar van het NBG, een bijbel uit die voor iedereen leesbaar en begrijpelijk is. Een mooie kroon op 200 jaar werk in dienst van de Bijbel.'

De Bijbel in Gewone Taal.

De Bijbel in Gewone Taal is een vertaling van de Bijbel in taal die iedereen begrijpt. Het is een vertaling van de hele Bijbel uit de bronteksten (Hebreeuws en Grieks). De BGT is duidelijk en toegankelijk. Er worden gewone woorden in gebruikt en de zinnen zijn helder en niet te lang. De tekst is duidelijk opgebouwd en de lay-out is overzichtelijk. Moeilijke beeldspraak wordt verduidelijkt. Door het gebruik van gewone taal is de tekst voor iedereen goed te begrijpen.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem.

Spelers van *The Passion* bekend.

Jan Dulles vertolkt de rol van Jezus en Simone Kleinsma is Maria in *The Passion* 2014.

Samen met onder meer Stanley Burleson (Petrus) en Beau van Erven Dorens (verteller) nemen zij op donderdag 17 april in Groningen het publiek mee in het Paasverhaal. De muzikale begeleiding is dit jaar wederom in handen van Eric van Tijn en zijn orkest.

Het is de vierde keer dat deze grote live tv-productie in Nederland wordt gemaakt. *The Passion* vertelt over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Dit gebeurt aan de hand van bekende Nederlandstalige popsongs.

Reactie Jan Dulles: Zanger Jan Dulles van de 3J's hoefde niet lang na te denken toen hij voor deze bijzondere rol gevraagd werd: "Ik vind het geweldig om in zo'n enorm grote productie de hoofdrol te mogen spelen. Het lijkt me behoorlijk heftig om deze rol te spelen van de goedheid zelve in zijn laatste uren."

Het paasverhaal.

Ook musicalzanger Stanley Burleson en musicalzangeres Simone Kleinsma waren gelijk enthousiast toen ze werden benaderd voor hun



rol. Tv-presentator Beau van Erven Dorens verdiept zich als verteller in het paasverhaal: "Ik vind het een enorme uitdaging om de mensen mee te slepen in zo'n inhoudelijk verhaal. Helemaal omdat het ook nog live is."

Samenwerking.

The Passion is een samenwerking tussen de omroepen EO en RKK, het Nederlands Bijbelgenootschap, de Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms Katholieke Kerk en wordt geproduceerd door Eye2Eye Media.

Stefan van Dijk, wetenschappelijk medewerker bij het NBG, vertelt over de rol van het bijbelgenootschap: "We lezen mee met het script en zorgen ervoor dat het zoveel mogelijk aansluit bij het bijbelverhaal. In het script worden dit jaar ook passages gebruikt uit de *Bijbel in Gewone Taal*. De volgende woorden van Jezus komen bijvoorbeeld letterlijk uit deze nieuwe vertaling: 'Als ik gedood word zal mijn bloed vloeien, maar daardoor zullen jullie gered worden.'"

The Passion wordt uitgezonden op donderdag 17 april, 20.30 uur, live op Nederland 1.

Overgenomen uit Kerkbulletin



Geloof-Hoop-Liefde

Commentaar bij de tijd: Goed Nieuws in de 40dagentijd.

Aan de vooravond van de 40dagentijd klinkt in Nederland 'goed nieuws'. Het CPB heeft beraamd dat de Nederlandse economie in 2014 iets meer dan verwacht zal groeien. En in 2015 zal de groei naar alle verwachting nog iets verder stijgen, van 0,75 naar 1,25 %. Brussel kwam een week eerder al met een positieve raming die zelfs nog iets hoger uitviel. Een dag na het 'goede nieuws' in Nederland horen we dat de Chinese premier bij het Nationale Volkscongres bekendgemaakt heeft dat China voor 2014 opnieuw mikt op een economische groei van 7,5 %. Het nieuws lijkt in de Nederlandse pers vrolijk onthaald te worden, met hooguit wat zorgen over de haalbaarheid.

Tegelijkertijd hoor ik andere geluiden. Een gevoel van onbehagen bekruipt me als ik hoor en lees hoe zwaar economische belangen meewegen in het kiezen van een strategie rond de Krim-crisis. Dat economische sancties ten opzichte van Rusland een drukmiddel kunnen zijn is mooi, maar wanneer onze handelsbelangen zwaarder gaan wegen dan ons gevoel voor recht is het tijd om ons te gaan schamen.

Opgetogen word ik als ik economen hoor die met meer waarden rekenen dan met groei alleen. Esther-Mirjam Sent die met de haar kenmerkende luchtigheid presenteert hoe een verkleining van inkomensverschillen op filosofische, sociologische en economische gronden wijs is. Jan Jonker die nuchter maar vasthoudend Nieuwe Business Modellen blijft ontwikkelen, waarbij duurzaamheid één van de voornaamste factoren is en waarin aan waardecreatie gewerkt wordt. Aangenaam verrast ben ik wanneer ik hoor dat jongeren meer en meer willen kiezen voor een deeleconomie.

'Goed nieuws'. In de kerk delen we gelukkig ander nieuws met elkaar dan uitsluitend het economische. In Oekraïne slaan religieuze leiders de handen ineen, spreken zich uit tegen geweld, zoeken naar verbinding tussen alle sectoren van de samenleving en naar verbinding met Moskou, maar houden wel vast aan de territoriale integriteit van Oekraïne. In Nederland zien we jongeren die gevoelig blijken voor de vraag wat essentieel is in het leven. Op weg naar het Lagerhuis schrijven zij prachtige V-redes. Vasten in de 40dagentijd spreekt vooral jongeren aan, zij geven er creatief vorm aan.

'Goed nieuws'. Ook in de 40dagentijd lees ik Bijbel en krant weer naast elkaar. De blik van het Bijbelse goede nieuws helpt me om krant en leven kritisch te lezen. Ik neem me voor om iedere dag van de veertigdagentijd ook 'goed nieuws' te benoemen waarin ik de bevrijdende kracht van het evangelie herken.

6 maart 2014 - ds. Karin van den Broeke, preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland .

Onderweg april 2014

Contactgegevens

Postadres kerk Postbus 146 1670 AD Medemblik.
Kerkplein 9 (brievenbus aan hek bij nr.7.)

Predikant: Ds. A. Reitsma
e-mail predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Kerkenraad P. Stam, voorzitter.
E. van der Heijden-van den Akker, scriba:
e-mail scriba@bonifaciuskerkmedemblik.nl

College van P. Keemink voorzitter
Kerkrentmeesters: R. van der Heijden secretaris
e-mail cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Diaconie: H. Huttinga, voorzitter
N.A. Bos, secretaris
email diakonie@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Kerkelijke rekeningen IBAN nummers: *gebruiken zonder spaties*
Diaconie: W. Mosman
IBAN: NL13 RABO 01324 03366
t.n.v. diakonie Prot. Gem. te Medemblik.

Vrijwillige bijdragen: D. Meijers
IBAN: NL47 ABNA 05868 27404
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.

Alle overige betalingen: P. Schenk
IBAN: NL59 INGB 00051 36951 of
IBAN: NL32 RABO 03330 12992
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.

Bonifaciuskerk Kerk en/of consistorie zijn te bespreken bij:
J. Beek of R. van der Heijden
e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Onderweg Vermenigvuldiging en verspreiding:
L. Smoor

Redactie: J.P. Reinstra,
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Website kerk: www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
Kopij website naar: info@bonifaciuskerkmedemblik.nl