

Het Spoor



Protestantse Gemeente te Medemblik-Opperdoes



mei 2026

Het Spoor
Protestantse Gemeente te Medemblik - Opperdoes
jaargang 2 nr. 8 mei 2026

Van de redactie:

Lente? Tulpen, pinksterbloemen...Ja, we kunnen (en willen) er nu echt niet meer omheen! En in die lente horen ook bijzondere dagen als Hemelvaartsdag en Pinksteren. Dagen waarop in Opperdoes en Medemblik jaarlijks activiteiten worden georganiseerd. Daarover leest u op de pagina's 11 en 13. We hopen, dat velen er weer aan mee doen, zodat we met elkaar mooie hoogtepunten in deze lente meemaken!



Pinksteren en daarna

*De Geest spoort ons tot reizen aan!
Stuurt ons op pad, met groot verlangen;
vervult ons hart met vreugdezangen,
om zó naar mensen toe te gaan.*

*De Geest, op 't oogstfeest uitgestort,
dringt aan op onverwijld te zaaien,
om straks een volle oogst te maaien
waarin het Leven zichtbaar wordt.*

*De Geest laat zien wie Jezus is
en hoe Hij tot ons hart gaat spreken.
Hoe kille harten openbreken
tot liefdevol getuigenis.*

*Zo zweeft Gods Geest de wereld door.
In ieder land, bij elke natie,
hoort men gezang in variatie:
spontaan, devoot, of jubelkoor!*

*De Geest van God werkt wereldwijd.
Gods volk, vergaderd uit de volken,
zal Jezus weerzien op de wolken
wanneer Hij komt in heerlijkheid!*

Jelly Verwaal uit: 'Veelkleurigheid'

Voor het volgend nummer kunt u
kopij insturen t/m maandag
maandag 18 mei
(maar liever eerder).

Inleveren via de mailadressen:
hetspoor@pgopperdoes.nl
of
hetspoor@
bonifaciuskerkmedemblik.nl

**Het volgend blad verschijnt rond
2 juni**

Verdere inleverdata:
maandag 15 juni (zomereditie),
maandag 17 augustus,
14 september,
12 oktober,
16 november (Kerst-editie).



Tussen Pasen en Pinksteren

We bevinden ons nu in de periode tussen Pasen en Pinksteren: vijftig dagen vanaf Eerste Paasdag tot aan Pinksteren.

Deze periode wordt ook wel de paastijd genoemd.

Op de veertigste dag vieren we Hemelvaartsdag: de dag waarop we gedenken dat Jezus is opgevaren naar de hemel, naar God, zijn hemelse Vader.

Op deze dag hebben we een gezamenlijke dienst en gaan we ook samen fietsen. Daarover leest u verderop meer.

Dit jaar krijgt het verhaal van Jezus in The Passion op televisie een vervolg na Pasen en wordt het verder verteld op Hemelvaartsdag.

Ook bij ons in de kerk eindigt het verhaal niet met Pasen. Integendeel: het is het begin van een nieuwe toekomst. We worden geroepen om met Jezus op te staan, om met Hem en door Hem te leven, en dit uit te dragen naar de mensen die wij op ons pad ontmoeten.

Traditiegetrouw vieren we het Pinksterfeest niet in de kerk, maar in de buitenlucht, bij Andries Smit. Ook daar zullen we worden vervuld met de Heilige Geest.

De maand mei is bovendien een maand van vieren, gedenken en herdenken.

Op 4 mei staan we stil bij de dodenherdenking en op 5 mei vieren we onze vrijheid — een vrijheid die in deze tijd een extra bijzondere betekenis heeft gekregen.

Mede namens Alma, Arnold, Gretha en Jan Pieter wens ik u een mooie meimaand toe, met vele waardevolle en gedenkwaardige momenten.

Anneke Boot



Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die u verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!

Muus Jacobse

Kerkdiensten Opperdoes
Noorderpad 21
Aanvang 10.00 uur



Zondag 3 mei

voorganger: ds. W. Roobol uit Nieuwe Niedorp

Gezamenlijke dienst in Medemblik

collecten: 1) KIA Noodhulp Myanmar, 2) Kerk

Zondag 10 mei

voorganger: ds. H. Smit uit Purmerend

collecten: 1) KIA Zending Kenia, 2) Kerk

Donderdag 14 mei

voorganger: ds. G. Kwakkel

**Hemelvaartsdag/Gez. dienst in Opperdoes
aansluitend koffie, fietssponsortocht en lunch
(zie pag. 11)**

collecten: 1) Wilde Ganzen, 2) Kerk

Zondag 17 mei

voorganger: ds. G. Kwakkel

Gezamenlijke dienst in Opperdoes

collecten: 1) Miss. Werk Nederland -Jongeren, 2) Kerk

Zondag 24 mei

voorganger: ds. G. Kwakkel

Pinksteren/Gez. dienst bij A. Smit, Almereweg 24

collecten: 1) KIA Zending Cuba, 2) Kerk (zie pag. 13)

Zondag 31 mei

voorganger: ds. G. Kwakkel

**Gezamenlijke dienst in Medemblik
bevestiging en afscheid ambtsdragers**

collecten: 1) eigen kas Diaconie, 2) Kerk

Zondag 7 juni

voorganger ds. G. Kwakkel

Gezamenlijke dienst in Opperdoes

1e collecte: KIA Zending Pakistan, 2) Kerk

Koster

mei

Sj. v.d. Male,

juni

K. Smit,

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de website:

www.pgopperdoes.nl

www.kerkdienstgemist.nl>Noord-Holland>Opperdoes

**Kerkdiensten in de
Bonifaciuskerk
aanvang: 10.00 uur.**



- zondag 3 mei voorganger: mevr. ds. W. Roobol uit Nieuwe Niedorp,.
Gezamenlijk in Medemblik.
collectes: (1e voor de diaconie / 2e voor de kerk)
Kerk in Actie: Noodhulp Myanmar / Kerk.
- zondag 10 mei voorganger: mevr. ds. H. Boot uit Willemsoord.
Kerk in Actie: Zending Kenia / Kerk.
- donderdag 14 mei voorganger: ds. G. Kwakkel. **Hemelvaartsdag.**
Gezamenlijk in Opperdoes met fiets(sponsor)tocht
en afsluitende lunch. (zie ook blz. 11)
Wilde Ganzen / Kerk.
- zondag 17 mei voorganger: ds. G. Kwakkel.
Gezamenlijk in Opperdoes.
PKN Missionair werk Nederland: Jongeren / Kerk.
- zondag 24 mei voorganger: ds. G. Kwakkel. Pinksteren.
Gezamenlijk bij A. Smit, Almereweg, Opperdoes.
Met medewerking van ensemble van TAVENU.
Kerk in Actie: Zending Cuba / Kerk. (zie ook blz. 13)
- zondag 31 mei voorganger ds. G. Kwakkel.
Gezamenlijk in Medemblik, bevestiging en afscheid
ambtsdragers.
Eigen diaconaal werk / Kerk.
- zondag 7 juni voorganger: ds. G. Kwakkel.
Gezamenlijk in Opperdoes.
Kerk in Actie: Zending Pakistan / Kerk.

De kerkdiensten in de Bonifaciuskerk zijn ook te beluisteren via de websites:
www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
www.kerkdienstgemist.nl > Noord-Holland > Medemblik

Samenvatting kerkenraadsvergadering 25 maart 2026

Enkele leden van T.A.V.E.N.U kunnen met Pinksteren de dienst muzikaal omlijsten. Er worden vanwege de beperkte beschikbaarheid van de Bonfoyer en/of Bonifaciuskerk wijzigingen gedaan aan het rooster. De diensten op Hemelvaartsdag en zondag 27 september 2026 worden in Opperdoes gehouden. De kerkleden van Medemblik, alsmede de stichtingen en vrijwilligers betrokken bij de Bonifaciuskerk, zijn ingelicht over de verkoop van het schip van de kerk. Aan de overeenkomst moeten nog enkele wijzigingen plaatsvinden, waarna deze ondertekend kan worden.

In 2026 zijn er op de Gedachteniszondag in beide vierplekken diensten, waardoor het voor ds Gert Kwakkel mogelijk is om maar 1 dienst te kunnen leiden. Voor 2027 wordt gekeken door ds. Gert Kwakkel en de preekregelaars naar twee gezamenlijke diensten, waarvan één op de Gedachteniszondag. De dienst voor de andere vierplek zal op een andere zondag gehouden worden. Er wordt gekozen voor deze wijze van een dienst in elke vierplek omdat het geloof misschien niet altijd meer levend is bij nabestaanden, maar het kerkgebouw van de afscheidsdienst heeft vaak wel een plek, een gevoel, in het hart. Één gezamenlijke dienst waarin de overledenen uit beide gemeenten herdacht worden, is om die reden niet aan de orde.

De afkondigingen worden wat beknopter geformuleerd. Voortaan worden alleen voorganger en organist genoemd.

Het vermelden van pastorale mededelingen in het kerkblad is in sommige gevallen achterhaalde informatie. Gezondheidssituaties kunnen in korte tijd veranderen. Er wordt gezamenlijk gekozen om geen pastorale mededelingen te plaatsen in het kerkblad. Wel worden de telefoonnummers van de pastorale ouderlingen opgenomen in het kerkblad.

Pastoraat

(Bezoek)verzoeken aan onze predikant ds. Gert Kwakkel kunnen worden gedaan via de pastorale ouderlingen:

Opperdoes:

Corry Kroon,
Trienke Dijkstra,



Medemblik:

Nelli Mazereeuw,
Heilke Kool,



Kerkasiel

Op donderdag 16 april reisden we af naar Kampen, naar de Open Hof, een protestants kerkcentrum. Wij, een paar gemeenteleden uit Noord-Holland met wat tijd, interesse in wat kerkasiel is en met een gedeeld gevoel: kinderen mogen niet de dupe worden van 'gedoe', kinderen die geworteld zijn in Nederland en die nu zolang hier zijn dat hen terugsturen een regelrechte ramp zou zijn.



Toen we aankwamen was er een groep uit Beilen die in de kerkzaal 'de lofzang gaande' hield. In een zaal verderop werd een maaltijd bereid voor de buurt. En in de keuken stonden mensen klaar om ons van koffie en thee en koek te voorzien. De familie Babayants was in hun eigen ruimte, een tot eenvoudige woning omgetoverd deel van de kerk.

We werden rond 14 uur uitgenodigd door 'Beilen' om de kaars van hen over te nemen en met hen een lied te zingen over het licht. Dat voelde goed: onderdeel zijn van een grote beweging die samen het licht doorgeeft en er iets van wil uitstralen.

Onze eigen viering begonnen we mede daarom met het lied 'Samen in de naam van Jezus', omdat het daar gaat over samen Gods liefde bezingen, en over grenzen die voor God geen grenzen zijn. Een Pinksterlied over 'de hof' (zoals de kerk heet) en over feestvuur en delen. En we namen de tijd om van elkaar te horen waarom we hier eigenlijk waren, waarom elk van ons meedeed met kerkasiel. In alle rust konden we dat delen, bijzonder wel om verder van Medemblik en Opperdoes vandaan elkaar te herkennen en toch weer nieuwe dingen te horen.

We zongen nog een lied: Dank, dank nu allen God. Een lied over milde vrede en een vrolijk hart, over moederschoot en vaderlijke hand en daar de toekomst van verwachten. Daarna keken we samen naar een Vlaamse kortfilm, 13 minuten. En wisselden we uit wat we gezien hadden. Van allerlei passeerde de revu, we probeerden het ook bij onszelf te houden.

En daarom lazen we ook uit Mat. 25, over Christus volgen, we zongen daar een lied over: Wil je opstaan en mij volgen... En we keken de film nog een keer omdat we aan het eind op een heel ander been gezet werden. De film bleek een soort gelijkenis te zijn, van de incarnatie van Christus/zijn menswording en het loslaten van zijn goddelijkheid, en daarom ook lazen we uit Filippienzen 2: Christus die alles aflegt om onze wereld te delen en onopvallend te kunnen helpen.

Het gesprek daarover bracht ons veel, het was bijzonder om zo in alle rust te kunnen praten over wat er maar naar boven kwam. En dat was best veel: persoonlijke ervaringen, geloofsinzichten, jeugdherinneringen. En we lieten alles wat zakken onder orgel en fluitspel: Ave Maria.

Ondertussen was de volgende voorganger binnengekomen. We zongen met haar een opwekkingslied: 'Hij kwam bij ons heel gewoon, Hij heeft zijn leven afgelegd' en een zegenlied 'Ga met God en Hij zal met je zijn' en gaven de kaars aan haar door.

Inmiddels waren er ook nieuwe vrijwilligers binnengekomen, uit Winterswijk, die ons voorzagen van koffie en thee en heerlijke cake. We praatten nog even na in de hal.

En daarna gingen we weer ons weegs, en ook dat was goed. De lofzang ging door binnen, al heel veel dagen, door mensen uit heel Nederland.

Al met al een heel bijzondere ervaring rijker.

Schrijnend ondertussen dat de familie Babayants 'opgesloten' is in de kerk, dat hun onzekerheid maar voortduurt...

We gaan vast nog eens weer, want gezien de politieke ontwikkelingen kan het maar zo zijn dat het kerkasiel nog een tijd nodig is, we gaan het zien. Zou u mee willen gaan een volgende keer om ook die rust te ervaren, elkaar beter en anders te leren kennen, en verrijkt weer huiswaarts te gaan: weet u welkom.

Mede namens Jan Pieter, Alma en Arnold, Jaap en Nelli en Hanny, Gert

50-dagen tijd

De tijd tussen Pasen en Pinksteren wordt wel de 50-dagentijd genoemd. Het boekje van dr. K.H.W. Klaassens getiteld 'Pasen en Pinksteren op één dag', biedt een dagboek voor die periode.

De teksten in dit boekje bieden een waardevolle verdieping van ons geloof. Is de 40-dagentijd een tijd van inkeer en 'boete', deze 50-dagentijd is een tijd van vreugde en verwachting.

Ik wil u graag uitnodigen om dit boekje te lezen, al is de 50-dagentijd al een eind voorbij, lees gerust meer dagen tegelijk, of na Pinksteren verder.

Het boekje is digitaal op te vragen bij Hanny Langebeeke:

25.paradijsvogels@proton.me

Als digitaal niet mogelijk is kan een copie ook bij u bezorgd worden. Ook dat kunt u via een mailbericht laten weten aan Hanny.

Op 13 mei hopen we met elkaar in gesprek te gaan over wat voor waardevols u hebt gelezen:

van 14.30-16.30 uur in d'Ouwe Pastorie te Opperdoes.

Hartelijke groet, Hanny Langebeeke en Arie Hoosbeek.



Diaconale collecten voor de maand mei 2026

Samen zijn we kerk in actie, een wereldwijde gemeenschap van mensen die geloven in God en met elkaar delen van wat we ontvangen. Daar hoort ook geld bij. Sterker, voor kerkrentmeesters, diaconieën en zwo-commissies hier in Nederland is geld inzamelen een belangrijke taak. Geld is nu eenmaal iets wat in ons deel van de wereld op veel plekken voorhanden is, en daarom mogen we ervan delen. Maar het kan soms zo ongemakkelijk voelen, vragen om geld. Je mag je dan laten inspireren door de bekende priester Henri Nouwen (1932-1996), die zegt: "Fondsen werven is je droom delen en anderen uitnodigen om mee te doen." Met andere woorden als je gelooft in delen, neem dan anderen vrijmoedig mee.

De volgende collecten staan op het rooster:

Zondag 3 mei is de collecte bestemd voor KIA / noodhulp voor Myanmar.

Op 5 mei vieren wij dat wij al ruim 80 jaar in vrijheid mogen leven. Veel mensen op deze wereld leven in een situatie van oorlog of geweld. Daarom collecteren we deze zondag voor mensen die lijden onder het langdurige -en vaak vergeten- conflict in Myanmar. Sinds het leger in 2021 de macht overnam, neemt het geweld in Myanmar schrikbarend toe. Al meer dan 2,5 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. In Thailand net over de grens biedt de Mae Sot – kliniek hulp aan vluchtelingen die berooid, getraumatiseerd en gewond de grens bereiken. Vanuit de kliniek en via mobiele klinieken in de hele grensstreek krijgen mensen onder andere medische zorg en fysiotherapie, hulp bij bevalling en gezondheidsvoorlichting om ziektes als malaria tegen te gaan.

Zondag 10 mei collecteren we voor KIA / Zending in Kenia. Meer vrouwelijke predikanten in het ambt. Voor Keniaanse vrouwen is het moeilijk om theologie te studeren. Vanwege traditionele rolpatronen worden vrouwen vaak tegengewerkt. Kerk in Actie financiert een studiefonds waardoor elk jaar 34 vrouwen een studiebeurs ontvangen. Mede dankzij dit fonds zijn er steeds meer Keniaanse vrouwen met een universitaire theologische opleiding. In sommige kerkgenootschappen mogen vrouwen inmiddels als predikant werken. Dit helpt om de positie van vrouwen te verbeteren.

Hemelvaartsdag 14 mei is de collecte bestemd voor de Wilde Ganzen. Tienermoeders naar school in Peru, zie verdere informatie op de volgende pagina.

Zondag 17 mei is de collecte bestemd voor het Missionaire werk van de Protestantse kerk. Jongeren en geloof online verbinden. Jongeren zijn dagelijks uren actief op sociale media. Wil je hen bereiken met een boodschap van geloof, hoop en liefde? Dan moet je daar zijn! Daarom werkt de Protestantse Kerk samen met christelijke online platforms, waar jongeren inspirerende video's en verdiepende verhalen vinden. Maar het blijft niet bij online. Ze worden ook aangemoedigd om elkaar in het echte leven te ontmoeten en samen het geloof te ontdekken. Via sociale media krijgen ze hiervoor volop ideeën en inspiratie aangereikt.

Zondag 24 mei is de Pinkster zendingscollecte bestemd voor Cuba. Gaarkeukens met hulp van jongeren. In Cuba is een tekort aan voedsel, brandstof en elektriciteit. Jongeren en goed opgeleide mensen vertrekken naar het buitenland.

Ouderen en zieken leven eenzaam in schrijnende omstandigheden. Zo woont de 83-jarige Roberto in een kamertje van 2 bij 2 meter zonder sanitair en moet de 68-jarige Rosa rondkomen van een pensioen van 4 euro per maand. Cubaanse kerken bieden pastorale hulp, zoals een gaarkeuken. Jongeren brengen de meest kwetsbaren een voedzame maaltijd en bieden gezelschap.

Zondag 31 mei is de collecte voor de eigen kas van de diaconie.

Zondag 7 juni collecteren we voor de zending in Pakistan.

We bevelen de collectes van harte bij u aan.



Een hartelijke groet namens ons: Piet, Alma, Mary, Jan Pieter en Hannie.

Stichting Maladah Gambia



In een eerdere editie van Het Spoor is al gemeld, dat we hebben besloten om het aantal sponsorkinderen bij Stichting Maladah Gambia uit te breiden. Jaarlijks betaalt de diaconie nu het schoolgeld voor tien leerlingen om hun kansen op een goede toekomst te verbeteren. Inmiddels is dat geregeld en hebben we de bevestigingsbrief binnen mét gegevens van al 'onze' sponsorkinderen. Zo nu en dan zullen we één van hen voorstellen. In deze editie de eerste.



Maarn, 26-03-2026.

Geacht college diaconie,

Bij deze onze hartelijke dank voor de geweldige uitbreiding van uw sponsorschap.

Wij hebben de afgelopen periode in Gambia uw nieuwe sponsor kinderen op gefotografeerd.

Voor deze kinderen staat de weg voor een goede educatie dank zij u helemaal open en we hopen dat zij alle studies tot en met de Higschool kunnen volgen.

Met vriendelijke groet,

Marian alberts, leerlingen administratie.



<<< **Zoe Manneh, geboren 27-07-2019**

Van de diaconie



Op 14 mei (Hemelvaartsdag) gaan we weer fietsen voor het goede doel van de Wilde Ganzen.

We beginnen 's morgens om 10.00 uur met een dienst in Opperdoes. Na de koffie met wat lekkers vertrekken de fiets-enthousiastelingen voor een fietstochtje van drie kwartier tot maximaal een uurtje. Weer terug in Opperdoes wacht daar dan de afsluitende lunch.

Hieronder staat een toelichting op het doel van deze fietssponsortocht, maar wie niet sponsort of gesponsord wordt mag ook ruimhartig geven in de collecte!

**WILDE
GANZEN**

Honderd tienermoeders willen we de kans geven om terug naar school te gaan. Dat geeft hun de mogelijkheid om straks betere banen te vinden.

Ayacucho is een van de regio's in Peru die het meest getroffen wordt door extreme armoede. En we zien dat in regio's waar de armoede groot is, meisjes vaak jong zwanger raken. Soms is dat een uitvlucht om weg te komen uit het gezin waarin ze opgroeien. Soms is het een gebrek aan anticonceptie of kennis van seksualiteit. Maar ook misbruik en verkrachtingen komen vaak voor.

Schooluitval en discriminatie

Wat de reden ook is, de gevolgen van een zwangerschap op jonge leeftijd zijn groot. Tienermoeders stoppen met school, omdat ze geld nodig hebben voor hun kind. Daarnaast krijgen ze te maken met families die niks meer met ze te maken willen hebben. De jonge moeders worden gediscrimineerd en door de buurt met de nek aangekeken.

Hulp van lokale organisatie

De lokale organisatie Desarrollo Integral del Adolescente komt voor deze jonge meiden op. Ze zetten zich in om tienerzwangerschappen te voorkomen, proberen geweld tegen meisjes tegen te gaan en helpen tienermoeders die op straat belanden om een toekomst op te bouwen.

Driejarig project 'Terug naar school'

Met Stichting Huize Buitenveldert is het project 'Terug naar school' opgezet. Samen met jou willen we dit project drie jaar lang steunen. Het project zelf loopt al een tijdje, waardoor we weten dat het werkt.

Opbouwen zelfvertrouwen

Het doel is om honderd tienermoeders terug naar school te brengen. Daarvoor worden informatiebijeenkomsten georganiseerd, worden tienermoeders persoonlijk benaderd en krijgen ze hulp bij inschrijving. In de schoolbanken krijgen ze individuele ondersteuning en waar nodig extra begeleiding. Met name ligt er een focus op opbouwen van zelfvertrouwen, studeergewoonten en stressmanagement.

Help je mee om deze tienermoeders goed onderwijs te geven, zodat ze daarna betere banen vinden en daardoor meer vrijheid krijgen om hun eigen toekomst vorm te geven?

Activiteitenkalender Protestantse Gemeente te Medemblik-Opperdoes

In onderstaande agenda vindt u de data gebundeld van kerkelijke activiteiten die plaatsvinden in de komende maanden:



- **elke woensdagmorgen, Open Kerk**, vanaf 10 uur, Bonfoyer Medemblik
- **vrijdag 1 mei, Samen aan Tafel**, 18.00 uur Bonfoyer Medemblik
- **maandag 4 mei**, creatieve morgen in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- **woensdag 6 mei, Gespreksgroep V & T, 'Twaalf buitengewone vrouwen'**
van 10.00 - 11.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- **woensdag 13 mei, moderamenvergadering**,
aanvang 13.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- **woensdag 13 mei, '50-dagen tijd'**,
van 14.30 - 16.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- **dinsdag 19 mei, seniorenmiddag** 15.00 uur in Het Wapen van Medemblik
- **woensdag 20 mei, ontmoetingsmiddag**
van 15.00 uur - 16.30 uur in d'Ouwe Pastorie
- **vrijdag 22 mei, 'Gewoën anskuive'**,
aanvang 17.15 uur, in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
van te voren aanmelden.
- **woensdag 27 mei, kerkenraadsvergadering**,
aanvang 19.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- **maandag 1 juni**, creatieve morgen in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes

Nieuwe Paaskaars

Op Stille zaterdag is door de diaken de nieuwe Paaskaars in de kerk in Opperdoes binnengebracht.

Op deze nieuwe Paaskaars staat een regenboog met een wereldbol. De regenboog symboliseert de brug tussen hemel en aarde, Gods verbond met de mensheid en zijn belofte om de aarde nooit meer te vernietigen met overstromingen. De regenboog is ook een symbool van hoop, vrede en troost. Het is letterlijk een lichtpuntje in donkere tijden. Het is ook een teken van een nieuw begin.

LICHT

Laat dit licht onverminderd schijnen,
morgen en alle dagen
in alles wat wij doen,
in heel ons leven.

Laat het zijn als de verrezen Christus,
de morgenster, die, eens verrezen,
nu nimmermeer zal ondergaan.



Openluchtkerkdienst op 1e Pinksterdag

Protestantse Gemeente te Medemblik - Opperdoes

WELKOM

WELKOM

Datum: zondag 24 mei 2026

Aanvang: 10.00 uur

Adres: Bij Andries Smit, Almereweg 24, Opperdoes/Medemblik

Iedereen is van harte welkom, van jong tot oud.

Er is kindernevendienst.

De dienst wordt muzikaal ondersteund door enkele leden van T.A.V.E.N.U.

Indien mogelijk graag een eigen stoel meennemen..

Bij slecht weer wordt de dienst binnen gehouden.

Na afloop is er gelegenheid om onder genot van een kop koffie/thee/limonade met wat (zelf gebakken) lekkers gezellig na te praten.



Oproep voor Thuisbakkers

Evenals voorgaande jaren willen wij weer een beroep op u doen om 'iets Lekkers' te bakken voor de traktatie bij de koffie of thee na de buitendienst op 1e Pinksterdag bij Andries Smit.

U kunt bij Anneke Boot opgeven of u en wat u wilt bakken.

Wilt u het a.u.b. voor 20 mei aan haar laten weten?

Copyright © 2015-2016 by Anneke Boot

Alvast bedankt!



In memoriam Jacob Mazereeuw

* Opperdoes, 28 augustus 1943

† Medemblik, 26 maart 2026

Jaap was de oudste van een stel van 8, voorbestemd om het tuindersbedrijf van zijn ouders over te nemen. Dat liep anders, niet zonder slag of stoot, zoals veel meer in zijn leven niet zonder slag of stoot ging. Ziekte, onbegrip van alles viel hem ten deel. Maar ook heel veel goeds zoals hij zei. Zijn Hilly, zijn beide zonen, en heel heel veel andere mensen waarmee hij zich verbond en zij met hem. Want hij was een man met een groot hart en veel interesses, een open hart ook voor mensen op zijn levensweg, in zijn buurt, in zijn werk, het laatst bij gebroeders Kool waar hij zeer op gesteld was, op alle plaatsen waar hij kwam, in Urk bij die geweldige zangbijeenkomsten, op zijn tochten met buurman Henk of anderen. En eigenlijk waar niet. En zo leefde hij zijn leven, volop. In Opperdoes en in Medemblik. Met lichamelijke beperkingen die gaandeweg toenamen, maar waar hij zich niet door liet beperken, tot het op het laatst niet meer ging.

Naast dat Jaap een zeer zorgzame man was, en bleef tot op het laatst, was Jaap een man van woorden, van woordgrappen, van hele verhalen, en van een enkele trefzekere zin waarmee hij iets, of jou, goed op je plaats kon zetten.

Een man met een grote interesse, in hoe dingen in elkaar zaten maar misschien nog wel meer naar hoe mensen in elkaar zaten. Hij had een scherp oog, en een milde blik, meestal.

Hij genoot van onverwachte dingen, ontmoetingen, reizen maar ook van de - op het oog - kleine dagelijkse dingen. Hij was een dankbaar mens en vond dingen niet snel maar gewoon vanzelfsprekend.

Een berichtje of een bezoekje; wat was hij daar blij mee. En wat hebt u hem met elkaar daar veel plezier mee gedaan. Twintig jaar lang en geen dag bijna zonder contact, hij vond het heel bijzonder.

Een markant mens, niet alleen om zijn snor maar zeker ook om zijn aard en wezen. Hij wordt gemist en met dankbaarheid en liefde herdacht.

Gehandicapt, maar niet gebroken,
beperkt maar niet vergeten.
En zie, Hij maakt alles nieuw.
In elke ziel schuilt kracht,
elke beperking is een verhaal van hoop.
Niet wat je mist, maar wat je bent,
dat maakt je waardevol.

In memoriam Cees Kroon

* Ruwiel, 8 januari 1944

† Hoorn, 9 april 2026

Cees werd geboren in een groot gezin van 9 kinderen, een warm en open gezin. Toen hij in zijn jonge jaren als bij toeval Corry tegen het lijf liep omdat ze bij hetzelfde gezin verschillend werk deden, wist hij meteen dat deze vrouw de zijne moest worden, hij wedde er zelfs om met zijn broer dat hem dat zou lukken. Ze trouwden en namen een winkel over, een buurtwinkel van melk en kaas en allerhande zaken.

Het was hard werken, zeker ook omdat ze toen er kinderen kwamen, een woning vonden wat verder weg, in Midwoud.

De winkel was hun lust en hun leven en was voor velen een vast punt in de buurt. Samen waren ze, Corry en Cees, elk met hun eigen stijl van doen en in de omgang met de klanten, Cees heel vaak met een grap.

Hij had een heel goed geheugen voor wat er met de klanten gebeurde en hoe hun situatie was.

Soms was hij naast winkelier ook sociaal werker, hij had een goed oog voor mensen en een groot hart. Een zorgzaam en om anderen bezorgd mens. Het feit dat hij twee keer een overval meemaakte betekende niet dat hij niet met heel veel plezier zijn werk bleef doen.

Ze waren geliefd en dat uitte zich bijvoorbeeld in het fotoboek dat de buurt maakte voor hen bij het afscheid van de winkel. Tot op de dag van vandaag hebben ze contact met mensen van toen.

In de kerk was hij vast onderdeel aan de mannentafel, zonder hem was het niet hetzelfde. Waar Cees was werd de sfeer anders. Maar niet alleen om die tafel kwam hij naar de kerk, ook om zijn geloof. God was voor hem nooit meer een vraag nadat hij op een wonderbaarlijke manier het leven had behouden bij een ernstig auto-ongeluk.

Cees hield van spelletjes, zeker ook als opa, dammen en dobbelen. En van voorlezen. Van samen op vakantie gaan, twee weken, maar dan ook echt. Vooral hield hij van zijn Corry, ze waren onafscheidelijk, niets voor haar was hem teveel.

Zij, maar wie niet, zal Cees missen, een geliefd mens.

Wij gedenken hem in liefde en met groot respect.

'Gewoôn anskuive'

De volgende 'Gewoôn anskuive' is op **vrijdag 22 mei**.

Gezellig met elkaar aan tafel: iedereen is welkom!

Wat we eten is nog een verrassing!

De maaltijd wordt bereid door Dinie Wagenaar, Anita Joosten en Trienke Dijkstra.

De zaal is open om 17.15 uur en het kost nog steeds € 6,00.

Gastvrouwen zijn Trienke Dijkstra en Marian Meurs.

Aanmelden en afbericht uiterlijk dinsdag 19 mei bij Trienke Dijkstra.



Ontmoetingsmiddag

We willen op **woensdag 20 mei** bij elkaar komen, voor de gezelligheid, een spelletje en om even bij te praten en we drinken een kopje koffie of thee.

Komt u ook?

Iedereen is welkom in d'Ouwe Pastorie, Noorderpad 21 van **15.00 -16.30 uur**.

Mocht het vervoer een probleem zijn dan kunt u contact opnemen met Anneke Boot



Kindernevendiensten

In mei hopen we twee keer een nevendienst te geven.

En wel op:

10 en 24 mei

24 Mei is het Pinksteren en dan zijn we weer, zoals al vele jaren, bij meneer Andries Smit aan de Almereweg.

We hopen ook daar weer een mooie nevendienst te hebben.

Tot ziens op de nevendiensten!



Tieneke, Eva en David

Kerkelijke mutaties

Kerkelijke mutaties tot 12-04-2026

Overgeschreven:

- fam. Zijlstra, De Plaat 1, Opperdoes naar nieuwe gemeente.

Overleden:

- Op 26 Maart 2026 dhr. J. Mazereeuw,

- Op 9 April 2026 dhr. C. Kroon,

Verjaardagen 75 jaar en ouder

4-5-2026 mevr. A.A. Meurs-Bakker, Rustenburgweg 16, 1674,MN Opperdoes.

15-5-2026 dhr. D.J. Kee, 't Landje 52, 1674 PV Opperdoes.

18-5-2026 dhr. J. Wieggersma, Oosteinde 40, 1674 NC Opperdoes.

19-5-2026 mevr. C. Burrei-Jongbloed, De Waid 83 2, 1674 MJ Opperdoes.

26-5-2026 dhr. A. Smit, Almereweg 24, 1671 ND Medemblik.

30-5-2026 mevr. E. Bos-Nauta, Hoge Werf 8, 1674 PJ Opperdoes.

1-6-2026 dhr. J.A.P. van Splunter, De Oude Stiek 3, 1674 MD Opperdoes



Dit was mijn laatste mutatie vermelding in 'Het Spoor' en voor de protestantse gemeente Opperdoes.

Vanaf nu kunt u voor de ledenadministratie terecht bij Johan Bouma.

Telefoon: 06-37225475

Email: johanbouma@hetnet.nl

Nogmaals bedankt en tot ziens, Fred Zijlstra

Schoonmaakrooster

6 april t/m 16 mei 2026

Mevr. A. Bakker	Zuiderpad 13	Opperdoes	0227-545358
Mevr. G. Bos	Wagenpad 25	Wieringerwerf	0227-547262
Mevr. L. Zwier	Hogewerf 71	Opperdoes	0227-541408
Dhr. S Zwier	Hogewerf 71	Opperdoes	0227-541408



18 mei t/m 27 juli 2026

Dhr. J. Zwaan	Hoge -Weis 5	Opperdoes	0227-724175
Dhr. P. Brouwer	Julianastraat 15	Opperdoes	0227-543800
Dhr K. Zijlstra	Westersingel 52	Medemblik	06-53649868

Nog een dame beschikbaar??

'Twaalf buitengewone vrouwen'- John MacArthur

Op woensdag 6 mei willen we kijken naar de Moabitische vrouw Ruth.

Wie was zij en wat kunnen we van haar leren?

Het bijbelboek Ruth bestaat maar uit 85 verzen, maar er staan zoveel mooie pareltjes in waar we over na willen denken!

Datum : woensdag 6 mei

Tijd : 10.00 – 11.30 uur

Locatie : consistorie

Arie Hoosbeek V&T (a.hoosbeek@quicknet.nl 06 295303747)



Nacht van Gebed Open Doors

Open Doors is een organisatie die zich wereldwijd inzet voor vervolgte christenen. Dit doen ze onder andere door hen te voorzien van de nodige materialen om het vol te kunnen houden in een vijandige omgeving.

Door vervolging hebben vele gelovigen trauma's opgelopen. Ook hierin wil Open Doors voorzien om hen te ondersteunen of het zoeken naar veiligere locaties om te overleven.

In het 'Open Doors magazine', die ongeveer 6 keer per jaar uitkomt, wordt informatie verstrekt wat de vervolgte gelovigen ondervinden en waar ze behoefte aan hebben. Een veel genoemd punt is 'Bid voor ons! Dat we het vol mogen blijven houden!'

Eén keer per jaar wordt de Nacht van Gebed georganiseerd.

Vanuit Opperdoes willen we dit ook organiseren in samenwerking met de Christelijk Gereformeerde Kerk in Opperdoes.

We hopen ook een spreker te kunnen uitnodigen die meer kan vertellen over het werk van Open Doors. Sommige sprekers hebben reizen gemaakt om vervolgte christenen te spreken en te bemoedigen.

Op het moment van schrijven is nog niet bekend of er ook een spreker gaat komen. Hopelijk is er in het nummer van Het Spoor voor juni meer bekend!

Datum : vrijdag 5 juni

Tijd : 20.00 – 00.00 uur

Locatie : Jeugdgebouw 'De Lichtboei',

Noorderpad 51a, Opperdoes

Arie Hoosbeek (a.hoosbeek@quicknet.nl
06 295303747)



Actie voor Oekraïne

Beste mensen,

De(warme) spullen die via Andijk naar Oekraïne worden gestuurd worden daar heel dankbaar verspreid naar Frontsoldaten en mensen die zeker behoefte aan warme spullen en verbandmiddelen of incomateriaal hebben. Het steunt de mensen enorm dat er hulp komt en dat er aan ze gedacht wordt.

Kort geleden heb ik, nu warme kleding minder nodig is, een oproep gedaan voor hygiënische middelen. Het is overweldigend wat er nu al is gebracht en op Eerste Paasdag in de kerk is afgegeven.

Het is geweldig! Bedankt!

Bernadet Groen.



De Statenbijbel weer in Medemblik, 5 april, dankwoord J. Smit

Allereerst wil ik u, mevrouw Engels en uw familie, namens de Protestantse Gemeente te Medemblik bedanken voor de schenking van deze Statenbijbel met op de band het wapen van Medemblik en het jaartal 1785. In uw brief van 8 september 2025 haalde u herinneringen op aan de jaren 1946- 1955 dat uw vader hier in Medemblik predikant was. Mooie herinneringen, maar ook verdrietige. U vertelde ook dat uw vader op de motor stapte met achterop het koffertje met de toga erin om uit preken te gaan, onder andere naar Opperdoes. Een soortgelijk verhaal hoorde ik van ds. Tromp die kort na de oorlog in Alkmaar stond en op diverse zondagen op zijn brommer omliggende plaatsen aandeed om daar het evangelie te verkondigen. In het Liedboek staat onder nummer 802 een prachtig lied geschreven door Jan Wit. Dat begint met: 'Door de Wereld gaat een Woord en het drijft de mensen voort' en het gaat verder met: 'Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat ik u wijs'. Predikanten verlaten na een aantal jaren hun standplaats en gaan met het Woord de wereld door. Zo is ook uw vader na zijn tijd in Medemblik weer verder het land in getrokken. Deze Statenbijbel ging met hem mee. Lied 802 zegt ook: 'Breng ons saam met uw ontheemden naar het nieuw Jeruzalem'. Medemblik met de Bonifaciuskerk en daarin het door u geroemde Pieter Backer Orgel is wel niet het nieuwe Jeruzalem, toch is deze Bijbel na 71 jaar niet meer ontheemd, maar weer thuisgekomen.

Jan Smit, voorzitter kerkenraad.

vervolg 'De Statenbijbel terug', twee reacties via de mail

Beste meneer Smit,

Dank voor het zenden van de tekst van uw toespraak bij de teruggave van de Statenbijbel van uw Gemeente die mijn vader ontving. Ik zal dit zeker bewaren.

Het was voor Aernout en mij ook een bijzondere beleving. Voor mij een terugkeer in de vroege jaren van mijn leven: Zitten in de bank waar we als gezin altijd zaten met uitzicht



op onze vader op de preekstoel. Met name de lichtheid en de warmte van de dienst en de gevoelde saamhorigheid binnen uw gemeente, met een predikant die een ons goed doende lichtheid uitdroeg, maakte indruk. De extra inzet van de organist en een groep koperblazers, Pasen werd zo een feestdag. We reden dan ook door de harde wind met een goed gevoel de Kop van Noord Holland uit terug naar Bussum. De ontmoeting met nazaten van families met wie mijn ouders contact hadden tijdens de koffie, haalde veel van 'vroeger' weer naar de opervlakte. Een klasgenootje van mijn zusje, een man wiens ouders door mijn vader in het huwelijk waren verbonden, een vrouw wier vader op de boerderij werkzaam was waar mijn broertje verongelukte, de 'kinderen' de Greeuw en Beek en Vaandrager, families wier namen in ons huis, ook eenmaal in Nijverdalen, van tijd tot tijd vielen. We voelden ons welkom in uw gemeente. Dank voor het realiseren van dit alles.

Ook mijn zusje Betty werd zeer geraakt tijdens het meeluisteren van de dienst. Mijn wandelen op zaterdag door uw mooie stadje maakte alles nog mooier. Ook al was ik zes jaar toen we verhuisden, ik bleek toch nog vele herinneringen aan locaties te hebben bewaard. Dank voor het met zoveel inzet en eer mogelijk maken van de teruggave van de Medemblicker Statenbijbel van mijn vader. De oude Bijbel is nu weer 'thuis'. Hij had bij ons thuis een goede plek, maar deze is beter en dat hopelijk nog voor vele jaren.

Het ga u en uw gemeente goed.

Met vriendelijke groet aan u allen, Cobi Engels-van der Neut.

Beste mevrouw Alma de Greeuw,

Zelf was ik niet aanwezig in de dienst, maar ik kon gelukkig wel als luisteraar de dienst volgen. Met grote aandacht én ontroering heb ik geluisterd. Natuurlijk vanwege de overhandiging van de Statenbijbel, een indrukwekkend gebeuren, maar er was veel meer dat mij persoonlijk diep raakte. Het was ook de persoon van de voorganger ds. Kwakkel. Met zijn doordachte preek, met zijn rustige stem, voordracht en taalgebruik, met de rust en de troost die ervan uitgingen. Ik werd erdoor ontroerd. Misschien ook omdat we als gezin met veel verdriet Medemblick in 1955 verlieten. Ik was toen 10 jaar oud.

Er bleef contact tussen mijn ouders en de ouders van uw man, Arnold. Zelf kwam ik als kind toen ook vaak mee naar Medemblick. Ik heb wel herinneringen aan de bezoeken en aan het huis aan het Geldelozepad.

Ik wens u van harte sterkte en wijsheid toe bij uw taak in de kleine gemeente.

Een hartelijke groet, Betty van der Kooij - van der Neut, Warmond.

Ingezonden verslag over de Veertigdagentijd 2026

Even stilstaan op weg naar Pasen.

In de BonFoyer Bonifaciuskerk zitten er op de woensdagen v.a. 10.00 uur wel zo'n 20 personen gezellig aan de koffie! Vijf woensdagen voor de Pasen is er besloten om na het koffiedrinken een korte viering met gebed en zang te houden, dit in plaats van de Vesper in de avond. Uiteindelijk zitten er dan wel 25 à 30 personen rond de tafel. Om 11.30 uur wordt de Paaskaars aangestoken. We gaan onder begeleiding van pianospel van Arnold samen zingen: 'In de veelheid van geluiden.' Daarna verder: 'n gebed, stilte, weer zingen dan enkele mooie woorden ter bezinning! Na bezinning zingen we ons lievelingslied (of spreek ik dan voor mezelf?) 'Een mens te zijn op aarde'. Na deze bijzondere dienst is er een sobere maaltijd. Eerst zingen we: 'Voor ieder van ons een plaats aan de tafel'. Vijf weken lang had je de keus tussen twee soepen, stokbrood en kruidenboter werden er op tafel gezet. Complimenten voor de voorproever Jaap en kokkinnen: Heilke, Alma, Nelli en de opscheppers: Simone en Mieke. Lieve initiatiefnemers, bedankt voor uw inzet. Het waren vijf inspirerende, warme bijeenkomsten. Hoop volgend jaar weer!?

Komt dan allen, want het is heus de moeite waard!

Hanny Arends.

Pasen



Het was een mooie ochtend. Iedereen moest vroeg uit de veren in verband met de zomertijd. De tafels waren feestelijk gedekt. Er was heel veel werk van gemaakt: zelfgemaakte eierdopjes en zelfs de boterkuipjes waren versierd ook met prachtige paaskransen. We werden ontvangen met koffie, thee, lekkere tulband en veel soorten brood en zelfs warme eitjes. Het was een hartelijk

welkom (voor lichaam en geest). De tafels stonden in een leuke opstelling in de noordbeuk. Dat gaf een saamhorig gevoel. Zo leer je weer meer mensen kennen. De sfeer is altijd bijzonder in de Bonifacius. Het was heel goed, we genoten van de rijke maaltijd. Een inspirerende start van Pasen. We gingen gesterkt naar de kerkdienst.



Dicky Poot.

Ingezonden: 'Wees niet bang'

De muzikale lezing over de Bijbel door Bas Ragas.

Bas vertelt de mooiste Bijbelverhalen, zingt en stelt vragen. "Is het waar dat: Wees niet bang" 365x voorkomt in de Bijbel? "Kon Jezus over water lopen?" en "Waarom is de Bijbel een toverboek?"

Hij komt letterlijk en figuurlijk dicht bij het publiek, gewapend met de Bijbel, een piano en een flinke dosis positief tegengif. Of je nou een beginner bent, een doorgewinterde gelovige, of gewoon iemand die 'eens wil kijken waar die ophef allemaal over gaat' – deze avond is voor jou.

Bonifaciuskerk, Kerkplein 9C, 1671 CR Medemblik.
Zaterdag 30 mei 2026, zaal open 19.30 uur,
aanvang : 20.00 uur, einde : 22.30 uur. Entree : €15,00.
Kaarten via <https://bonifaciusmedemblik.nl> of aan de kassa.

Na het succes van zijn theatervoorstelling 'In Gods naam', het tv-programma 'Bibelen met Sterren' en zijn bestseller 'Jezus, waarom?' trekt Bas Ragas opnieuw het land in. In deze muzikale lezing vertelt hij de mooiste Bijbelverhalen, zingt hij en stelt hij vragen waar je misschien nooit over nadacht. Staat 'Wees niet bang' echt 365 keer in de Bijbel? Kon Jezus over water lopen? En waarom noemt Ragas de Bijbel een toverboek?

Bereid je voor op een avond vol Bijbelse verhalen, herkenning, humor en een vleugje ongemak!



Uit de gemeente

Verhuisd:

dhr. P.C. Schenk van Vlietsingel 20 naar Waterborg 245, 1671 NM Medemblik

Verjaardagen mei:

01-05 mw. J.M. Noor-van der Bijl, Breek 7, 1671 GE Medemblik.

03-05 mw. J.P.M. van de Wetering-van der Kevie, Koningshof 13a, 671 AM Medemblik.

09-05 mw. A.M. Koster-Koelen, Sint Maartenshof 5, 1671 CP Medemblik.

09-05 mw. E.A. Smit-Wiersma, De Gouw 24, 1693 DC Wervershoof.

10-05 dhr. L.M. Smit, De Gouw 24, 1693 DC Wervershoof.

12-05 dhr. G. Bon, Droge Wijmersweg 5/110, 1693 HP Wervershoof.

22-05 dhr. P.C. Schenk, Waterborg 245, 1671 NM Medemblik.

31-05 dhr. W.F.H. Breton, Waterborg 169, 1671 NM Medemblik.

Oplossing vorige puzzel



O	P	S	T	A	A	N	A	F			
P		K	O	U	D		P	R	I	O	R
H	I		P	R	E	D	I	K	E	R	
A	V	E		E	R	E	N		D	U	W
N	E	T	T	O		D	O	R	E	M	I
D	R	S		O	R	A	T	O	R	E	T
E			P	L	O	T		N	E	T	
N	O	V	A		L	O	C	A	T	I	E
D	R	A	A	D			E	L	A	N	D
R	E	T	S	I	N	A		D	O	D	O
A	L		D		A	L	Z	O			N
G		G	A	U	W	T	E		L	I	D
E	L	E	G	I	E		T	H	E	B	E
N	A	M		T	R	A	M		K	A	R
	K	A	R	E	K	I	E	T		N	D
T	E	K	E	N		R	E	N	O		A
	N		K		G	E	L	O	V	I	G

Horizontaal

1 Verjaardag van de kerk 10 Aziat 11 Dof 13 Deelstaat van India 14 Koeienvoedsel 15 Guitig 17 Prins (1926-2002) 19 Nieuwemaan (afk.) 20 Hoeveelheid verf 22 Deel van een trouwjurk 24 Duizend kilogram 25 Zwijgzaam 26 Godgeleerdheid 28 Betrekkingen met de buitenwereld (Eng. afk.) 29 Jongen 30 Turkse sterkedrank 32 Boom uit de berkenfamilie 35 Springstof (afk.) 36 Wat 38 Zachte omkleiding van een vrucht 41 Muzieknoot 42 Conformist 44 Naambezoedeling 45 Ongebonden 46 Voornaamwoordelijk bijwoord 47 Insect 48 Postscriptum (afk.) 49 Periodieke opbrengst 51 Richtsnoer 53 Diereneten 55 Ribonucleic acid (afk.) 57 Verenigde Arabische Emiraten (afk.) 58 Schulderkenning (Lat.) (3,5) 61 Bischoppelijk.

Verticaal

1 Religieuze liedvorm 2 Nomen nescio (afk.) 3 Wig 4 Figuur uit 'Star Trek' 5 Schoolvak 6 Oude lengtemaat 7 Gewoon 8 Gemeente in Noord-Brabant 9 Amerikaanse geheime dienst 11 Verering van één god 12 Waterbeweging 16 Levende kopie 18 Witte mousserende wijn uit Italië 21 Ingevoegd stuk 23 Protestantse stroming waarvan het gedachtegoed te vinden is onder de bevindelijk gereformeerden 24 Woorden van een liedje 25 Politieke partij (afk.) 27 Onder andere (afk.) 28 Grootste protestantse kerkgenootschap in Nederland (afk.) 31 Bovenste halswervel die het hoofd draagt 33 Gesteente (schiefer) 34 Ontspannen, relaxed (jongerentaal) 37 Japanse krijger 38 Sergeant (afk.) 39 Centiliter (afk.) 40 Byzantijnse voorstelling van Christus 43 Ontkenning 44 Lijn 47 Tweede grootste gemeente van Limburg qua inwonertal 48 Pronk, luister 50 Kneep 52 Onder voorbehoud (afk.) 54 Persoon van rang en stand 56 Toepassing 59 Symbool voor cesium 60 Groep voor alcoholisten (afk.).





Protestantse Kerk

