

Het Spoor



Protestantse Gemeente te Medemblik-Opperdoes



november 2025

Het Spoor
Protestantse Gemeente te Medemblik - Opperdoes
jaargang 2 nr. 3 november 2025

Van de redactie:

Natuurlijk heeft u het al gemerkt aan het weer, het korter worden van de dagen en gezien aan de veranderende natuur: Het is herfst! Dat is ook duidelijk te zien aan de foto op de cover en andere foto's in deze editie. Bij herfst horen ook Dankdag voor gewas en arbeid, gedachteniszondag en Advent. Ook dat komt u tegen in deze editie van Het Spoor.



Dankdag

De goede vruchten van het land
bepalen ons bij het wonder
van het kleine begin,
zaad in de aarde gezaaid
onzichtbaar op de winterdag
maar groeiend
zoveel opgebracht
in zegenrijke oogst.
Niet enkel mensenhanden
brachten dit bijeen
het wonder van wat leven doet
kent God alleen.

Jeanette van Osselen

Voor het volgend nummer kunt u
kopij insturen t/m maandag
maandag 17 november
(maar liever eerder).

Inleveren via de mailadressen:
hetspoor@pgopperdoes.nl
of
hetspoor@
bonifaciuskerkmedemblik.nl

**Het volgend blad verschijnt rond
3 december.**

In die editie komen ook de verdere
inleverdata voor 2026

In het licht van de Levensboom

We bevinden ons midden in de herfst. Je kunt het voelen, ruiken en zien in de natuur. De geur in de lucht verandert, het licht krijgt een andere tint. De bladeren beginnen te kleuren en dwarrelen naar beneden als de wind opsteekt. Spinnen maken hun prachtigste web. De akkers worden weer kaal en de natuur maakt zich op voor de winter. Bomen nemen daarin een bijzondere plaats in. Ze zuiveren de lucht, geven ons zuurstof en hun wortels houden de aarde vast. Ze geven stevigheid — letterlijk en figuurlijk. En bomen kunnen beeldbepalend zijn voor een plek, zoals de grote, oude bomen bij de dorpskerk van Opperdoes. Al van ver zijn ze zichtbaar, als een herkenningspunt in het landschap.

Ook in de Bijbel spelen bomen een betekenisvolle rol: In Genesis lezen we over de bomen in het paradijs, de boom van kennis van goed en kwaad en de levensboom, in Openbaring wordt de levensboom ook vermeld, en vele andere soorten bomen komen in de bijbel voor, zoals de vijgenboom of de olijfbom. Bomen worden vaak gezien als symbool van kracht, leven en hoop. Ze zijn ook beeld van verbondenheid, zoals in een stamboom waarin generaties met elkaar verbonden zijn — van ouders en kinderen tot verre voorouders.



November is traditioneel een maand van herdenken, herinneren en danken. Op zondag 23 november staan we stil bij de mensen die ons dit jaar zijn overleden. Daarmee sluiten we het kerkelijk jaar af. De zondag daarna beginnen we met een nieuw kerkelijk jaar met de start van de Advent, een tijd van verwachting, van hoop op nieuw leven.

Op 5 november vieren we ook de dankdag voor gewas en arbeid. Een moment van dankbaarheid voor alles wat het afgelopen seizoen ons heeft gebracht — en een moment om stil te staan bij het werk van onze handen.

Twee bijzondere diensten dus, waarin we gedenken en danken, maar vooral samen getuigen van ons geloof in Jezus Christus.

En zo gaan we langzaam de wintertijd in: de natuur komt tot rust, maar bereidt zich intussen voor op nieuw leven.

Namens Alma, Arnold, Gretha, en Jan Pieter wens ik u een gezegend en inspirerend najaar toe. Anneke Boot

Bomen

In herfstlicht staan de bomen stil,
hun takken dragen 't zwijgend beeld,
van tijd die komt, van tijd die was,
van leven dat zich heeft gedeeld.



Een blad dat valt is niet verloren,
het dwarrelt zacht, wordt één met grond,
en draagt het heimelijk begin,
van wat opnieuw tot leven komt.

Zo mogen wij ook stil vertrouwen,
dat wat ons dierbaar is geweest,
verweven blijft met wie wij zijn,
met hulp van Gods kracht en geest.

Kerkdiensten Opperdoes
Noorderpad 21
Aanvang 10.00 uur



- Zondag 2 november** voorganger: dhr. B. v.d. Bent uit Schagen
1e collecte: KIA najaarszending China
2e collecte: Kerk
- Woensdag 5 november** voorganger: ds. G. Kwakkel
Dankstond voor gewas en arbeid,
aanvang 19.30 uur
collecte: Kerk
- Zondag 9 november** voorganger: ds. M. Camarasa uit Venhuizen
1e collecte: KIA werelddiaconaat Zuid-Afrika
2e collecte: Kerk
- Zondag 16 november** voorganger: ds. M. Braamse uit Alkmaar
1e collecte: eigen kas diaconie
2e collecte: Kerk
- Zondag 23 november** voorganger: ds. G. Kwakkel
Eeuwigheidszondag
1e collecte: Hospice Dignitas Hoorn
2e collecte: Kerk
- Zondag 30 november** voorganger: ds. G. Kwakkel
Eerste Advent, Gez. dienst in Medemblik
1e collecte: KIA zending Rwanda
2e collecte: Kerk
- Zondag 7 december** voorganger: ds. G. Kwakkel
Tweede Advent, Gez. dienst in Opperdoes
1e collecte: KIA werelddiaconaat Libanon
2e collecte: Kerk
- Koster**
november Sj. v.d. Male,
december K. Smit,

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de website:
www.pgopperdoes.nl
www.kerkdienstgemist.nl>Noord-Holland>Opperdoes

**Kerkdiensten in de
Bonifaciuskerk
aanvang: 10.00 uur.**



- zondag 2 november** voorganger: dhr. E. Wubbema uit Medemblik.
collectes:
(1e collecte voor diaconie / 2e voor de kerk)
Kerk In Actie Werelddiaconaat China / Kerk.
koster: J. Kool.
- zondag 9 november** voorganger: pastor T. Heijboer uit Hoorn.
Kerk in Actie Werelddiaconaat Z.-Afrika / Kerk.
koster: B. Hoekstra.
- zondag 16 november** voorganger: ds. A. Reitsma uit Leersum
Eigen diaconaat / Kerk.
koster: J. Kool.
- zondag 23 november** voorganger: pastor T. Heijboer uit Hoorn.
Gedachteniszondag.
Hospice Dignitas Hoorn / Kerk.
koster: N. Buijze.
- zondag 30 november** voorganger: ds. G. Kwakkel.
Kerk in Actie Zending Rwanda / Kerk.
1e Advent. Gezamenlijke dienst in Medemblik.
koster: J. Kool.
- zondag 7 december** voorganger: ds. G. Kwakkel.
2e Advent. Gezamenlijke dienst in Opperdoes.
Kerk in Actie Werelddiaconaat Libanon / Kerk.

**De kerkdiensten in de Bonifaciuskerk zijn ook te beluisteren via de websites:
www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
www.kerkdienstgemist.nl > Noord-Holland > Medemblik**

PARADIJSVOGELS

Misschien hebt u wel eens een kwakkel gezien. De vogel bedoel ik dan. Het is een wat onooglijk beestje, bruin met zwart en niet veel kleur te bekennen. En het is wel een vogel, officieel, maar vliegen... volgens een bekend verhaal valt ie maar zo uit de lucht, een stuntel dat is het. En zingen? Ach laten we het daar maar niet over hebben met die kwakkel...

Nee dan de paradijsvogel. Dat is een vogel met allure. In allerlei prachtige kleuren en niet maar zo een verenpak heeft die paradijsvogel, maar sluiers, capes, waaiers nog mooier dan je kan verzinnen. En zingen dat die paradijsvogel kan, geweldig. En er zijn van deze koninklijke vogel 45 soorten bekend. Van de kwakkel worden op Wikipedia geen soorten genoemd, alleen dat er vlees- en legvarianten zijn en daarmee houdt het op.



U begrijpt dat ik liever paradijsvogel geheten zou hebben dan kwakkel. Maar ja, zo is het nu eenmaal niet gegaan. En een naam verander je niet zo makkelijk. Een emailadres daarentegen wel. En daarom zag ik mijn kans schoon nu. I.p.v. iets met kwakkel is het daarom geworden 25.paradijsvogels@proton.me

25 omdat dat ons huisnummer is (en ik vond het wat indrukwekkender dan 2 (Hanny en ik)), en paradijsvogels, afijn dat begrijpt u nu. Ook al omdat we ons vooral paradijsvogels voelen, of met een ander woord 'geluksvogels', met werkelijk bijzondere eerste contacten met de beroepingscommissie, met een beroep op onze trouwdag en met een prachtige verbintenisdienst, een heel warm en enthousiast welkom!

We wonen ook naar onze zin in een woning die past, en voelen ons met dat alles zo zeer geluks- en dus paradijsvogels dat we zelfs zo'n naambordje bij onze voordeur hebben hangen nu. In blauw en oranje, beetje paradijsvogelachtig moet u maar denken. In elk geval weet u waar u dan welkom bent, aan de Wilgenlaan, in Middenmeer. En hoe u ons kunt bereiken via de mail.

De eerste mensen zijn hier op bezoek geweest inmiddels, ook vanwege mijn zweepslag, op school in Opperdoes mocht ik bijbels uitdelen met mijn christelijk gereformeerde collega, het preekrooster is ingevuld samen met de beide preekregelaarsters, het ziekenhuis in Hoorn weet ik inmiddels te vinden, en de eerste begrafenis was er al snel. Ik ben de eerste (en hopelijk laatste) keer mijn preek vergeten mee te nemen, de eerste avondmaalsdienst is geweest in Medemblik. Met Hanny samen ook zijn de eerste bezoeken gebracht en dat worden er hopelijk snel veel meer. Laten we zeggen: tot ziens, in de kerk, of bij u thuis, of bij ons.

Met hartelijke groet, ook van Hanny, Gert Kwakkel

De toga van Hanny Langebeeke

In de bevestigingsdienst van mijn man vroegen mensen die de dienst bijwoonden naar de blauwe toga en de afbeelding daarop die ik in deze diensten droeg. Na vele jaren predikantschap was het wel nodig in 2012 een nieuwe toga aan te schaffen die paste bij mijn gesteldheid als 'dominee met multiple sclerosis'. Want een toga met bijpassende stola's was niet echt handig meer. Daarom kon ik maar het beste op zoek naar een ander model én naar een symbool waarin alle kerkelijke kleuren en alle feesten van het kerkelijk jaar zijn opgenomen.

Blauw als kleur van de toga zelf vond ik altijd al een mooiere en passender kleur dan wit, grijs of zwart omdat het mij doet denken aan de hemel.

De traditionele kleuren die een plaats moesten krijgen in het symbool waar ik naar op zoek ging voor óp de toga zijn:

Het wit/goud voor Kerst en Epifanie, Pasen en de zeven zondagen daarna en Trinitatis. Kleur van het nieuwe begin, van het feest van het Koninkrijk van God. Het paars voor advent en de zondagen van de veertigdagentijd. Kleur van inkeer en voorbereiding.

Het rood voor Goede vrijdag, Tweede Kerstdag en Pinksteren. Kleur van de liefde van God voor de mensen, van het martelaarschap en van (het vuur van) de Heilige Geest.

Het groen voor de tijd tussen de feesten en de zomer- en de herfsttijd, kleur van de hoop en duur en de voortgaande tijd.

Na enige tijd speuren stuitte ik op de vogel Phoenix. De Phoenix bleek een oud symbool voor Jezus Christus te zijn. De Phoenix blijkt bij uitstek geschikt omdat deze mythologische vogel niet alleen in vele culturen een rol speelt, maar ook veren in alle kleuren heeft. De vogel heeft ook vele betekenissen voor het geloofsleven van een christen.

Een beschrijving van de Phoenix vinden we in de oudheid bij de Griekse geschiedschrijver Herodotus en de Romeinse dichter Ovidius. Zij weten van horen zeggen van de Phoenix, hebben hem beide nooit gezien. De vogel komt volgens hen maar zelden in de bewoonde wereld en houdt zich op in een tempel in de Egyptische stad Heliopolis, wat letterlijk 'stad van de zon' betekent. Hij heeft een levenscyclus van 500 jaar. Hij leeft op een nest van geurige kruiden en de as en resten van zijn voorouders in de tempel of de top van een eik of palmboom. De Phoenix sterft niet zoals andere vogels maar op de bewuste dag verbranden zowel de vogel, als de kruiden, als het nest door de hitte van de zon.

De geur van de kruiden neemt de ziel van de oude Phoenix mee. Het lichaam verbrandt en er verschijnt een kleine feniks. Hierin neemt de oude ziel weer plaats om weer 500 jaar te leven. In het nest blijft in de ene legende een ei achter, in de andere een jonge Phoenix. Een volgende 500 jaar met een nieuwe of herboren Phoenix voltrekt zich vervolgens.

De Phoenix wordt dan weer omschreven als moeder, dan als vader. Soms lijkt hij op een pauw, soms lijkt zij op een adelaar. De vogel wordt als vredelievend beschreven maar men moet hem niet tergen. Afbeeldingen van de vogel zijn bijvoorbeeld te vinden in Bestaria, een middeleeuwse dierenencyclopedie uit Aberdeen uit de 12de eeuw.

De Phoenix komt voor in verhalen van volken in het oosten: van Iran tot India en in het noorden: de vogel behoort tot Finse volksverhalen en Russische folklore. Ook in het Verre Oosten, China en Japan, Korea en Vietnam kent men deze onsterfelijke vogel. Maar ook veel dichterbij: in de mythen van de Hongaren en de Turken.

De inwoners van het land Egypte kenden de Phoenix als een grijsachtige reiger verbonden met de seizoenen en het water van de Nijl. De Kopten, de Egyptische christenen, zagen in deze vogel een symbool voor Jezus Christus' dood en verrijzenis.

Kerkvaders en Middeleeuwse theologen vonden deze symboliek zeer aansprekend omdat het hen de mogelijkheid bood om de onsterfelijkheid van Jezus Christus te omschrijven en in het verlengde daarvan de onsterfelijkheid van de menselijke ziel. Wie immers deel heeft aan het lijden van Jezus Christus zal ook deelhebben aan zijn opstanding. Paulus schrijft daarover in de brief aan de gemeente in Rome.

Er is een gedicht bewaard gebleven in het oud Engels uit de 9de eeuw waarin ook de vergelijking van de Phoenix met Jezus Christus en de christen wordt gemaakt.

De reformator Luther noemt de Phoenix in enkele van zijn commentaren, onder andere in die op de Psalmen.

In latere eeuwen werd het symbool van de Phoenix in de betekenis van de 'wederopstanding' ook gekozen voor seculiere doelen als onderscheidingen of opmunten of de naam van een staat (VS).

In deze tijd heeft J.C. Rowling in haar verhalenserie over Harry Potter een genootschap van ingewijden de naam 'Orde van de Phoenix' gegeven.

Hij is ook de begeleidende vogel van Perkamentus, een soort Christusfiguur. Ook de Phoenix zelf heeft in haar boeken een soort Christusrol. Ook veel gewonere dingen als een boom of bier hebben de naam of het logo van de Phoenix. Ook een afbeelding op een kerkplein of uithangbord van een restaurant kan men zomaar ergens tegenkomen. Of in een gedicht zoals het onderstaande van Hendrik Marsman:

Phoenix

Vlam in mij, laai weer op;
hart in mij, heb geduld,
verdubbel het vertrouwen -
vogel in mij, laat zich opnieuw ontvouwen
de vleugelen, de nu nog moede en grauwe;
o, wiek nu op uit de verbrande takken
en laat den moed en uw vaart niet zakken;
het nest is goed, maar het heelal is ruimer.

Zo blijkt deze mysterieuze vogel door de tijden heen tot de verbeelding van vele mensen gesproken te hebben. Toen ik een mooie afbeelding van de Phoenix gevonden had kon deze worden ingekleurd, en op de blauwe toga geborduurd, zodat ik altijd de juiste kleur van het kerkelijk jaar draag.

De mensen van de kaarsenfabriek in Zwolle dat ook het adres is voor toga's, en de borduurders in Brugge hebben destijds het kleurenvoorstel geweldig weten uit te voeren. Ik ben nog steeds heel blij met het resultaat en ik hoop dat het symbool u ook mag inspireren.

Hartelijke groet, Hanny Langebeeke



Diaconale collectes voor de maand november



Wat is de betekenis van diaconie en diaconaat. Het diaconaat is geboren rond de tafel, waar de vroege christenen bij elkaar kwamen om met elkaar het leven van Jezus te volgen. Diaconie betekent ook 'dienen aan tafel'. Het drukt uit dat we als volgeling van Jezus geroepen zijn om elkaar en de wereld te dienen. Diaconaat is nauw verbonden met de missionaire en pastorale taken van de kerk. De kernwoorden die artikelen V en X van de kerkorde noemen zijn barmhartigheid en gerechtigheid. In barmhartigheid gaat het om ruimte scheppen voor de ander en zijn of haar perspectief. Dat vereist oefening, want het is niet makkelijk mensen toe te laten die anders leven dan jezelf gewend bent of goed achten. Gerechtigheid ligt in het verlengde van barmhartigheid, je actief inzetten voor de ruimte van een ander. De collectes voor de komende maand zijn:

Zondag 2 november is de najaarszending bestemd voor China. Diaconale training voor kerken. De kerken in China hebben steeds meer te maken met beperkende regelgeving vanuit de overheid. Toch willen ze laten zien dat ze er zijn. Ze zoeken mogelijkheden om Gods liefde in daden om te zetten, om zo aanwezig te zijn in de Chinese samenleving. Ze zijn bijv. actief in de ouderen- en gezondheidszorg, de opvang van verslaafden, of hebben preventieprogramma's rond verdovende middelen en hiv/aids. De Chinese Raad van Kerken ondersteunt plaatselijke kerken met advies en diaconale trainingen.

Woensdag 5 november is in Opperdoes de collecte bestemd voor de kerk.

Zondag 9 november is de collecte bestemd voor het werelddiaconaat en wel voor Zuid-Afrika. Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria. Veel jongeren in Pretoria groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. De christelijke organisatie PEN is als een familie voor deze kansarme kinderen en jongeren. Ze krijgen begeleiding bij huiswerk en examens, maar leren ook sociale en creatieve vaardigheden die hen weerbaar maken. PEN blijft de kinderen trouw tot ze op eigen benen kunnen staan.

Zondag 16 november is de collecte bestemd voor de eigen kas van de diaconie.

Zondag 23 november is de collecte bestemd voor het Hospice in Hoorn. Hospice Dignitas is een plek die voor de 'gasten' voelt als thuis. Er is, letterlijk en figuurlijk alle ruimte voor verdriet, maar ook plezier, humor, rust en samenzijn. De medewerkers en vrijwilligers vinden het belangrijk dat de gasten een waardevolle tijd kunnen beleven, hun naasten ontmoeten. Een plek waar je jezelf mag zijn.

Zondag 30 november collecteren we op de 1e zondag van Advent voor de Zending in Rwanda. Kwetsbare kinderen een veilig thuis bieden. De organisatie Mwana Unkundwa startte na de genocide in 1994 met een opvangcentrum voor weeskinderen. Tegenwoordig begeleidt de organisatie jaarlijks 1.300 kinderen en hun verzorgers die te maken hebben met hiv of een andere beperking. Kinderen worden thuis bezocht en krijgen hulp op school. Ook verzorgers krijgen ondersteuning, bijv. met goed voedsel. Via sport en spel leren kinderen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv besmet bent, ben je geliefd en heb je een toekomst.

Zondag 7 december is de collecte voor het werelddiaconaat in Libanon. Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waardoor ouderen alleen overblijven. Hierdoor is veel vraag naar thuiszorgmedewerkers. Dat biedt o.a. veel Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan. We bevelen de collectes van harte bij u aan.

Een hartelijke groet namens de diaconie Mary, Alma, Piet, JanPieter en Hannie

Activiteitenkalender Protestantse Gemeente te Medemblik-Opperdoes

In onderstaande agenda vindt u de data gebundeld van kerkelijke activiteiten die plaatsvinden in de komende maanden:



- **elke woensdagmorgen, Open Kerk**, vanaf 10 uur, Bonfoyer Medemblik
- **maandag 3 november, creatieve morgen** in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
aanvang 10.00 uur
- **woensdag 5 november gespreksgroep V & T, "Twaalf gewone mannen"**
van 10.00 – 11.30 uur in de consistorie - Opperdoes
- **vrijdag 7 november, Samen aan Tafel**, 18.00 uur Bonfoyer Medemblik
- **dinsdag 11 november, vrouwencontactgroep, Het koffiegesprek**
aanvang 10.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- **woensdag 12 november, moderamenvergadering**,
aanvang 13.30 uur in de consistorie Opperdoes
- **dinsdag 18 november, ouderenmiddag** 14.30 uur Bonfoyer Medemblik
- **woensdag 19 november gespreksgroep V & T, "Twaalf gewone mannen"**
van 10.00 – 11.30 uur in de consistorie - Opperdoes
- **woensdag 19 november, ontmoetingsmiddag**
van 14.30 uur - 16.00 uur in d'Ouwe Pastorie
- **vrijdag 21 november, 'Gewoën anskuive'**
aanvang 17.15 uur, in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
van te voren aanmelden
- **woensdag 26 november, kerkenraadsvergadering**,
aanvang 19.30 uur in de consistorie Opperdoes
- **maandag 1 december, creatieve morgen** in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
aanvang 10.00 uur
- **vrijdag 5 december, Samen aan tafel**, 18.00 uur Bonfoyer Medemblik



Lief Leed

We proberen u in deze rubriek op de hoogte te houden van lief en leed uit de gemeente. Mist u iets of wilt u iets mededelen, neem dan contact op met de ouderlingen: Corry Kroon of Trienke Dijkstra
U kunt het ook melden aan de redactie van Het Spoor.

Wij ontvingen het bericht van overlijden van Klaas Zwaan en de familie Hus moest afscheid nemen van hun moeder en oma Meiny. Wij wensen beide families veel troost en sterkte toe.

De oogoperatie van Marian van Splunter is uitgesteld. Zoals het er nu uitziet gaat het eind november gebeuren.

Eind november wordt Andries Smit aan zijn heup geopereerd. We hopen dat dit de pijn zal verlichten.

Tieneke Elshout is aan het revalideren in Lutjebroek. Men is daar zeer tevreden met de vooruitgang maar er is nog een lange weg te gaan.

Wij weten dat er meerdere mensen in de gemeente zijn die met zorgen, in wat voor vorm dan ook, te maken hebben maar hier niet genoemd zijn.

Wij wensen iedereen Gods onmisbare aanwezigheid in het leven toe en bidden voor hen om kracht en wijsheid.

Met een hartelijke groet van het pastorale team

Elke naam

Elke naam
een licht

Elke naam
een belofte

Elke naam
een verbondenheid

Elke naam
een verhaal

Elke naam
een gezicht

Elke naam
een herinnering

Elke naam
noemenswaardig.

Marinus van den Berg

In Memoriam

Klaas Zwaan

*** Opperdoes, 26 juni 1931 † Hoogkarspel, 30 september 2025**

Klaas werd geboren op 26 juni 1931 als oudste zoon in het gezin van opa Jacob Zwaan en oma Anje Bakker aan de Nieuweweg in Opperdoes. Aan die straat bleef hij tot oktober vorig jaar ruim 93 jaar wonen. Het laatste jaar, op één dag na, woonde hij in Hoogkarspel, in het Noorderlandhuis. Op 30 september overleed hij daar, 94 jaar oud.

Al vroeg ging hij werken bij zijn vader als tuindersknecht, 13 jaar oud. Het relatief vrije tuindersleven beviel hem en hij heeft het met plezier gedaan tot zijn pensionering samen met broer Cees. Een aanpakker was hij: 's morgens op tijd beginnen, lange dagen maken en steeds op zoek naar verbeteringen in de teelt van producten en de inzet van materieel en materiaal. Maar hij hield ook van uitgaan en zo leerde hij ook zijn vrouw kennen, in februari 1957 trouwde hij met Diet en samen kregen ze drie kinderen, Jaap, Marijke en Wim.

Hij had het druk met zijn bedrijf en kon de hulp van de kinderen goed gebruiken maar hield hen ook steeds voor dat studeren belangrijk was, waar hij kon hielp hij hen, was altijd zeer belangstellend naar wel en wee, ook van kleinkinderen en van andere mensen, een bijzonder vriendelijke man, altijd in voor een praatje en een grapje, een man van rake woorden en geen poespas, een man van oplossingen en zoeken naar innovaties, een man ook met haast en een hem eigen ongeduldigheid. Maar bovenal een man van gezelligheid, al kon hij ook wel stevig uit de hoek komen, het hart op de tong en dat was niet altijd even gemakkelijk. Maar je vergaf het hem ook wel weer, om wie hij was. Hij ging graag op bezoek, en kreeg graag bezoek. Reuring, daar genoot hij van.

Toen Diet halverwege haar 80-er jaren in het verzorgingstehuis werd opgenomen was Klaas daar iedere dag aanwezig, hij sloeg geen dag over. Haar dementie was een moeilijk te dragen last, haar overlijden in 2022 een groot verlies, zoals ook het overlijden van hun kleindochter Lotte anderhalf jaar eerder, dat raakte hem zeer. In de dankdienst voor zijn leven klonken vele liefdevolle verhalen van kinderen en kleinkinderen. Hij genoot van hen, was trots op hen en omgekeerd. Zoals zijn kleinkinderen zeiden in de dienst: "Ik ben trots op mijn opa dat die ondanks tegenslagen altijd positief bleef en zelfs van zijn laatste jaren nog ontzettend kon genieten." "Wij gaan hem onwijs missen, maar weten ook dat hij blij is om bij Lotte en oma te zijn."

ds. Gert Kwakkel

Gedachteniszondag

Een naam gegrift in Gods hand, een naam, gefluisterd in liefde.

Op 23 november a.s. zullen we de mensen die ons in onze gemeente het afgelopen jaar ontvallen zijn, gedenken. We noemen hun naam en steken een kaars aan als teken van hoop, dat de dood het einde niet is, dat we mogen leven vanuit de opstanding van Christus, in Zijn licht.

Als u het afgelopen jaar een geliefd mens hebt verloren dan is het mogelijk om hem of haar ook in deze dienst te gedenken.

Neem in dat geval even contact op met Trienke Dijkstra, het liefst via email, waarin u de gegevens doorgeeft: naam, geboorte- en sterfdatum en eventueel een Bijbeltekst. Daarna zullen wij contact met u opnemen.

Trienke

LICHT

Wij steken samen kaarsen aan
voor wie ons zijn ontvallen.
Hun namen klinken, één voor één;
we denken aan hen allen.

De kaarsen branden, troostgebaar.
verbinding van zielen: die van ons
en die van de ander, nu al daar
waar altijd licht schijnt, stralend licht.

Die ander is ons voorgegaan
naar 't alomvattend Licht,
alles in allen, eeuwigheid
van Gods aanwezigheid.

Trix van der Veen



'Gewoôn anskuive'

De volgende 'Gewoôn anskuive' is op **vrijdag 21 november**.

Gezellig met elkaar aan tafel: iedereen is welkom!

Wat we eten is nog een verrassing!

De maaltijd wordt bereid door Dinie Wagenaar en Trienke Dijkstra.

De zaal is open om 17.15 uur en het kost nog steeds € 6,00.

Gastvrouwen zijn Trienke Dijkstra en Marian Meurs.



Aanmelden en afbericht uiterlijk **dinsdag 18 november!**

Creatieve morgen

Misschien had u er al van gehoord!

Op de 1e maandag van de maand is er in d'Ouwe Pastorie een creatieve ochtend.

Daar maken we met elkaar o.a. mooie kaarten.

Aanvang 10.00 uur en we beginnen met koffie of thee met een traktatie.

Kosten zijn € 2,00 i.v.m. de materiaalkosten.

opgave bij Trienke Dijksta

Het koffiegesprek

De eerstvolgende keer dat we bij elkaar komen is op **dinsdag 11 november** a.s.

We beginnen om 10.30 uur en zoals gewoonlijk komen we bij elkaar in d'Ouwe Pastorie.

Er wordt gezorgd voor een gespreksonderwerp en wat lekkers bij de koffie.

Nieuwe leden zijn nog altijd van harte welkom.

Tot ziens op 11 november.

Marian Meurs-Klaver



Ontmoetingsmiddag

In deze maand willen we op **19 november** bij elkaar komen voor de gezelligheid, even bij te praten en een kopje koffie of thee te drinken!

Komt u ook?

Iedereen is welkom in d'Ouwe Pastorie, Noorderpad 21 van **14.30 -16.00 uur.**

Mocht het vervoer een probleem zijn dan kunt u contact opnemen met Anneke Boot



Kindernevendiensten

Wegens omstandigheden zijn er in de maand november géén kindernevendiensten.



"Twaalf gewone mannen" - John MacArthur

In november hopen we het boek af te sluiten.

Data : **5 en 19 november**

Tijd : 10.00 – 11.30 uur

Locatie : consistorie

Arie Hoosbeek



Deuren sluiten a.u.b.

Soms blijven er in de kerk van Opperdoes onnodig deuren open staan. Het college van kerkrentmeesters vraagt uw aandacht hiervoor en vraagt uw hulp bij het besparen van energie. Dat is belangrijk met het oog op de kosten en bovendien van belang met het oog op het milieu. Daarom de oproep om bij het verlaten van de kerk de deuren van alle ruimtes en de tussendeuren te sluiten. Bij voorbaat onze dank.

Jan Smit

Kerkelijke mutaties

VERHUISD:

- dhr. C.D. van Dommelen is verhuisd van Bagijnhof 2, Medemblik

NIEUW LID:

- dhr. G. Kwakkel

GAST LID:

- mw. H. Langebeeke

OVERLEDEN:

- op 30 september 2025 dhr. K. Zwaar

- op 15 oktober 2025 mw. M. J. Hus-de Jong

HUWELIJK:

- op 17 november 2025 25 jarig jubileum van dhr. M. en mevr. A. Terpstra-de Graaff,



VERJAARDAG 75 en ouder

02-11-2025 dhr. W. van der Male,

08-11-2025 mevr. B.J. van der Male-Rogge,

12-11-2025 mevr. W. Zwier-Vijn,

24-11-2025 mevr. E.M. Bischoff Tulleken-Gorter,

30-11-2025 dhr. A. van Splunter,

3-12-2025 mevr. J. Kee-Smit,

4-12-2025 mevr. G. Rustenburg-Wijdenes,

5-12-2025 mevr. N. Zwaan-Kee,

9-12-2025 mevr. J.F.E. de Leeuw-Kee,

Schoonmaakrooster

20 oktober t/m 29 november 2025

mevr. T. Hoosbeek

mevr. A. de Graaff

mevr. A. Hooiveld

nog iemand beschikbaar??



1 december 2025 t/m 10 januari 2026

mevr. G. Zwier

mevr. M. van Splunter

dhr P. Stam

dhr. H. Zwier

Gedachteniszondag 23 november 2025

*Omdat jij hier was
staan wij vandaag stil.
Wij noemen jouw
naam en eren jou
om alles wat je voor
ons, voor de wereld,
betekende.
Omdat jij hier was
branden wij een
kaarsje. Jouw licht,
jouw liefde dragen
wij met ons mee.
Omdat jij hier was en
in onze harten altijd
zult blijven.*



Zondag 23 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In veel kerken, ook in de Bonifaciuskerk, is dit de dag waarop wij hen gedenken die wij het afgelopen jaar verloren aan de dood. Wij noemen hun namen.

Aan het licht van de paaskaars steken wij een kaars aan, één voor één. Zo blijft het licht in onze harten branden.

Wij noemen de namen:

Flip Verschoor, 24-01-1949 -- 26-10-2024

Johanna van der Linde – Verboom, 24-12-1926 -- 20-02-2025

Henk Mellema, 03-11-1953 -- 02-04-2025

U bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen.
Voorganger is pastor Ton Heijboer uit Hoorn.

Namens de Pastorale Raad, Nelli Mazereeuw en Heilke Kool.

Vervoer naar Opperdoes

Nieuws vanuit de Pastorale Raad Medemblik

Voor diegenen die zelf geen vervoer hebben of het zelf niet kunnen regelen om de kerkdiensten in Opperdoes bij te wonen, hebben we een aantal mensen bereid gevonden waarmee u kunt meerijden. Hier zijn wij superblij mee!

U dient zelf tijdig contact op te nemen met de chauffeur!

fam. G. Klopper,
Corrie Reinstra,
Alma de Greeuw,
Henny Mulder,
Benno Hoekstra,
Tineke van Mechelen,
fam.H.Kool,



Met vriendelijke groet, Nelli en Heilke.

Zangdienst 21 december 2025 in de Bonifaciuskerk



Op zondag 21 december organiseren wij een zangdienst. Deze dienst staat in het teken van advent, hoop en verwachting en uitzien naar zijn komst. Voor deze dienst kunt u liederen aanleveren die u graag wilt zingen of horen en natuurlijk mogen dat advents- of kerstliederen zijn.

Ook gedichten, stukjes of gebeden zijn van harte welkom.

Inleveren graag vòòr zondag 30 november bij een van de ouderlingen.

Nelli en Heilke.

Uit de gemeente

Verhuizingen die hier vermeld worden, komen van het LRP (= ledenregistratie van en voor de plaatselijke protestantse gemeenten) van de Protestantse Kerken in Nederland. De verhuisgegevens worden bij het LRP aangeleverd door de Burgerlijke Stand van de gemeentes, in ons geval meestal van de Gemeente Medemblik. In bijna alle gevallen gaat dit foutloos, maar héél soms niet. Zo hebben wij in het vorig kerkblad na een melding van het LRP vermeld, dat mev. D. Vogelsang zou zijn verhuisd. Dit blijkt niet zo te zijn! Mevr. Vogelsang woont nog steeds op Westereiland 93. Onze welgemeende excuses voor deze onterechte vermelding!

Nieuw binnengekomen:

mevr. A.A.J. Duivens-Rijlaarsdam vanuit Blokker naar Uiverstraat 1,
1671EL Medemblik.

Verjaardagen november:

05-11 mw. J. Schermer-Kistemaker, Hoogesteege 4B, 1671HR Medemblik.
07-11 dhr. K. van der Vaart, Houtkopersgilde 5, 1671RB Medemblik.
09-11 dhr. H van Unen, Westereiland 21, 1671HV Medemblik.
12-11 mw. G.J. Oldenhof-Versloot, Kaapstander 60, 1671NS Medemblik.
14-11 mw. L.C.C. van Bergen-Meijers, Turfhoek 10, 1671EA Medemblik.
15-11 dhr. W.H.C. Mosman, Dorpsstraat 57, 1693AC Wervershoof.
19-11 mw. A.Klercq-Schoon, Sint Maartenshof 15, 1671CP Medemblik.
22-11 dhr. P.L. van Caspel, Sint Maartenshof 26, 1671CP Medemblik.
23-11 mevr. T. Visser, Bagijnhof 18A, 1671CD Medemblik.
24-11 dhr. H.J. Vogelsang, Ridderstraat 73, 1671CS Medemblik.

Over kronen, poetsen, vele handen enzovoort

Dit jaar moeten de kronen in de kerk weer gepoetst worden.

Dat gaat gebeuren op **woensdag 12 november vanaf 09.00 uur** in de kerk.

Natuurlijk zal er naast poetsattributen ook koffie met koek zijn!

De dag ervoor, om 16.00 uur, gaan de mannen van 'In de kerk is altijd werk' de kronen weer laten zakken en demonteren. Na het poetsen worden de kronen weer in elkaar gezet en opgehesen, zodat ze vanaf half november weer een pronkstuk in de kerk zullen zijn!

Komt u ook helpen bij dit nuttige en gezellige werk onder het motto 'Vele handen.....?!'



Ingezonden

Oud zijn in deze tijd

Het is gewoon niet voor te stellen:
je moet met een mobieltje bellen.
Je kunt er ook een tekst op lezen.
Je moet altijd bereikbaar zijn.
En dat kan dus niet gewoon
met een doodgewone telefoon!

Wil je een treinkaartje kopen, niet naar de
balie lopen. Daar is niemand meer te zien.
Je kaartje komt uit een machien.
Je moet dan overal op drukken in de hoop,
dat het zal lukken.
Pure zenuwsloperij: achter je zie je een rij,
kwaad en tandenknarsend staan, want de
trein komt er al aan.

Bij de bank wordt er geen geld meer
voor je uitgeteld, want dat is tegen de
cultuur. Nee, je geld komt uit de muur.
Als je maar de code kent, anders krijg je
echt geen cent.

Om je nog meer te plezieren mag je
internetbankieren. Allemaal voor jouw
gemak, heb je alles onder één dak.
Niemand die er ooit om vroeg.
Blijkbaar is het nooit genoeg.

Man, man, wat een geploeter, alles
moet met een computer.
Anders sta je buitenspel op www.nl.
Vind je dan alle informatie, wie behoedt
je voor frustratie? Als dat ding het dan
niet doet, word je toch niet goed?!
En dan roept men, dat je boft, want je
hebt toch Microsoft!
Ach, je gaat er onderdoor, je raakt toch
van het spoor?
Nee, het is geen kleinigheid: oud
worden in deze tijd....

Spullen gevraagd voor de Dickens Kunst- en Kerstmarkt

Begin oktober is in onze mooie kerk de Antiek- en curiosamarkt succesvol verlopen.
Weer een mooie opbrengst! Het doel van de Stichting Bonifaciuskerk is het bijdragen aan
het behoud van deze mooie kerk. Door de jaren heen, al sinds de restauratie in 1994, zijn
door de Stichting Bonifaciuskerk vele verschillende onderhoudszaken aan - en
investerings in de kerk financieel ondersteund. Recente voorbeelden zijn: drie jaar
geleden in de vorm van een belangrijke bijdrage in de kosten van de restauratie van de
buitenmuren van de kerk, schilderwerk en de vochtbestrijding. Toen konden wij met een
bijdrage aan de Protestantse Gemeente te Medemblik van ruim € 75.000 het verschil
tussen de kosten en van derden ontvangen subsidies volledig afdekken. Twee jaar
geleden zijn er straalkachels door de stichting aangeschaft. Deze worden veelvuldig in de
Bonfoyer gebruikt. Dit jaar is de totale aanleg van de infraroodverwarming in de kerk door
de stichting bekostigd. De kosten daarvan bedragen ruim € 80.000. Al met al mooie
doelen! Voor de komende Dickens Kunst- en Kerstmarkt op vrijdag 12 en zaterdag 13
december zouden we heel blij zijn met onder andere de volgende spullen: tafellakens,
geborduurde lakens, kerstlakens, sieraden uit grootmoeders tijd of gewoon nog mooi, ook
oorclips. Heeft u bruikbare spullen die de vrijwilligers op deze markt kunnen verkopen
voor dit goede doel? Neem dan contact met mij op!

Met dank en vriendelijke groet, Bernadet Groen, 06-10869600 of
bernadetgroen@gmail.com

Een recept op verzoek...

... van bezoekers van de eerste 'Samen Aan Tafel' van dit seizoen.

Toscaanse Tortellini

Ingrediënten voor 2 à 3 personen:

- klein pakje gesneden uien
- 4 grote of 8 kleine tomaten
- half potje gedroogde tomaten (op olie)
- pakje kookroom
- Italiaanse kruiden
- Boursin of andere kruidenkaas
- half pakje (Iglo) spinazie à la creme
- pakje tortellini uit de koeling (AH)



Bak de uitjes en doe er dan de gesneden tomaten en de gedroogde tomaten (in stukjes) bij. Blijf even roeren totdat de tomaten zacht worden. Voeg de Italiaanse kruiden en de kookroom toe. Als dat lekker pruttelt kan de Boursin erbij. De spinazieblokjes maken de saus af.

Ondertussen kook je de tortellini als aangegeven op het pakje (duurt ongeveer 4 minuten). Na het afgieten kan de tortellini bij de saus.

Eet smakelijk.



Amahoro, beste mensen,

Amahoro is het groetwoord in Burundi, een klein, arm land in Centraal Afrika. Het is een vredewens. De Stichting Westfriesland voor Burundi gebruikt Amahoro dan ook graag als de roepnaam. Amahoro streeft ernaar om elk schooljaar 100

kinderen naar school te laten gaan. Dat is de afgelopen 15 jaar mede dankzij veel gulle Westfriezen ook steeds weer gelukt. Ons belangrijkste actiemiddel is dit schattige doosje met zes handgemaakte bonbons. Dankzij de langjarige medewerking van chocolatier Bonbonduton in Bobeldijk kunnen we deze doosjes aanbieden voor de vriendenprijs van € 5,- per doosje. Ze worden vaak gebruikt als klein cadeautje bij een visite of als bedankje voor vrijwilligers. Het zou geweldig zijn als we ook dit jaar weer 100 kinderen een toekomst kunnen bieden. U kunt ze bestellen via onze website:

www.amahoro-hoorn.nl Meer informatie krijgt u van pastor Ton Heijboer op 06-26136160. Ton neemt ze ook altijd mee als hij voorgaat in de zondagse vieringen. Waar en wanneer die zijn?



november:	december:	
02 - De Kapel Andijk	07 - Nieuwe Niedorp	24 - Opperdoes
09 - Medemblik	14 - Wognum	25 - Venhuizen
16 - Het Oktaaf Hoorn	21 - Hippolytushoef	28 - Medemblik
23 - Medemblik		

Puzzelpagina



Oplossing van de puzzel
in de vorige editie.



Horizontaal

1 Monotheïstische religie 10 Grote uil 11 Open plek in een bos
12 Symbool voor neodymium 13 Nummer (afk.) 14 Schrijver
van 'De drie musketiers' (1802-1870) 15 Oosters hoofddekse
17 Insect 18 Een zekere 19 Stad in Italië 20 Bisdom van de
Nederlandse rooms-katholieke kerkprovincie 22 Plaaggeest
24 Wiel 25 Loofboom 26 Islamitische geestelijke 28 Middag
31 Durf 33 Zacht en vetzig 36 Deel van India 37 Dier dat in de
Hebreeuwse Bijbel vaak geofferd wordt 39 Hooghartige
houding 40 Effen 41 Dans van Chubby Checker 42 Niet verder
dan 44 Kunsttaal zoals Esperanto 45 Perfecte opslag bij volley-
bal of tennis 46 Punctueel 48 Namelijk (afk.) 50 Symbool voor
titaan 51 Lof die iemand toekomt 52 Aantal vruchten van de
Heilige Geest volgens Galaten 5:22-23 54 Omhoog.

Verticaal

1 Geloofsbelijdenis 2 Thans 3 Symbool voor rodium 4 Positief
geladen deeltje 5 Europeaan 6 Goudland 7 Uitroep 8 Half
slapen 9 Het hartstochtelijk streven naar een persoonlijke
vereniging van de ziel met God 16 Savannedier 21 Woensdag
5 november 2025 23 Vóór de middag (Lat. afk.) 27 Chinese
leider (1893-1976) 29 Loofboom 30 Streng godsdienstig 31 De
zee betreffend 32 Onderscheiding 34 Eiland in de Middelland-
se Zee 35 Voedsel 36 Zoals de Oude Kerk in Amsterdam of de
Grote Sint-Laurenskerk in Alkmaar 38 Onze-Lieve-Vrouw
43 Groep van acht musici 47 Voorkeur 49 Hit van The Cats
53 Internetextensie van Griekenland.





Protestantse Kerk

