

# Het Spoor



Protestantse Gemeente te Medemblik-Opperdoes



mei 2025

**Het Spoor**  
**Protestantse Gemeente te Medemblik - Opperdoes**  
**jaargang 1 nr. 8    mei 2025**

**Van de redactie:**

Lente..... er gebeurt nogal wat in deze tijd van het jaar: Koningsdag, 4 en 5 mei, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren, nieuw leven, de natuur ontspringt.

Heel veel hiervan komt terug in deze lente-editie van Het Spoor.

In de maand mei kunnen we niet voorbijgaan aan 'vrede'. Ook dat vindt u terug in het voorwoord. Let daarbij ook 's op de duiven op de voorpagina....



*Wij kiezen voor de vrijheid  
die God ons heeft beloofd:  
Hij heeft de boze goden  
van al hun macht beroofd.*

*Weg met de stomme beelden,  
die maken God te klein:  
Hij zal ons zelf vertellen  
wie Hij voor ons wil zijn.*

*En Hij heeft ook gegeven  
dat je Hem noemen mag:  
maak dan jezelf niet groter  
met Gods naam als je vlag.*

*Gun dan elkaar het goede,  
zo is het ons gegund:  
Je leven is pas leven  
als je ook geven kunt.*

*Lied 311: 1, 2, 3 en 10*

Voor het volgend nummer kunt u  
kopij insturen t/m maandag  
**maandag 12 mei**  
(maar liever eerder).

Inleveren via de mailadressen:  
hetspoor@pgopperdoes.nl  
of  
hetspoor@  
bonifaciuskerkmedemblik.nl

**Het volgend blad verschijnt rond  
28 mei**

**Verdere inleverdata:**

maandag 16 juni (vakantienummer),  
maandag 18 augustus,  
maandag 15 september.



## Licht van Pasen

We hebben net de mooie tijd naar Pasen afgesloten.

Tijdens de veertigdagentijd zijn we met de veertigdagentijdkalender, zes zondagen, vespers en sobere maaltijden toegeleefd naar de Stille Week waarin elke dag een viering was. Allemaal mooie vieringen en een heel mooie voorbereiding op Pasen. Het doven van de Paaskaars en het leegruimen van de tafel is heel symbolisch voor de dood van Jezus.

Ik mocht de brandende Paaskaars naar binnen brengen in de kerkdienst van eerste Paasdag; het licht van Christus keert terug. Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de zoon van God is opgestaan. Ik vind dit altijd indrukwekkend en hoopvol.

Tweede Paasdag - Arnold speelde orgel in de Katholieke kerk - kregen we het bericht door dat Paus Franciscus die ochtend was overleden. De mensen in de kerk waren eerst wel geschokt, maar gingen gelijk met elkaar in gebed. Heel mooi was dat Paus Franciscus op Eerste Paasdag nog de zegen heeft kunnen geven voor de stad en de wereld (Urbi et Orbi). Als teken van het licht van Pasen.

Het licht van Pasen gaat ook verder tijdens de feestelijkheden die daarna volgen: Koningsdag, 4 mei dodenherdenking en 5 mei: het vieren van 80 jaar bevrijding. Zowel in Medemblik als Opperdoes wordt dit uitgebreid gevierd. Heel Opperdoes is prachtig versierd.

Al 80 jaar geen oorlog meer in Nederland, hoewel er in de wereld om ons heen op veel plaatsen oorlog is. Maar zelfs in Nederland moet er nog heel wat gebeuren voordat we kunnen spreken over vrede, vreedzaam leven met alle mensen om je heen. Laten we daaraan werken, samen, en hopelijk met een nieuwe dominee binnenkort.

Mogen de regeringen en de leiders wijsheid en moed hebben om vrede te bereiken.

In lied 311 zingen we: 'Wij kiezen voor de vrijheid', het is dus een keuze. Vrijheid is te bereiken als we ons houden aan de Tien Geboden, een gift van God gegeven aan het volk Israël na de uittocht uit Egypte.

In het licht van Pasen, met de Tien Geboden, mogen wij verder gaan op weg naar vrede.

Namens Anneke, Arnold, Gretha en Jan Pieter vrede toegewenst. Alma de Greeuw



**Kerkdiensten Opperdoes**  
**Noorderpad 21**  
**Aanvang 9.30 uur**



**Zondag 11 mei**

voorganger: ds. A. Wingelaar uit Harenkarspel  
1e collecte: Kerk in Actie: zending Bangladesh  
2e collecte: Kerk

**Zondag 18 mei**

voorganger: ds. D.G. Posthuma uit Bergum  
1e collecte: PKN Missionnair werk/ 2e collecte: Kerk

**Zondag 25 mei**

voorganger: mevrouw L. Kooiman uit Enkhuizen  
**aanvang 10.00 uur/ gez. dienst met PG**  
**Medemblik in de Bonifaciuskerk Medemblik**  
1e collecte: Diaconie/ 2e collecte: Kerk

**Donderdag 29 mei**

voorganger: dhr. E. Wubbema uit Medemblik  
**Hemelvaartsdag/gez. dienst met PG Medemblik**  
**aansluitend koffie, fietssponsortocht en lunch in**  
**Medemblik, zie pag 7**  
1e collecte: Wilde Ganzen /2e collecte: Kerk

**Zondag 1 juni**

voorganger: ds. J. de Ruiters uit Andijk  
1e collecte: Diaconie / 2e collecte: Kerk

**Zondag 8 juni**

voorganger: ds. H. Hummelen uit Egmond  
**Aanvang: 10.00 uur Pinksteren/**  
**gez. dienst met PG Medemblik bij A. Smit,**  
**Almereweg 24**  
1e collecte: Kerk in Actie: zending Myanmar  
2e collecte: Kerk

**Koster**  
**mei**

Sj. v.d. Male,

**juni**

K. Smit,

**De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de website:**  
**[www.pgopperdoes.nl](http://www.pgopperdoes.nl)**  
**[www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)>Noord-Holland>Opperdoes**



**Kerkdiensten in de  
Bonifaciuskerk  
aanvang: 10.00 uur, tenzij  
anders aangegeven**



- zondag 11 mei** voorganger: dhr. B. van der Bent uit Alkmaar.  
(1e collecte voor diaconie / 2e voor de kerk)  
Kerk in Actie: Zending Bangladesh / Kerk.  
koster: J. Kool.
- zondag 18 mei** voorganger: mevr. ds. J. Baaij uit Bergum.  
PKN Missionair Werk / Kerk.  
koster: N. Buijze.
- zondag 25 mei** voorganger: pastor mevr. L. Kooiman uit Enkhuizen.  
Gezamenlijke dienst met PG Opperdoes.  
Eigen diaconaal werk / Kerk.  
koster: Th. Hoff.
- donderdag 29 mei** voorganger: dhr. E. Wubbema uit Medemblik.  
**Hemelvaartsdag, gezamenlijke dienst in Opperdoes,  
aanvang 09.30 uur.**  
*Aansluitend fietssponsortocht en afsluitende lunch in de  
BonFoyer. (zie ook blz. 8.)*  
Wilde Ganzen: Bolivia, iedereen een groentetuin / Kerk
- zondag 1 juni** voorganger: mevr. ds. H. Borst uit Enkhuizen.  
Eigen diaconaal werk / Kerk.  
koster: J. Kool.
- zondag 8 juni** voorganger: ds. H. Hummelen uit Egmond.  
**Pinksteren, gezamenlijke dienst bij A. Smit, Almereweg 24,  
aanvang 10.00 uur.**  
Kerk in Actie: Zending Myanmar / Kerk.

**De kerkdiensten in de Bonifaciuskerk of BonFoyer zijn ook te  
beluisteren via de websites:**

[www.bonifaciuskerkmedemblik.nl](http://www.bonifaciuskerkmedemblik.nl)

[www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) > Noord-Holland > Medemblik



## Verslag kerkenraadsvergadering van 26 maart 2025

- \* De buurtbus van het Leger des Heils komt in mei, juni en juli ook weer naar d'Ouwe Pastorie. Op zaterdag 21 juni zal de buurtbus van het Leger des Heils ook aanwezig zijn tijdens de Rommelroute van Opperdoes en is de kerk open.
- \* Er zijn klachten ontvangen over de verstaanbaarheid van een voorganger tijdens een kerkdienst in Opperdoes. Aan dienstdoende ambtsdragers de taak om als dit opgemerkt wordt, de voorganger hierop te attenderen en zo nodig aanwijzingen te geven.
- \* Het defecte projectiescherm in Opperdoes is met dank aan enkele gemeenteleden gerepareerd.
- \* Er is met twee adviesbureaus gesproken over hun offertes voor advisering over de voorbereidingen voor de verkoop van de Bonifaciuskerk. De keuze is gevallen op Kerk & Co. Het advies zal voor 1 januari 2026 worden uitgebracht.

---

## Verslag gemeentebijeenkomst op 24 april

Voorzitter Jan Smit opent de vergadering over het gezamenlijke beroepingswerk van de Protestantse Gemeenten te Medemblik en Opperdoes. Hij leest 1 Samuel 3 vers 1-10 en gaat daarna voor in gebed. De leiding van de avond wordt overgedragen aan de consulent ds. Marius Braamse. Hij stelt de leden van de beroepingscommissie voor. De voorzitter van de beroepingscommissie, Hanneke Drujf, vertelt over het werk van de commissie. Zij hebben een advertentie geplaatst en in totaal vier advieslijsten van de landelijke kerk gehad. De vierde lijst leidde tot een gesprek met ds. Gert Kwakkel, thans predikant van de Protestantse Gemeente te Biggekerke-Meliskerke en zijn echtgenote Hanny Langebeeke, die ook predikant is, maar als gevolg van lichamelijke beperkingen niet meer kan werken. Na diverse gesprekken van de commissie met de kandidaat en zijn echtgenote en het bekijken van diensten via Kerkdienst Gemist heeft de commissie unaniem advies uitgebracht aan de kerkenraad om ds. Gert Kwakkel te beroepen. Dit advies is door de kerkenraad unaniem overgenomen. Het gevoel van de commissie bij ds. Kwakkel is kort en krachtig: hij past bij onze PKN-gemeenten. Zijn preken leggen een verbinding met onze tijd. Hij gaat voorzichtig om met eventuele veranderingen, heeft ruime ervaring en hecht aan het pastoraat. Een vraag van gemeenteleden is waarom zij niet in de gelegenheid zijn gesteld om de predikant te horen. Dat had gekund door hem hier een keer te laten voorgaan of door zijn naam van te voren bekend te maken, zodat gemeenteleden zelf via Kerkdienst Gemist diensten hadden kunnen bekijken. ds. Marius Braamse legt uit dat het in deze tijd met al zijn digitale mogelijkheden niet meer gebruikelijk is om iemand op beroep te laten preken.







## Fietsen op Hemelvaartsdag

Op donderdag 29 mei is er weer de traditionele fietssponsortocht voor een doel van de Wilde Ganzen. We starten die dag om 09.30 uur met een gezamenlijke dienst in Opperdoes. Na de dienst is er koffie of thee met wat lekkers. Vervolgens fietsen we een route van max. tien kilometer en



eindigen in de Bonfoyer van de Bonifaciuskerk. Daar verzorgen de dames van Samen Aan Tafel rond 12.30 uur een lunch. Daarbij rekenen we op ± 35 aanwezigen. Vooraf opgeven is niet nodig. Mochten er meer belangstellenden zijn, dan delen we wat er aan eten is. Niemand hoeft met honger te vertrekken. Ook gemeenteleden die niet (kunnen of willen) meefietsen zijn welkom bij de koffie in Opperdoes of de lunch in Medemblik. Na de lunch eindigt deze ochtend en fietst iedereen naar huis.

De diaconie gaat er van uit, dat fietsers zich laten sponsoren. Het sponsorgeld en eigen giften kunt u gewoon in de collectezak doen.

WILDE  
GANZEN

Het doel van dit jaar is: **'Bolivia, iedereen een groentetuin!'**

Meer hierover kunt u lezen bij de diaconale collectedoelen verderop in dit blad op blz. 10.

## Rust en bezinning op Schiphol

Op Luchthaven Schiphol is het 24 uur per dag en zeven dagen per week een drukte van belang. Voor reizigers en medewerkers die in de hectiek op zoek zijn naar een moment van bezinning is er het Meditation Centre, een veilige plek voor iedereen (van alle religies en overtuigingen) die even afstand wil nemen van alle prikkels.



Het centrum heeft drie ruimtes: Een stiltecentrum, een inloopruimte met leeshoek en een ruimte voor een gesprek met iemand van het Luchthaven pastoraat. Het Meditation Centre is te vinden in Lounge 2 op de tweede verdieping. Tussen 09.00 en 17.00 uur zijn medewerkers aanwezig. Buiten die tijden zijn ze bereikbaar via tel. 020- 601 4751.



## **Diaconale collectes voor de maand mei 2025**

Diaconie is een vorm van kerkgemeenschap zijn in de zorg voor onze naasten die het minder hebben dan wij. Het is een antwoord om te voorzien in de basis-behoefte van onze medemens. Dat kan eten zijn, waarvoor we dan hulp kunnen bieden, bij landbouwactiviteiten zodat de mensen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Het kan zijn onderwijs voor kinderen. Het is belangrijk dat kinderen naar school kunnen gaan om een leven op te bouwen met kansen voor de toekomst. We brengen als diaconie de volgende collectes bij u onder de aandacht.

**Zondag 4 mei** is de collecte bestemd voor Noodhulp in Soedan. Met name aan de vele vluchtelingen. In 2023 brak er een burgeroorlog uit in Soedan. Duizenden mensen zijn omgekomen en miljoenen op de vlucht geslagen. Via haar internationale (kerkelijke) netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan vluchtelingen in Soedan en buurlanden Zuid-Soedan en Ethiopië. Ze ontvangen landbouwmaterialen zodat ze in hun onderhoud kunnen voorzien, schoon drinkwater, keukengerei, zeep en wasmiddel. Op opvanglocaties kunnen kinderen sport, spel, onderwijs en traumahulp krijgen. Ouders krijgen voorlichting over de risico's die hun kinderen lopen op misbruik en mensenhandel.

**Zondag 11 mei** collecteren we voor de Zending in Bangladesh. Kerk in de minderheid is dienstbaar aan de samenleving. In Bangladesh is minder dan een half procent van de bevolking christen. Toch wil de minderheidskerk in dit land relevant zijn voor de samenleving. Daarom leidt de kerk predikanten en kerkelijk werkers op en zijn er cursussen waar gemeenteleden leren hun geloof in woord en daad te delen met anderen. Ook ondersteunt de kerk kwetsbare groepen, zoals inheemse gemeenschappen en afgelegen dorpen, met diaconale activiteiten waaronder landbouwtraining en beroepsopleidingen voor jongeren en vrouwen.

**Zondag 18 mei** is de collecte bestemd voor het Missionaire werk van de Protestantse kerk. De kerk op social media. Elke dag brengen jongeren er uren op door: sociale media. Dus als je ze wilt bereiken met de boodschap van geloof, hoop en liefde moet je daar zijn. Daarom werkt de Protestantse kerk samen met diverse christelijke online platformen waar jongeren via social media makkelijk terecht kunnen komen. Hier kunnen ze inspirerende en verdiepende video's bekijken waar bijv. indentificatie figuren en rolmodellen vertellen wat het christelijk geloof voor hen betekent. Een eigentijdse manier om jongeren dagelijks te bereiken.

**Zondag 25 mei en zondag 1 juni** is de collecte bestemd voor de eigen kas van de diaconieën.

**Hemelvaartsdag 29 mei** fietsen we en collecteren we voor de Wilde Ganzen. We hebben het volgende project hiervoor uitgezocht. In Zuid-Amerika: Bolivia, iedereen een groentetuin.

Veel bewoners in de grote Boliviaanse stad Cochabamba (ruim 630.000 inw.) eten over het algemeen weinig groente. Dit heeft verschillende redenen. De hoofdreden is: geld, je kunt je maag goedkoper vullen zonder groente. Daarnaast moet je voor het kopen van verse groente naar een grote markt, die meestal niet in de buurt ligt. In de wijken zelf is er een heel schraal aanbod van verse groente en nagenoeg geen fruit. Ook weten de mensen weinig over het belang van gezonde voeding.

Reden genoeg voor de Boliviaanse Fundacion Alerta Verde om hier wat aan te doen. Met steun van Wilde Ganzen en Stichting NME Mundial is een 3-jarig plan bedacht om groentetuinen in de wijken aan te leggen. Er zijn al heel wat mooie tuinen aangelegd. Veel gezinnen hebben al een prachtige groentetuin bij hun huis. Het is de bedoeling nog meer mensen te helpen om dit te realiseren.

Helpt u mee om dit project te steunen ??

<https://www.wildeganzen.nl/projecten/groentetuinen-bolivia>



### **Veertigdagentijd; verspers en sobere maaltijden**

In de veertigdagentijd zijn bij de vier vespers en sobere maaltijden collectes gehouden voor Kerk in Actie: *Versterk de kerk in het Midden-Oosten, bouw mee aan vrede*. Totaal hebben deze collectes € 250,15 opgebracht. Hartelijk dank voor dit mooie geldbedrag.

Een hartelijke groet namens de diaconie Jan Pieter, Mary, Piet, Alma en Hannie.



## Het evangelie naar Matteüs

Deze keer iets over het evangelie dat in onze bijbel als eerste bijbelboek staat afgedrukt in het Nieuwe Testament. Ik zal vooral het ontstaan van het boek en het eigen karakter belichten.

### **De bronnentheorie**

Het historisch onderzoek dat halverwege de 19e eeuw op gang kwam, toonde dat vrijwel alle verhalen uit het geschrift van Marcus ook in Matteüs voorkwamen. Hij vulde dat aan met verhalen die hij ergens anders vandaan haalde, bijvoorbeeld allerlei verhalen die dit evangelie gemeenschappelijk heeft met Lucas. Daarnaast zijn er dan nog verhalen die alléén in Matteüs terug te vinden zijn.

Het onderzoek naar de herkomst van die verhalen heeft geleid tot de zogenaamde 'bronnentheorie'. Die komt er op neer dat Matteüs drie bronnen (vindplaatsen van verhalen rondom Jezus) heeft gebruikt, waaruit hij verhalen heeft gekozen voor zijn boek. Om te beginnen Marcus, daarnaast een bron die Lucas ook heeft gebruikt en die L of Q wordt genoemd én nog een geheel eigen bron. Aan vrijwel alle verhalen geeft Matteüs wel een eigen draai. Op z'n 's zondags geformuleerd: hij kijkt er naar met zijn eigen theologische visie. De veranderingen die hij aanbrengt in de verhalen bestaan uit de keuze van andere woorden met een andere betekenis, stukjes die hij toevoegt; maar ook worden verhalen op een andere plek in het evangelie opgenomen waardoor een andere betekenis oplicht.

### **Het eigene van Matteüs**

In heel het optreden en de prediking van Jezus wordt de lijn van Mozes voortgezet én vervuld. Dat is wel de meest krachtige samenvatting van de eigenheid van Matteüs. De bevrijding die bij Mozes begon, gaat in Jezus zijn hoogtepunt bereiken. Jezus is de nieuwe Mozes. Vandaar dat Matteüs als enige evangelist de kindermoord te Bethlehem heeft opgenomen. Want dat doet de lezer natuurlijk meteen denken aan het bevel van de Farao om alle jongetjes te doden tijdens de slavernij in Egypte; het verhaal waarmee Exodus (het tweede bijbelboek van het Oude Testament) begint. En vandaar dat Matteüs een vlucht van Jezus en zijn ouders naar Egypte opneemt en een roepstem die de familie weer terugroept naar het land van belofte (2: 19 vv). Om dat visioen van bevrijding en verlossing uit te drukken gebruikt Matteüs de typisch Joodse uitdrukking (33 keer las ik ergens) 'Koninkrijk der hemelen'. We komen die uitdrukking, op déze manier gebruikt, alleen bij hem tegen.

En om nog een getal te noemen: hij gebruikt 130 oudtestamentische citaten. Dat is veel meer dan de andere. Matteüs wortelt het hele leven en het optreden van Jezus dus zeer nadrukkelijk in de geschiedenis van het Joodse volk. Letterlijk door een uitgebreid geslachtsregister op te nemen van de afstamming van Jezus, 'zoon van David, zoon van Abraham' (1: 1). Dit geslachtsregister is op geen enkele manier in overeenstemming te brengen met de afstamming die Lucas opsomt. Maar zoals ik al eerder schreef: waar wij historische betrouwbaarheid zoeken, hebben de Evangelisten het doel mensen in te laten voegen in het verhaal van de verlossing door Jezus.

Nog iets over de Joodse invalshoek van Matteüs. Er staan vijf redevoeringen in zijn boek. Dat doet oplettende lezertjes natuurlijk meteen denken aan de eerste vijf boeken van het Oude Testament, die aan Mozes worden toegeschreven. Elke rede van Jezus sluit Matteüs af met dezelfde formulering: "Toen Jezus deze woorden beëindigd had ..." Van die vijf redevoeringen is de Bergrede de meest bekende, hoofdstuk 5 tot en met 7. Ook in de taal die Matteüs gebruikt en in de woorden die hij kiest, zijn de Joodse karakteristieken herkenbaar. Kortom: het "Mattheüsevangelie laat een grote kennis zien van het jodendom van die tijd, van het Oude Testament en van het hebreuws".

Matteüs heeft zeer nadrukkelijk een joods-christelijke lijn uit willen zetten. Het is dan ook absurd om te veronderstellen dat het evangelie van Matteüs anti-semitisch is. Soms wordt dat wel beweerd.

De schrijver is waarschijnlijk de tollenaar Matteüs. Hij bekeert zich en ontvangt Jezus in zijn huis met andere tollenaars en zondaars om de maaltijd te gebruiken. Het is mooi om te beseffen dat Matteüs niet terugdeinst voor het eerlijk benoemen van zijn verleden. Juist dan wil Jezus in jouw huis zijn en kun je je aansluiten bij de beweging van Jezus.

Tegelijk wordt Matteüs ook wel het 'Evangelie van de kerk' genoemd. Er staan namelijk veel aanwijzingen in voor de omgang met elkaar in de groeiende kerk. Bijvoorbeeld de oproepen eenvoudig te leven en vergevingsgezind met elkaar om te gaan. Bovendien is het alléén Matteüs die de aanstelling van Petrus als hoofd van de kerk poneert, waar hij Jezus laat zeggen: "Jij bent Petrus en op die rots zal ik mijn kerk bouwen." Gevolgd door de belofte van de overhandiging aan Petrus van de sleutels van het koninkrijk der hemelen.

Een volgende aflevering zal ik iets vertellen over Lucas die een heel andere insteek heeft gekozen.

ds. Marius Braamse





## Activiteitenkalender Protestantse Gemeente te Medemblik-Opperdoes

In onderstaande agenda vindt u de data gebundeld van kerkelijke activiteiten die plaatsvinden in de komende maanden:



- **elke woensdagmorgen, Open Kerk**, vanaf 10 uur, Bonfoyer, Medemblik
- **woensdag 14 mei gespreksgroep V & T, "Als nieuw! Heilig je leven"** van 10.00 – 11.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- **woensdag 14 mei, moderamenvergadering**, aanvang 13.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- **dinsdag 20 mei, ouderenmiddag** 14.30 uur Bonfoyer Medemblik
- **woensdag 21 mei, ontmoetingsmiddag** van 15.00 uur - 16.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- **vrijdag 23 mei, 'Gewoën anskuive'** aanvang 17.15 uur, in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes van te voren aanmelden
- **woensdag 28 mei, kerkenraadsvergadering**, aanvang 19.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- **maandag 2 juni, creatieve morgen**, 10.00 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes

---

### Franciscus

Op 21 april (2e paasdag) is de paus overleden. Die zelfde dag is bij Andries Smit een (hengst) veulen geboren.

In de paardenwereld is voor dit jaar voorgeschreven dat het veulen een naam moet hebben beginnend met de de letter D, E of F.



Andries wil altijd een naam geven die in de bijbel voorkomt of er een raakvlak mee heeft. Daarom werd de naam van de overleden paus toegekend: Franciscus.

# Lief Leed

We proberen u in deze rubriek op de hoogte te houden van lief en leed uit de gemeente. Mist u iets of wilt u iets mededelen, neem dan contact op met de ouderlingen; Corry Kroon (06 85525585) of Trienke Dijkstra (06 45699701)  
U kunt het ook melden aan de redactie van Het Spoor.

We werden opgeschrikt door het bericht over Jentine Zwier. Zij heeft de diagnose borstkanker gekregen en zal binnenkort het traject van behandelingen starten. We leven mee met Jentine en Dirk Jaap en hun gezin en hopen en bidden dat er genezing mag zijn.

Wij weten dat er meerdere mensen in de gemeente zijn die met zorgen, in wat voor vorm dan ook, te maken hebben.  
Wij wensen iedereen Gods onmisbare aanwezigheid in het leven toe en bidden voor hen om kracht en wijsheid.

Met een hartelijke groet van het pastorale team

## **De kunst van het loslaten**

Ik bracht mijn zorgen bij de Heer  
om ze aan Hem te geven.  
Ik bad voor dat wat moeilijk was;  
ik wilde graag blij leven.

Maar toen ik daarna verder ging  
en alles had beleden,  
toen voelde ik een groot verdriet:  
mijn last was niet verdwenen!

"Waarom nam U mijn zorg niet weg?  
Heer, wilt U niet verhoren  
Wat ik U vroeg in mijn gebed?"  
Toen hoorde ik deze woorden:

"Ik wil je helpen, o mijn kind;  
je last mag je Mij geven,  
en al je zorgen neem Ik op Mij,  
op heel je weg door 't leven.

Doch weet één ding, onthoud  
het goed,  
Jouw tobben zal niet baten.  
Je lasten kan Ik dragen slechts  
Als jij ze los kan laten."



*Corrie ten Boom*



## 'Gewoôn anskuive'

De volgende 'Gewoôn anskuive' is op **vrijdag 23 mei**.

Gezellig met elkaar aan tafel: iedereen is welkom!

Wat we eten is nog een verrassing!

De maaltijd wordt bereid door Dinie Wagenaar en Trienke Dijkstra.

De zaal is open om 17.15 uur en het kost nog steeds € 6,00.

Gastvrouwen zijn Trienke Dijkstra en Marian Meurs.

Aanmelden en afbericht uiterlijk **dinsdag 20 mei !**

Bij gastvrouw Trienke Dijkstra,



## Ontmoetingsmiddag

### Woensdag 14 mei

willen we weer bij elkaar komen.

Komt u ook?

Neem gerust iemand mee voor een kop koffie of thee.. iets lekkers.. een spel, een gesprek en ..?

Iedereen is welkom in d'Ouwe Pastorie, Noorderpad 21 van **15.00 -16.30 uur**.

Mocht het vervoer een probleem zijn dan kunt u contact opnemen met Anneke Boot



## 'Op weg gaan en thuiskomen'

Het paasproject is goed gegaan. Jullie hebben weer leuk meegedaan allemaal. We gaan nu op weg naar Pinksteren.

In mei hebben we nevendiensten op:

**4 en 18 mei.**

In juni zijn er nevendiensten op **8 en 22 juni.**

Tot dan.

Tieneke Elshout- Booij en Eva Vijn



Van harte welkom !

## 'Als nieuw! Heilig je leven'

Tijdens de 40 dagen periode is het boekje 'Als nieuw! Heilig je leven', dat is uitgegeven door het Dienstencentrum van de PKN, behandeld.

Aangezien we nog niet helemaal het boekje hebben besproken, willen we in mei het boekje gaan afsluiten!

**Datum: woensdag 14 mei**

**Tijd: 10.00 – 11.30 uur**

**Locatie: consistorie Opperdoes**



Arie Hoosbeek, V&T

## Schoonmaakrooster

**5 Mei t/m 14 Juni 2025**

Mevr. A. Bakker

Mevr. G. Bos

Mevr. L. Zwier

Dhr. S Zwier



## Kerkelijke mutaties

### Kerkelijke mutaties tot 21-04-2025

#### Verhuisd:

- mevr. R.M.P. Scholtens is verhuisd van; 't Landje 26, Opperdoes naar Kleingouw 179a, 1619 CJ Andijk.
- dhr. D. en mevr. A. Bakker-Pos zijn verhuisd van Zuiderpad 13, Opperdoes naar Schoolstraat 8, 1674 PD Opperdoes.

#### Overschreven:

- mevr. R.M.P. Scholtens Kleingouw 179a, 1619 CJ Andijk naar Hervormde gemeente te Andijk - Wervershoof – Onderdijk.

#### Huwelijk:

- Op 15-5-2025 55 jarig jubileum van dhr. W. en mevr. B.J. van der Male-Rogge, Graaf Florisstraat 6, 1718 BN Hoogwoud
- Op 24-5-2025 60 jarig jubileum van dhr. T. en mevr. B.C. de Gooijer-Biersma, Essenlaan 28, 1657 AK Abbekerk
- Op 2-6-2025 60 jarig jubileum van dhr C. en mevr. C. Kroon-van Oostveen, Pieter Wariuslaan 13, 1679 XD Midwoud



### Verjaardag 75 jaar en ouder

4-5-2025 mevr. A.A. Meurs-Bakker, Rustenburgweg 16, 1674 MN Opperdoes

15-5-2025 dhr. D.J. Kee, 't Landje 52, 1674 PV Opperdoes

18-5-2025 dhr. J. Wiegersma, Oosteinde 40, 1674 NC Opperdoes

19-5-2025 mevr. C. Burrei-Jongbloed, Oosteinde 12 2, 1674 NB Opperdoes

26-5-2025 dhr. A. Smit, Almereweg 24, 1671 ND Medemblik



Op 1e Paasdag zijn we, voorafgaand aan de kerkdienst, met 37 personen gestart met een Paasontbijt.

Het was een mooi, gezellig en zinvol begin van de Paasmorgen.



## In Memoriam Henk Mellema

Lieve mensen,

Op woensdag 2 april 2025 is Hein Jacob Mellema overleden. We kenden hem bij zijn roepnaam: Henk. Twee dagen en nachten hebben Ina, zijn vrouw en zijn dochters Judith en Marijke bij hem gewaakt, terwijl hij zijn doodsslaap sliep.



Hij had vanuit zijn bed uitzicht op de bushalte. "Binnenkort komt de bus en dan stap ik in... dan begint mijn grote reis," zei hij lachend. Die metafoor werd op maandag 7 april in de bomvolle Bonifaciuskerk het thema van de dankdienst voor zijn leven. Daarna is Henk in besloten kring begraven op de oude begraafplaats, naast zijn ouders en tegenover zijn schoonouders.

Henks eerste belangrijke reis ondernam hij toen hij tien was. Hij werd inwoner van Medemblik en is dat zijn leven lang gebleven. We hebben in de dienst Henks leven in Bijbels perspectief vergeleken met de reis van de Israëlieten door de woestijn... Het gaat te ver om Medemblik het beloofde land te noemen, maar een oase was het zeker voor Henk.

Hij heeft er gewoond en gewerkt in de financiële sector, maar heeft zich ook als vrijwilliger volop ingezet. Hij vulde menig belastingformulier en deed mee in vele vormen van kerkenwerk.

Hij was o.a. jeugdoudersling. Hij kende half Medemblik en de andere helft kende Henk.

Na de VUT combineerde hij zijn plezier in wandelen met het bezorgen van post in de binnenstad. Dat was steeds een wandeling door het paradijs, al gaat ook die Bijbelse vergelijking niet helemaal op. Hij hield van planten, dieren en bomen, maar had vooral warme belangstelling voor mensen.

Henk was een mensen-mens.

Henk is op reis gegaan en hij neemt zijn humor mee en heel veel mooie herinneringen. De 71-jarige Henk vertelde me, dat hij 70 prachtige jaren heeft gehad. Daar was hij op zijn ziekbed mee bezig en veel minder met zijn ziekte en afnemende krachten, niet met de dagen in isolatie, met verpleegkundigen in 'ruimtepakken' en de pijn aan huid die losliet zoals brandblaren dat doen. Henk regelde zijn uitvaart, vertelde zijn kleinzoon nog eens hoe trots hij op hem was en voor Ina en zijn dochters was er een welgemeend "Bedankt voor alles." Om half negen kwam de bus en Henk is ingestapt in het volste vertrouwen dat het op de eindbestemming goed zou zijn.

Pastor Ton Heijboer.

### **Tijdens het gemeenteberaad is door voorzitter Jan Smit het volgende gezegd over de Bonifaciuskerk:**

Ik wil graag iets zeggen over de ontwikkelingen rondom het gebouw, de monumentale Bonifaciuskerk. Enerzijds een rijk bezit, iets om trots en zuinig op te zijn, maar anderzijds ook een bron van grote zorg die veel van onze tijd en aandacht vraagt.

Al heel lang wordt er gesproken over het onderhoud en de toekomst van het kerkgebouw. Zo zijn er bijvoorbeeld al gesprekken geweest met Stichting Stadsherstel Amsterdam en Stichting Bonifaciuskerk over de overname van de kerk. Deze gesprekken zijn gestopt, zonder resultaat.

In 2022 lag er een omvangrijk investerings- en verduurzamingsplan dat opgesteld was door de toen actieve restauratiecommissie. Dit bleek om verschillende redenen niet haalbaar.

Er is toen gekozen voor een veel beperkter restauratieplan dat vorig jaar afgerond is. Het kerkgebouw kan nu weer een aantal jaren mee, maar de kerkelijke gemeente kan ondanks de tomeloze inzet van veel vrijwilligers op langere termijn niet voor het kerkgebouw blijven zorgen. Onze kerkelijke gemeente krimpt, onze vrijwilligers worden ouder en ook is er de vraag wie op langere termijn in staat en bereid is de bestuurlijke verantwoordelijkheid op zich te nemen. Als vervolg op de in opdracht van de burgerlijke gemeente Medemblik opgestelde kerkvisie en het stadsplan voor de plaats Medemblik zijn de

burgerlijke gemeente en de kerkelijke gemeente in 2024 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het oog op het behoud van het schip van de kerk en van de toren die eigendom is van de burgerlijke gemeente. Het is van belang dat het volledige monument duurzaam in een goede staat blijft ook als de kerkelijke gemeente haar aandeel in de zorg niet mee kan opbrengen. Het gebouw moet herbestemd worden met als uitgangspunt een gezonde en duurzame exploitatie.

De samenwerkingsovereenkomst heeft er tot geleid dat er gezamenlijk gezocht wordt naar een nieuwe eigenaar voor het schip van de kerk en de bijbehorende grond en een nieuwe bestemming daarvan, waarbij aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan. Het gaat te ver om deze allemaal op te noemen, maar u moet denken aan eisen met betrekking tot de monumentale status van het gebouw en het interieur en eisen voortvloeiende uit het stadsplan. Ook is er de wens dat de kerkelijke gemeente nog een aantal jaren gebruik kan maken van delen van het gebouw voor kerkelijke activiteiten. Daarvoor zou dan huur betaald kunnen worden. Ook wil het college van kerkrentmeesters als het enigszins kan voorkomen dat er een bruidsschat mee gegeven moet worden. Op 14 maart heeft een gesprek plaats gevonden van enerzijds afgevaardigden van de gemeente Medemblik, Pieter Keemink en ik van de kerkelijke gemeente en anderzijds twee adviesbureaus. Na het gesprek is gekozen voor Kerk& Co.



## vervolg van blz. 19

Dat bureau krijgt als opdracht om de kerk verkoopklaar te maken. Dat houdt in een inventarisatie van alle voorwaarden waar een koper aan moet voldoen met betrekking tot de herbestemming. Dit zal vrijwel zeker betekenen dat niet de hoogste bidder kans maakt, maar de koper met het beste plan voor het behoud van het monument, een duurzame exploitatie en passende bij het stadsplan.

Kerk & Co moet voor 1 januari 2026 met een advies komen en als dat door de burgerlijke en kerkelijke gemeente overgenomen wordt, kan daarna het daadwerkelijke verkoopproces gestart worden.

Op dit moment verandert er nog niets en

blijft de Protestantse Gemeente te Medemblik volledig verantwoordelijk voor het onderhoud en de exploitatie van het schip van de kerk.

Dat is ook de reden dat er ter beperking van de stookkosten een infrarood installatie aangebracht is. Deze is eigendom van de Protestantse Gemeente, maar wordt volledig gefinancierd door Stichting Bonifaciuskerk. Daar zijn we heel blij mee.

Helaas functioneert het systeem nu nog niet goed. Het bedrijf Wardenaar Infrarood Verwarming dat over het systeem heeft geadviseerd en vervolgens aangelegd, is bezig met een onderzoek om vast te stellen wat de oorzaak is van het niet goed functioneren van de verwarming.

## Uit de gemeente

### Overleden

02-04 dhr. H.J. Mellema, Parklaan 18, 1671 HG

09-04 mw. M.J. Betten, Overtoom 90, 1671 BW

### Verjaardagen mei

01-05 mw. J.M. Noor-van der Bijl, Breek 7, 1671 GE

03-05 mw. J.P.M. van de Wetering-van der Kevie, Koningshof 13a, 1671 AM

09-05 mw. E.A. Smit-Wiersma, De Gouw 24, 1693 DC Wervershoof

10-05 dhr. L.M. Smit, De Gouw 24, 1693 DC Wervershoof

12-05 dhr. G. Bon, Droge Wijmersweg 5/110, 1693 HP Wervershoof

22-05 dhr. P.C. Schenk, Vlietsingel 20, 1671 MZ

24-05 mw. J.A. Bos-Gootjes, Ridderstraat 32, 1671 CS

31-05 dhr. W.F.H. Breton, Waterborg 169, 1671 NM



## Ouderenmiddag

Op dinsdagmiddag 15 april waren wij uitgenodigd in restaurant Het Wapen van Medemblik.

Na een hartelijk welkom met een kopje koffie of thee en gebak zong het koor 'Weet je nog wel....!' met warm enthousiasme vele oudhollandse liedjes die we allemaal herkenden van vroegere tijden.

Ook geacteerd in kostuums konden we genieten van liedjes van Dorus, 'Soldaat op wacht' en 'Weet je nog wel die avond in de regen' en 'Omdat ik zoveel van je hou'.

Na een heerlijke lunch met soep, (warme) broodjes, drinken naar keuze, nog even gezellig blijven zitten met elkaar.

Voor iedereen dank je wel en heel graag tot de volgende keer!

Mieke van den Kommer.



Dinsdagmiddag 20 mei komt Ton Pronk van de Oudheidkundige vereniging *Medenblick* iets vertellen over Medemblik van vroeger .

Het belooft een interessante lezing te worden met veel beeldmateriaal.



P	A	A	S	M	A	A	N	D	A	G
E	M		H	U	L	L		E	G	O
S	U	M	O		T	E	E	F		E
A	S	A	P		A		L	O	R	D
C	E	L		C	A		L	E	I	E
H	R		D	E	R	B	Y		T	W
	E	A	R	L		A		O	M	E
	N	A	S	I		R	A	M	E	E
Z		I		B	O	A		M		K
O	M	E	G	A		B	R	E	N	
E	E	N		A		B	I	J	N	A
N	T		S	T	E	A	K		P	B
O	R	A	N		M	S		K	O	I
F	O	T	O		M		K	A	L	E
F		O	R	K	A		O	P	E	C
E	C	O		A	U	T	O		O	H
R	E	M	O	N	S	T	R	A	N	T

## Oplossing vorige puzzel



### Horizontaal

**2** Hetgeen iemand verkondigt in Gods naam **8** Belerende toespraak **10** De 'R' van het kruisopschrift INRI **11** Kraaiachtige vogel **12** Heilig boek der hindoes **14** Internationaal ruimtestation (Eng. afk.) **15** Knock-out (afk.) **16** Militaire positie **18** Openbaring van God in het O.T. **21** Slowakije (op auto's) **23** Franse naam van de kathedraalstad Atrecht **24** Kleine kledingmaat **25** Onbesliste stand (Eng.) **27** Strafwerktuig **28** Boodschapper van God **29** Buurland van Afghanistan **30** Enzovoort (afk.) **32** Hoofdbedekking **33** Vorderaar **35** Vrijgevig **36** Persoonlijk vnw. **37** Met de bedoeling **38** Stad in Vlaanderen **41** Symbool voor silicium **42** Hier werd in 1618-1619 door de Nederduits Gereformeerde Kerk een synode gehouden **45** Heilig getal **46** Uiting van verwondering **47** Hardhandig **49** Rivier in Noord-Brabant **51** Aardgordel **52** Kloosterzuster **54** Flauw en grappig **55** Wapen waarmee David Goliath versloeg.

### Verticaal

**1** Twaalf keer twaalf **2** Kleverige stof **3** Rooms-katholiek (afk.) **4** Toverwezen **5** Huiddruppel **6** Hij **7** Zorgvuldige en bewuste interpretatie van de Bijbel **8** Woord dat van het Latijnse 'presbyter' is afgeleid **9** Droogvloer **12** Niet contra **13** Doorweekt **15** Predikant **17** President van Watergate **19** Symbool voor hectare **20** Schijnheilig, hypocriet **22** Ronding van de onderkaak **26** Effen **27** Opkoop **31** Traditioneel onderdeel ter voorbereiding op het christelijke Paasfeest **32** Vrolijkmakend gevoel **34** Griekse godin die bij de Romeinen met Aurora vereenzelvigd werd **35** Uitroep van opluchting **38** Levenslucht **39** Koning van Shakespeare **40** Symbool voor thorium **43** Bijzonder gunstig **44** Persoon die provoceert op sociale media **48** Vereniging **50** Loofboom **51** Deel van een schaakpartij **53** Ik noem er enkele (afk.) **54** Inhoudsmaat (afk.).

	1		2	3		4		5	6	7
8		9							10	
11					12			13		
14					15			16		17
		18	19				20			
21	22		23							24
25		26							27	
28							29			
					30					31
	32						33			34
35									36	
37			38			39		40		41
42		43							44	
45						46			47	48
			49		50			51		
52	53							54		
55										



**Leo Fijen** is bekend van zijn boeken en televisieprogramma's over kerken en kloosters. Plekken die hij zelf ook frequent bezoekt.

De inspiratie die hij daar opdoet deelt hij hier graag met u.

*Bij ieder afscheid  
vertellen wat  
de ander voor je  
betekent*

## HEMEL EN AARDE

**H**emelvaart gebeurt hier en nu, onder ons. En zo worden Bijbelse verhalen ook steeds opnieuw verteld in ons eigen bestaan. In het voorjaar was ik te gast bij ouderen uit Ridderkerk, in een zaaltje achteraf bij een basisschool. Daar zaten ze, 25 mannen en vrouwen, allen met hun eigen verhaal. Meestal begin ik met een lezing, dit keer deed ik het anders en vroeg ik hun over hun leven te vertellen. Sommigen waren al meer dan 60 jaar getrouwd, anderen stonden er alleen voor. Weer anderen vertelden over een huwelijk dat kinderloos was gebleven maar wel zegen had gebracht in de dienst aan hun naasten. En ook waren er ouderen die hun partner hadden verloren en elkaar daarna hadden gevonden. Nu al meer dan zeven jaar waren ze samen. Opmerkelijk in al deze verhalen was de kracht van hun geloof en de steun van hun kerk. Soms was dat in een koor, dan weer als voorganger op leeftijd, ook wel als begeleider van zieken en stervenden. Niemand noemde daar de kracht van de Geest. Maar alles wat daar tot me kwam getuigde daarvan: Christus was ten hemel gevaren, de Geest gaf al deze ouderen de kracht om betekenis te geven aan hun leven. Het meest ontroerend was het verhaal van een voetbalsupporter: meer dan 40 jaar had hij gewerkt voor luchthavens in Nederland en daarna als mantelzorger voor zijn vrouw. Iedere dag was hij er voor haar, eerst thuis, daarna in het verpleeghuis. En iedere dag vertelde hij haar: ik hou van je. Toen hij dat vertelde schoot hij vol. Ik keek met bewondering naar hem omdat hij deed wat iedereen zou moeten doen: bij ieder afscheid vertellen wat de ander voor je betekent. Want dan is er altijd een afscheid, ook bij een plotselinge dood. Die avond ging hij met zijn zoon naar een iconische voetbalavond in De Kuip. Toen hij thuiskwam hoorde hij dat zijn vrouw plotseling was overleden. En toch blijven ze samen verbonden, in de liefde en door de Geest die hemel en aarde verbindt. ■





Protestantse Kerk

