

Het Spoor



Protestantse Gemeente te Medemblik-Opperdoes



april 2025

Het Spoor
Protestantse Gemeente te Medemblik - Opperdoes
jaargang 1 nr. 7 april 2025

Van de redactie:

Bij dit nummer van Het Spoor ontvangt u een handig bewaarexemplaar met namen, adressen en telefoonnummers betreffende het kerkenwerk (de colofon). Verder zijn hierin ook opgenomen de adressen van zieken-, verzorgings- en verpleeghuizen en hulpverleningsinstanties.

De foto op het voorblad met bloeiende krokussen en een vlinder laat het begin van de lente zien. De quilt, gemaakt door Nelli Mazereeuw, op de achterpagina kondigt Pasen aan.

Voor het volgend nummer kunt u kopij insturen t/m maandag **dinsdag 22 april** (maar liever eerder).

Inleveren via de mailadressen:
hetspoor@pgopperdoes.nl
of
hetspoor@
bonifaciuskerkmedemblik.nl

**Het volgend blad verschijnt rond
7 mei**

Verdere inleverdata:

maandag 12 mei,
maandag 16 juni,
maandag 18 augustus.

De steen was weg ...

Duisternis, leegte, kou:
het is er steeds in onze wereld.
Als een zware steen
drukt het op ons leven,
als een rotsblok
blokkeert het de weg
naar leven, licht, warmte:
wie zal voor ons de steen weggrollen?
Na de pijn om het lijden
na het verdriet om het gemis
na de leegte van de dood
gingen zij naar het graf:
wie zal voor ons de steen weggrollen?
Opkijkend bemerkten zij
dat de steen weggerold was
en deze was zeer groot.

Toen
die morgen
op de eerste dag van de week
drukte het leven hen niet meer terneer
maar richtte hen op:
warmte, zon en licht omstraalden hen.

De steen was weggerold:
hij is niet hier
hij is niet dood
het leven is niet donker
hij gaat u voor naar licht en leven.

Toen,
die morgen
begon de mens weer te leven.

De steen was weg
blokkeerde niet meer
maar opende de weg
naar warmte
nieuw begin
leven, licht.

De steen is weg
nog steeds:
je kunt weer leven
want ook nu wordt het Pasen! *Theo Vertelman*



In de tuin - het leven wint!

Het is tijdens de mooie lentedagen in de eerste week van maart, aangestoken door de agrariërs die met hun trekkers druk heen en weer rijden en op het land bezig zijn met voorjaarswerkzaamheden, dat ik lentekriebels krijg en in de tuin aan de slag ga. En ik ben niet de enige, gezien de lange rijen auto's met karretjes snoeiafval voor de poort van HVC.

Het gras gemaaid, de struiken en planten gesnoeid.

Genietend bekijk ik het resultaat van een paar dagen werken.

Nu de dode bloemen en takken zijn verwijderd, hebben de al aanwezige bladknoppen ruim baan om open te breken. De krokussen, narcissen en hyacinten bloeien volop en geven een vrolijke kleur aan de tuin. Wat een kracht heeft de natuur. HET LEVEN WINT!

In de kerk in Opperdoes neemt de tuin deze weken ook een belangrijke plaats in. In de schikkingen en in de kindernevendienst leven we toe naar Pasen aan de hand van het Bijbel Basicsproject van het NBG met als thema 'In de tuin-het leven wint'.

Op 9 maart, de eerste zondag van de 40 - dagentijd, werd het project gepresenteerd. Na afloop van de nevendienst vroeg de voorganger aan de kinderen in welke tuin ze waren geweest. "Julie hebben het toch over Het Paradijs gehad? Met Adam en Eva? Wat deden zij daar?" "Een appel eten", antwoordde Anouk. Maar de voorganger corrigeerde haar: "Dat was geen appel, dat was de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad!" Wat dat betekent is voor kinderen best moeilijk. Een poos geleden kwam het zusje van Anouk uit school met een kleurplaat. Ze vertelde enthousiast wat ze allemaal had gekleurd: "Eva en...hoe heet hij ook alweer...Adam, de slang én de tennisboom!"

Door het eten van die vrucht gaat het dus mis tussen God en de mens. Adam en Eva moeten Het Paradijs verlaten en zo komen we deze weken op weg naar Pasen in verschillende tuinen. We gaan van de Hof van Eden naar de woestijn die een bloeiende tuin wordt, de tuin van Gethsemané, de graftuin vlak bij Golgotha om op Pasen samen met de vrouwen aan te komen bij het open graf. HET LEVEN WINT!

De Heer is waarlijk opgestaan!

En omdat Jezus is opgestaan mogen wij, als wij in Hem geloven, eeuwig leven met Hem op een aarde die eens een tuin van schoonheid, rust en vrede zal zijn.

Op weg naar Pasen en op Eerste Paasdag kunt u deelnemen aan verschillende activiteiten waarover u in dit nummer meer kunt lezen.



Namens Arnold, Jan Pieter, Alma en Anneke een goede veertigdagentijd en een Gezegend Paasfeest toegewenst! Gretha Bos

Kerkdiensten Opperdoes
Noorderpad 21
Aanvang 9.30 uur



- Zondag 6 april** voorganger: mevr. A. Kraal uit Venhuizen
1e collecte: Kerk in Actie: Zendingscollecte Golfstaten
2e collecte: Kerk
- Zondag 13 april** voorganger: dhr. J. Zwaan uit Den Haag
1e collecte: Kerk in Actie: Missionaire Werk Nederland
2e collecte: Kerk
- Donderdag 17 april** voorganger: ds. R. Blaauw uit Alkmaar
Witte Donderdag Maaltijd van de Heer. Aanvang 19.30 uur
1e collecte: Hospice Dignitas Hoorn / 2e collecte: Kerk
- Vrijdag 18 april** voorganger: ds. G. Bijl uit Heemskerk
Goede Vrijdag. Aanvang 19.30 uur
- Zaterdag 19 april** voorganger: pastor T. Heijboer uit Hoorn
Stille Zaterdag. Aanvang 21.00 uur
- Zondag 20 april** voorganger: pastor T. Heijboer uit Hoorn
Eerste Paasdag
1e collecte: Kerk in Actie: Noodhulp Oekraïne / 2e collecte: Kerk
- Zondag 27 april** voorganger: ds. H. Smit uit Purmerend
1e collecte: Eigen kas diaconie / 2e collecte: Kerk
- Zondag 4 mei** voorganger: ds. M. Kraak-Verdonk uit Wilnis
1e collecte: Kerk in Actie: Noodhulp Soedan / 2e collecte: Kerk
- Zondag 11 mei** voorganger: ds. A. Wingelaar uit Harenkarspel
1e collecte: Kerk in Actie: Zending Bangladesh / 2e collecte: Kerk
- Koster**
april K. Smit, Oosteinde 19
06-51560377
- mei** Sj. v.d. Male, Kluiten 18
0227-541568

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de website:

www.pgopperdoes.nl

www.kerkdienstgemist.nl>Noord-Holland>Opperdoes

**Kerkdiensten in de
Bonifaciuskerk
aanvang: 10.00 uur, tenzij
anders aangegeven**



- zondag 6 april** voorganger: mevr. ds. H. Smit uit Purmerend.
(1e collecte voor de diaconie / 2e collecte voor de kerk)
Kerk in Actie: Zending Golfstaten / Kerk.
koster: J. Kool.
- zondag 13 april** voorganger: mevr. ds. H. Boot uit Willemsoord. **Palmpasen.**
PKN Missionair werk / Kerk.
koster: N. Buijze.
- maandag 14 april , dinsdag 15 april en woensdag 16 april 19.00 uur**
Vesper in de Doopsgezinde Vermaning.
- donderdag 17 april 19.30 uur Witte Donderdag, viering Avondmaal.**
voorganger: ds. A. Reitsma uit Eemnes.
collecte: Hospice Dignitas.
koster: Th. Hoff.
- vrijdag 18 april 19.30 uur Goede Vrijdag.**
voorganger: maj. E. Wubbema uit Medemblik.
koster: B. Hoekstra.
- zondag 20 april** voorganger: maj. E. Wubbema uit Medemblik. **Pasen.**
Kerk in Actie: Noodhulp Oekraïne / Kerk.
koster: N. Buijze.
- zondag 27 april** voorganger: maj. E. Wubbema uit Medemblik.
Eigen diaconie / Kerk.
koster: Th. Hoff.
- zondag 4 mei** voorganger: mevr. ds N. Vlaming uit Easterein.
Kerk In Actie: Noodhulp Soedan / Kerk.
koster: B. Hoekstra.
- zondag 11 mei** voorganger: dhr. B.van der Bent uit Alkmaar.
Kerk in Actie: Zending Bangladesh / Kerk.
koster: J. Kool.

**De kerkdiensten in de Bonifaciuskerk of BonFoyer zijn ook te beluisteren
via de websites: www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
www.kerkdienstgemist.nl > Noord-Holland > Medemblik**

Uitnodiging gemeenteavond over het beroepingswerk do. 24 april

Op **donderdag 24 april** zal in de kerk van Opperdoes een gezamenlijke **gemeenteavond** van de Protestantse Gemeenten te Medemblik en Opperdoes worden gehouden.
Aanvang 19.30 uur. De avond staat in het teken van het **beroepingswerk**.

De gezamenlijke beroepingscommissie heeft onlangs advies uitgebracht aan de gezamenlijke kerkenraad. De beroepingscommissie heeft aan de kerkenraad voorgesteld een predikant te beroepen die nu nog elders in het land aan een gemeente verbonden is. Deze predikant heeft positief gereageerd op de vraag of hij bereid is een eventueel beroep naar Medemblik en Opperdoes aan te nemen. De kerkenraad heeft het unanieme advies van de beroepingscommissie met blijdschap unaniem overgenomen. Het is nu aan de gemeenteleden om op de gemeenteavond hun stem te laten horen.

Op die avond zullen de desbetreffende predikant en zijn echtgenote zich aan de gemeenteleden voorstellen en de beroepingscommissie en de kerkenraad zullen een toelichting geven op de voordracht van deze predikant. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. Daarna kunnen de gemeenteleden via gesloten stembriefjes stemmen over de voordracht. Nog die zelfde avond zal de uitslag van de stemming bekend worden gemaakt. Stemrecht hebben alle belijdende leden en doopleden vanaf 18 jaar alsmede alle belijdende gastleden / vrienden en gedoopte gastleden / vrienden vanaf 18 jaar. Er kan bij volmacht worden gestemd. Niemand kan meer dan twee volmachtstemmen uitbrengen en alleen tegelijk met de eigen stem. Volmachten kunnen alleen schriftelijk worden afgegeven en moeten voorzien zijn van naam en adres van de volmachtgever en gevolmachtigde en bovendien worden ondertekend door de volmachtgever. De volmachten moeten voor aanvang van de gemeenteavond worden overhandigd aan de voorzitter van deze bijeenkomst.

De kerkenraad en de beroepingscommissie hopen van harte dat velen deze gemeenteavond bij zullen wonen. Komt u ook?

Jan Smit, voorzitter.

Leeskring voor Medemblik én Opperdoes

De leeskring van de Bonifaciuskerk bestaat al meer dan 25 jaar. Met tien leden hebben we heel wat boeken gelezen en besproken. Echter dit jaar zijn wij door verhuizing en overlijden ineens te veel leden kwijtgeraakt. Dat is jammer, want het gesprek loopt het beste als er meerdere meningen zijn en wij elkaar kunnen inspireren. Daarom deze oproep aan gemeenteleden die graag lezen en hun gedachten met elkaar willen delen om zich bij ons aan te sluiten. Iedereen is van harte welkom, zowel uit Medemblik als uit Opperdoes. Het is goed om te weten dat er geen kosten aan verbonden zijn. De boeken worden ons aangeleverd door de bibliotheek via het zgn. koffertje. Doorgaans voor ongeveer vijf weken. De bibliotheek doet dit kostenloos. Zij vraagt echter wel om een lidmaatschap. Er is een grote lijst waaruit wij kunnen kiezen. Dat wij al meer dan 25 jaar bestaan zegt wel iets over dit stukje kerkenwerk en het plezier waarmee iedereen altijd heeft meegedaan. Daarom zou het jammer zijn als het verloren zou gaan.



***U kunt zich opgeven bij Laura van Bergen
ook voor nadere informatie.***

uiteraard

Samenvatting kerkenraadsvergadering maandag 24 februari 2025

We werden opgeschrikt door het overlijden van ds. Noeme Visser. We hebben hem herdacht in onze kerkdiensten en er zijn blijken van medeleven gestuurd naar zijn familie. Het overlijden van ds. Noeme Visser en andere afzeggingen hebben gezorgd voor lege plekken in het preekrooster. Sommige lege plekken zijn opgevuld. De mogelijkheid bestaat dat er meerdere gezamenlijke diensten gehouden gaan worden als er door één van de preekvoorzieners geen voorganger gevonden kan worden.

In Opperdoes wordt een projectiescherm vervangen. In Medemblik werken de infraroodpanelen nog niet naar behoren.

In de Bonifaciuskerk wordt door de gemeente Medemblik een informatieavond gehouden over de aankoop van een terrein voor de huisvesting van vluchtelingen.

De opbrengst van de actie Kerkbalans in beide gemeenten is goed, daar zijn we heel blij mee.

De voorgenomen statutenwijziging van Stichting Dorpskerk van Opperdoes en Almersdorp wordt goedgekeurd. De stichting opereert zelfstandig en heeft voor toekomstige statutenwijzigingen geen goedkeuring meer nodig van de Protestantse Gemeente te Opperdoes. De aanbiedingsplicht blijft wel van kracht. Mocht de stichting de kerk willen verkopen, is zij verplicht deze eerst aan te bieden aan de Protestantse Gemeente te Opperdoes of haar rechtsopvolger.

In de 40-dagentijd worden er vier bijeenkomsten georganiseerd omtrent het 40-dagenboekje. Er zullen ook vespers georganiseerd worden; twee in Opperdoes, twee in de Bonifaciuskerk in Medemblik en verder in de Stille Week in de Doopsgezinde Vermaning in Medemblik.

Abonnementsgeld Het Spoor herinnering



In het vorige nummer van Het Spoor trof u een rekening aan voor de betaling van het abonnementsgeld van Het Spoor ad € 15,-. Mocht u dit abonnementsgeld ad € 15,- nog niet hebben overgemaakt, dan kunt u dit nog tot 15 april 2025 over maken op de bankrekening van de kerk waarvan u lid bent.

Wilt u a.u.b. duidelijk in de omschrijving uw naam en uw adres vermelden?

Als uw betaling niet uiterlijk 15 april 2025 door ons ontvangen is, zal u een herinnering ontvangen. Het abonnementsgeld wordt dan met € 1,- verhoogd.

Heeft u het abonnementsgeld inmiddels overgemaakt, dan hartelijk dank daarvoor.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Jan Smit

De Evangelien - deel 3: Marcus

Het oudste

Marcus is het oudste van de vier evangeliën die in onze bijbel terechtgekomen zijn. De schatting is dat het geschreven is ergens in de jaren '60 van de eerste eeuw.

Halverwege de 19e eeuw ging men de bijbel(boeken) ook historisch onderzoeken. Men werd nieuwsgierig naar de schrijvers en het ontstaan van de Bijbelboeken. Hier en daar was er wel iets over terug te vinden in de kerkgeschiedenis, maar die gegevens zijn vaak niet betrouwbaar en vaak onduidelijk. Soms werd een geschrift bovendien aan een gezaghebbende schrijver toegeschreven om het meer gezag te geven. Zo is een enkele brief in het NT toegeschreven aan Paulus, terwijl die niet door Paulus is geschreven.

Bron voor Matteüs en Lucas

Door dat onderzoek dat half 19e eeuw op gang kwam, bleek al snel dat Marcus zo goed als zeker het oudste evangelie is. Men kwam er ook achter dat Matteüs en Lucas het evangelie van Marcus hebben gebruikt als basis voor hun eigen evangelie. Begrippen als auteursrechten en plagiaat bestonden toen nog niet, dus men putte vrijelijk uit andermans geschriften. Van de 661 verzen in Marcus heeft Matteüs er maar liefst 600 óók. Lucas heeft er ongeveer 350 overgenomen. **1)** Eeuwenlang meende men dat Marcus een verkorte versie van Matteüs was. Men vond het evengoed wel vreemd dat Marcus een aantal kernstukken uit Matteüs niet had overgenomen, terwijl je dat juist wel doet als je een samenvatting maakt. Een geboorteverhaal, de Bergrede, maar ook

het Onze Vader ontbreken in Marcus.

Verder een aantal belangrijke gelijkenissen en de uitzendingsrede. Men had daar nooit een verklaring voor gevonden, totdat men er dus achter kwam dat het omgekeerd is en Matteüs op de schouders van Marcus staat.

Is dat nou belangrijk om dit soort dingen uit te zoeken? Ja, want dat helpt om de heel specifieke toevoegingen van Lucas en Matteüs te herkennen. En daarmee de theologie van deze twee op het spoor te komen. De verwijzingen naar het OT bijvoorbeeld in Matteüs. Terwijl Lucas veel toevoegt over de verhouding arm - rijk. Lucas blijkt een sociaal geëngageerde theoloog te zijn.

Bovendien hebben theologen sinds de ontdekking van Marcus als oudste evangelie veel meer oog voor de eigenheid van Marcus. Voor die tijd werd daar niet op gelet, want het was 'toch maar' een samenvatting van Matteüs.

De schrijver

Het was iemand van wie al heel vroeg wordt verteld dat hij niet persoonlijk getuige geweest was van Jezus, maar er wel heel dicht bij geweest is, namelijk als volgeling van de apostel Petrus. Bewijs daarvoor vindt men in 1 Petrus 5: 13, waar Petrus de gemeente laat groeten, mede uit naam van zijn 'zoon Marcus'. Petrus bedoelt daarmee waarschijnlijk niet Marcus als biologische zoon, maar de bijzondere band tussen hem en Marcus. En dan nog is niet helemaal zeker dat het dezelfde is als de schrijver van het evangelie.

Er zit vrij veel tijd tussen het op schrift stellen en de gebeurtenissen zelf. Immers, algemeen wordt er vanuit gegaan dat Jezus werd gekruisigd begin jaren '30. Dat het even duurde voor het op schrift gesteld werd, zal ook komen omdat veel verhalen mondeling werden doorgegeven. Dat ligt voor de hand in een samenleving waarin lang niet iedereen kan lezen en schrijven. Misschien kreeg men ook pas behoefte de verhalen op te gaan schrijven, nadat duidelijk was geworden dat deze Jezus met zijn boodschap een blijvertje zou worden. Of kreeg men pas de behoefte om de verhalen op te gaan schrijven, toen men begon te vermoeden dat de aangekondigde wederkomst niet zo snel kwam als aanvankelijk gedacht. Er is een vermoeden dat er vòòr Marcus al een aantal korte, op schrift gestelde verzamelingen van gebeurtenissen met en rondom Jezus waren, waar Marcus gebruik van maakte.

Zijn boek

Het is niet alleen het oudste, maar ook het kortste evangelie uit onze bijbel. Marcus begint gewoon aan zijn verhaal, zonder geboorteverhaal. Hij eindigt ook nogal plompverloren. Hij eindigt zelfs niet met een ontmoeting met de Levende, maar hij eindigt met de schrik die de discipelen bevangen heeft nadat de engel heeft gezegd dat Jezus is opgewekt uit de doden. Marcus 16: 8 'Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden'.

Marcus legt veel nadruk op de urgentie van de boodschap van Jezus. Het koninkrijk van God is nabij (in Jezus), het is nú zaak om daar ernst mee te maken! Zie 1: 15. Daarom legt Marcus veel haast in zijn

verhaal: het woord dat wij vertalen met 'terstond', 'onmiddellijk' vloeit veelvuldig uit zijn pen. In dat kader kunnen we ook zien dat hij met de deur in huis valt: hij heeft haast met zijn boodschap. Beter gezegd: hij heeft haast om bij de kèrn van de boodschap uit te komen, want als zijn beschrijving dan is aangekomen bij het lijdensverhaal, dan houdt het gejaagde 'terstond, terstond' op en worden de beschrijvingen uitvoeriger. 'Het evangelie van Marcus heeft veel weg van een lijdensverhaal met een lange inleiding'. Kenmerkend voor Marcus is het zogenaamde 'Messiasgeheimenis'. Daarmee wordt bedoeld Jezus' zwijggebod aan demonen, na genezingen en na Petrus' belijdenis (8:30; 9:9). Marcus verwoordt ook verlangen van Jezus zelf om onbekend te blijven (bv 7:24). En de leerlingen begrijpen niet goed wie ze in Jezus voor zich hebben (6:52; 8:17-21). Marcus wil maar zeggen: de betekenis van Jezus zit niet in wonderen of zijn welbespraaktheid of hoe goed hij met zijn leerlingen omgaat; je gaat zijn betekenis pas echt zien in zijn lijden en sterven. Vanaf hoofdstuk 10 valt het verbod om niet te spreken over wat je ziet gebeuren met Jezus dan ook helemaal weg. Vanaf dan mag er vrijelijk over gepraat worden door iedereen die dat maar wil. Want de Messias, wil Marcus maar zeggen, is de lijdende Messias. Niet de wonderdoener of knappe leraar.

Tot zover een aantal wetenswaardigheden over het evangelie van Marcus. Volgende keer over Matteüs.

ds. Marius Braamse.

-
- 1) Sleutel op de evangeliën en de handelingen, pag. 31 en 32

Diaconale collectes voor de maand april 2025

Kerk in Actie is opgericht in 1994 en komt voort uit verschillende kerkelijke hulpverleningsorganisaties. Dertien kerkgemeenschappen stonden in 1952 aan de basis van Stichting Oecumenische Hulp (SOH). Een organisatie die wereldwijd hulp bood bij hongersnood en rampen (noodhulp). De Ned. Hervormde kerk richtte in 1956 de sectie internationale hulpverlening op. De Gereformeerde kerken in Nederland begonnen in 1960 met de Wereldhulpacties. Meerdere kerken begonnen in 1979 ook met een speciaal programma kinderpulp onder de naam Kinderen in de Knel. In 1994 werden de organisaties en programma's gebundeld in Kerk in Actie.

Kerk in Actie is actief op een aantal terreinen. Zending, Noodhulp, Werelddiaconaat en Binnenlands diaconaat. Samen zijn we Kerk in Actie.

Geïnspireerd door Jezus Christus en willen delen wat ons is gegeven, om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Voor de maand april zijn er de volgende projecten:

Zondag 6 april is de Zendingscollecte bestemd voor de Golfstaten. De kracht van bijbelverhalen. In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen onder vaak erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in een vertelmethodede waarbij bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. Dit geeft mensen moed en kracht.

Zondag 13 april is de collecte voor het Missionaire Werk van de Protestantse Kerk in Nederland. Met het landelijke event The Passion komt het paasverhaal bij miljoenen mensen in de huiskamer. Een missionaire kans. De Protestantse Kerk biedt diverse initiatieven rond de uitzending. Voor kijkers thuis is er online verdiepend materiaal en een magazine.

Donderdag 17 april is de collecte bestemd voor Hospice Dignitas in Hoorn. Hier worden mensen opgenomen in de laatste fase van hun leven met aandacht en zorg. Professionals en vrijwilligers bezorgen de gasten nog een goede tijd.

Zondag 20 april is de paascollecte voor noodhulp aan Oekraïne. Steun voor inwoners en ontheemden. Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit.

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Aktie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Kwetsbare families ontvangen voedsel- en zadenpakketten, tijdelijk onderdak in regionale hulpcentra en hulp bij het verwerken van trauma's.

Zondag 27 april is de collecte bestemd voor de eigen kas van de diaconie.

Zondag 4 mei collecteren we voor Noodhulp aan Soedan.

Zondag 11 mei is de collecte voor de Zending in Bangladesh.

De diaconie beveelt de collectes van harte bij u aan.

Hartelijke groet namens de diaconie: Piet, Alma, Jan Pieter, Mary en Hannie



Activiteitenkalender Protestantse Gemeente te Medemblik-Opperdoes



In onderstaande agenda vindt u de data gebundeld van kerkelijke activiteiten die plaatsvinden in de komende maanden:

- **elke woensdagmorgen, Open Kerk**, vanaf 10 uur, Bonfoyer Medemblik
- **woensdag 2 april, gespreksgroep V & T 'Als nieuw! Heilig je leven'**
van 10.00 uur - 11.30 uur in de consistorie - Opperdoes
- **woensdag 2 april, vesper en sobere maaltijd**
17.30 uur in de Bonfoyer Bonifaciuskerk - Medemblik
- **vrijdag 4 april, Samen aan Tafel**, 18.00 uur Bonfoyer Medemblik
- **maandag 7 april, creatieve morgen**, 10.00 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- **dinsdag 8 april, vrouwencontactgroep, Koffiegesprek**
aanvang 10.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- **woensdag 9 april, vesper en sobere maaltijd**
17.30 uur in de Bonfoyer Bonifaciuskerk - Medemblik
- **donderdag 10 april, moderamenvergadering**,
aanvang 13.30 uur in de Bonifaciuskerk - Medemblik
- **maandag 14 april, oecumenische vesper** aanvang 19.00 uur
- **dinsdag 15 april, oecumenische vesper** Doopsgezinde Vermaning
- **woensdag 16 april, oecumenische vesper** Tuinstraat, Medemblik
- **dinsdag 15 april, ouderenmiddag**
aanvang 15.00 uur in Het Wapen van Medemblik
- **woensdag 16 april gespreksgroep V & T, 'Als nieuw! Heilig je leven'**
van 10.00 – 11.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- **dinsdag 22 april, kerkenraadsvergadering**,
aanvang 19.30 uur in de Bonifaciuskerk - Medemblik
- **woensdag 23 april, ontmoetingsmiddag**
van 15.00 uur - 16.30 uur in d'Ouwe Pastorie, Opperdoes
- **donderdag 24 april gemeenteavond beroepingswerk PG Medemblik en Opperdoes**, 19.30 uur in kerk Opperdoes.
- **vrijdag 2 mei, Samen aan Tafel**, 18.00 uur Bonfoyer Medemblik
- **donderdag 8 mei, moderamenvergadering**,
aanvang 13.30 uur in de consistorie - Opperdoes

Veertigdagentijd en Pasen

Bij het verschijnen van dit kerkblad zijn we al een eind gevorderd in de veertigdagentijd. Wij volgen de veertigdagentijdkalender die u heeft ontvangen. Het thema van de veertigdagentijdkalender is 'Als nieuw! Heilig je leven'. Zo gaan we op weg naar Pasen.

Tijdens de veertigdagentijd is er op woensdag een vesper en sobere maaltijd. Deze begint om 17.30 uur. Op woensdag 19 maart en 26 maart in d'Ouwe Pastorie in Opperdoes en 2 en 9 april in de Bonfoyer van de Bonifaciuskerk in Medemblik.

Stille Week

In de Stille Week is er van maandag tot en met woensdag in Medemblik een oecumenische vesper. Deze vespers beginnen om 19.00 uur in de Doopsgezinde Vermaning in de Tuinstraat in Medemblik.

Op Witte Donderdag is er zowel in Medemblik als in Opperdoes om 19.30 uur Avondmaal.

Op Goede Vrijdag begint in beide kerken de dienst om 19.30 uur.

Op Stille Zaterdag is er dienst in Opperdoes om 21.00 uur.



Pasen

In Opperdoes wordt de Paasmorgen begonnen met een Paasontbijt om 8.30 uur. De viering van eerste Paasdag vindt plaats op de gebruikelijke aanvangstijd.

In Medemblik gaat majoor Wubbema voor en in Opperdoes gaat voor pastor T. Heijboer.

De kerkenraad wenst u een gezegende Veertigdagentijd en Pasen.

*Quilts Goede Vrijdag en Pasen:
Nelli Mazereeuw*

PAASONTBIJT

Op zondag 20 april, is het Eerste Paasdag en mogen we als gemeente de opstanding van Jezus Christus vieren.

Heel graag willen we weer met een gezamenlijk ontbijt beginnen.

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

We beginnen om 8.30 uur en wonen met elkaar om 9.30 uur de kerkdienst bij.

U komt toch ook?

Voor een goed verloop willen we wel graag weten op wie we kunnen rekenen.

U kunt zich via onderstaand strookje opgeven. Lever het zo spoedig mogelijk in.

In ieder geval niet later dan maandag

14 april op onderstaand adres.



Tot ziens bij het Paasontbijt.

Arie, Hannie en Anneke



Ja, ik/ wij komen naar het Paasontbijt. Kosten: vrijwillige bijdrage.

Naam:

Aantal personen:

Strookje inleveren bij Anneke Boot, Kerkebuurt 12.

U kunt ook bellen tel. 06-51279170, een appje sturen kan ook.



Lief Leed

We proberen u in deze rubriek op de hoogte te houden van lief en leed uit de gemeente. Mist u iets of wilt u iets mededelen, neem dan contact op met de ouderlingen; Corry Kroon of Trienke Dijkstra
U kunt het ook melden aan de redactie van Het Spoor.

We ontvingen een bericht van overlijden van mw. Wijdenes-van Westering.
We wensen haar familie sterkte met het verlies.

Wim Mazereeuw is weer thuis. We hopen dat de pijn weer dragelijk is en dat hij nu rustig mag herstellen.

Er is zorg in het gezin van Simon en Lia Zwier over hun kleinzoon Tygo. We hopen dat de uitslag van de onderzoeken hun zorg wat kan wegnemen.

Na een maandenlang verblijf in Purmerend kon Hans Bos eindelijk verhuizen naar Enkuizen. Dichtbij zijn familie. We hopen dat hij daar zijn plek zal vinden.

Wij weten dat er meerdere mensen in de gemeente zijn die met zorgen, in wat voor vorm dan ook, te maken hebben maar hier niet genoemd zijn.
Wij wensen iedereen Gods onmisbare aanwezigheid in het leven toe en bidden voor hen om kracht en wijsheid.

Met een hartelijke groet van het pastorale team



Pasen is een nieuw begin
't Begin van nieuwe dromen
Het is nog klein
Het is nog pril
Maar wie het ziet, ziet het verschil
De zomer zal weer komen

Dan bloeit een tuin als een roos
Een zee van mooie kleuren
De bloemen komen uit de knop
En geven jou hun geuren

In Memoriam

Willy Wijdenes-van Westering

* Tiel 10 december 1922

† Medemblik 17 februari 2025

Op zaterdag 22 februari namen we afscheid van Willy Wijdenes - van Westering, tijdens een dankdienst voor haar leven in de dorpskerk op de Gouw.

Ze werd op 10 december 1922 als Wilhelmina Maaïke van Westering geboren in Tiel en bereikte dus de gezegende leeftijd van 102 jaar.

Ze trouwde in 1953 met Maarten Wijdenes en vestigde zich met hem in Opperdoes en kreeg drie kinderen: Jaap, Heilke en Els.

Tijdens het gesprek dat ik met haar kinderen had ter voorbereiding van de uitvaart, kreeg ik een beeld van wie ze was. Een kordate vrouw, die het niet erg vond om een beetje op de voorgrond te treden. Haar spontane dankwoorden bij een concert van Tavenu en bij het feest t.g.v. haar 100ste verjaardag zijn in de familie legendarisch.

Willy was al ruim voor ze naar Opperdoes kwam actief in het werk als zondagsschool leidster. Dat werk deed ze al in Tiel, later ook in Den Haag

en vele jaren in de Hervormde gemeente van Opperdoes en Almersdorp.

Haar kinderen vertelden me dat ze bij haar 25-jarig jubileum de zilveren erespeld van de Nederlandsche Zondagschool Vereeniging kreeg uitgereikt. In die periode werkte ik bij de N.Z.V. en heb overal in den lande veel van dergelijke spelden uitgereikt. Hoewel ik er geen actieve herinnering aan heb, kan het haast niet anders of ik heb haar die speld persoonlijk uitgereikt.

Tijdens de dienst hebben we Psalm 62 afwisselend gelezen en gezongen.

Die psalm heeft haar een leven lang begeleid. Vers 8 was hun trouwtekst, stond op de kaart toen Maarten overleed en ook bij haar afscheid klonken die woorden:

Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is God.

Vanuit dat vertrouwen heeft ze zelf haar leven geleefd en dat ook doorgegeven in haar gezin en in de zondagschoolklasjes en door haar levensstijl.

Willy Wijdenes schreef op een papiertje dat haar kinderen terugvonden:

De Heer is mijn Schipper - Hij waakt op de brug

Hij stuurt ook mijn leven - door storm en door regen

Op Hem kan ik bouwen - in Hem vind ik rust.

Het is mooi en goed te mogen geloven, dat ze die rust nu heeft gevonden in geborgenheid bij God.

Pastor Ton Heijboer

Ontmoetingsmiddag

Woensdag 23 april

willen we weer bij elkaar komen. Komt u ook?
Neem gerust iemand mee voor een kop koffie of thee..
iets lekkers..
een spel, een gesprek en ..?

Iedereen is welkom in d'Ouwe Pastorie, Noorderpad 21
van 15.00 -16.30 uur.
Mocht het vervoer een probleem zijn dan kunt u contact
opnemen met Anneke Boot



Het koffiegesprek

Het komende en tevens laatste KOFFIEGESPREK van dit seizoen is op:

8 april om 10.30 uur

We zullen dan stilstaan bij Passie en Pasen.

Allemaal zullen we aan het geheel bijdragen, zodat het ook een mooie afsluiting
is van dit seizoen.



Op **13 mei** hopen we nog met elkaar te gaan
lunchen in Medemblik.

Hartelijke groet, Tienieke Elshout- Booij

Als nieuw! Heilig je leven

'Als nieuw! Heilig je leven' (5 maart – 20 april 2025)

Het thema voor de veertigdagentijdskalender is een uitnodiging om ons in deze bijzondere tijd op weg naar Pasen te bezinnen op onze relatie met God, onszelf en onze naaste.

De kalender sluit aan bij het jaarthema 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk' van de Protestantse Kerk.

Tijdens de veertigdagentijd willen we vanuit V&T met elkaar nadenken over de inhoud van de kalender.

Data: **woensdag 2 en 16 april**

Tijd: 10.00 – 11.30 uur

Locatie: consistorie Opperdoes

Arie Hoosbeek, V&T



Kindernevendiensten

In de tuin- Het leven wint

In dit project ontdekken we wat de bijbel ons over Pasen te zeggen heeft.

In de verhalen heeft de tuin een belangrijke plek of is een veelzeggend beeld.

Er is een projectlied en een kort filmpje vooraf aan elke nevendienst.

De data voor de kindernevendiensten zijn:

6 en 13 en 20 april

Op 20 april vieren we Pasen met elkaar.

Op **4 mei** is er ook kindernevendienst.

Kom je ook? Tienieke Elshout-Booij en Eva Vijn



Schoonmaakrooster

24 maart t/m 3 mei 2025

dhr. S. Mazereeuw

Nog iemand beschikbaar??

mevr. G Meurs-Klaver

mevr. L. Wijdenes



5 mei t/m 14 juni 2025

mevr. A. Bakker

mevr. G. Bos

mevr. L. Zwier

dhr. S. Zwier

Kerkelijke mutaties

Kerkelijke mutaties tot 15-03-2025

VERHUISD:

- dhr. J.W.G. Bos is verhuisd

- mevr. T. Meurs is verhuisd

LIDMAATSCHAP OPGEZEGD:

- mevr. P. de Jong-van Klaveren, Santlaan 3, Rijnsburg.

OVERLEDEN:

- Op 17 februari mevr. W.M. Wijdenes-van Westering,



VERJAARDAG 75 jaar en ouder

08-04-2025 dhr. A. Wijdenes, Zwartepad 11, 1674 NZ Opperdoes.

08-04-2025 mevr. M. J. Hus-de Jong, Julianastraat 39, 1674 PE Opperdoes.

15-04-2025 dhr. K. Smit, Oosteinde 19, 1674 NB Opperdoes.

18-04-2025 mevr. W. Zijlstra-Mazereeuw, Schoolstraat 1 f, 1674 PC Opperdoes.

04-05-2025 mevr. A.A. Meurs-Bakker, Rustenburgweg 16, 1674 MN Opperdoes.

Dankbetuiging

Zoveel kaarten, zoveel warme woorden,
zoveel belangstelling en zoveel troost.....

Na het overlijden van onze lieve moeder, oma en overgroot-oma,

Willy Wijdenes van Westering
Wilhelmina Maaïke

was het fijn dat er zoveel mensen met ons meeleeften.
Wij willen iedereen hartelijk danken voor de steun en betrokkenheid.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Opperdoes, maart 2025

In Memoriam

Johanna van der Linde - Verboom

24-12-1926

20-02-2025

Op 24 december 1926 werd in Haastrecht de kleine Johanna Verboom geboren als dochter van Jacob Verboom en Jannetje de Vries en als zusje van Ewout. Ze bereikte dus de gezegende leeftijd van 98 jaar. Het grootste deel van haar jeugd woonde zij daar op boerderij Rustoord in Haastrecht. Ze kreeg daar nog een zusje en werd kampioen van de Goudse turnkring, leerde voor coupeuse, maar moest ook steeds vaker meewerken op de boerderij. Op enig moment kwam Piet van der Linde in haar leven, waarmee ze uiteindelijk naar Amsterdam trok, waar ze een winkel en een melkwijk begonnen. Voor de Amsterdammers werden ze al gauw Tante Jopie en ome Piet. Ze kregen een dochter, Corrie (Reinstra), die zich vestigde in Medemblik. Dat was voor Jopie en Piet reden om zich daar ook te vestigen. Haar laatste adres was in Verpleeghuis



Martinus. Daar heb ik haar nog een keer bezocht. Van een echt gesprek was geen sprake, maar ze genoot van de belangstelling. Een verzorgster vertelde: "Tien minuten geleden was ze nog heel onrustig en nu is ze de vrolijkheid zelve." "Mooie jas heb je aan!" zei ze en "Leuke man ben je." Ik zei voor het gemak: "Ik ben de dominee." Maar die mededeling kwam niet aan, maar ze genoot van het bezoek... Jopie liet weer even zien wie ze werkelijk was: een mensen-mens... Ze was weer even Tante Jopie uit de melkzaak, waar de klanten werden benaderd als mensen, met ieder hun eigen verhaal, variërend van Nederlanders met pech tot Syrische vluchtelingen. We dachten aan de tekst: "Wat gij aan de minste van mijn broeders hebt gedaan hebt gij voor mij gedaan," en herkenden daarin Jopie's levenshouding.

Dat alles kwam ter sprake tijdens een viering in familiekring in haar appartement in Martinus. Haar kinderen en kleinkinderen haalden herinneringen op en de achterkleinkinderen versierden oma's kist met wel 100 tulpen. We hebben haar lichaam gezegend en haar uitgeleide gedaan met een bewerking van psalm 121 in een bewerking van Piet van Midden, daarmee ook ons vertrouwen uitsprekend dat Jopie van der Linde is geborgen bij God.

*Bergen en nog eens bergen
ik zie er tegenop,
alleen maar onmogelijke dingen,
niet om overheen te komen,
blok aan mijn been
steen op mijn maag,
kansloos ben ik.*

*God, waar bent u?
Bent u een arm om me heen,
schouder om op te leunen.
Of bent u gewoon nergens
dommelt u in
ben ik slaapverwekkend voor u?*

*Onmogelijk,
die mogelijkheid
dat u er niet zou zijn,
dat u niet wakker zou liggen
van mij
onafscheidelijk van mij
als m'n eigen schaduw.*

*Onmogelijk,
dat U niet mee zou gaan
als ik op weg ben
en naar huis kom.*

*Onmogelijk
dat ik niet thuiskom
met u.*

Pastor Ton Heijboer.

Uit de gemeente

Overleden

20-02 mw. J. van der Linde-Verboom, Ridderstraat 78, 1671CS

Verhuizing

22-03 mw. A.T. Terpstra-de Bruijne, van Westereiland 45 naar Kleyenburg 18, 1671CZ

Verjaardagen april

07-04 mw. C.H. Kool-Danser, Meerlaan 43, 1671ED

21-04 mw. T. van der Veen-Tamminga, Sint Maartenshof 13, 1671CP

Van de woensdagochtend-groep

Uit de vergadering is mij gevraagd om iets uit de woensdagse praatgroep in de Bonifaciuskerk te schrijven. Iedere woensdag om 10 uur komen wij daar naar toe. Zo'n 10 à 15 mensen komen op bezoek daar. Er is geen vaste agenda. Alles kan besproken worden. Sommige mensen komen we ook in de kerk tegen en ook mensen die niet naar de kerk gaan. Er zit zelfs een Engelsman bij, als je 't zo even bekijkt. Er zijn zeer frisse discussies, die onderling gevoerd worden. Ik vind het erg verfrissend wat er alzo gezegd wordt, als je met mensen in een tehuis zit, die niets zeggen of niets meer te zeggen hebben, want mensen van 90 hebben al veel gezegd. Of misschien is alles al gezegd.

Ik zit hier persoonlijk nu twee jaar in Medemblik en ben twee jaar naar de praatgroep gegaan. Ik vind het verfrissend als je ook andere meningen hoort. Ik voel me volledig thuis, het is alsof ik hier al jaren zit.

Piet Schenk.

Ingezonden

Lieve mensen,

Na drie dagen ziekenhuis en vier weken Lindendael, gelukkig weer thuis.

Hartelijk dank voor kaarten, telefoontjes, bezoek en vrijwilligers die me naar de kerk reden.

Dat was heel fijn!

Alie Klercq.

We willen iedereen bedanken voor alle reacties na het overlijden van onze (schoon)moeder, oma en oma-oma Johanna van der Linde.

Een speciaal woord van dank voor pastor Ton Heijboer voor de fijne begeleiding.

Corrie Reinstra - van der Linde,
Jan Pieter Reinstra,
kinderen en kleinkinderen.



Puzzelpagina

Horizontaal

1 21 april 2025 10 Emeritus (afk.) 11 Havenstad in Engeland
 12 Ik (Lat.) 13 Japans worstelen 15 Vrouwtheshond 17 Zo snel mogelijk (Eng. afk.) 18 Engelse titel 20 Vertrek met trailers
 21 Symbool voor calcium 22 Rivier in België 23 Hogeschool Rotterdam (afk.) 24 Streekduel 26 Terawatt (afk.) 27 Engelse titel 29 Persoon van rang en stand 30 Oosters gerecht
 31 Brandnetel 33 Reuzenslang 34 'Ik ben de alfa en de ___' (Openb. 1:8, 11; 21:6; 22:13) 36 Lichte mitrailleur 39 Lidwoord
 40 Haast 41 Bijbeldeel 42 Vleesgerecht 44 Symbool voor lood 46 Stad in Algerije 48 Multiple sclerose (afk.) 49 Japanse servies 50 Afbeelding 51 Boerenkool (Eng.) 52 Zwaardwalvis
 54 Verbond van olieproducerende landen (Eng. afk.) 55 Italiaanse schrijver (1932-2016) 57 Voertuig 59 Uitroep van spijt 60 Lid van een protestants kerkgenootschap.

Verticaal

1 Joodse viering van de uittocht uit Egypte 2 Entertainen
 3 Winkel (Eng.) 4 Oudgriekse letter 5 Tafel uit hout of steen waarop rituele handelingen worden verricht 6 Biersoort
 7 Schrijver van Robinson Crusoe 8 Symbool voor zilver 9 Laatste zeven dagen van de grote vastentijd 14 Gek 16 Al meer dan vijftig jaar de (zang)partner van Rikkert 19 Cadans 21 Bewuste keuze om ongehuwd te blijven 24 Doctorandus (afk.)
 25 Bijbelse misdadiger 28 Strelen 29 Stad in Overijssel 32 Wat Jezus bracht door zich op te offeren voor de zonde van de gehele mensheid 35 Stedelijk vervoermiddel 37 Welgesteld
 38 Verliezer in Waterloo 42 Knevel 43 Bijbels dorp uit Lucas 24:13-35 45 Bekentenis 47 Elementaire bouwsteen 49 Hoofddeksel 51 Zanggroep 53 Nederlandse cabaretier (1911-1983)
 56 Symbool voor cerium 58 Wedstrijd voor motoren in Assen.



©Wim De Weerd - www.themapuzzels.com



Heeft u de oproepen op
 bladzijde 6
 (voor de gemeente- bijeenkomst
 en de leeskring) al gezien?

Brandweeroefening



Op maandag 3 maart werd een brandweeroefening gehouden in de keuken, de foyer en de consistorie van de Bonifaciuskerk. Er waren twee poppen als slachtoffer in de consistorie en het invalidentoilet geplaatst en de ruimtes waren flink in de nep-rook gezet. Arnold moest in paniek de brandweer ontvangen en met veel omhaal vertellen waar het brandde en wie er allemaal misten, een rol op het lijf geschreven. De brandweer kalmeerde de paniekeling en ging voortvarend te werk. De slachtoffers werden naar buiten gebracht en gereanimeerd.

Na de oefening was er een bespreking wat er allemaal goed en niet goed ging. Ook waren er tips voor de kerk, die dankbaar opgevolgd worden.





Leo Fijen is bekend van zijn boeken en televisieprogramma's over kerken en kloosters. Plekken die hij zelf ook frequent bezoekt.

De inspiratie die hij daar opdoet deelt hij hier graag met u.

“Ieder mens die gedoopt wordt, deelt in de gemeenschap van levenden en doden”

EEUWIGE LIEFDE

Rituelen vragen niet wat je wilt, maar schrijven voor wat je moet doen. Je hoeft niets te bedenken, je kunt gewoon aansluiten bij een handeling die gedragen wordt door de eeuwen der eeuwen en die je werkelijkheid als mens verandert. Deze tekst komt niet uit de leer van onze kerken, maar is geschreven door Marjoleine de Vos, schrijver, dichter en journalist. Steeds weer probeert ze een brug te slaan tussen hemel en aarde, ook in haar prachtige boek over het missen en herinneren van haar grote liefde. Op momenten dat woorden tekortschieten, ben je dankbaar voor dat wat je gegeven wordt. Niet alleen bij het einde van het leven, maar ook bij het begin van het bestaan. Bijvoorbeeld met de doop. Ik heb nooit geweten dat bij de doop al zo uitdrukkelijk naar de eeuwige liefde van God wordt verwezen. Laatst las ik dat christenen lange tijd een achthoekige doopvont hebben gebouwd. Vandaag de dag kun je dat nog terugzien in oude doopkapellen. Die achtste hoek verwijst dus al vanaf de eerste eeuwen naar de achtste dag, de dag van de verrijzenis, de dag die het gewone ritme van de week overstijgt en zo in het ritueel van de doop onze harten opent voor de eeuwige liefde van God. Zo'n ritueel doet ieder mens die gedoopt wordt delen in een veel grotere gemeenschap van levenden en doden. Je wordt verbonden met God en in God met allen die je zijn voorgegaan in leven en dood. Dat vind ik nou mooi aan ons christelijk geloof. En dat is ook precies wat Pasen wil zeggen: als je eenmaal een kind van God bent, kun je niet meer verloren gaan en blijf je tot in de eeuwen der eeuwen een kind van de Schepper. Daar hoeft je niets voor te doen, alleen maar aan te sluiten bij een prachtig ritueel: besprenkeld worden met gewijd water. Zo ben je geborgen van het begin tot het einde van je bestaan, zo deel je altijd in de eeuwige liefde, zo ga je nooit verloren. Zalig Pasen. ■



THIRD