

Het Spoor



Protestantse Gemeente te Medemblik-Opperdoes



januari - februari 2025

Het Spoor
Protestantse Gemeente te Medemblik - Opperdoes
jaargang 1 nr. 5 januari - februari 2025

Van de redactie

*'Kijk vooruit', 'Niet achterom kijken'....
(Zie gedicht hiernaast en blz. 3) We zijn
allemaal wel 's geneigd om dat toch te
doen. Laten we dat dan alleen doen
om er iets van te leren.*

*In deze eerste editie van 'Het Spoor' in
2025 kijken we al weer vooruit naar
allerlei activiteiten die er aan komen
(blz. 13).*

*Op de cover staat een prachtige
winterfoto (van Arnold de Greeuw) uit
2012. Hopelijk blijft dat uitzicht niet
beperkt tot terugkijken, maar wie weet
krijgen we deze winter wel weer 's zo'n
prachtige, winterse sfeer!*

**Voor het volgend nummer kunt u
kopij insturen t/m
maandag 10 februari
(maar liever eerder).**

Inleveren via de mailadressen:

**hetspoor@pgopperdoes.nl
of hetspoor@
bonifaciuskerkmedemblik.nl**

**Het volgend kerkblad zal rond 26
februari verschijnen.**

Verdere inleverdata:

maandag 17 maart,
dinsdag 22 april,
maandag 12 mei.

Kijk vooruit

Kijk vooruit, loop verder,
Jezus wijst de weg,
stap voor stap Hem volgend,
zoals Hij u zegt.

Ga maar vol vertrouwen,
houdt het hoofd omhoog,
lopend langs Zijn wegen
is geen berg te hoog.

Kijk vooruit, loop verder,
kijk niet achterom,
ogen naar de toekomst,
naar Gods horizon.

Kijk vooruit,
blijf volgen over bergen heen,
stap voor stap steeds verder,
Hij gaat met u mee.

Ga op weg naar morgen,
samen hand in hand,
lopend langs Zijn wegen
naar 't Beloofde Land.

Kijk vooruit, loop verder,
kijk niet achterom,
ogen naar de toekomst,
naar Gods horizon.

*Vertaald door:
Margreth Ras-van Slooten*

Niet achterom kijken

Deze woorden stonden op de voorkant van het blad Kerkbeheer van september/oktober 2024. Dat is een lastige zin voor velen van ons. We hebben net de decembermaand achter de rug met terugblikken op het afgelopen jaar, niet alleen op televisie en in de krant, maar ook in onze gedachten en gesprekken.

Wie van geschiedenis houdt weet dat kennis daarvan houvast kan geven. Wij hebben als mensen behoefte aan een eigen identiteit, we willen graag weten wie we zijn. Geschiedenis helpt ons een antwoord op die vraag te geven en geeft structuur aan ons leven. Historische tradities kunnen ons vertellen waar we bij willen horen of juist niet. Bovendien is geschiedenis ook leerzaam. We kunnen van het verleden leren. Ik citeer in dat verband uit Prediker: 'Wat er was, zal er altijd weer zijn, wat er is gedaan zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon en wanneer men van iets zegt: Kijk iets nieuws, dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest.'

Maar ik wil ook benadrukken dat geschiedenis gewoon leuk kan zijn en dat je er mee kunt vermaken en dat je ervan mag genieten.

Terugkijken en vastleggen wat er gebeurd is door middel van bijvoorbeeld verslagen en jaarrekeningen is ook zinvol. We moeten immers verantwoording afleggen over ons dagelijks handelen.

We zijn vaak geneigd om in het verleden te blijven hangen en nostalgische gevoelens en het idee dat vroeger alles beter was liggen op de loer. Dit terwijl we eigenlijk wel weten dat vroeger echt niet alles beter was.

We moeten ook onze ogen open houden voor wat er vandaag de dag in de wereld speelt. Dat is nodig om te doen wat past bij onze verantwoordelijkheid voor de naaste, de maatschappij, de natuur en het milieu. We moeten ook vooruitkijken. In Lucas 9: 62 staat: 'Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken is niet geschikt voor het koninkrijk van God.' Jezus zei dit als reactie op mensen die vertelden dat ze hem wilden volgen, maar ook allerhande excuses hadden om dat nog even uit te stellen.

Het gevaar van blijven hangen in wat voorbij is en het uitstellen van het volgen van Jezus, is dat we niet meer open staan voor nieuwe dingen en Gods boodschap van bevrijding en zijn belofte van een toekomst waarin alles goed zal zijn en ieder tot zijn of haar recht komt. Dan staan we stil en komen niet meer in beweging. Als je alleen maar achterom kijkt, zie je de weg die voor je ligt niet. Niet achterom kijken, maar wel vasthouden aan Gods beloften kan bevrijdend werken en nieuwe moed en inspiratie geven. Ik denk ook aan Lied 215 vers 4 uit het Nieuwe Liedboek.

*'Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat,
over de dag van vroeg tot laat.'*

Ik wens u persoonlijk en onze beide gemeenten veel heil en zegen toe in het nieuwe jaar 2025.

Jan Smit, voorzitter.

Kerkdiensten Opperdoes
Noorderpad 21
Aanvang 9.30 uur



Zondag 26 januari

voorganger: ds. M. Braamse uit Alkmaar
Maaltijd van de Heer
1e collecte: Voedselbank West-Friesland
2e collecte: Kerk

Zondag 2 februari

voorganger: pastor T. Heijboer uit Hoorn
1e collecte: Werelddiaconaat: Ethiopië
2e collecte: Kerk

Zondag 9 februari

voorganger: ds. H. Smit uit Purmerend
1e collecte: Kerk in Actie: noodhulp Israël en Gaza
2e collecte: Kerk

Zondag 16 februari

voorganger: mevr. A. Kraal uit Venhuizen
1e collecte: Kerk in Actie: binnenlands diaconaat:
omzien naar (ex)gevangenen
2e collecte: Kerk

Zondag 23 februari

voorganger: ds. M. Kraak-Verdonk uit Wilnis
1e collecte: Eigen kas diaconie 2e collecte: Kerk

Zondag 2 maart

voorganger: ds. W. Keuning uit Mantgum
Gez. dienst met PG Medemblik
1e collecte: Kerk in Actie: voorjaarszending Egypte
2e collecte: Kerk

Koster

januari

Sj. v.d. Male,

februari

K. Smit,

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de website:

www.pgopperdoes.nl

www.kerkdienstgemist.nl>Noord-Holland>Opperdoes



Kerkdiensten in de Bonifaciuskerk aanvang: 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.



- zondag 26 januari** voorganger: mevr. ds. J. de Ruiters uit Andijk.
collectes: (1e collecte voor diaconie / 2e voor de kerk, zie onder)
PKN: Jonge generaties / Kerk.
koster: N. Buijze.
- zondag 2 februari** voorganger: ds. H. Reedijk uit Kwadijk.
collectes: Werelddiaconaat Ethiopië / Kerk.
koster: Th. Hoff.
- zondag 9 februari** voorganger: mevr. ds. W. Roobol uit Nieuwe Niedorp.
collectes: Kerk in Actie: Noodhulp Midden-Oosten / Kerk.
koster: B. Hoekstra.
- zondag 16 februari** voorganger: ds. H. Haandrikman uit Enkhuizen.
collectes: Kerkin Actie binnenlands diaconaat: omzien naar
gevangenen / Kerk.
koster: J. Kool.
- zondag 23 februari** voorganger: ds. R. Kooiman uit Hoorn.
collectes: Eigen diaconie / Kerk.
koster: N. Buijze.
- zondag 2 maart** voorganger: mevr. ds. W. Keuning uit Mantgum.
collectes: **Gezamenlijke dienst in Opperdoes, aanvang 09.30 uur.**
Kerk in Actie: Voorjaarszending Egypte / Kerk.

*) De tweede collecte voor de kerk

Met ingang van dit jaar 2025 staat bij de tweede collecte voor de kerk niet meer het doel vermeld. Dit omdat in de praktijk blijkt dat het collectegeld voor de kerk in een soort 'grote pot' gaat, waaruit alles betaald wordt wat op dat moment nodig is. Het geld wordt o.a. besteed aan: plaatselijk pastoraal werk, instandhouding eredienst, klein onderhoud, energiekosten, kerkmuziek, generale kas predikantstraktementen, onderhoud tuin en terrein, algemene kosten enzovoorts. Uw collectegeld voor de kerk wordt dus heel goed besteed.

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de websites:

www.bonifaciuskerkmedemblik.nl

www.kerkdienstgemist.nl > Noord-Holland > Medemblik.

Samenvatting van de gezamenlijke kerkenraadsvergadering van 27 november 2024

Deze keer had de kerkenraad een overzichtelijke agenda. Er was genoeg tijd om met elkaar te praten over het gemeentelven in beide gemeenten.

Zowel voor Medemblik als Opperdoes zijn de solvabiliteitsverklaringen die nodig zijn voor het beroepingswerk afgegeven. Dit na een gesprek van Pieter Keemink en Jan Smit met twee afgevaardigden van het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Noord-Holland (CCBB). Er is door het CCBB (nogmaals) gewezen op het belang van het afstoten van de Bonifaciuskerk. Het CCBB juicht het dan ook toe dat er met medewerking van de burgerlijke gemeente naar een koper wordt gezocht.

Op 14 november is er weer een gesprek geweest met de burgerlijke gemeente over de toekomst van de Bonifaciuskerk. Er zal een externe partij ingeschakeld worden voor de verkoop. Samen zullen de burgerlijke en de kerkelijke gemeente wensen en eisen formuleren voor het verkoopproces en de nieuwe bestemming. Voor de kerkelijke gemeente is onder andere van belang de wens dat het gebouw nog gedurende ten minste 10 jaar kan worden gehuurd voor kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten.

De burgerlijke en de kerkelijke gemeente dragen beide bij in de kosten van het verkoopproces.

De werkwijzen voor de actie Kerkbalans in Medemblik en Opperdoes worden verder geüniformeerd.

De verzekeringen voor gebouwen, orgels en inventaris zijn in beide gemeenten ondergebracht bij Donatus. De overige verzekeringen niet allemaal. Per verzekering wordt voor beide gemeenten gekeken welke maatschappij het beste aanbod heeft, rekening houdende met de polisvoorwaarden en de premie.

Kerkbalans 2025

13 tot en met 25 januari

'Geef vandaag voor de kerk van morgen'



De Evangelien

In het Nieuwe Testament staan vier Evangelien. Het zijn verhalen over (een deel van) het leven van Jezus, met een groot accent op zijn lotgevallen aan het eind van zijn leven. Ik vertel hieronder een paar dingen over hoe de teksten tot ons gekomen zijn. En dat er meer en andere Evangelien zijn dan alleen die in onze Bijbel staan. Maar eerst iets over de benaming, over het woord 'Evangelie'.

De benaming 'Evangelie'

Het is van oorsprong een Grieks woord, euangelion. Dat is niet zo vreemd, want het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks (het Oude Testament in het Hebreeuws). Het betekent 'goede boodschap'. In de Evangelien zelf komt het woord niet zo vaak voor. Als het voorkomt, wordt het meestal niet vertaald en staat er eenvoudig 'Evangelie' of het wordt vertaald met 'het goede nieuws'. Paulus gebruikt het woord redelijk vaak in zijn brieven om te verwijzen naar de boodschap van Jezus. Hij doelt daarmee op de verkondiging van Jezus en op wat hij deed en wat er met hem gebeurde. Het is geen verwijzing naar één van de vier eerste boeken van ons Nieuwe Testament. Dat kan ook niet, want hoe onlogisch het ook mag klinken: in de tijd dat Paulus aan het werk was en zijn brieven schreef, waren er nog geen geschreven Evangelien. In elk geval niet als afgeronde boekwerkjes. Er was waarschijnlijk al wel het een en ander opgeschreven, maar in de regel kwamen de verhalen van Jezus tot de mensen via mondelinge overlevering. Langzamerhand is het woord 'Evangelie' de eigennaam geworden voor de geschreven

verhalen over het leven van Jezus, de eigennaam voor de boekwerkjes zelf dus. In de eerste eeuwen van onze jaartelling, werden deze boekwerkjes nog aangeduid met de naam 'herinneringen van de apostelen'. Pas halverwege de 2e eeuw komt de naam Evangelien in gebruik als aanduiding voor de boeken met beschrijvingen van het leven van Jezus. In de NBV'21 wordt er keurig de hand aan gehouden dat er verschillende beschrijvingen zijn van die ene goede boodschap. Als kop boven de Evangelien staat steeds "Het Evangelie volgens ...".

Het origineel ...?

Zoals gezegd gingen de verhalen over en van Jezus aanvankelijk van mond tot mond. Pas later worden die verhalen te boek gesteld. En dan duikt de vraag op of de teksten van de bijbel zoals wij die hebben teruggaan op het originele boek. Nee, helaas, dat is niet het geval; althans niet rechtstreeks. Voor zover ik weet, is er nooit ergens een origineel fragment gevonden van enige Bijbeltekst, dus ook niet van een evangelie. Men is er echter wel van overtuigd dat de grote lijn van de tekst van de Evangelien overeenstemt met het origineel.

Wat we beschikbaar hebben aan teksten in de grondtaal (Grieks), is tot ons gekomen via zogenaamde kopieën. Ik zeg 'zogenaamd', omdat kopiëren natuurlijk nogal anders ging dan vandaag de dag: de tekst werd één of meerdere keren overgeschreven.

vervolg op volgende bladzijde

Vervolgens werden die kopieën meegegeven aan apostelen of andere reizigers, zodat de teksten ook in andere gemeenten (voor)gelezen konden worden. Niet zelden ging dan in de loop van de tijd het origineel verloren. Soms worden er kleine stukjes tekst gevonden die in tijd heel dicht tegen het origineel aanzitten. Het bekendste is een klein stukje uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, dat stamt uit de periode 110 – 120, terwijl het Evangelie van Johannes geschreven is ergens tussen 90 en 100. Hoe dichter we bij onze huidige tijd komen, hoe meer kopieën er zijn. Maar ook: hoe meer onnauwkeurigheden er in geslopen kunnen zijn, zeker als er weer kopieën van een kopie gemaakt zijn. Er ligt een hele wetenschap achter die de puzzel legt van de meest waarschijnlijke tekst die het dichtst bij het origineel komt.

Een andere oorzaak van verschillen ligt in de vrijheid waarmee in de eerste eeuwen met de teksten werd omgegaan. De teksten hadden niet die onaantastbare status die ze intussen voor ons hebben. Dus er werd soms wat aan toegevoegd ter verduidelijking of om een bepaalde theologische visie te ondersteunen of te ontkrachten.

Zo kun je zien dat het laatste deel van de tekst van het Onze Vader zowel in Matteüs als in Lucas later is toegevoegd. Zie Mt 6: 9 vv en Lc 11: 2 vv. Staat er ook keurig bij in onze vertaling dat het staartje een latere toevoeging is. Misschien baden Christenen het Onze Vader (in oorsprong een hele oude liturgische tekst, al bestaand ten tijde van Jezus) mét dat staartje en heeft iemand gedacht: dat zijn Matteüs en Lucas zeker vergeten.... en die voegde dat er dus maar aan toe.

Een ander voorbeeld van een toevoeging is het slot van Marcus, zie Mc 16 vanaf vers 9. Staat er ook bij in onze vertalingen. Over Johannes 21, het slot-hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes, bestaat twijfel of het een toevoeging is. Onderzoek geeft geen duidelijkheid, maar het lijkt of de laatste twee verzen van hoofdstuk 20 de originele afsluiting vormen.

Vier ... en de rest!

Want staan er maar vier Evangelieën in onze Bijbel, er zijn veel meer bundelingen geweest van verhalen over het leven van Jezus. Het gaat uiteraard om een onbekend aantal, want vast en zeker zijn er Evangelieën verloren gegaan zonder een spoor achter te laten. De sporen in andere geschriften vormen een eerste lijn waardoor bekend is dat er meer Evangelieën zijn geweest dan alleen onze vier: doordat er in andere geschriften van oudchristelijke schrijvers verwezen wordt naar Evangelieën die wij niet meer terug kunnen vinden. In geschriften van Hiëronymus (uit de 4e eeuw) bijvoorbeeld zijn veel sporen terug te vinden van een Evangelie van de Hebreëen. Het is genoemd naar de groep, de stroming, waarin dit Evangelie gelezen werd. Het had gezag in een beperkte kring van joodse-christenen. Het zou een versie van het Evangelie van Matteüs zijn, maar dan in het Hebreeuws. Opmerkelijk detail: "Waarschijnlijk heeft in dit Evangelie geen geboorte-geschiedenis gestaan, omdat de meeste joodse christenen de maagdelijke geboorte van Jezus verwierpen." (1) Van dit soort Evangelieën die in de naam verwijzen naar de groep waarin het werd gelezen, zijn er meerdere. Zo bijvoorbeeld ook een variant die de ronde deed onder Egyptische Christenen. (2)

Een andere groep wordt gevormd door Evangelieën die de naam dragen van een schrijver. Zo was een aantal jaren geleden het Evangelie van Judas nogal in de publiciteit. Het Evangelie van Maria Magdalena is er ook zo een. Evenals van Petrus, Tomas en Filippus. Het vermoeden is dat de naam van een apostel op een Evangelie werd geplakt om de tekst meer gezag te geven. Soms ook met de bedoeling "onder de schijn van betrouwbaarheid een eigen mening te verkondigen". (2) Er is van geen enkel van de hier genoemde buiten-bijbelse Evangelieën een complete kopie, laat staan het origineel, teruggevonden; soms grotere fragmenten, meestal alleen kleine flarden.

In een volgende aflevering zal ik iets vertellen hoe het komt dat het ene Evangelie onze bijbel wel gehaald heeft en het andere Evangelie niet. Dan zal ik ook een paar bijzonderheden van de vier Evangelieën in onze bijbel belichten.

ds. Marius Braamse.

-
1. Dr. M.J. Mulder, e.a. Bijbels Handboek, deel 3, Het Nieuwe Testament, pag. 172
 2. Idem

Bezoekpastoraat

Voor Opperdoes en Medemblik:

Met ingang van januari 2025 neemt pastor Ton Heijboer het bezoekpastoraat over van ds. Willemien Roobol.

Mocht u bezoek nodig achten, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met de ouderlingen van uw gemeente.

Met vriendelijke groet,
Corry en Trienke uit Opperdoes,
Nelli en Heilke uit Medemblik.



De diaconale collectes voor eind januari en februari 2025

Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk. Het is het jaarthema van de Protestantse Kerk. Scriba René de Reuver zegt erover: We bidden om de komst van het koninkrijk van God. Tegelijkertijd weten we door het woord van Jezus dat het koninkrijk nabij is, onder ons, hier en nu. Het is overal waar Jezus zich laat vinden en wij ons door Hem laten vinden. Uit deze levenshouding wordt er gewerkt aan veel diaconale projecten. We willen hier handen en voeten aan geven, in afhankelijkheid van onze God.

Als diaconie willen wij de volgende collectes onder uw aandacht brengen:

Zondag 26 januari is de collecte in Medemblik bestemd voor Jonge generaties in de Protestantse Kerk. In Opperdoes is de avondmaalscollecte bestemd voor de Voedselbank West-Friesland. Armoede is nog steeds een groeiend probleem in Nederland. Zo ook hier in West-Friesland. De voedselbank helpt mensen in acute nood en deelt voedselpakketten uit om de nood in gezinnen te verlichten.

Zondag 2 februari is de collecte voor het Werelddiaconaat en wel voor Ethiopië. Aanpassen aan de klimaatverandering. Hierdoor worden delen van Ethiopië vaker getroffen door langdurige droogte of heftige regenval. Jongeren beseffen dat ze niet alleen van landbouw en veeteelt kunnen rondkomen, zoals hun ouders gewend waren. De Ethiopische kerk leert jongeren en vrouwen over irrigatielandbouw, maar ook hoe je een bedrijf opzet voor extra inkomsten.

Zondag 9 februari is de collecte voor noodhulp aan Israël en Gaza. De oorlog tussen Hamas en Israël heeft dramatische gevolgen. Kerk in Actie biedt hulp aan getroffen families. Dit is voedselhulp en praktische en psychosociale hulp aan kwetsbare groepen zowel in Gaza als in Israël. Ook helpt Kerk in Actie met het herstel van huizen en werkgelegenheid.

Zondag 16 februari is de collecte bestemd voor het binnenlands diaconaat. Omzien naar gevangenen. Jaarlijks komen ruim 33.000 mensen in de gevangenis terecht. Jezus vraagt ons, om niet te oordelen maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reikt Kerk in Actie (ex-)gevangenen en hun familie de helpende hand om te werken aan herstel en nieuwe kansen bij terugkeer in de maatschappij.

Zondag 23 februari is de collecte bestemd voor de eigen kas van de diaconie.

Wij bevelen de collectes van harte bij u aan.

Een hartelijke groet namens de diaconie: Piet, Mary, Alma, Jan Pieter en Hannie

Activiteitenkalender Protestantse Gemeente te Medemblik-Opperdoes



In onderstaande agenda vindt u de data gebundeld van kerkelijke activiteiten die plaatsvinden in de komende maanden:

- **elke woensdagmorgen, Open Kerk**, vanaf 10 uur, Bonfoyer - Medemblik
- **dinsdag 21 januari, ouderenmiddag** 14.30 uur Bonfoyer - Medemblik
- **woensdag 22 januari, ontmoetingsmiddag**
van 14.30 uur - 16.00 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- **woensdag 22 januari, verjaardag in de kerk**, voor de uitgenodigde jarigen 80+
14.30 uur Bonfoyer Medemblik
- **woensdag 29 januari gespreksgroep V & T, "Op weg gaan en thuiskomen"**
van 10.00 – 11.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- **woensdag 29 januari, kerkenraadsvergadering**,
aanvang 19.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- **maandag 3 februari**, creatieve morgen in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- **vrijdag 7 februari, Samen aan Tafel**, 18.00 uur Bonfoyer - Medemblik
- **dinsdag 11 februari, vrouwencontactgroep, Koffiegesprek**
aanvang 10.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- **woensdag 12 februari, moderamenvergadering**,
aanvang 13.30 uur in de Bonifaciuskerk - Medemblik
- **woensdag 12 februari, 'In retraite met de Psalmen'**
van 10.00 uur - 11.30 uur in de consistorie - Opperdoes
- **dinsdag 18 februari, ouderenmiddag** 14.30 uur Bonfoyer - Medemblik
- **woensdag 19 februari, ontmoetingsmiddag**
van 14.30 uur tot 16.00 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- **vrijdag 21 februari, 'Gewoën anskuive'**
aanvang 17.15 uur, in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
van te voren aanmelden.
- **maandag 24 februari, kerkenraadsvergadering**,
aanvang 19.30 uur in de Bonifaciuskerk - Medemblik
- **woensdag 26 februari, 'In retraite met de Psalmen'**
van 10.00 uur - 11.30 uur in de consistorie - Opperdoes
- **vrijdag 7 maart, Samen aan Tafel**, 18.00 uur Bonfoyer - Medemblik

Lief Leed

We proberen u in deze rubriek op de hoogte te houden van lief en leed uit de gemeente. Mist u iets of wilt u iets mededelen, neem dan contact op met de ouderlingen; Corry Kroon of Trienke Dijkstra.

U kunt het ook melden aan de redactie van Het Spoor. Daar vindt u ook onze gegevens.

De maand december is elk jaar weer een feestelijke maand. Dan is het extra feestelijk wanneer je ook je huwelijksjubileum mag vieren. Simon en Gré Mazereeuw vierden hun 55 jarig jubileum en Maarten en Trijnie Wijdenes hun 40 jarig huwelijksjubileum. Vanaf deze plaats alsnog onze felicitaties!

Ook onze felicitaties voor mw. Wijdenes - van Westering die 10 december voor de 102de keer haar verjaardag mocht vieren. Proficiat!

Helaas bracht deze tijd ook zorg. Zorg over de gezondheid van mw. Trijn Zwaan. Net verhuisd van een noodkamer naar een mooie grotere kamer. Zij is in onze gedachten en ons gebed.

Verdriet bij de families Druif en Meurs, vanwege het overlijden van broer en zwager Peter Druif. Wij wensen beide families sterkte met dit verlies.

Wij weten dat er meerdere mensen in de gemeente zijn die met zorgen, in wat voor vorm dan ook, te maken hebben maar hier niet genoemd zijn.

Wij wensen iedereen Gods onmisbare aanwezigheid in het leven toe en bidden voor hen om kracht en wijsheid.

Met een hartelijke groet van het pastorale team



Liefde maakt van een plicht een gunst
Liefde maakt van kennis wijsheid
Liefde maakt van een taak een missie
Liefde maakt van bezit rentmeesterschap
Liefde maakt van werk een roeping
Liefde maakt van een opgave een uitdaging

Liefde maakt van een mens
een plaats van God
Liefde laat een mens stralen
Liefde laat de zon schijnen
Liefde laat de hoop nooit varen
Geen wonder dat liefde van God komt

Erick Versloot

Voetstappen

Kom geef me je hand
laat mij je koffer dragen

Ik durf het bijna niet te
vragen
maar hij is zwaar
wat zit erin?

Ach, mijn gemoed
en mijn gedachten
alle dagen, alle nachten
al mijn liefde en mijn zorgen
elke nacht
en elke morgen

mijn naam, mijn huis
mijn straat, mijn stad
van wie ik hield
en wat ik had
mijn eerste kus
mijn school, mijn klas

de blijdschap om
een nieuwe jas
de keukenklok
mijn tuin, mijn lach

en ook de allerlaatste dag
dat ik de voordeur
van wat was
voorgoed heb dichtgedaan

voetspoor van voorbije tijd
vandaag vertaald
in kwetsbaarheid
en in vergeten woorden

maar wat lief dat je ze hoorde
en voor me dragen wil

toen bleef het stil
en zei ik zacht

kom, geef me je hand



Margreet Jansen

Ontmoetingsmiddag

Woensdag 19 februari willen we weer bij elkaar komen.

We beginnen nu om **14.30 uur**.

Komt u ook?

Neem gerust iemand mee voor een kop koffie of thee.. iets lekkers.. een spel,
een gesprek en ...?

Iedereen is welkom in d'Ouwe Pastorie, Noorderpad 21 van 14.30 -16.00 uur.

Mocht het vervoer een probleem zijn dan kunt u contact opnemen met Anneke
Boot



'Gewoôn anskuive'

De volgende 'Gewoôn anskuive' is op **vrijdag 21 februari**.

Gezellig met elkaar aan tafel: iedereen is welkom!

Wat we eten is nog een verrassing!

De maaltijd wordt bereid door Dinie Wagenaar en Trienke Dijkstra.

De zaal is open om 17.15 uur en het kost nog steeds € 6,00.

Gastvrouwen zijn Trienke Dijkstra en Marian Meurs.



Aanmelden en afbericht uiterlijk **woensdag 19 februari!**

Creatieve morgen

Misschien had u er al van gehoord!

Op de 1e maandag van de maand is er in d'Ouwe Pastorie een creatieve ochtend.

Daar maken we met elkaar o.a. mooie kaarten.

Aanvang 10.00 uur en we beginnen met koffie of thee met een traktatie.

Kosten zijn € 2,00 i.v.m. de materiaalkosten.

opgave bij Trienke Dijkstra,

Het koffiegesprek

We zijn in dit nieuwe jaar al weer een keer bijeen geweest.

In februari hopen we elkaar weer te zien op de tweede dinsdag van de maand , en dat is op: **11 februari**

We beginnen om 10.30 uur

De daarop volgende bijeenkomst is op **11 maart**

Hartelijke groet

Tieneke Elshout-Booij



Kindernevendiensten

Ook in het nieuwe jaar zijn er weer nevendiensten.
Op de volgende zondagen om de veertien dagen.

In januari waren er twee, de laatste op **26 januari**.

In de maand februari zijn de data :

9 februari en **23 februari**

(volgende nevendienst is op **11 maart**)



We horen verhalen over het leven van Jezus en wat dat voor ons betekent.
Van harte welkom !

Tieneke Elshout- Booij
Eva Vijn

'Op retraite met de Psalmen'

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) geeft een leesplan uit waarin je in 5 dagen 'op retraite gaat' met de Psalmen.

Via de website www.bijbelgenootschap.nl onder het kopje 'Ontdek de Bijbel', vervolgens onder 'speciaal voor jou' kun je je opgeven voor 'Op retraite met de Psalmen'.

Je ontvangt via de mail informatie om 5 dagen lang een digitale reis door de Psalmen te maken.

Op een aantal woensdagen willen we hier verder over nadenken.

Data : **12 en 26 februari**

Plaats : Consistorie PG Opperdoes

Tijd : 10.00 – 11.30 uur

Arie Hoosbeek, V&T



Bidden voor de moslimwereld

De ramadan is dit jaar van vrijdag 28 februari t/m zaterdag 29 maart. Voor de moslims is deze periode een belangrijk moment in het jaar waarin men bidt en vast. Men is juist in deze periode nog meer bezig om zich af te stemmen op Allah. Veel moslims gaan door het buitensporige geweld wat er wordt gedaan door moslimextremisten nadenken over hun geloof.

Ze gaan op zoek naar antwoorden op levensvragen zoals: waar ga ik straks naar toe, is er vergeving mogelijk?

Frontiers is een organisatie die werkt onder moslims in moslimlanden om hen bekend te maken met het goede nieuws over Jezus Christus. Dat Hij naar de aarde is gekomen om de verbroken relatie met God, door de zondeval, weer te herstellen.

Ieder jaar wordt er een gebedsgids uitgegeven om te bidden voor de moslimwereld tijdens de ramadan.

Thema: Gods Woord is niet te beperken

Dit jaar vertelt de gids de verhalen van moslims die, op verschillende manieren, in contact kwamen met de Bijbel en een persoonlijke ontmoeting hadden met Jezus. Elk verhaal speelt zich af in de context van een specifieke moslimgemeenschap. Deze gebedsgids inspireert je om gedurende deze 30 dagen te bidden dat onbereikte moslimvolken de Jezus van de Bijbel, het levende en krachtige Woord van God leren kennen.

De gebedsgids is via www.30dagen.nl te bestellen.

Er zijn verschillende boeken die beschrijven hoe God moslims tot geloof in Jezus Christus brengt:

- *Er waait een wind door het huis van de islam*

Dit boek is geschreven door David Garrison. In het boek schrijft hij over negen kamers: van West-Afrika tot Indonesië.

Hij heeft 1000 volgelingen van Christus met een islamitische achtergrond gevraagd: 'Wat gebruikte God om jou tot geloof in Jezus Christus te brengen?'

- *Ismael komt thuis*

Hierin worden de enorme veranderingen verteld die zich voltrekken in moslim gemeenschappen, waar de waarheid over Jezus Christus bekend wordt en het leven van vele duizenden moslims op zijn kop wordt gezet.

Arie Hoosbeek



Kerkelijke mutaties

Kerkelijke mutaties tot 5 januari 2025

Lidmaatschap opgezegd:

- dhr. M. en mevr. N. Zwaan-Zwaan,

Huwelijk:

- Op 11 februari 60 - jarig jubileum van dhr. A.F. en mevr. R.G. van der Maale-Buning,

Verjaardagen:

7-2-2025 dhr. G. de Vries,

21-2-2025 dhr. M. van Splunter,

23-2-2025 mevr. T. Dijkstra,

24-2-2025 dhr. K.T. Gutter,

2-3-2025 mevr. A. Kee-de Leeuw,



Schoonmaakrooster

30 december t/m 8 februari 2024-2025

mevr. G. Zwier

mevr. M. van Splunter

dhr. P. Stam

dhr. H. Zwier

10 februari t/m 22 maart 2025

mevr. E. Bos

mevr. M. de Groot

mevr. A. Zwaan

mevr. H de Leeuw-Kee



Puzzelpagina

Horizontaal

1 Afgodendienst 9 Oosterlengte (afk.) 10 Niet daarvoor
 11 Voetbalteam uit Den Haag 13 In het Hebreeuws is het
roech, in het Grieks *pneuma* 15 Rij militairen 16 Eigenbelang-
 zoeker 18 Stapel 19 Geluidje 20 Muziekgroep 21 Muzieknoot
 22 Luim, humeur 24 Artificiële intelligentie (afk.) 26 Verlengen
 28 Voorgerecht 31 Uitvoeren 33 Roofvis 34 Zorgen 35 Platvis
 (*Solea solea*) 36 Ogenblik 37 Duivels wezen 39 Romanum
 Imperium (afk.) 41 Gereformeerd Kerkgenootschap sinds 2023
 (afk.) 43 Internetextensie van Zweden 44 Schuimwijn 46 Arabi-
 sche vorst 48 Politieke partij 49 Joodse kandelelaar 51
 Duitstalige Zwitserse schrijver van o.a. 'De steppewolf' (1877-
 1962) 53 Belgische schilder (1860-1949) 54 Kunst (Lat.)
 55 Honorarium 57 Schildpad uit 'Het jungleboek' 58 Onder-
 gang van de wereld.

Verticaal

1 Hoog erfelijk ambt uit het Oude Testament 2 Lamento
 3 Ontwerp (Eng.) 4 Delfstof 5 De onbekende (Lat. afk.) 6 Etmaal
 7 EU-lid 8 Vrouwelijk beroep 12 Britse lady (1961-1997) 14 Zeer
 lange tijd 17 Moeilijk bespreekbaar thema 20 Diocees 23 Ge-
 boorteplaats van Abraham 25 Tijdstip 26 Laag die iets
 vanboven afsluit 27 Deel van een typische kerk 29 Windrich-
 ting (afk.) 30 Tijdelijk staatshoofd 32 Lidwoord 34 Cubaanse
 muziek 36 Bezongen brandende stad 38 Gewicht (afk.)
 40 Elkeen 42 Hondenfokkerij 43 Hoestdrankje 45 Betaalplaats
 47 Bodemplant 50 Echtgeno(o)t(e) (arch.) 52 Ik (Lat.) 56 Vóór
 Christus (Lat. afk.).



©Wim De Weerd - www.wimdeweerd.com



Oplossing puzzel in
vorige editie



Uit de gemeente

Nieuw binnengekomen

26-10 fam. S.Hoes

Verjaardagen

16-01 mevr. B. Luurtsema-Staal,

20-01 mevr. M. Swart-Piet,

23-01 dhr. F.J.P. Groenen,

26-01 mevr. C.J. Zwaan-Verleg,

26-01 dhr. A. Gerkema,

01-02 dhr. D. Schaap,

10-02 mevr. W. Meurs-Brouwer,

20-02 dhr. A.J. Koster,

20-02 mevr. D.A. Stam-Wagenaar,

Jubilea

30-01 dhr. en mevr. Stam-Wagenaar,

Gemeentebijeenkomst

Op zondag 23 maart is er een korte kerkdienst waarin mevr. Heilke Kool voorgaat. Aansluitend is er in de Bonfoyer een gemeentebijeenkomst voor de leden van de Protestantse Gemeente Medemblik. Daar wordt u bijgepraat over lopende zaken en heeft u gelegenheid om vragen te stellen.

Verdwenen en gevonden....

Kort geleden was de aannemer de kerstversiering aan de noordkant van de kerk (buiten) aan het opruimen. Er kwam toen iemand met een busje en die zei: "Geef maar aan mij mee. Ik ben van de kerk!" Daarna heeft niemand de versiering (een boom van lichtsnoeren en drie verlichte sterren) meer gezien...

Weet u waar de versiering is? Wilt u dat dan melden bij Benno Hoekstra?

Na de dienst van 15 december 2024, in de Doopsgezinde Vermaning in de Tuinstraat, is een sjaal achtergebleven. De sjaal is zwart, wit en grijs.

Mist u deze sjaal, laat dit dan even weten aan Alma de Greeuw, zij weet wie te benaderen om de sjaal weer terug te krijgen.

Sprekende foto's...

In de editie van oktober '24 heeft een oproep gestaan voor materialen, verbandmiddelen, medicijnen e.d. voor Oekraïne.

Onderstaande foto's laten zien dat deze oproep (en op andere plaatsen) heeft gewerkt!

De inzameling gaat gewoon door en u kunt altijd contact opnemen met Bernadet Groen: bernadetgroen@gmail.com of tel. 06-10869600.



Ingezonden

Lieve mensen,

Na 10 weken van ziekte, spanning en een grote operatie, gaan we nu weer vol vertrouwen het nieuwe jaar in. Heel veel dank voor uw gebeden, de kaarsen die gebrand hebben, mooie bloemen en de vele kaarten met bemoedigende woorden en berichtjes op de telefoon. Al die lieve attenties voelden als een warme mantel om ons heen. Voor u allen de beste wensen voor 2025 en bovenal een goede gezondheid.

Een hartelijk groet van Simone Voorthuizen en kinderen.

Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen



Dijklander Ziekenhuis	Postbus 600	1620 AR Hoorn.
Nicolaas Verpleeghuis	Azalealaan 18	1614 SN Lutjebroek.
AMC	Postbus 22660	1100 DD Amsterdam.
VU Medisch Centrum	Postbus 7057	1007 MB Amsterdam.
MCA	Postbus 501	1800 MM Alkmaar.
GGZ Hoorn	Maelsonstraat 1	1624 NP Hoorn.
Lindendael	Koepoortsweg 35	1624 AB Hoorn.
Watermolen	Wipmmolenstraat 10	1657 AT Abbekerk.
Waterpark	Uiverstraat 1	1671 EL Medemblik.
Martinus	Ridderstraat 10	1671 CS Medemblik.
Hospice Dignitas	Wilhelminalaan 4	1623 MA Hoorn.
Valbrug		1671 CT Medemblik.
Sint Jozef	De Gouw 2	1693 DC Wervershoof.
Koggenlandhuis	Korteling 5	1679 VH Midwoud

Hulpverlening Westfriese Kerken

Bent u het spoor even kwijt? Wilt u praten over uw problemen?

De Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken is er voor iedereen. Zij biedt gratis hulp en begeleiding aan mensen in moeilijke/ crisissituaties.

Samen met u zoeken we naar een weg om verder te gaan!

Tel.0229-271684

SchuldHulpMaatje helpt bij financiële problemen

Maar liefst een op de vijf huishoudens heeft financiële problemen. Dat is veel. Veel mensen schamen zich zo erg voor hun schulden, dat ze geen hulp durven te zoeken. Naar die mensen is SchuldHulpMaatje West-Friesland op zoek.

Als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Iemand die niet oordeelt, maar gewoon met je aan de slag gaat om je geldzaken weer onder controle te krijgen. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje doen dat.

Hoe eerder mensen aan de bel trekken, hoe beter. Geldzorgen zorgen voor veel stress. Het komt vaak voor dat mensen daardoor niet meer helder kunnen nadenken en de problemen alleen maar erger worden. Een Maatje is er dan om te luisteren, te helpen overzicht te krijgen en samen een aflossingsplan te maken. De Maatjes zijn daar speciaal voor opgeleid. En die hulp kost niets.

Aanmelden voor hulp bij financiële problemen is heel eenvoudig: vul het formulier in op www.schuldhulpmaatje.nl of bel 06-45921529. om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Samen lukt 't!



Protestantse Kerk

