



Kerkdiensten Bonifaciuskerk

zondag 14 januari. aanvang 10.00 uur.
Voorganger: mevr. ds. W. Roobol uit Nieuwe
Niedorp.

Collecte: 1^e Diaconie: Bloemenfonds,
2^e Kerk: Onderhoud tuin en terrein.
Koster: N. Buijze, tel. 06-55500280.

zondag 21 januari. aanvang 10.00 uur. Schikking: Pinkstergroep.
Oecumenische dienst in Bonifaciuskerk.

Voorganger: dr. A. Reitsma, mevr. T. Dijkstra en pastoor J. van Dril.
Collecte: 1^e Diaconie: Oecumenisch doel,
2^e Kerk: Landelijke Raad van Kerken.
Koster: Th. Hoff, tel. 541259.

zondag 28 januari. aanvang 10.00 uur.

Voorganger: ds. R. Erkelens uit Alkmaar.
Collecte: 1^e Diaconie: Ouderenwerk,
2^e Kerk: Generale Kas predikantstraktementen.
Koster: J. Kool, tel. 541127.

zondag 4 februari. aanvang 10.00 uur.

Voorganger: ds. L. van Loo uit Hoogkarspel.
Collecte: 1^e Diaconie: Kerk in Actie, Werelddiaconaat,
2^e Kerk: Plaatselijk pastoraal werk.
Koster: L. Voorthuizen, tel. 541039.

zondag 11 februari. aanvang 10.00 uur. Viering Avondmaal.

Voorganger: dr. A. Reitsma
Collecte: 1^e Diaconie: Stichting Dufashanye 2 Burundi
(zie blz. 12, 13),

2^e Kerk: Energiekosten.
Koster: N. Buijze, tel. 06-55500280.

Onderweg, januari – februari 2018

zondag 18 februari. aanvang 10.00 uur.

Voorganger: proponent T.C. Kraan uit Utrecht.

Collecte: 1^e Diaconie: Kerk in Actie, 40-dagentijdcollecte
(noodhulp),

2^e Kerk: Instandhouding eredienst.

Koster: J. Kool, tel. 541127.

zondag 25 februari. aanvang 10.00 uur.

Voorganger: ds. J. Bos uit Heemstede.

Collecte: 1^e Diaconie: Kerk in Actie, 40-dagentijdcollecte,

2^e Kerk: Kerkmuziek..

Koster: L. Voorthuizen, tel. 541039.

Op woensdag 15 februari begint er een nieuw initiatief: een wekelijkse kunstvesper om 17.30 uur, gedurende de 40-dagentijd. Een korte viering van circa 20-25 minuten. Zie blz. 5, 6.

Overdenking

Wat zeg je dan?

Het is niet gemakkelijk om te zeggen:

Ik geloof in God. Wat zeg je dan?

Je zegt zoveel. Een mens te veel.

een God die mij draagt en die van mij vraagt

te doen wat mogelijk is en nog iets meer.

Een God die naar mij reikt en die toekomst biedt:

wees mens van hoop, ga in mijn spoor.

Een God die mens wordt, warm en uitdagend,

die niet loslaat, die zichzelf niet wil ontzien.

Een God die trouw is en barmhartig

die onmacht kent en die je omarmt.

Ja, daar wil ik in geloven.

Een God die uitdaagt, stuwt, bemoedigt,

en zegt: probeer het maar,

in Gods naam.....samen.

*Uit: 'Geloof' van de serie 'Geloof. Hoop. Liefde.'
Ingezonden door Geke Geveke.*

Van de predikant

'Mag ik dan bij jou...'

In menig uitvaartcentrum staat het nummer 'Mag ik dan bij jou' uit Claudia de Breij's voorstelling Hete vrede (2009) in de toptien van meest gekozen muziek bij afscheidsbijeenkomsten.

Half december mocht ik elders als gastpredikant met een groep tieners een Top2000-dienst invullen. Zij brachten ditzelfde nummer in. In de context van zo'n dienst haal je het liedje uit zijn oorspronkelijke programma. Maar dat is ook het leuke.

De tekst gaat over iemand die geborgenheid zoekt:

Als het onweer komt, en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou?

Als de avond valt, en 't is mij te donker, mag ik dan bij jou?

Als de lente komt, en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou?

Als de liefde komt, en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan?

En als ik moet huilen, droog jij m'n tranen dan?

Want als ik bij jou mag mag jij altijd bij mij.

Kom wanneer je wilt, Ik hou een kamer voor je vrij.

Als de oorlog komt, en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou?

[en zo voort]

Tijdens de dienst zijn we in gesprek gegaan over dit lied, en dan vooral over de vraag: 'wie is de 'ik'-persoon, en wie is de 'jou'?

In een christelijke context – we zaten toen nog in de adventstijd – willen we het al snel zo interpreteren, dat wij een schuilplaats zoeken bij God. Zoals psalm 91 doet: '1 Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, 2 zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.'

Toch filosofeerden we even door. Kunnen we de boel ook helemaal omkeren? Kan de 'ik' ook de stem van Christus zijn? Christus die bij

Onderweg, januari – februari 2018

ons wil schuilen? Christus die ons nabij wil zijn als de angst ons overvalt? De oorlog? De lente en de liefde? Als het spannend wordt? Als we overweldigd worden? Christus die aan onze harten klopt en vraagt of hij als troostgever bij ons mag zijn?

Wellicht is het liedje niet zo bedoeld. Maar zodra een tekst zich verwijdert van zijn oorspronkelijke context, zijn wij vrij hem met een andere invalshoek te lezen. En dat levert wel een verrassend resultaat op.

Want het komt dan wel dicht bij een kernwaarde van het christendom, namelijk dat God ons nabij wil zijn. We hebben het net, met kerst, nog gevierd dat Hij in zijn Zoon onder ons kwam.

Soms verwachten wij wel veel van God (en ook van de kerk). Maar kunnen we ons ook openstellen voor Hem en Hem een kans geven sinds Hij de stap zette om onder ons te zijn?

Mag Hij dan bij ons?

ds. Oane Reitsma.

In Memoriam Martha Bon-Feikema (1953-2017)

Op de leeftijd van nog maar 64 jaar overleed op de eerste Kerstdag Martha Bon, lieve vrouw van Ben Bon en moeder van Yildiz en Krischan, grootmoeder van haar kleinkinderen.

Martha en Ben Bon wonen al 25 jaar op de Vlietlanden en horen sindsdien bij onze kerkgemeenschap. Martha Bon is zeven jaar lang ziek geweest. Al lange tijd bracht zij haar leven door in een rolstoel. Longkanker kwam daarbij.

Wij gedenken haar man en kinderen in onze gebeden en wensen hen sterkte om dit verlies een plek te geven in hun dagelijkse bestaan.

ds. Oane Reitsma.

In Memoriam Wim Hoff (1939-2017)

Hoewel zijn longen al jarenlang minder en minder werden, overleed toch nog vrij plotseling Wim Hoff. Op 28 december, 's avonds laat op de Intensive Care, namen we afscheid van hem, omringd door zijn beide zoons, schoondochters en twee kleinkinderen en gedragen door Gods zegen.

Op zijn scootmobiel kwam hij de laatste jaren nog wel eens in de kerk, al belette praktisch ongemak hem dat de laatste tijd. Het geloof was belangrijk voor hem, vooral het lied Ga niet alleen door 't leven. Zijn geliefde vrouw Trudy ging hem 22 jaar geleden voor en dat is voor altijd een gemis voor Wim gebleven.

Wim Hoff had een actief leven gehad, als Rijnschipper en later als jachthavenmeester in Monnickendam. Daar was hij een gezien man. Na verblijf in Maarssen, Loenen, Putten, kwam hij later weer terug naar zijn geboorteplek Medemblik. Moeilijke momenten heeft zijn leven ook gekend, ook in de recente jaren. Maar Wim heeft hard gewerkt om het leven goed af te kunnen sluiten.

De goed bezochte uitvaartdienst viel precies op 4 januari: zijn trouwdag in 1962. 'Tot de dood u scheidt', wordt er op een trouwerij gezegd. De kinderen Wim jr. en Jan vinden troost in de gedachte dat de dood hun geliefde ouders nu weer heeft herenigd.

ds. Oane Reitsma.

Kunstvespers in de 40-dagentijd:

Zing, vecht, huil , bid, lach, werk en bewonder

Dit jaar begint in de Bonifaciuskerk een nieuw initiatief: kunstvespers in de 40-dagentijd.

De 40-dagentijd is een bezinningstijd. We bezinnen ons op ons geloof en op onze plek als gelovigen in de wereld. Vanaf aswoensdag zijn er iedere week om 17.30 uur vespers (avondgebeden) met een thema. Het thema wordt dit jaar gevormd door een schilderijenreeks van de kunstschilderes Joki Harms. Zij is de echtgenote van ds. Nanne Haspels uit Grootebroek. Joki Harms schilderde 7 schilderijen, die zij enerzijds verbond aan de zeven uitroepen van het bekende lied van Ramses Shaffy, Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.

Onderweg, januari – februari 2018

Tegelijkertijd vonden zij er passende Bijbelteksten bij uit het Bijbelboek Prediker, die wij in de vespers zullen lezen. Heel bijzonder: deze schilderijenreeks hangt gedurende de 40-dagertijd in onze kerk.

Tijdens de vespers zullen we steeds één schilderij centraal zetten en verbinden met Bijbelteksten en liederen voor deze bijzondere tijd van het jaar. Begin- en slotlied keren wekelijks terug, één lied en de Bijbeltekst wisselen iedere week.

Ná de vespers is er een broodmaaltijd. Zo proberen wij de ‘sobere maaltijd’, die de afgelopen jaren nog door een kleine groep mensen uit onze gemeente in leven werd gehouden, ook weer een nieuwe impuls te geven.

De vespers duren een klein halfuur per keer. ds. Reitsma en gemeenteleden zullen voorgaan. De cantorij zingt. Steeds om 17.30 uur vespers en om 18.00 uur gezamenlijke maaltijd.

14 februari (aswoensdag): Zing

21 februari: Vecht

28 februari: Huil

7 maart: Bid

14 maart: Lach

21 maart: Werk

28 maart: Bewonder

Komt allen om dit betekenisvolle initiatief te dragen!!!

Taakgroep Liturgie: Iet Benedick, Laura van Bergen, Folkert Bloemhof, Lucie Bloemhof, Dicky Poot, ds. Oane Reitsma

Ingezonden

Dank en goede wensen!

In de maand december regent het in de pastorie kerst- en nieuwjaarskaarten – voornamelijk van heel veel gemeenteleden die ons goede wensen willen doen. Daardoor voelen wij ons echt gedragen en gewaardeerd door de gemeente. Langs deze weg heel veel dank en voor u (en ons als gemeente) ook alle goeds voor 2018!!!

Onderweg, januari – februari 2018

ds. Oane Reitsma en Hyun-Ah Kim.

Gespreksgroep

De volgende avond voor de gespreksgroep zal zijn op dinsdag 9 januari in de Bonfoyer. De volgende avond is dan op 6 februari. Beide keren om 19.30 uur.

We volgen nog steeds het boek van Carel van Schaik en Kai Michel, Het Oerboek van de mens, waarin zij de Bijbel niet in eerste instantie lezen als Woord van God, maar juist vooral als een boek dat veel zegt over mensen, hun psyche en hun ontwikkelingsgeschiedenis.

Deze verrassende insteek leidt tot nu toe tot boeiende gesprekken, waaraan iedereen meedoet, ongeacht achtergrond en leesniveau.

In januari spreken wij over Mozes, die het morrende volk van Israël door de woestijn leidt. In februari kijken we naar het Godsbeeld dat aan die verhalen verbonden is: de God die zich openbaart als de Ene God. En bovendien de God die zijn leefregels aan zijn volk geeft: de Tien Woorden.

ds. Oane Reitsma.

Waarover spraken zij in de kerkenraad?

Korte impressies uit de kerkenraad:

- Naar aanleiding van een vraag op de gemeenteavond over het polijsten van de kronen is er een deskundige van Monumentenzorg om advies gevraagd. Hij adviseerde om de kronen niet te polijsten, maar om de kronen één keer per twee jaar te poetsen met een zacht middel en om de kronen in het andere jaar alleen schoon te maken.

- In de kerkenraad is uitgebreid gesproken over de toekomst van onze kerkelijke gemeente. Besloten is om te onderzoeken of er met behoud van een eigen vierplek in Medemblik samenwerking mogelijk is met gemeentes om ons heen. Er is een brief uitgegaan naar alle omliggende gemeentes. Inmiddels hebben die alle gereageerd en hebben er al diverse gesprekken plaatsgevonden. In januari worden de gesprekken afgerond en voortgezet nadat de kerkenraad daar weer over vergaderd heeft.

Onderweg, januari – februari 2018

- Vanuit de classis komt er een voorstel om diaconaal meer samen te gaan werken in verband met de WMO en de participatiewet. Door samen te werken komt er een sterker platform om te overleggen met de zeven burgerlijke gemeentes die ook gaan samenwerken op dit gebied. De kerkenraad heeft daarmee ingestemd.
- De kerkenraad heeft besloten om de ambtstermijn te verlengen tot maximaal twaalf jaar, in overeenstemming met de landelijke richtlijn van de Protestantse Kerk.
- Er is een kascommissie ingesteld van vier personen. Ieder jaar zullen dan twee leden de rekeningen controleren, de anderen zijn dan reserve.

Dagelijks leesrooster



januari:

vrijdag	12 januari	Romeinen 3:21-31	Wet van het geloof.
zaterdag	13 januari	Romeinen 4:1-12	Vader van gelovigen.
zondag	14 januari	Romeinen 4:13-25	Niet zien, maar toch geloven.
maandag	15 januari	Psalm 66	Wereldwijde uitnodiging.
dinsdag	16 januari	Spreuken 16:1-15	De HEER en de mens.
woensdag	17 januari	Spreuken 16:16-33	De koning en de wijze.
donderdag	18 januari	Psalm 3	Beschermheer.
vrijdag	19 januari	1 Korintiërs 5:1-13	Tucht om ontucht.
zaterdag	20 januari	1 Korintiërs 6:1-11	Christelijk recht.
zondag	21 januari	1 Korintiërs 6:12-20	De ware tempeldienst.
maandag	22 januari	Spreuken 17:1-15	Vrede bewaren.
dinsdag	23 januari	Spreuken 17:16-28	Recht.
woensdag	24 januari	Spreuken 18:1-11	Zeggen en zwijgen.
donderdag	25 januari	Spreuken 18:12-24	Toegankelijk.
vrijdag	26 januari	Psalm 5	Gebed om recht.
zaterdag	27 januari	Marcus 1:1-15	Water in de woestijn.
zondag	28 januari	Marcus 1:16-31	Ontzag voor gezag.
maandag	29 januari	Marcus 1:32-45	Beterschap!
dinsdag	30 januari	Spreuken 19:1-12	Arm en rijk.
woensdag	31 januari	Spreuken 19:13-29	Opvoedkunde.

Onderweg, januari – februari 2018

februari:

donderdag	1 februari	Spreuken 20:1-9	Betrouwbaarheid.
vrijdag	2 februari	Spreuken 20:10-21	Scherpe waarnemingen.
zaterdag	3 februari	Spreuken 20:22-30	Spiegels.
zondag	4 februari	Psalm 142	Gebed in een grot.
maandag	5 februari	Jesaja 55:1-13	Gratis drank.
dinsdag	6 februari	Jesaja 56:1-8	Vreemdelingen welkom!
woensdag	7 februari	Spreuken 21:1-12	Eerlijk duurt het langst.
donderdag	8 februari	Spreuken 21:13-21	Verstand en gevoel.
vrijdag	9 februari	Spreuken 21:22-31	Let op je woorden!
zaterdag	10 febr.	Joël 1:1-14	Zwijg niet over ellende.
zondag	11 febr.	Joël 1:15-20	De dag van de HEER komt.
maandag	12 febr.	Joël 2:1-11	Aanstormend leger.
dinsdag	13 febr.	Joël 2:12-17	Oproep.
woensdag	14 febr.	Psalm 57	Schuilplaats.
donderdag	15 febr.	Jesaja 56:9-57:6	'... we gieten ons vol met drank.'
vrijdag	16 febr.	Jesaja 57:7-13	Bedgeheimen.
zaterdag	17 febr.	Jesaja 57:14-21	Er komt vrede!
zondag	18 febr.	Jesaja 58:1-5	Vast goed!
maandag	19 febr.	Jesaja 58:6-14	Geen woorden, maar daden.
dinsdag	20 febr.	Jona 1:1-16	Reisdoel.
woensdag	21 febr.	Jona 2:1-11	Gebed in het donker.
donderdag	22 febr.	Jona 3:1-10	Effectieve verkondiging.
vrijdag	23 febr.	Jona 4:1-11	Heet hoofd.
zaterdag	24 febr.	2 Petrus 1:1-11	Inspanningsverplichting.
zondag	25 febr.	2 Petrus 1:12-21	Blijf waakzaam.

Agenda

Onderweg, januari – februari 2018

di. 9 jan. en 6 febr.	19.30 uur	Bonfoyer	Gespreksgroep (zie blz. 7).
di. 16 januari	14.30 uur	Bonfoyer	Ouderenmiddag.
di. 16 januari	19.30 uur	Bonfoyer	Filmavond (zie blz. 17,18).
ma. 22 t/m ma. 29 januari		Actie Kerkbalans	(zie blz. 16).
do. 15 februari	tot 12.00 uur	Inleveren kopij	Onderweg.
do. 15 februari	18.00 uur	Bonfoyer	Samen aan tafel (zie blz. 18,19).
di. 20 februari	14.30 uur	Bonfoyer	Ouderenmiddag.
14 t/m 28 maart	17.30 uur		Kunstvespers (zie blz. 5, 6).
do. 15 maart	18.00 uur	Bonfoyer	Samen aan tafel.
di. 17 april	19.30 uur	Bonfoyer	Filmavond.
do. 19 april	18.00 uur	Bonfoyer	Samen aan tafel.

Inleverdata kopij 'Onderweg'

2018:

Inleveren: donderdag 15 februari.	Verschijnen: vr. 23 februari.
Inleveren: donderdag 19 april.	Verschijnen: vr. 27 april.
Inleveren: donderdag 21 juni.	Verschijnen: vr. 29 juni.
Inleveren: donderdag 23 augustus.	Verschijnen: vr. 31 augustus.
Inleveren: donderdag 18 oktober.	Verschijnen: vr. 26 oktober.

2019:

Inleveren: donderdag 3 januari 2019.	Verschijnen: vr. 11 januari.
--------------------------------------	------------------------------

Inleveren kopij kerkblad.

Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met

donderdag 15 februari 2018 tot 12.00 uur

via het bekende e-mailadres:

onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Eerder inleveren? Graag, want dan hoeft het werk niet op het laatste moment gedaan te worden!

Het volgend kerkblad zal rond vrijdag 23 februari 2018 verschijnen.

Onderweg, januari – februari 2018

‘Onderweg’ verschijnt op de vrijdag voorafgaand aan de oneven maanden (maart, mei, juli, september, november) In januari verschijnt ‘Onderweg’ iets later i.v.m. de feestdagen.

Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen adressenbestand doorgeven aan:

Nelly An Bos, tel. 06-23271777,
e-mail: heeringa.andre@gmail.com.

Paaskaars.

De afgelopen jaren is de paaskaars steeds door diverse gemeenteleden geschonken aan de kerk. Zou u de paaskaars ook graag eens beschikbaar willen stellen, dan kunt u dat melden bij de scriba. De kaars wordt door de kerkenraad uitgezocht en na Pasen geschonken aan iemand die een bijzondere betekenis heeft gehad voor de kerk.

Gemeenteavond op 20 november 2017.

1. De liturgische opening werd verzorgd door ds. Oane Reitsma in samenwerking met Laura van Bergen en Wil Zeldenrust.
2. De jaarrekening van de diaconie over 2016 en de begroting 2018 werden toegelicht door Wil Mosman.
3. De jaarrekening 2016 en de begroting 2018 van de kerk werden toegelicht door Pieter Keemink.
- 3a. Wim Bakker had nog een toegevoegd agendapunt. Hij geeft het belang aan van een goede samenwerking tussen de agenda van de Stichting Bonifaciuskerk en de kerkelijke gemeente. Hij stelt verder voor om rondom de preekstoel een klein liturgisch centrum te vormen. Dit komt de saamhorigheid ten goede en het is beter te verwarmen.
4. In de rondvraag worden een aantal zaken genoemd, die direct beantwoord kunnen worden. Ook wordt er gevraagd of iemand de bloemschikgroep wil komen versterken. Daar kwam nog geen antwoord op.
5. Vanuit de classis is er ondersteuning gekomen voor de kerkenraad.

Onderweg, januari – februari 2018

Kees van Noorloos en Jack de Koster stellen zich nog even voor.

6. De werkgroepen voor het beleidsplan moeten doorgaan, want het beleidsplan loopt eind 2017 af.

Werkgroep 1: Wat is er nodig om het onderhoud van de kerk te bestendigen?

Werkgroep 2 gaat over ideeën voor het leven van de kerkelijke gemeente. Die werkgroep heeft al een voorstel ingediend bij de kerkenraad.

Werkgroep 3 gaat over de partijen die gelieerd zijn zoals Stichting Bonifaciuskerk, Stichting Pieter Backer Orgel en de gidsen.

Werkgroep 4 gaat over het verhuur van de kerk aan derden.

7. Gesprek onder leiding van ds. Oane Reitsma.

ds. Oane Reitsma deed de Protestantentest via de website van de PKN. Bij elke vraag werd gekeken naar de meerderheid van stemmen. De uitslag was verrassend. Als gemeente leken we het meest op Menno Simons: 52 % van de antwoorden wezen in die richting. Verder kwam Bonhoefer naar voren en Ferrier (Oud-president van Suriname).

8. Sluiting door voorzitter Kees van Noorloos.

De volgende gemeenteavond is op maandag 9 april.

Als u de uitgebreide notulen wilt ontvangen, dan graag even aangeven bij de scriba.

Diaconie

Jaardoel avondmaalscollectes en sponsorfietstocht 2018.

Dit jaar heeft de diaconie als doel voor de avondmaalscollectes en de sponsorfietstocht met Hemelvaartsdag gekozen voor de Stichting Dufashanye 2 Burundi. Deze stichting helpt jongeren met een verstandelijke beperking in Burundi (Afrika). Een aantal jaar terug was dit al eens ons jaardoel. Ook de diaconie van de THOMAS-gemeente heeft ingestemd met dit doel.

Het project wat in 2014 opgestart is loopt erg goed. Er zijn drie sociaal werkers in dienst en zij hebben alles van nul af opgebouwd. Inmiddels helpen zij 24 cliënten en hun familieleden. Is er een wachtlijst ontstaan, zijn er diverse plantages in en om het activiteitencentrum gepland op de twee hectare grond waarop het centrum staat en is er een keuken gebouwd.

Onderweg, januari – februari 2018

In 2016 is een actie gehouden om rond de 2 ha grond een muur te bouwen, waardoor de plantages een hogere opbrengst zullen hebben. Inmiddels wordt deze omheining gebouwd. Binnenkort volgt ook het resterende bedrag voor de inrichting van de werkplaatsen en de keuken en de vervolg opleiding van de sociaal werkers. In 2018 wil men geld inzamelen voor het realiseren van een eigen plastic recycle systeem. In Burundi gebruiken ze voldoende plastic wat nu terecht komt op straat en verbrand wordt. Samen met de partnerorganisatie is het idee om de doelgroep dagbesteding te geven door plastic in te gaan zamelen op straat en bij mensen thuis. Het plastic te sorteren en er vervolgens nieuwe producten van te maken zoals een bord, wasknijper of emmer. Deze producten kunnen dan verkocht worden op de plaatselijke markt en in de hoofdstad Bujumbura.

Voor dit werk is een recyclemachine nodig. De stichting wil zich graag inzetten zodat de benodigde apparatuur (indien mogelijk tweedehands) aangeschaft kan worden in Burundi door de partnerorganisatie. Ook wil zij geld inzamelen zodat een technische man tijdelijk in dienst genomen kan worden om het apparaat te maken en af te stemmen op Burundi.

De diaconie van Medemblik heeft contact met de voorzitter van de stichting. Zij is al enkele malen in Burundi geweest en zorgt ervoor dat het geld goed besteed wordt. We hebben afgesproken dat zij op 28 februari, bij de sobere maaltijd, aanwezig zal zijn en iets komt vertellen over de stichting. Ook leden van de THOMAS-gemeente zullen dan aanwezig zijn.

Bekijk de website als u meer wilt weten over de Stichting Dufashanye 2Burundi: www.2burundi.com.

De diaconie.

Diaconie

Onderweg, januari – februari 2018

Amadou Sanneh is via Stichting Maladah Gambia 'financieel geadopteerd' door de diaconie. Dit houdt o.a. het betalen van het schoolgeld in. Hieronder het jaarlijkse verslag:

186

MALADAH NURSERY SCHOOL

STUDENT REPORT FORM

3rd Term / Examination Month July Year 2017
 Name: Amadou Sannel Nursery / Level: 1
 Time(s) Present: 110 Conduct: V. Good
 Time(s) Absent: 6 Position: 3rd
 No. On Roll: 36

NO	SUBJECTS	ASSESSMENT			EXAM	AVERAGE TOTAL	REMARKS
01	Language Development	20	20	25	25	90	Excellence
02	Mathematical Development	15	20	15	25	75	V. Good
03	Creative Development						
04	Songs & Rhymes	25	25	25	25	100	Excellence
05	Phonics						
06	Writing						
07	Spellings	15	20	15	20	70	V. Good
08	Neatness	Good					
09	Total					335	
10	Average Marks					83.75	

Teacher's Remarks Is a very Good term work
Keep it up for next term.

Signature: [Signature] Date: 18/7/17

Head Teacher's Remarks An impressive performance
keep it up.

Signature: [Signature] Date: 18/7/17

Promoted to: Level 2 Next Term Begins 25/9/17

Parents / Guardian's Signature _____ Date _____

Maladah Basic Cycle
 Date: 25/9/17
 Kompo Nam: **Kunkujang Jattaya**

Kerk zijn we samen.

Kerkbalans 2018.



Het thema dit jaar is 'Kerk zijn we samen'. Samen zijn we kerk en we kunnen niet zonder elkaar.

We komen iedere zondag bij elkaar om te zingen, te vieren en te luisteren. We willen toch graag een beetje warmte in de kerk en we vinden het heel fijn dat wij een predikant hebben. Ook dat samenkomen kost geld.

De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen.

Van maandag 22 januari tot en met maandag 29 januari komen de lopers weer bij u aan de deur om de brief en de folder te brengen en die later in de week weer op te halen.

Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder.

Openstelling van de kerk.

Afgelopen jaar hebben tijdens de zomeropenstelling van de kerk en de ochtenden dat de kerk open was voor toeristen van de riviercruiseschepen 5.688 mensen de kerk bezocht.

De collectebussen leverden € 2.444,55 op voor het onderhoud van de Bonifaciuskerk, iedereen die daaraan bijgedragen heeft hartelijk dank. Ik hoop, dat ik weer op jullie medewerking kan rekenen het komend seizoen.

Dirk Meijers.

Filmaankondiging



We gaan dit jaar beginnen met een film uit de series van Movies That Matter, die meestal te zien zijn op het Amnesty International Filmfestival en op human rights filmprogramma's van IDFA en filmfestival Rotterdam. In het verleden hebben we er al verschillende gezien en tot mijn geluk heb ik er weer een paar 'gevonden'.

De eerste film gaan we bekijken op dinsdag 16 januari om 19.30 uur in de Bonfoyer.

De film heet: 'Paradise now, van de Nederlandse Palestijn Hany Abu-Assad en is opgenomen in Nablus.

De jonge Palestijnen Khaled en Said zijn al bevriend sinds hun kindertijd en worden 'uitverkoren' om een zelfmoordaanslag in Tel Aviv uit te voeren. Na een laatste avond met hun familieleden, van wie ze geen afscheid mogen nemen, vertrekken ze met bommen op hun lichaam naar de grenspost. De operatie verloopt niet helemaal volgens plan: de twee vrienden verliezen elkaar uit het oog. Beiden worden hierdoor gedwongen hun eigen keuzes te maken over hun verdere bestemming.

Een heftig onderwerp maar m.i. buitengewoon zorgvuldig en mooi verfilmd. Ik vind het zeer de moeite waard.

De film geeft een waardig inzicht in het dagelijkse leven van gewone mensen in hopeloze omstandigheden. Het geeft ook legitieme redenen voor het tegenwerken van onderdrukking, maar het stelt geen excuus voor het doden van anderen.

Het is een film die ons laat zien dat het bestuderen van terrorisme iets anders is dan het rechtvaardigen ervan.

De film duurt 90 minuten en werd o.a. winnaar van de Golden Globe 2006 en winnaar Amnesty Film Award-Berlijn 2005.

De volgende film is op dinsdag 17 april, ook weer in de Bonfoyer om 19.30 uur.

De film is geen Movie that Matters, maar meer een leuke film, met ook zeker een verhaal, waarin drie oude vrienden van het rechte pad afstappen, wanneer hun pensioenfonds, waar ze hun lange werkzame leven zo hard voor gewerkt en aan betaald hebben, door een crisis de

Onderweg, januari – februari 2018

kraan dichtdraait. Wanhopig om rekeningen te kunnen blijven betalen en voor hun geliefden te zorgen, riskeren de drie mannen alles door te beginnen aan een gedurfde missie om de bank, die er met hun geld vandoor is gegaan, te beroven.

Het aardige is, dat de drie mannen ook echt 'oudere mannen zijn en geen oud-geschnikte fraaie acteurs. De film heet: 'Going in Style', een film om van te genieten en over na te praten.

Beide films hebben ergens wel gelijke thema's: het onrecht wat jou wordt aangedaan vergelden. Ik ben benieuwd hoe we daar na afloop naar kijken.

Tenslotte: De film 'Seagull' bracht € 80,50 op (18-10 -17 naar de diaconie overgemaakt) en 'Secrets and Lies' bracht € 67,00 op. Ik stel voor dat we in dit nieuwe jaar ook een ander 'doel' kiezen, aansluitend bij het jaardoel en de sponsorfietstocht van onze gemeente. Hierover zult u waarschijnlijk nog wel lezen in dit blad. Graag tot 16 januari!

Hannie Huttinga.

Samen aan tafel

En dan is het zomaar weer voorbij, de drukte en gezelligheid van de maand december. Januari slaan we over om alle oliebolletjes en restjes weg te werken.

We gaan het nieuwe jaar van start en hebben drie maaltijden gepland en wel: donderdag 15 februari, donderdag 15 maart en donderdag 19 april. Het begint steeds om 18 uur.

De laatste keer was er een mooie opkomst, echt gezellig.

Noteert u meteen alle drie keren in uw agenda, want ik ben niet zeker dat de uitnodiging via de kerkbladen altijd op tijd zal zijn en het zou natuurlijk jammer zijn als u iets mist waar u graag naar toe had willen komen.

Aanmelden kan weer via de lijst in de Bonfoyer de twee zondagen vooraf. Uiterlijk de dinsdag voor de maaltijd kunt u zich nog aan- of afmelden bij Wil Zeldenrust, bij voorkeur via w.zeldenrust@quicknet.nl (of anders telefonisch 544783).



Onderweg, januari – februari 2018

Als er mensen zijn die graag willen komen, maar slecht ter been zijn, kunt u dat melden bij Wil Zeldenrust of Hannie Huttinga (duinhut@hetnet.nl of 541099) dan proberen wij daar een oplossing voor te vinden.

*Namens de voorbereidingscommissie,
Hannie Huttinga.*

Uit de gemeente

Blijf in contact met uw kerk.

Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan: Nelly An Bos, Oostersingel 47, tel. 545477.



Overleden:

25-12: mevrouw M. Bon-Feikema op 64 jarige leeftijd.
28-12: de heer W. Hoff op 78 jarige leeftijd.

Verjaardagen:

2-1: mevrouw H.T.M. Tesselaar – Rijpstra, Zorgvlietlaan 8.
13-1: mevrouw A. Rustenburg – Klaver, Parklaan 9,
mevrouw L.C.G. Dijkman – Serno, Bagijnhof 19.
16-1: mevrouw B. Luurtsema – Staal, Baenpoort 3.
20-1: mevrouw M. Swart – Piet, Westerhaven 4.
21-1: mevrouw F. Hofman – Faber, Baljuwstraat 81.
26-1: mevrouw C.J. Zwaan – Verleg, Geldelozepad 72,
mevrouw G.H. Geveke - de Groot, Westereiland 116,
de heer A. Gerkema, Gildelaan 65.
1-2: mevrouw E. Smit – Bijlsma, Valbrug 41,
de heer D. Schaap, Overtoom 94,
de heer R.H.C. Vlugt, Zoutziederserf 45.
4-2: de heer H. Verleg, Achterom 36,
mevrouw A. van 't Pad Bosch – Steendam, Vooreiland 22.
7-2: de heer H. Benedick, Westereiland 112.
10-2: mevrouw W. Meurs – Brouwer, Overtoom 68.
15-2: de heer F. Bloemhof, Gasthuijsweijdt 44.
20-2: de heer A.J. Koster, Westereiland 49.
21-2: mevrouw D.P. Bomekamp – Visser, Westersingel 36.

Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen

Westfries Gasthuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn.
Nicolaas Verpleeghuis, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek.
AMC, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.
VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.
MCA, Postbus 501, 1800 AM Alkmaar.
GGZ-Hoorn, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn.
Lindendael, Koepoortsweg 35, 1624 AB Hoorn.
Watermolen Abbekerk, Wipmolenstraat 10, 1657 AT Abbekerk.
Woonzorgcentrum Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik.
Huize Almere, Burg.Pierhagelaan 2, 1674 PB Opperdoes.

Ingezonden

Wat een leuke verrassing in november!

Een felicitatie op een mooie kaart ter gelegenheid van mijn 84ste verjaardag namens de Protestantse Gemeente te Medemblik en ook nog een prachtige bos bloemen vergezeld van een mooie kaart met daarop voor het overgrote deel voor mij bekende namen.

*Hartelijk dank daarvoor,
Nelly Duin.*

Koperpoetsen, een jaarlijkse terugkerende traditie

Dank voor alle hulp.

Graag wil ik alle deelnemers aan **het koperpoetsen** hartelijk bedanken. Deze jaarlijkse happening blijkt toch telkens weer een goede zaak, zeker ook omdat er een behoorlijk deelname te zien is (ca. 16 pers.) en daarnaast natuurlijk het resultaat!

Met de zon erop, zoals dat het geval was in de middag dat de luchters weer in elkaar zijn gezet: oogverblindend mooi!

Bijzondere dank gaat hierbij uit naar de familie Voorthuizen die alle voorbereiding verzorgt, stilletens en op afstand ook betrokken is bij het poetsen (in dit geval de kaarsenhouders in de vroege ochtend!) en vervolgens ook nog de nazorg voor hun rekening neemt. Fantastisch! Zeer bedankt daarvoor!

Onderweg, januari – februari 2018

Ook het team dat weliswaar buiten beeld blijft, maar wel zorgt voor het neerlaten van deze zware luchters en het ook weer ophangen ervan. Uitermate zorgvuldig in de uitvoering en dus gelukkig nog nooit een fout gemaakt. Chapeau!

Tot slot mag zeker ook vermeld worden dat de aankleding bij de koffie verzorgd is door Dicky Poot.

Zo zie je maar: Waar een kleine gemeente groot in kan zijn!

Henk Benedick.

Ingezonden

2018 – 20 jaar Symbolisch bloemschikken.

U hoort niet vaak van ons, maar hopelijk ziet u wel geregeld onze schikkingen bij bijzondere diensten. Wij doen altijd ons best om deze schikkingen een meerwaarde voor de dienst mee te geven. Hieronder volgt een verslagje over wie wij zijn en hoe we te werk gaan.

Van te voren vragen wij de predikant of er die zondag een thema of een tekst is waar wij ons naar kunnen richten. Natuurlijk lukt dat niet altijd even goed. Wij zijn ook afhankelijk wat voor bloemen er beschikbaar zijn, want deze moeten wel een symbolische betekenis hebben. Overigens hebben wij boeken waar deze betekenissen in staan, die wij regelmatig raadplegen. Ook kunnen we voor suggesties bij de Landelijke kerk terecht. Maar na 20 jaar kennen we inmiddels zelf de betekenis van veel bloemen, planten, bomen en heesters. Er wordt altijd een foto van de schikking gemaakt; meestal door Arnold de Greeuw, die de foto op de website van onze kerkgemeenschap plaatst. Neemt u daar eens een kijkje, echt mooi om te zien.

Wij bestaan uit 2 groepjes van 4 dames die om de beurt de schikking voor hun rekening nemen. We maken een rooster van de zondagen die in aanmerking komen (zgn. hoogtijdagen) en wisselen dat ook af zodat niet de ene groep altijd Pasen of Pinksteren heeft.

Van aanvang af hebben onze groepjes een naam gehad te weten: de Florisgroep bestaande uit Laura van Bergen, Scheltje Mosman, Corrie Heering en Ina Bakker, deze heeft na 20 jaar altijd nog dezelfde samenstelling. De tweede groep is de Pinkstergroep, nu bestaande uit Greet Jansen, Tine Draijer, Hannie Arends en Wil Zeldenrust. Riet Harkema die heel lang deel uitmaakte van deze groep gaat helaas verhuizen en wij zullen haar node missen, maar gelukkig heeft Hannie

Onderweg, januari – februari 2018

Arends haar plaats in willen nemen. Deze groep heeft nogal wat mutaties gekend maar heeft gelukkig altijd weer nieuwe mensen kunnen vinden om de groep op sterkte te houden, waar we heel blij mee zijn. In januari vergaderen we altijd om het nieuwe rooster te bespreken, het afgelopen jaar te evalueren en dit jaar zullen we op 12 januari afscheid nemen van Riet. Ook moeten we kijken hoe we ons 20-jarig “jubileum” zullen gaan vieren.

Wij hopen nog heel lang onze creatieve uitingen via de schikkingen te kunnen realiseren en hopen dat het ook voor u van betekenis mag zijn.

Namens Laura, Scheltje, Corrie, Ina, Greet, Tine, Hannie en Wil.

Impressie synodevergadering 16 en 17 november 2017

Mobiliteit en flexibiliteit: In feite was de tekst aangaande mobiliteit en flexibiliteit van predikanten in april al vastgesteld, maar aangehouden ivm een verzoek om betere financiële onderbouwing. Nu het kostenplaatje wat duidelijker was is de regeling aangenomen.

Tot Gods Eer: Naar aanleiding van deze handreiking voor gesprekken over liturgie, is er in groepen gediscussieerd. Het moderamen zal aan de hand van de uitkomsten beraden of er behoefte is het Dienstboek aan te passen / uit te breiden.

Huiscemeenten: Het toegezonden stuk was bedoeld de aanzet te geven voor een brainstormsessie. N.a.v. de uitkomst hiervan zal het moderamen een Kerkorde tekst maken om als eerste lezing te dienen voor een volgende synodevergadering.

Beleidskader Kerk in Actie 2018-2021: Om beter te kunnen focussen en om te komen tot betere verbinding tussen zending en diaconaat, en het werk in binnen- en buitenland is het aantal beleidsthema's van KiA verminderd tot 5: Armoedebestrijding, De Bijbel – toegang tot het Evangelie, Kerken in de minderheid, Kinderen en jongeren, Vluchtelingen en ontheemden.

Financiering categoriaal pastoraat: een krimpende kerk en krimpende financiële middelen nopen tot vermindering van de bijdrage van de landelijke kerk. De synode vond de onderbouwing in de notitie onvoldoende v.w.b. de verminderde bijdrage voor het studentenpastoraat en op dit punt gaat het moderamen / de dienstenorganisatie het huiswerk overmaken. De overige reducties werden akkoord bevonden.

Onderweg, januari – februari 2018

Kerken delen: soms zoeken migranten onderdak voor een plek voor (kerkelijke) samenkomsten. Bestaande kerkgemeenschappen kunnen behulpzaam zijn en hun gebouw ter beschikking te stellen. We kregen uitleg en een brochure “kerken delen”.

Ordinaties 5-3 en 5-4; inzegenen huwelijk man/vrouw, zegenen andere relaties.

De synodeleden kregen een gespreksnota over dit onderwerp toegestuurd. Dat dit onderwerp opnieuw besproken zou worden vloeit voort uit de vergadering van de synode van vorig jaar november en verzoeken uit enkele classes. Het moderamen deed vooraf een verkenning en kwam tot de conclusie dat de standpunten binnen de kerk niet nader tot elkaar waren gekomen dan toen de ordinaties tot stand waren gekomen en stelde voor dat er vooralsnog geen procedure tot wijziging in gang gezet zou worden. Er waren een tweetal leden van onze kerk in de vergadering uitgenodigd om hun ervaringen als homoseksueel binnen de kerk met ons te delen. Indrukwekkende verhalen. Hierna is in kleine groepen gesproken en is er gerapporteerd naar het moderamen, dit om meningen te peilen. In de daarna volgende plenaire discussie kregen we nog een aantal persoonlijke verhalen te horen en bleek hoe gevoelig het onderwerp binnen de verschillende stromingen ligt. Binnen een jaar na nu zal het moderamen het onderwerp weer in de bespreking van de synode brengen.

Kerkelijke rechtspraak: Een onderzoek wees uit dat ook in het kader van Kerk 2025 er geen behoefte is aan het anders organiseren van de kerkelijke rechtspraak. Wel is er de hoop dat de figuur van classispredikant een rol kan spelen in het bespoedigen en synchroniseren van procedures.

Intensieve vergaderdagen: Beide dagen is er intensief vergaderd, maar met name de gesprekken ivm de ordinaties 5-3 en 5-4 hebben een diepe indruk gemaakt. Vrijwel de gehele vergadering is te zien op de site van de Synode PKN (Synode TV).

Vieringen: Beide dagen werden begonnen met een viering in de kapel. Op dag twee was dat een Taizé viering. Nederlandse Taizé broeders hebben daarna verteld over Taizé. Op dag één was er na het avondprogramma een avondmaalsviering.

Opperdoes, 20 november, Krijn Smit.

Ingezonden

Aan de kerkenraad,

Allereerst willen we u en het kerkbestuur bedanken voor de geweldige ontvangst van onze ouders en kinderen tijdens het Kerstfeest 2017 in uw Bonifaciuskerk. Wilt u dit doorgeven aan al uw medewerkers? De ervaringen gaan we nog evalueren en wie weet wat er in de toekomst aan samenwerking allemaal mogelijk is. De ouders en de kinderen vonden het echt leuk om kerst in de kerk te vieren.

Corrie Reinstra, namens Het Koggeschip.

Nieuws om door te geven

NBG wil kinderbijbels geven aan 25.000 kinderen in India



Het Nederlands Bijbelgenootschap wil 25.000 kansarme kinderen in India een onvergetelijk kerstcadeau geven: een kinderbijbel in hun taal. Eén kinderbijbel kost € 5,00. India is ongeveer 95 keer zo groot als Nederland en heeft ruim 1,3 miljard inwoners. Het kastesysteem is officieel afgeschaft, maar de praktijk is anders. Vele miljoenen kastelozen hebben geen kans op een beter leven. Ze gaan zonder achternaam, zonder identiteit, door het leven. Het Indiaas Bijbelgenootschap zet zich in voor deze armste bevolkingsgroepen. De kerken in India trekken zich het lot aan van de kasteloze kinderen. In de Bethesda Bible Mission Church zijn de kinderen meerdere dagen per week welkom. Pastor Lakshmi heeft er naschoolse opvang opgezet en nodigt arme kinderen persoonlijk uit.

‘Het lukt veel ouders niet om goed voor hun kinderen te zorgen. Vaak krijgen ze maar één keer per dag eten. Dat gaat me aan het hart’, zegt Lakshmi. In de kerk krijgen de kinderen huiswerkbegeleiding en er worden spelletjes gedaan. Samen zingen en luisteren naar bijbelverhalen staat ook op het programma.

‘De kinderen luisteren aandachtig naar de bijbelverhalen’, vertelt de pastor. ‘Ze herkennen zich vaak in bijbelse figuren en vinden het fijn om te horen dat God naar hen omziet. Een eigen kinderbijbel is voor deze kinderen een groot geschenk.’

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap.

Onderweg, januari – februari 2018

Contactgegevens

- Postadres:** Postbus 146, 1670 AC Medemblik.
- Predikant:** dr. A. Reitsma, Meerlaan 40A ☎ 820490,
06-22827681 (spoed).
e-mail: predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Kerkenraad:** mevr. G. Geveke, scriba: ☎ 06-52114019.
tijdelijk e-mailadres: scribageveke@gmail.com
- College van Kerkrentmeesters:** P. Keemink, voorzitter ☎ 0229-725930.
R. van der Heijden, secretaris ☎ 543336.
e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Diaconie:** mevr. H. Huttinga, voorzitter ☎ 541099.
Alma de Greeuw, secretaris ☎ 544897.
e-mail: diaconie@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Kerkelijke rekeningen:** IBAN nummers: *gebruiken zonder spaties*
- Diaconie:** W. Mosman ☎ 0228-581888.
IBAN: NL13 RABO 0132 4033 66
t.n.v. diakonie Prot. Gem. te Medemblik.
- Vrijwillige bijdragen:** D. Meijers ☎ 542124.
IBAN: NL47 ABNA 0586 8274 04
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.
- Alle overige betalingen:** H. Benedick ☎ 543791.
IBAN: NL32 RABO 0333 0129 92
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.
- Bonifaciuskerk:** Kerk, Bonfoyer en / of consistorie zijn te bespreken bij:
Rob v. d. Heijden ☎ 543336, e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Bij afwezigheid: Arnold de Greeuw,
e-mail: arnold@degreeuw.nl
- Onderweg:** Kopieerwerk: mevr. D. Poot.
Verspreiding: mevr. T. Smoor, ☎ 544642.
Redactie: J.P. Reinstra, ☎ 542043.
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Website kerk:** www.bonifaciuskerkmedemblik.nl Kopij website naar:
webmasters@bonifaciuskerkmedemblik.nl