

Kerkdiensten Bonifaciuskerk



zondag 2 juli. aanvang 10.00 uur.
Voorganger: dr. L. Westra uit Lollum.
Collecte: 1^e Plaatselijk diaconaal werk,
 2^e Instandhouding eredienst.
Koster: L. Voorthuizen, tel. 541039.

zondag 9 juli. aanvang 10.00 uur.
Voorganger: dr. A. Reitsma.
Collecte: 1^e Rudolphstichting,
 2^e Energiekosten.
Koster: N. Buijze, tel. 06-55500280.

zondag 16 juli. aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. B. Seelemeijer uit Heerhugowaard.
Collecte: 1^e St. Hulpverlening Westfrieze kerken,
 2^e Onderhoud tuin en terrein..
Koster: Th. Hoff, tel. 541259.

zondag 23 juli. aanvang 10.00 uur.
Voorganger: dr. A. Reitsma.
Collecte: 1^e Plaatselijk ouderenwerk,
 2^e Plaatselijk pastoraal werk.
Koster: J. Kool, tel. 541127.

zondag 30 juli. aanvang 10.00 uur.
Voorganger: mevr. ds. W., Hordijk uit Aalden (Dr).
Collecte: 1^e Edukans,
 2^e Instandhouding eredienst.
Koster: L. Voorthuizen, tel. 541039.

Onderweg, juli augustus 2017

zondag 6 augustus. aanvang 10.00 uur.

Voorganger: dr. A. Reitsma.

Collecte: 1^e Plaatselijk diaconaal werk,
2^e Kerkmuziek.

Koster: N. Buijze, tel. 06-55500280.

zondag 13 augustus. aanvang 10.00 uur.

Voorganger: ds. O. van Dongen uit Amsterdam.

Collecte: 1^e Zomerzendingsweek,
2^e Generale kas predikantsplaatsen.

Koster: Th. Hoff, tel. 541259.

zondag 20 augustus. aanvang 10.00 uur. **Viering Avondmaal.**

Voorganger: dr. A. Reitsma.

Collecte: 1^e Kagonda Hospital,
2^e Algemene kosten.

Koster: J. Kool, tel. 541127.

zondag 27 augustus. aanvang 10.00 uur.

Voorganger: mevr. M. Eikelenboom-den Uijl uit Lopikerkapel.

Collecte: 1^e Bloemenfonds,
2^e Energiekosten.

Koster: L. Voorthuizen, tel. 541039.

zondag 3 september. aanvang 10.00 uur.

Voorganger: mevr. ds. H. Keur uit Hilversum.

Collecte: 1^e Plaatselijk ouderenwerk,
2^e Plaatselijk pastoraal werk.

Koster: N. Buijze, tel. 06-55500280.

Overdenking

Gerechtigheid

Heer onze God, wanneer ik bid
om de komst van uw koninkrijk
en dat uw wil gedaan mag worden,
dan zie ik uit naar uw gerechtigheid.

In onze wereld, in ons land en in ons leven
gebeurt veel onrecht.
Uw gerechtigheid heet:
trouw, waarheid, liefde en vrede.
Uw gerechtigheid heet: vergeving van zonden.

Heer, omwille van uw gerechtigheid bid ik:
leer mij trouw te zijn, waarheid te spreken,
lief te hebben, vrede te stichten.

Leer mij anderen te vergeven.
Omwille van uw gerechtigheid.

Amen

*Geschreven door Hette Domburg
Overgenomen uit woord&weg, mei 2017
Alma de Greeuw*

Van de predikant

Ik maak het nogal eens mee in gesprekken binnen en buiten de kerk, dat men het geloof probeert uit te dagen met rationele argumenten. 'Hoe kan er een God bestaan? Niemand heeft toch ooit God gezien?' 'Hoe kan er leven na de dood zijn? Dood is dood. Bovendien is er niemand ooit teruggekeerd om het ons te vertellen.' Op zichzelf is er natuurlijk niks mis mee deze vragen te stellen. Tenzij ze ons het zicht ontnemen op waar het geloof om draait: een ongekende toekomst, die in Gods geheim besloten ligt. Als we het vermoeden daarvan kwijtraken, ontstaat er depressiviteit en angst,

Onderweg, juli augustus 2017

vooral als mensen met de dood worden geconfronteerd. Dat zie ik in het pastoraat rondom levenseinde vaak en dat doet altijd pijn.

Ik vond er een mooi verhaal over, dat ik graag met u wil delen:

“Er was eens een tweeling, twee jongetjes, die net ontvangen waren en in het verborgene van de baarmoeder groeiden. Ze ontwikkelden zich en werden zich bewust van elkaar en hun omgeving. Ze lachten en zeiden: ‘wat is het geweldig dat wij ontvangen zijn! Wat is het geweldig dat wij leven!’ Samen gingen ze op onderzoek uit in de wereld waarin ze leefden. Toen ze hun navelstreng ontdekten, waren ze blij: ‘Kijk eens hoe groot de liefde van onze moeder is: zij deelt haar leven met ons!’

De weken veranderden in maanden. De jongetjes merkten dat ze erg veranderden. ‘Wat betekent dat?’, vroeg de een. ‘Als dit zo doorgaat, moet het wel betekenen dat er straks een eind komt aan ons verblijf in deze wereld’, zei de ander. ‘Maar ik wil hier helemaal niet vandaan,’ zei de eerste, ‘ik wil hier altijd blijven.’ ‘We hebben niks te kiezen’, zei de ander. ‘Maar misschien is er wel leven na de geboorte!’

‘Hoe kan daar leven zijn?’, antwoordde de eerste. ‘Dan moeten we de streng loslaten, en hoe is er leven mogelijk zonder de navelstreng van onze moeder? En nog iets: we hebben wél bewijs dat hier anderen voor ons geweest zijn, maar geen van hen is ooit teruggekomen om te vertellen dat er leven na de geboorte is. Dit moet het einde zijn!’

Zo werd de eerste wanhopig en radeloos. ‘Als ontvangenis eindigt in geboorte, wat is dan het doel van leven in de baarmoeder? Het is zinloos. Misschien is er wel helemaal geen moeder.’ ‘Maar er móét wel een moeder zijn’, wierp de ander tegen. ‘Hoe zijn wij hier anders gekomen? Hoe blijven we anders in leven?’

‘Heb jij onze moeder dan weleens gezien?’, vroeg de eerste: ‘Misschien bestaat ze alleen maar in onze verbeelding. Misschien hebben wij haar bedacht, omdat die gedachte ons een prettig gevoel geeft.’

Zo kwam het dat die laatste dagen in de baarmoeder vervuld waren van angst en wanhoop. Eindelijk kwam de dag van de geboorte. Toen de jongetjes met moeite hun wereld verlaten

Onderweg, juli augustus 2017

hadden, deden ze hun ogen open. En ze huilden van pure vreugde. Want wat ze zagen, overtrof hun stoutste verwachtingen.”
[overgenomen uit: Margriet van der Kooi, *Pelgrims en zwervers*, 113-114.]

Het verband met vragen over de dood mag helder zijn. Is er een moeder- of vaderfiguur die ons overstijgt? Aan wie we ons leven danken? Met wie we als een navelstreng verbonden zijn? Is er leven na dit leven? We hebben er geen bewijs voor.

Maar het geloof gaat erom dat ons een toekomst is beloofd, die onze stoutste verwachtingen overtreft. Dat maakt ons leven zinvol.

Ik wens u goede zomermaanden.

ds. Oane Reitsma.

In Memoriam Hieke van der Goot-Schilstra (1936-2017)

In een volle Bonifaciuskerk namen wij op zaterdag 17 juni afscheid van ons oud-gemeentelid Hieke van der Goot. Voor het pastoraat in onze gemeente was Hieke een reuzenkracht. De ouderenmiddag draaide op haar, evenals veel bezoekwerk in de gemeente en de coördinatie daarvan.

Wij herinneren ons Hieke als een kordate en actieve vrouw. Zij kon slecht tegen onrecht en kon ook slecht aan de zijlijn staan. Het zinde haar niet als anderen aan de zijlijn bleven staan als er daden nodig waren. Dan stak zij haar mening niet onder stoelen of banken.

Van 1993 tot 2016 woonde zij (weer) in haar geboorteplaats Medemblik, waar haar man, Jan Tewis van der Goot, overleed in 2006. Hieke zat in het bestuur van het Weeshuis, was lange tijd ouderling en was op vele fronten betrokken bij Medemblik. Voor mij persoonlijk was ze een grote steun en toeverlaat voor mijn pastorale werk in onze gemeente. Veel mensen heeft zij aandacht gegeven. Veel aandacht kreeg zijzelf terug in de afgelopen maanden.

Toen Hieke afgelopen december naar Beverwijk ging, om dichtbij haar dochter Didi en zoon Jan Tewis te wonen, dacht ze een nieuw bestaan op te kunnen bouwen met een aantal goede en actieve jaren voor de boeg. Een ernstige ziekte belette het haar en

Onderweg, juli augustus 2017

gaf haar niet meer dan een moeilijk halfjaar. Ze was niet zozeer bevreesd voor de dood, maar had het er moeilijk mee los te moeten laten wie haar zo lief waren.

Wij gedenken Hieke en al haar voetstappen in Medemblik met eerbied en we zijn dankbaar voor het werk dat zij verzet heeft voor Gods kerk, zijn wereld en vooral voor de mensen die daarop wonen.

ds. Oane Reitsma.

In Memoriam Grietje Voorthuizen-Morsink (1941-2017)

Meestal was ze op de achtergrond aanwezig, Gré Voorthuizen van de Oude Haven. Als Gré Morsink (de naam 'Grietje' verafschuwde ze) was zij geboren in Opperdoes. Haar huwelijk met Jan Voorthuizen bracht haar definitief naar Medemblik. Maar de dood van haar man Jan scheidde hen al toen de beide kinderen nog jonger dan tien waren.

Dat verlies heeft hun aller leven getekend. Tot op de laatste dag van haar leven waren Gré en haar beide kinderen Marlene en Lambert dicht op elkaar betrokken.

Gré Voorthuizen zat in de kerkenraad van de Hervormde kerk, ten tijde van het samengaan van de beide kerkgemeenschappen. Ook in het bestuur van het Weeshuis is zij actief geweest.

In januari was ze in het ziekenhuis beland. In februari was ze opgenomen in Lindendael. Daar verslechterde haar toestand zich onverwacht toen zij bij een val haar heup had gebroken op 16 juni. Binnen een week is zij toen – tegen alle eerdere verwachting in – heengegaan.

Wij gedenken Gré Voorthuizen als een stil en bescheiden persoon, die ook met humor plezierig uit de hoek kon komen als je haar beter leerde kennen. Zij was de kerk altijd trouw. Onze gebeden zijn blijvend bij Marlene en Lambert.

ds. Oane Reitsma.

Nascholing

Op woensdag 10 mei kreeg ik, samen met 24 collega's uit den lande, op het seminarium Hydepark van de Protestantse Kerk het certificaat uitgereikt dat het einde van mijn nascholingstraject markeert. Dat betekent dat de verplichte nascholing (Primaire Nascholing Predikanten, PNP) voor mij is afgerond.

De afgelopen anderhalf jaar hebben wij begeleide intervisie gedaan, modules gevolgd op het gebied van Pastoraat (module Psychische en psychosomatische problematiek), Leiderschap (module Motiverend leiderschap), Homiletiek (module De preek in de zondagochtenddienst), Missie (module De predikant als grensganger), een contextanalyse geschreven, evenals werkverslagen en reflectieverslagen. Daarnaast waren de dagen gevuld met dagelijks ochtend- en avondgebed, bijbelstudie, en avondtrainingen over intervisie, stemgebruik, gesprekstechnieken in het pastoraat, liturgische muziek, groepswork, conflicthantering. Kortom: véél bagage om mijn roeping en vak als predikant mee te kunnen vervolgen.

Met deze Primaire nascholing heb ik voldaan aan de studiepunten die een predikant moet halen in de eerste vijf jaar van zijn predikantschap. Daarna begint de voortgezette nascholing, die bestaat uit Permanente Educatie Predikanten (PEP). Dat is echter minder intensief en tijdrovend dan de PNP. Deze ontwikkelingen bestaan allemaal in het kader van 'een leven lang leren'. Oók predikanten moeten blijven werken aan hun vakkennis, geloofsinspiratie en persoonlijke ontwikkeling.

Hoewel het traject van de afgelopen anderhalf jaar leerzaam is geweest, is het ook goed dat het nu afgerond is. Het lastigste was het afscheid nemen van zeven fijne collega's uit Ermelo, Zwijndrecht, Nigtevecht, Biddinghuizen, Zweeloo, Oude Wetering en Spijkenisse, met wie ik deze anderhalf jaar intensief heb opgetrokken. Je deelt dan veel van elkaar aan vreugden en zorgen in en rondom je werk in de gemeente. Wellicht dat we elkaar in de toekomst nog weer eens tegenkomen. Voor nu zijn we allemaal weer volledig beschikbaar voor onze eigen gemeentes. Even geen nascholingsweken meer!

ds. Oane Reitsma.

Diakonie



Elke zondag bidden wij in de kerkdienst voor vervolgte christenen uit de hele wereld. Deze gebeden nemen we over uit de gebedskalender van Open Doors.

Maar met deze gebedskalender kunt u iedere dag bidden voor vervolgte christenen. Voor elke dag van de maand staat er een puntig en concreet gebedspunt waar u voor kunt bidden. Deze gebedskalender is online te bekijken op:

<https://www.opendoors.nl/downloads/gebedskalender.pdf>

Bij het inleveren van deze kopij voor het kerkblad was de kalender van juli en augustus nog niet beschikbaar, anders hadden we hier de gebeden voor u kunnen afdrukken. Ik zal zorgen dat er een aantal kopieën in de kerk komen te liggen, zodat u deze mee kunt nemen als u dat wilt.

*Namens de diaconie,
Alma de Greeuw.*

Dagelijks leesrooster



juli:

vr. 1	Numeri 20:1-13	<i>Dorstles,</i>
za. 2	Numeri 20:14-21	<i>Omweg,</i>
zo. 3	Numeri 20:22-29	<i>Einde en nieuw begin,</i>
ma. 4	Numeri 21:1-9	<i>Vernietiging,</i>
di. 5	Numeri 21:10-20	<i>Reisbeschrijving,</i>
wo. 6	Numeri 21:21-35	<i>Strijd en overwinning,</i>
do. 7	Lucas 10:1-16	<i>Zending met een missie,</i>
vr. 8	Lucas 10:17-24	<i>Reden tot blijdschap,</i>
za. 9	Lucas 10:25-37	<i>Samenvatting van de wet,</i>
zo. 10	Psalm 69:1-16	<i>Nood leert bidden,</i>
ma. 11	Psalm 69:17-37	<i>Angstschreeuw,</i>
di. 12	Numeri 22:1-14	<i>Wie bepaalt?</i>
wo. 13	Numeri 22:15-35	<i>Ezelsogen,</i>
do. 14	Numeri 22:36-23:12	<i>Er wordt niet gevloekt,</i>
vr. 15	Numeri 23:13-26	<i>Poging twee,</i>
za. 16	Numeri 23:27-24:13	<i>Profeet tegen wil en dank,</i>
zo. 17	Numeri 24:14-25	<i>Rijzende ster,</i>
ma. 18	Numeri 25:1-18	<i>Zonde en straf,</i>
di. 19	Numeri 25:19-26:11	<i>Een nieuwe telling is nodig,</i>
wo. 20	Psalm 138	<i>Loflied,</i>
do. 21	Numeri 27:1-11	<i>Vrouwenrechten,</i>
vr. 22	Numeri 27:12-23	<i>Overdracht,</i>
za. 23	Lucas 10:38-42	<i>Gastvrijheid,</i>
zo. 24	Lucas 11:1-13	<i>Gebedskracht,</i>
ma. 25	Lucas 11:14-26	<i>Wie hoort bij wie?</i>
di. 26	Lucas 11:27-36	<i>Voorbeelden,</i>
wo. 27	Lucas 11:37-52	<i>Scherpe discussie,</i>
do. 28	Lucas 11:53-12:12	<i>Veiligheid,</i>
vr. 29	Lucas 12:13-21	<i>Toekomstgericht,</i>
za. 30	Prediker 1:1-11	<i>Kringloop,</i>
zo. 31	Prediker 1:12-2:11	<i>Onderzoeksmethode.</i>

Onderweg, juli augustus 2017

augustus:

ma. 1	Prediker 2:12-26	<i>Wat maakt het verschil?</i>
di. 2	Prediker 3:1-15	<i>Tijdsbeeld,</i>
wo. 3	Prediker 3:16-4:6	<i>Wat is de zin van het bestaan?</i>
do. 4	Prediker 4:7-12	<i>Niet alleen,</i>
vr. 5	Prediker 4:13-5:8	<i>Belofte maakt schuld,</i>
za. 6	Lucas 12:22-32	<i>Goede zorg,</i>
zo. 7	Lucas 12:33-40	<i>Wees voorbereid,</i>
ma. 8	Lucas 12:41-48	<i>Trouwe dienst,</i>
di. 9	Hebreeën 11:1-12	<i>Navolging gevraagd,</i>
wo. 10	Hebreeën 11:13-22	<i>Bij wie voel jij je thuis?</i>
do. 11	Hebreeën 11:23-40	<i>Kijken naar Mozes,</i>
vr. 12	Hebreeën 12:1-13	<i>Ga je graag naar school?</i>
za. 13	Psalm 70	<i>Dringend gebed,</i>
zo. 14	Lucas 12:49-59	<i>Weeralarm,</i>
ma. 15	Lucas 13:1-9	<i>Oorzaken en gevolgen,</i>
di. 16	Prediker 5:9-19	<i>Geniet van wat je hebt ...</i>
wo. 17	Prediker 6:1-12	<i>... wat heb je er anders aan?</i>
do. 18	Psalm 74:1-12	<i>Pleidooi van Asaf ...</i>
vr. 19	Psalm 74:13-23	<i>... met argumenten ondersteund,</i>
za. 20	Lucas 13:10-21	<i>Goed doen op sabbat,</i>
zo. 21	Lucas 13:22-35	<i>Wie gered worden,</i>
ma. 22	Hebreeën 12:14-29	<i>Vurig geloven,</i>
di. 23	Hebreeën 13:1-25	<i>Laat je leiders niet lijden,</i>
wo. 24	Prediker 7:1-14	<i>Realistisch denken,</i>
do. 25	Prediker 7:15-29	<i>Wees geen perfectionist,</i>
vr. 26	Prediker 8:1-15	<i>Het leven is eindig,</i>
za. 27	Prediker 8:16-9:12	<i>Levensgenieters,</i>
zo. 28	Lucas 14:1-14	<i>Prioriteiten stellen,</i>
ma. 29	Lucas 14:15-24	<i>Uitnodigingen,</i>
di. 30	Psalm 113	<i>De Heer helpt je.</i>



Onderweg, juli augustus 2017

Inleverdata kopij 'Onderweg' 2017

Inleveren: donderdag 17 augustus. Verschijnen: vr. 25 augustus.

Inleveren: donderdag 19 oktober. Verschijnen: vr. 27 oktober.

2018:

Inleveren: donderdag 4 januari '18. Verschijnen: vr. 12 januari '18.

Inleveren kopij kerkblad.

Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met

donderdag 17 augustus, 12.00 uur

via het bekende e-mailadres:

onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

***Eerder inleveren? Graag, want dan hoeft het werk
niet op het laatste moment gedaan te worden!***

Het volgend kerkblad zal rond vrijdag 25 augustus 2017
verschijnen.

*'Onderweg' verschijnt voortaan op de vrijdag voorafgaand aan
de oneven maanden (maart, mei, juli, september, november,
januari).*

De komende inleverdata staan hierboven.

Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen
adressenbestand doorgeven aan:

Nelly An Bos, tel. 06-23271777,
e-mail: heeringa.andre@gmail.com.

Uit de gemeente

Blijf in contact met uw kerk.

Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan: Nelly An Bos, Oostersingel 47, tel. 545477.



Verjaardagen:

- 29-06: Mevrouw M. Harkema - van Gelderen, Westereiland 8.
- 01-07: Mevrouw N.J. Stienstra - van der Werff, Oosterhaven 6.
- 02-07: Mevrouw B. Steeman – Reitsma, Molenmeesterstraat 6.
- 05-07: Mevrouw J. Huttinga, Waterborg 259.
- 06-07: Mevrouw P.A. Huitema – Brouwer, Randweg 54.
- 07-07: De heer J.A. van Bergen, Turfhoek 10.
- 14-07: De heer W. Bakker, Pekelharinghaven 12,
Mevrouw S.G. Voorthuijzen – Steeman, Oude Haven 5 A.
- 15-07: De heer W. Hoff, Valbrug 14.
- 21-07: De heer G.T. Struik, Waterborg 177.
- 27-07: Mevrouw F. Schaap - Hoeksma Overtoom 94.
- 30-07: De heer T. de Leeuw, Waterborg 21.
- 31-07: Mevrouw I. Bood – Buitenhuis, Pekelharinghaven 9.
- 02-08: Mevrouw J.W. Zeldenrust – Teunissen, Geldelozepad 60.
- 14-08: De heer P. Swart, Westerhaven 4.
- 16-08: Mevrouw D. Poot – Vaandrager, Geldelozepad 5.
- 23-08: Mevrouw R. Hoekstra – Vijn, Van Houweningepark 13 B,
Mevrouw G. Hoogschagen - van Veldhuisen,
Oostvaardershof 18.
- 24-08: Mevrouw G.A. Vlugt - de Gorter, Zoutziederserf 45.
- 25-08: Mevrouw T. Meurs - de Vries, Breeuwershof 10.

Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen

Westfries Gasthuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn.
Nicolaas Verpleeghuis, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek.
AMC, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.
VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.
MCA, Postbus 501, 1800 AM Alkmaar.
GGZ-Hoorn, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn.
Lindendael, Koepoortsweg 35, 1624 AB Hoorn.
Watermolen Abbekerk, Wipmolenstraat 10, 1657 AT Abbekerk.
Woonzorgcentrum Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL
Medemblik.
Huize Almere, Burg.Pierhagelaan 2, 1674 PB Opperdoes.

Ingezonden



Met de Zonnebloem naar het werelddansfestival in Schagen.

Op vrijdagmiddag 14 juli gaan wij weer naar het werelddansfestival in Schagen.

Uit ervaring: een topuitje.

Vertrek vanaf de Overtoom.

Tijd van vertrek volgt nog.

De kosten zijn nog niet helemaal bekend, maar het zal rond de € 15,00 zijn.

Opgeven kan tot 21 juni.

Dit kan bij: Mart v.d. Lee, tel. 543944,
Tineke Kappelhof, tel. 543015.

*Bij het verschijnen van dit kerkblad is de datum voor de
aanmelding al verstreken. Als u belangstelling hebt, zou
ik zeker even bellen: Wie weet is er nog plaats!!
redactie.*

Ingezonden

Hemelvaart.

Onder leiding van Benno is een fietstocht door West-Friesland weer een ontdekkingsstocht op zich. Geen wolkje aan de lucht die iets wegnam. Zoals Spinoza al filosofeerde : God natuur, in al haar openheid.

Stipt 9 uur vanaf de Bonifaciuskerk, want een laatkomer moet ook mee: voor een waterpomp in Cambodja hebben we fietsers en sponsors hard nodig.

In Oostwoud wachtte ons een warm welkom met koffie en koek. De dominee vroeg ons: "Hoe begroeten we elkaar op hemelvaartsdag? Met kerst zeggen we "zalig of gelukkig kerstfeest" Met Pasen: "Vrolijk Pasen en de Heer is waarlijk opgestaan." Maar "Goede hemelvaart" op zich is niet verkeerd, maar toch...?"

Als gezegende mensen fietsten we als een lang lint over de smalle paden en hoge bruggen naar Medemblik. Benno Hoekstra en Dick Metselaar hadden alles goed in de hand en zonder ongelukken bereikten we de Bonifaciuskerk, waar Wijb en Ali de Thomas- en Bonifaciusgangers ontvingen met een heerlijke lunch. Een goede hemelvaart op aarde.

Wim en Ina bedanken hun sponsors die het mogelijk maakten 1 waterpomp in Cambodja te bekostigen.

Heilke, Loes, Huib, Jan B, fam. van Unen, Laura, Hannie, Ron VI. Corrie H, Pieter K, Henk B, Sanneke, Ief, Jopie v.d.L, Piet B, Ali T. ,Rob, Tine Dr, Nico, Betsie S, Wytze, Geert de G, Volkert en Lucie, Peter en Gerda, Truus, Corrie R. en Iet v. E.

Totaal bedrag € 310,00 waarvan € 50,00 is gegireerd.

Ingezonden

Zeg niet.....

Zeg niet Vader

als je je niet als zoon gedraagt.

Zeg niet Onze

als je opgesloten zit in je egoïsme.

Zeg niet Die in de hemelen zijt

als je alleen maar aan aardse dingen denkt.

Zeg niet Uw naam worde geheiligd

als je alleen maar aan je eigen eer denkt.

Zeg niet Uw koninkrijk kome

als je het verwacht met materieel succes.

Zeg niet Uw wil geschiede

als je het niet accepteert wanneer die je niet bevalt.

Zeg niet Geef ons heden ons dagelijks brood

als je je niet bekommert om wie armoede lijdt.

Zeg niet Vergeef ons onze schulden

als je wrok blijft koesteren jegens je naaste.

Zeg niet Leid ons niet in verzoeking

als jij jezelf eraan blootstelt.

Zeg niet Verlos ons van de boze

als jij jezelf niet met hart en ziel inzet voor het goede.

Zeg niet Amen

als je de woorden van het Onze Vader niet serieus neemt.

Auteur onbekend - bovenstaande parafrase op het Onze Vader werd gevonden in een Franse kerk en door Kees van Veen vertaald in het Nederlands.

Riet Harkema - van Gelderen.

Ingezonden

In het tijdschrift "Muziek & Liturgie" stond een artikel over de Franse componist Olivier Messiaen. Hieruit een citaat dat ik zo mooi vind dat ik het met jullie wil delen.

Rob van der Heijden.

"Wij koesteren een grote bewondering voor [de] kosmos, maar wij allen, zelfs de niet-gelovigen, hebben een donker vermoeden, dat er nog iets anders is dat buiten de tijd, de ruimte en het gesternte en alles dat wij kennen is, iets dat niet daarvoor of daarna, maar volstrekt daarbuiten is, dat alles houdt en onderhoudt, dat eenieder die niet volledig afgestompt is, voelt - en dat men God kan noemen. In de grond is religie vooral dat: de betrekking tot de buitengewone geest, die buiten alles is, die gans anders is.

In de geschiedenis van onze planeet zijn er grondleggers van religie geweest, religieuze genieën, profeten, eminente volksleiders, zoals Mohammed, Boeddha, en ook Mozes, maar er is nog iets bijzonders, dat nog ongewoner is dan die gans andere godheid: namelijk dat God, hoe verschillend hoe ver weg, hoe verschrikkelijk, hoe onbeweeglijk, hoe eeuwig en oneindig hij ook moge lijken, naar ons toe is gekomen en dat hij geprobeerd zich in, onze taal, in onze gevoelens, in onze zienswijzen verstaanbaar te maken.

Dat is het mooiste aspect van de godheid: het mysterie van de incarnatie, en daarom ben ik christen. Daarbij denk ik niet aan het onderscheid tussen orthodoxen, protestanten, katholieken, - christen is degene die begrijpt dat God gekomen is."

BRENGT DE BIJBEL DICHTBIJ



Dertig nieuwe bijbelvertalingen afgerond in 2016

Ruim 95 miljoen mensen kunnen voor het eerst de Bijbel lezen in hun eigen taal. In 2016 kwamen in dertig talen voor het eerst bijbelvertalingen beschikbaar, onder meer in het Surinaams. Dit

Onderweg, juli augustus 2017

meldt United Bible Societies, het overkoepelend orgaan van de bijbelgenootschappen, in zijn jaarverslag.

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) maakt deel uit van de United Bible Societies en droeg bij aan de vertaling van de Bijbel in het Sranantongo (Surinaams). Deze werd eind oktober 2016 feestelijk in gebruik genomen. In 2016 droeg het NBG substantieel bij aan het vertalen van de Bijbel in het Ossetisch (een taal uit de Kaukasus) en aan projecten in Angola, Gabon, Ivoorkust, Sierra Leone, Mexico en Siberië. De vertaling in het Ossetisch is bijna klaar.

Eindstand 2016

Wereldwijd lopen er meer dan 400 vertaalprojecten. De complete Bijbel is per eind 2016 vertaald in 648 talen. Het grootste gedeelte van de wereldbevolking (5,2 miljard mensen) heeft toegang tot de Bijbel in de eigen taal. In nog eens 1.432 talen is het Nieuwe Testament vertaald, waardoor 657 miljoen mensen het evangelie kunnen lezen. Daarnaast zijn in 1.145 talen, gesproken door 434 miljoen mensen, delen van de Bijbel beschikbaar. Voor de overige 253 miljoen wereldburgers is de Bijbel nog niet in hun eigen taal te lezen.

Braille en gebarentaal

In 44 talen is de Bijbel in braille beschikbaar voor blinden. In 2016 kwamen daar braille-bijbelgedeeltes bij in het Spaans, Duits en Kirundi (een taal uit Burundi). Het NBG droeg bij aan het realiseren van braille-evangeliën in Rwanda. Voor doven verschenen nieuwe bijbelgedeeltes in gebarentaal in onder meer het Japans, Hongaars en Thais. Bij de United Bible Societies lopen zestien gebarentaalprojecten en zijn er negen in voorbereiding. Uiteindelijk zullen deze vertaalprojecten de Bijbel voor ruim 12 miljoen doven toegankelijk maken.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap.

Onderweg, juli augustus 2017

Contactgegevens

- Postadres:** Postbus 146, 1670 AC Medemblik.
Predikant: dr. A. Reitsma, Meerlaan 40A ☎ 820490,
06-22827681 (spoed).
e-mail: predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Kerkenraad:** P. Stam, voorzitter.
mevr. G. Geveke, scriba: ☎ 06-52114019.
tijdelijk e-mailadres: scribageveke@gmail.com
- College van Kerkrentmeesters:** P. Keemink, voorzitter ☎ 0229-725930.
R. van der Heijden, secretaris ☎ 543336.
e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Diaconie:** mevr. H. Huttinga, voorzitter ☎ 541099.
Alma de Greeuw, secretaris ☎ 544897.
e-mail: diaconie@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Kerkelijke rekeningen:** IBAN nummers: *gebruiken zonder spaties*
Diaconie: W. Mosman ☎ 0228-581888.
IBAN: NL13 RABO 0132 4033 66
t.n.v. diakonie Prot. Gem. te Medemblik.
- Vrijwillige bijdragen:** D. Meijers ☎ 542124.
IBAN: NL47 ABNA 0586 8274 04
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.
- Alle overige betalingen:** H. Benedick ☎ 543791.
IBAN: NL32 RABO 0333 0129 92
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.
- Bonifaciuskerk:** Kerk, Bonfoyer en / of consistorie zijn te bespreken
bij: Rob v. d. Heijden ☎ 543336, e-mail:
cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Bij afwezigheid: Arnold de Greeuw,
e-mail: arnold@degreeuw.nl
- Onderweg:** Kopieerwerk: mevr. D. Poot.
Verspreiding: mevr. T. Smoor, ☎ 544642.
Redactie: J.P. Reinstra, ☎ 542043.
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Website kerk:** www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
Kopij website naar:
webmasters@bonifaciuskerkmedemblik.nl