

Kerkdiensten
Bonifaciuskerk



Zondag 13 januari

Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Ds. T. Don

Koster: K. van Duijn
Tel: 540414

Collecte:

- 1^e KIA, werelddiaconaat
- 2^e Kerk, algemene kosten

Zondag 20 januari

Oecumenische Dienst

Zondag voor de eenheid van de kerken in de **St. Martinuskerk**
Aanvang: 10.00 uur
Voorgangers:
Pastoor J. van Dril,
Ds. W. v.d. Molen en Ds. T. Don

Collecte: Speciaal doel

Zondag 27 januari

Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Ds. G. Toes

Koster: K. van Duijn
Tel: 540414

Collecte:

- 1^e Diaconie, stimuleren kerkelijke activiteiten
- 2^e Kerk, pl. pastoraal werk

Zondag 3 februari

Maaltijd van de Heer

Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Ds. T. Don

Koster: J. Kool
Tel. 541127

Collecte:

- 1^e Diaconie, Dorcas voedselpakketten
- 2^e Kerk, verwarming

Zondag 10 februari

Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Mw. Ds. H. Keur

Koster: J.C.Klercq
54 3921

Collecte:

1^e Diaconie, bloemenfonds
2^e Kerk, algemene kosten

Zondag 17 februari

1^e zondag in de veertigdagentijd

Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Ds. T. Don

Koster: J. Kool
Tel. 541127

Collecte:

1^e Diaconie,
HIV patiënten in China
2^e Kerk, pl. pastoraal werk

Zondag 24 februari

2^e zondag in de veertigdagentijd

Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Ds. T. van Lente

Koster: L.Voorthuyzen
54 1039

Collecte:

1^e Diac. ,ex-gedetineerden
2^e Kerk, algemene kosten

Bij de diensten

Op 13 januari zullen we in een feestelijke dienst de nieuwe ambtsdragers bevestigen. Een week later, op 20 januari vieren we samen met onze broeders en zusters uit de Doopsgezinde gemeente en de Rooms Katholieke Parochie de oecumenische dienst in de Gebedsweek voor de eenheid van de Christenen. We zijn dan in de St.Martinuskerk te gast. Voorgangers in de dienst zullen zijn ds. Wieteke van der Molen, pastoor Jan van Dril en ds.Tineke Don.

Een week later, op 27 januari zal Ds. Gert Toes uit Hoorn de voorganger zijn.

Op 3 februari sta ik zelf op het rooster en we vieren dan de Maaltijd van de Heer. Een week later gaat ds. Hanneke Keur uit Hilversum voor. Op 17 februari vieren we de dienst, de eerste in de Veertigdagentijd, die is voorbereid samen met een aantal gemeenteleden.

Op 24 februari is ds. Tineke van Lente uit Hoorn voorganger en op zondag 3 maart zal ds. Don in een middagdienst afscheid nemen. Dat alle diensten mogen zijn tot eer van de Eeuwige God.

In Memoriam



Op 18 december is overleden mw.

Sophia Hoff-Hamming

in de leeftijd van 90 jaar.

We kenden haar als een eigenzinnig, mondige vrouw, die wist wat ze wilde en zich daar niet van af liet houden.

Ze had al enige tijd ,iets onder de leden', vertelde ze me, maar ze wilde er geen arts bij halen, want ,als het je tijd is, dan moet je dat aanvaarden met een lacht'. Zo is zij ingeslapen.

Op zaterdag 22 december is zij begraven na een plechtigheid in de kapel van Huize St. Martinus.

Op woensdag 19 december is toch nog onverwacht overleden mw.

Trijntje v.d. Vijver-Hermelink

Zij mocht 95 jaar worden. Ze heeft lange tijd in Medemblik gewoond, maar werd nu alweer ruim 12 jaar verpleegd in Huize Nicolaas te Lutjebroek.

Tine Hermelink was de oudste van 6, ze had 2 broers en 3 zussen. Na haar lagere schooltijd ging ze werken bij kennissen in Den Helder. In die plaats leerde ze haar latere man Ton v.d. Vijver kennen en toen ze trouwden bleven ze in Den Helder wonen.

Ton werkte bij de marine en was daardoor dikwijls lang van huis, niet altijd leuk voor Tine. Vooral in de oorlog had ze het niet makkelijk, en ze ging in Medemblik wonen, dichterbij haar familie. Na de pensionering

van Ton bleven ze in hier wonen. Ze waren beide actief in de kerk, Ton als kerkvoogd en Tine was betrokken bij de dameskrans, het kerk schoonmaken, koper poetsen. Ze was later een trouw bezoeker van de ouderenmiddagen.

Na het overlijden van de Ton in 1991 ging Tine langzaam geestelijk achteruit, waardoor ze uiteindelijk terecht kwam in Huize Nicolaas. Het voeren van een gesprek werd steeds, moeilijker, maar haar geloof bleef ongebroken. Het lezen van een gebed of psalm, het zingen van een lied, dat waren de momenten dat er nog iets van contact was. Al vaker leek het einde van haar leven nabij, maar telkens leefde ze weer op. Tot ze er opeens op 19 dec. niet meer was. Na een dienst in de Bonifaciuskerk hebben we haar lichaam overgebracht naar het crematorium in Schagen, waar het is overgegeven om tot as te worden. We gedenken haar in liefde.

Op 21 december is overleden mw.

Ariaantje (Jannie) Kool-Zwagerman

in de leeftijd van 96 jaar. Sinds 2001 woonde ze in Huize St. Martinus. Voor haar zijn we blij dat ze is ingeslapen, want ze vond het leven al lang niet meer de moeite waard, o.a. door het wegvallen van alle leeftijdgenoten.

Op 2 januari is overleden mw.

Sietje (Fie) de Boer-de Witte

in de leeftijd van 90 jaar. Ze was afkomstig uit Friesland, uit de buurt van Workum en thuis werd dan ook nog Fries gesproken. Haar man was vrachtwagenchauffeur en toen hij werk vond in Medemblik verhuisden zij hierheen.

Later werkte hij vele jaren bij de plasticfabriek. Ze hadden twee zoons, de oudste overleed in Wervershoof in december 1997, door een ongeval met losliggende lading. Dit was voor beide ouders een geweldige klap, die zij eigenlijk nooit te boven zijn gekomen. Ze waren blij met de jongste zoon en genoten ook van het contact met de schoon-dochter, dat bleef.

In april 2007 overleed Jetze de Boer, haar man.

Het alleen-zijn viel Fie zwaar, lichamenlijk ging ze achteruit, maar

geestelijk bleef ze sterk. Ze wilde alles zelf regelen, want hulp vragen betekende in feite dat je tekort schoot. En dat wilde ze perse niet.

Door een val kon ze eigenlijk niet langer thuis blijven wonen en als tussenfase kreeg ze in kamer in het Liornehuis in Hoorn. Hier zat ze wat te verpieteren, want vooral wat bezoek betreft, viel ze echt in een gat. Blij was ze dat ze na een paar maanden naar Almere in Opperdoes kon verhuizen. Nu konden de kleinkinderen makkelijker komen. Want ze was o zo trots op haar vier kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Door weer een val kwam ze met een gebroken heup in het WFG.

Hier begaf ook haar geestelijke kracht het en na een kleine week sliep ze in. Ze riep in de nachten al om haar man en zoon, zo verlangde ze ernaar die twee weer te zien.

Na een dienst in de Bonifaciuskerk hebben we haar naar haar laatste rustplaats begeleid. We denken aan haar in liefde en respect.

We leven mee met allen die de gestorvenen zullen missen en wensen hun van harte Gods troostende nabijheid toe.

Ds. Tineke Don

Overdenking

Er is een tijd om af te breken, er is een tijd om te bouwen, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken ... (Pred. 3)

Alweer een nieuwe kalender in de kamer, 2013 deze keer. Wat vliegt de tijd, de jaren gaan open en voor je het weet gaan ze weer dicht. We hebben de kerstdagen alweer achter de rug, de oliebollen zijn op, de vaste tradities rond de jaarwisseling weer voorbij en we gaan over tot de orde van de dag ... tenminste zo lijkt het.

Zo zag de Prediker het ook, alles had zijn vaste tijd en in ieder mensenleven gebeurden goede en kwade dingen en het wisselde elkaar af, zo gaat dat nu eenmaal. Hij somt een lange rij situaties op, die een mensenleven maken tot wat het is, baren en sterven, planten en rooien, lachen en rouwen en ga zo maar door.

De tekst schiet de laatste dagen dikwijls door mijn hoofd, als er iets is, dat we voor de laatste keer in Medemblik beleven, zoals de kerst, de jaarwisseling, maar ook een vergadering, een gesprekskring, een laatste (dit) kerkblad en dat soort dingen. Deze week zullen we opnieuw ambtsdragers bevestigen. Ze gaan een nieuwe periode in, terwijl anderen hun termijn in Medemblik aan het afronden zijn.

Ja, voor alles is er een tijd, een tijd van aantreden en een tijd van aftreden.

Toch merkwaardig, dat Prediker niet ons gezegde gebruikt in zijn

bespiegelingen: er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Waarom dat zo is, daar zou je een hele studie aan kunnen wijden, maar dat is voor een andere keer. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan, dat geldt voor heel veel zaken en mensen, ook voor dominees. Je komt ergens, doet je werk, je trekt een periode van een aantal jaren op met de mensen van de ene gemeente, en wanneer dan een andere gemeente je roept, dan denk je daar serieus over na en dan kom je soms tot de conclusie, dat de tijd van gaan is aangebroken. Het is niet altijd eenvoudig om te besluiten weg te gaan, maar aan de andere kant is het voor gemeente én predikant goed om het aantal jaren van samen op trekken te beperken. Een wisseling van predikant biedt nieuwe perspectieven en mogelijkheden. Gelukkig duurt het vertrek nog bijna 2 maanden, tijd genoeg om elkaar bij de verschillende activiteiten nog een keer te spreken en persoonlijk afscheid te nemen. Ik hoop velen van u de komende weken te ontmoeten.

Ds. Tineke Don

Ziek en zeer

Op dit moment liggen er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Thuis ziek zijn mw. Elly van der Heijden- v.d. Akker en de heren Jan Beek en Kees Weel. We wensen hun Gods kracht en sterkte toe.

Ds. Tineke Don



Uit de pastorie

Na het aannemen van het beroep naar Zwijndrecht is het onrustig geworden in de pastorie. Enerzijds door de 7 puppy's, die op 29 december zijn geboren,



en de kraamvisite die daarbij hoort, anderzijds door verhuizers, die een offerte mogen uitbrengen. We lopen nu regelmatig door het huis en ontdekken steeds meer spullen, die we niet meer mee willen nemen. Ook wel goed, om de koffers te pakken, dan heb je alles weer eens in handen en kun je afscheid nemen van dat wat in Medemblik nog niet uit de verhuisdoos is geweest. Het ruimt lekker op.

Op 3 maart nemen we afscheid van de gemeente, in een middagdienst om 14.30 uur. Op die dag vervalt de ochtenddienst. Op 17 maart zal ik dan intrede doen in de Lindtse Kerk te Zwijndrecht.

In het volgende nummer van het kerkblad leest u daar alles over. Een hartelijke groet voor u allen.

Ds. Tineke Don

INLEVEREN KOPIJ KERKBLAD

Voor het maart nummer

kunt u uw kopij
insturen tot en met

Donderdag 21 februari

Bij voorkeur via het bekende
emailadres:

[onderweg@bonifaciuskerk
medemblik.nl](mailto:onderweg@bonifaciuskerk
medemblik.nl)

Het kerkblad zal dan rond
Vrijdag 1 maart verschijnen.

Mededelingen

Samen aan Tafel



Donderdag 10 januari is de eerstekeer dat we weer Samen aan tafel gaan.

Op het menu zullen in ieder geval stampotten staan. De intekelijsten zullen zoals gebruikelijk weer in de Bonfoyer klaar liggen maar bellen kan dus ook (0227-540414).

Wij hopen weer op gezellige bijeenkomsten.

In februari en maart zijn er in verband met de vastentijd geen warme maaltijden maar zullen er weer wekelijks broodmaaltijden worden verzorgd. Hierover verderop meer.

De eerstvolgende Samen aan tafel na januari zal dan ook zijn op 11 april a.s.

Ron van der Haring en Klaas van Duijn

Filmavond

Op 26 februari is er weer een filmavond in de Bonfoyer. De avond begint om 19.30 uur. De titel leest u bij intekening.

Hannie Huttinga

Nieuwe ambtsdragers

In de dienst van 13 januari a.s. zullen we afscheid nemen van enkele aftredende ambtsdragers en we zijn blij dat we tegelijk ook een aantal nieuwe ambtsdragers in hun ambt kunnen bevestigen.

Afscheid nemen we van Riemke Arends, Rudy Bouma en Jannie Bos. Nieuw aantredend zijn Hannie Huttinga en Wil Mosman als diaken en Paul Stam als ouderling-kerkrentmeester. Elly van der Heijden zal de overstap maken van diaken naar ouderling, ze blijft scriba van de kerkenraad. Tenslotte zal Benno Hoekstra de diakenen ondersteunen waar nodig.

We zijn blij dat de groep ambtsdragers weer wat versterkt uit de wisseling naar voren komt en we hopen dat zij op uw steun mogen rekenen.

Dat Gods zegen op hun werk mag rusten.

Ds. Tineke Don

Ouderenmiddag

Dinsdag 15 januari bent u weer van harte welkom op de ouderenmiddag. Om 14.30 uur staan koffie en thee voor u klaar in de Bonfoyer van de Bonifaciuskerk.

Deze middag wordt verzorgd door dhr. Wiepko Lubbers. In oktober kon hij i.v.m. ziekte niet komen, maar nu is hij present met een gevarieerd programma (bloemen, vlinders, enz.)

Dinsdag 12 februari gaan



we met elkaar naar de bioscoop.
In de Bonfoyer kijken we naar de film

'Mamamia', een vlotte film met een leuk verhaal en muziek.
U bent beide middagen van harte welkom!

Leiding ouderenmiddag

Kringwerk

De aangekondigde gesprekskring over de Doornse Catechismus gaat, i.v.m. ons vertrek naar Zwijndrecht niet door.
De avonden over de bijbelverhalen in de kunst op 15-1, 31-1, 12-2 en 28-2 gaan wel door.

Sobere broodmaaltijden

Ook dit jaar houden we samen de sobere broodmaaltijden in de Veertigdagentijd in de Bonfoyer
Op de woensdagavonden vanaf 13 februari tot Pasen. Na mijn vertrek zullen anderen de organisatie van deze maaltijden voortzetten.

Tineke Don

Zanguurtje

Zondag 13 en 27 januari en 24 februari vanaf 16.30 uur bent u van harte welkom in de Bonfoyer om o.l.v. Arnold de Greeuw samen te zingen. De aanwezigen bepalen met elkaar wat er gezongen wordt. Het kan variëren van liederen uit de bundel van Johannes de Heer, het liedboek voor de kerken, de Hervormde bundel uit 1938 en Tussentijds.
Wees welkom en zing mee!

Een nieuw liedboek

In het weekeinde van 25-26 mei zal in Monnickendam het nieuwe 'LIEDBOEK- ZINGEN EN BIDDEN IN HUIS EN KERK' worden gepresenteerd. Een feestelijk en muzikaal programma omlijst de eigenlijke presentatie, precies 40 jaar na de presentatie van het ons zo vertrouwd geworden Liedboek voor de Kerken in 1973.

In de nieuwe bundel vinden we naast nieuwe liederen ook een reeks oude, vertrouwde liederen en bekende melodieën met nieuwe woorden.

Op weg naar de dag van de presentatie zullen we wat gaan oefenen met de vooruitgave van het Nieuwe Liedboek, die op 3 oktober is gebruikt tijdens de zangavond in onze kerk.

Wekelijks zullen we een nieuw of een min of meer bekend lied zingen, om vast wat vertrouwd te raken met de inhoud van de nieuwe bundel.

De werkgroep liturgie zal de liederen selecteren die we gaan oefenen.

Op de gemeenteavonden in maart en november kunt u uw mening geven over de liederen.

De werkgroep liturgie

Afrika-reis



Hieronder vindt u nogmaals het reisprogramma van de reis naar Zuid Afrika, die we willen organiseren.

Onder dit schema vindt u nadere informatie over prijs e.d.

We hopen met minstens 30 personen op reis te gaan, om zo de prijs zo laag mogelijk te houden.

DAG 1-zo 20/10 Naar Kaapstad

Vlucht naar Kaapstad waar u 's avonds aankomt. Transfer naar uw hotel in het centrum. Overnachting in het Fountains of het Strand Tower Hotel.

<http://www.fountainshotel.co.za/>

<http://www.strandtowerhotel.co.za>

DAG 2-ma 21/10 Kaapstad

Vandaag bezoekt u Kaapstad en omgeving waarbij, afhankelijk van het weer, een bezoek gebracht wordt aan de Tafelberg waar u een spectaculair uitzicht heeft over de stad. Ook het gezellige Victoria & Alfred Waterfront is de moeite waard evenals de fraaie Kirstenbosch tuinen.

DAG 3-di 22/10 Omgeving Kaapstad

Dagtocht naar 't Kaapse Schiereiland. U bezoekt de pinguïns op Boulders Beach en Cape Point, een indrukwekkende klif met een groot uitzichtplatform. En u gaat naar het uiterste puntje van Afrika, Kaap de Goede Hoop. Op beide punten kunt u genieten van het fantastische uitzicht.

Dag 4-wo 23/10 Kaapstad-Hermanus

Via de mooie kustweg rijdt u naar Hermanus. De locatie van Hermanus is werkelijk uniek voor het spotten van walvissen. Langs de gehele zuidkust van Zuid Afrika komen walvissen voor, maar nergens kunnen ze vanaf het land zo goed gezien worden. Overnachting in het Windsor hotel.

<http://www.windsorhotel.co.za/>

Dag 5-do 24/10 Hermanus-Oudtshoorn

Vanochtend maakt u eerst een boottocht vanuit de nieuwe haven van Hermanus door Walker Bay. De walvissen kunnen tot op 50 m. benaderd worden, waarna de boot enige tijd stil ligt zodat u deze kolossen goed kunt bekijken. Een onvergetelijke ervaring!

Vervolgens verder via Swellendam en Mosselbaai naar Oudtshoorn, ook wel 'de struisvogelhoofdstad van de wereld' genoemd. Overnachting in hotel de Opstal.

<http://www.deopstal.co.za/>

Dag 6-vr 25/10 Oudtshoorn-Wilderness

Vandaag wordt een bezoek gebracht aan een struisvogelfarm en u bezoekt de bijzondere Cango druipsteengrotten.'s Middags terug naar de kust, over de bergpas van Outeniqua en George rijdt u naar Wilderness waar u overnacht.

<http://www.wildernesshotelandspa.co.za/>

Dag 7-za 26/10 Wilderness-Knysna-Port Elizabeth

Een korte rit brengt u in Knysna dat tussen beboste bergen rondom een schitterende lagune ligt. Het plaatsje heeft veel gezellige restaurants, trendy boetieks, kleurrijke markten en live muziek. Op de lagune kunt u een (optionele) boottocht maken. Middags rijdt u verder langs de tuinroute. U passeert indrukwekkende bergpassen en mooie baaien. Onderweg stopt u bij het Tsitsikammawoud, waar de zogenaamde Big Tree te bewonderen valt. U overnacht in het Brookes Hill hotel in Port Elizabeth, een belangrijke havenstad met een 40 km lange kustlijn.

<http://www.brookesexperience.co.za/>

Dag 8-zo 27/10 Port Elizabeth

Kerkdienst in Port Elizabeth en bezoek aan Motherwell township.

Dag 9-ma 28/10 Addo Park

Vandaag gaat u op zoek naar olifanten in het Addo Park, één van de mooiste parken van de Oost Kaap. Het Addo Park is in 1931 gesticht om de olifanten in de omgeving te redden. Met succes want er leven nu meer dan 450 olifanten. Maar u vindt hier ook antilopen, zebra's, wildzwijnen, leeuwen, buffels en neushoorns.

U organiseert zelf een braai in het Addo Park.

Dag 10-di 29/10 Naar Johannesburg

Een binnenlandse vlucht brengt u naar Johannesburg. Na aankomst transfer naar uw hotel.

<http://www.zulunyalacountrymanor.com/>

Dag 11-wo 30/10 Johannesburg

Vanochtend bezoekt u het apartheidsmuseum, misschien wel het meest interessante en aangrijpende museum van Zuid-Afrika. Hier krijgt u een rondleiding door de verschrikkelijke geschiedenis van de apartheid.

Verder gaat u naar Kliptown dat onderdeel uitmaakt van Soweto, de grootste en bekendste township van het land. Het is de stad waar Nelson Mandela en aartsbisschop Desmond Tutu eens woonden.

De dag wordt afgesloten met een diner in een lokaal restaurant waarna u naar de luchthaven van Johannesburg wordt gebracht voor de terugvlucht naar Amsterdam.

Dag 12-do 31/10

Aankomst in Amsterdam.

De kosten van deze prachtige reis bedragen € 2745,-. Daar komt nog bij € 35,- voor de pot, waaruit we o.a. de braai betalen. Verder zit alles er in, slapen, 3 maaltijden per dag en vlieg- en busreizen etc. We hebben een eigen bus en een vaste gids, die met ons meegaat.

Waar u zelf voor moet zorgen is een reisverzekering (kan ev. via Drietour) en een annuleringsverzekering (ook via Drietour) en per factuur € 2,50 bijdrage aan het calamiteitenfonds (verplicht).

We zijn ervan overtuigd dat we u hiermee een prachtige reis kunnen aanbieden. Mocht u zich willen aanmelden, dan sturen we u graag een inschrijfformulier. Die liggen ook in de kerk, om mee te nemen. Inschrijven uiterlijk 27 april 2013.

Om meer medereizigers te werven, zullen we ook in Zwijndrecht de aanbieding doen.

Tineke en Nicolette

**Per direct is het adres om de sleutel te halen voor de kerk gewijzigd.
U kunt de sleutels nu halen bij de fam. Kool, Bangert 16.**

Diaconie



Avondmaalscollecte 2013

Dorcas Voedselactie in Oost-Europa

Dorcas organiseert jaarlijks de 'Dorcas Voedselactie'. Deze actie wordt traditiegetrouw gehouden in de week van Dankdag voor Gewas en Arbeid. De voedselpakketten zijn bestemd voor mensen die door Dorcas worden ondersteund. Via deze pakketten laten we de allerarmsten in Oost-Europa weten dat ze niet vergeten worden. Een voedselpakket is een geweldige manier om de liefde van de Here Jezus en de verbondenheid in Hem door te geven. De collectes van de avondmaalsvieringen in 2013 zullen aan dit mooie project worden gedoneerd.

De Diaconie



KERK+BALANS

We staan weer aan het begin van een nieuw jaar en wij wensen elkaar in alle opzichten een voorspoedig en gelukkig 2013 toe. Wij hopen dan dat veel van onze voornemens die we voor het nieuwe jaar van plan zijn uit te voeren, gerealiseerd kunnen worden. Ook het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Medemblik waarvan u lid bent, hoopt dat.

Van 14 januari t/m 21 januari 2013, worden alle gemeenteleden benaderd voor de jaarlijkse bijdrage 2013. Deze bijdrage is geheel bestemd voor onze gemeente. Daarom vragen wij u een financiële bijdrage te verlenen om het kerkenwerk in onze gemeente mogelijk te maken, want onze kerk is van blijvende waarde, want:

- De kerk is de plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat is iets van blijvende waarde.

- De kerk is vaak letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad of in het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.
- De kerk is ook voor mensen, die geen speciale binding met onze kerkelijke gemeente hebben, een plek van ontmoeting en inspiratie. We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk, en voor momenten van rouw en verdriet.

Wat is de kerk mij waard.

Als christenen en kerkelijk meelevendenden willen wij dat alles behouden en kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Uw bijdrage aan Kerkbalans 2013 is daarom hard nodig, want die maakt het mede mogelijk dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Dat is heel veel waard en wij hopen dat u dat door uw bijdrage ook wilt laten zien.

Het College van
Kerkrentmeesters.
Pieter Keemink, voorzitter.

Postadressen verpleeg- en
ziekenhuizen

Westfries Gasthuis
Postbus 600
1620 AR Hoorn

Liornehuis
West-Friesehof 153
1624 HG Hoorn

Nicolaas Verpleeghuis
Postbus 69
1610 AB Bovenkarspel

AMC
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam

VU Medisch Centrum
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam

MCA
Postbus 501
1800 AM Alkmaar

GGZ-Hoorn
Maelsonstraat 1
1624 NP Hoorn

Watermolen Abbekerk
Wipmolenstraat 10
1657 AT Abbeke

Woonzorgcentrum Waterpark
Uiverstraat 1
1671 EL Medemblik

Uit de gemeente

Blijf in contact met uw kerk
Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk
mutaties (verhuizing,
geboorte, overlijden) doorgeven
aan: Nelly An Bos, Oostersingel
47, tel: 545477



Overleden:

18 december 2012
Mevrouw S. Hoff-Hamming
in de leeftijd van 90 jaar

19 december 2012
Mevrouw T. van de Vijver-
Hermelink
in de leeftijd van 95 jaar

22 december 2012
Mevrouw A. Kool-Zwagerman
in de leeftijd van 96 jaar

Vertrokken:

Dries de Jager
vanuit Oostersingel 30
naar Utrecht

Jeroen Vogelsang
van Landswerf 8
naar Zwaag

Verhuisd:

Mw A. Mastenbroek

van Schuitemoederslaan 21
naar Overtoom 72

Nieuw binnengekomen:

De heer C. Oldenhof
Kaaftander 60

Verjaardagen:



13-01:
Mw L.C.G. Dijkman-Serno
Bagijnhof 19

Mw A. Rustenburg-Klaver
Parklaan 9

16-01:
Mw M. van Woerdekom-Broer
Uiverstraat 1

20-01:
Mw M. Swart-Piet
Westerhaven 4

01-02:
Mw E. Smit-Bijlsma
Valbrug 14

Dhr D. Schaap
Lijnbaanplantsoen 6

04-02:
Dhr H. Verleg

Meerlaan 19

Dhr B. Kooij
Kaaftander 70

05-02:
Dhr B. Oldenhof
Konstabelstraat 22

15-02:
Dhr F. Bloemhof
Gasthuijsweijdt 44

19-02:
Dhr L.J. Smoor
Pekelharinghaven 11

21-02:
Mw D.P. Bomekamp-Visser
Westersingel 36

26-02:
Dhr L. Karman
Zoutziederserf 19

Ingezonden

Blij verrast was ik de 3^e advent toen Piet Bomekamp met de bloemen uit de kerk op de stoep stond samen met een prachtige kaart met namen als dank voor de werkzaamheden voor het kerkblad. De bloemen hebben prachtig gestaan en we hebben er van genoten. Dank daarvoor!

Nicolette Vlaming

Uit de regio

Amahoro!

Met dat woord begroeten mensen in Centraal Afrika elkaar. Het is hun woord voor vrede.

Wij kozen dat woord als naam voor onze werkgroep, die zich inzet voor mensen in, Burundi, Centraal Afrika. De werkgroep is inmiddels stichting geworden: Stichting West Friesland voor Burundi.

Burundi behoort tot de armste landen van de wereld. Dat komt vooral door de burgeroorlog die er woedde tussen Hutu en Tutsi.

Gevolg: duizenden weduwen met jonge kinderen, die het schoolgaan van hun kinderen niet kunnen betalen.

200 x toekomst voor een kind

De Stichting West-Friesland voor Burundi werkt via een lokale N.G.O.(niet-gouvernementele organisatie) aan de ontwikkeling van kinderen in Burundi en zorgt ervoor dat daar elk jaar 100 kinderen naar de basisschool gaan. In de loop van de tijd hadden steeds meer kinderen de basisschool afgerond. Die wilden graag naar het voortgezet onderwijs. Dat waren er sinds 2007 jaarlijks ongeveer 20. Inmiddels gaan er ook 100 op onze kosten naar het V.O.

Kennen en erkennen

Onze stichting is door de Nederlandse fiscus erkend als een A.N.B.I.(Algemeen Nut Beogende Instelling) Onze Burundische partner, Hope Family Ministries, heeft een soortgelijke

erkenning van de Burundese overheid. Zowel in Nederland als in Burundi bestaan goede relaties met de kerken, maar beide stichtingen werken onafhankelijk hiervan. Wij kennen de mensen daar, de mensen in Burundi kennen ons.

Kleinschalig

Het voordeel van onze kleinschalige aanpak is dat elke euro dààr terecht komt. Nauwelijks overhead. Als er mensen voor de stichting naar Burundi reizen, betalen ze dat zelf. Persoonlijke vriendschappen spelen een belangrijke, motiverende rol.

Sponsor worden

Wij hebben de afgelopen jaren al honderden kinderen naar school laten gaan. Het worden er ook elk jaar meer. Sponsor worden betekent dat u er voor zorgt dat er een kind naar de basisschool kan gaan of een scholier naar het voortgezet onderwijs. Dat kost € 72 respectievelijk € 96 per jaar. U kunt jaarlijks betalen, per maand of per kwartaal.

Meer info vindt u (binnenkort) op www.amahoro-hoorn.nl,

Agenda



Donderdag 10 januari

18.00 uur

In de Bonfoyer
Samen aan tafel

Zondag 13 januari

16.30 uur

In de Bonfoyer
Zanguurtje

Dinsdag 15 januari

14.30 uur

In de Bonfoyer
Ouderenmiddag

20.00 uur

in de Bonfoyer
Bijbelverhalen in de kunst

Zondag 27 januari

16.30 uur

In de Bonfoyer
Zanguurtje

Donderdag 31 januari

20.00 uur

in de Bonfoyer
Bijbelverhalen in de kunst

Dinsdag 5 februari

20.00 uur

in de PASTORIE
Vorbereiden van de dienst van
17 feb.

Dinsdag 12 februari

14.30

In de Bonfoyer
Ouderenmiddag

20.00 uur

in de Bonfoyer
Bijbelverhalen in de kunst

Woensdag 13 februari

18.00 uur

In de Bonfoyer
Sobere broodmaaltijd

20.00 uur **gewijzigde datum!!**

in de PASTORIE
Vorbereiden van de dienst van
17-2

Woensdag 20 februari

18.00 uur

In de Bonfoyer
Sobere broodmaaltijd

Zondag 24 februari

16.30 uur

In de Bonfoyer
Zanguurtje

Dinsdag 26 februari

19.30 uur

In de Bonfoyer
Filmavond

Woensdag 27 februari

18.00 uur

In de Bonfoyer
Sobere broodmaaltijd

Donderdag 28 februari

20.00 uur

in de Bonfoyer
Bijbelverhalen in de kunst

Adressen

- Predikant: Ds. T. Don, Meerlaan 40 A, ☎ 570012
predikant@bonifaciuserkmedemblik.nl
- Scriba: E. van der Heijden-van den Akker,
Bottelierstraat 20, ☎ 543336
- College van Kerkrentmeesters: P. Keemink, Huijgendijk 21 W'hoof ☎0228-584108
R. van der Heijden Bottelierstraat 20, ☎ 543336
- Diaconie: R. Arendse, Westerdijk 5, ☎ 544156
Rekening diaconie: J.P. Reinstra, Vlietsingel 49, ☎ 542043
1324.03.366 (bank)
- Vrijwillige bijdragen: t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik
5868.27.404 (bank)
D. Meijers Waterborg 31, ☎ 542124
- Overige betalingen: t.b.v. kerkblad, solidariteitskas, giften,
collectebonnen, etc.
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik
5136951 (giro) of 3330.12.992 (bank)
P. Schenk, Vlietsingel 20, ☎ 543395
- Z.W.O.: t.n.v. ZWO Prot. gemeente te Medemblik
5338820 (giro)
- Bonifaciuserk: Kerk en/of consistorie zijn te bespreken bij:
J. Beek, Wijdesteeg 17, ☎ 541578
en bij R. van der Heijden ☎ 543336
email: cvk@bonifaciuserkmedemblik.nl
- Vermenigvuldiging en verspreiding: L. Smoor, Pekelharinghaven 11, ☎ 544642
Redactie: N.F. Vlaming, Meerlaan 40A, ☎ 608841
onderweg@bonifaciuserkmedemblik.nl
- Website kerk: www.bonifaciuserkmedemblik.nl
Kopij website naar webm@bonifaciuserkmedemblik.nl

Opgave abonnementen kerkblad à € 10,00 per jaar en wijzigingen
adressenbestand doorgeven aan Nelly An Bos, ☎ 545477