

**Paasmorgen
5 april 2026**



Bonifaciuskerk te Medemblik

Voorganger: ds Gert Kwakkel
Organist: Arnold de Greeuw
Lector: Hanny Langebeeke
Mmv Muziekensemble

**Voor de dienst speelt de organist
'Christ lag in Todes Banden' van Johann Sebastian Bach**

Binnenkomst kerkenraad

Zingen: Hemelhoog 169

1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held,
Hij steeg uit 't graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

4. Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid!

Welkom

Toelichting liturgisch bloemstuk

De paaskaars wordt ontstoken

V: De Heer leeft!
Hij is opgestaan!
Zijn licht is midden onder ons!
Allen: HALLELUJA!

Zingen: Lied 601

1/2. Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, een voor een, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

**Stilte - Bemoediging en groet
(daarna gaat ieder zitten)**

Kyriëgebed: Lied 281

1. Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

2. Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

3. Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!

4. Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!

5. Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!

6. De zon straalt van uw aangezicht
en zet ons leven in uw licht.
Amen. Halleluja!

7. Gij hebt uw woord gestand gedaan:
wij zijn met Christus opgestaan!
Amen. Halleluja!

8. Hij gaat ons voor, is ons vooruit.
De schepping zingt zijn vreugde uit:
Amen. Halleluja!

9. Het lied van wie zijn voorgegaan
zet ons vandaag tot zingen aan:
Amen. Halleluja!

10. Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja!

Glorialied: 624

1. Christus, onze Heer, verrees,
halleluja!
Heilige dag na angst en vrees,
halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!

2. Prijs nu Christus in ons lied,
halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja,
die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf,
halleluja!

3. Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja,
heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der hemelen Heer,
halleluja!
Engelen jubelen Hem ter eer,
halleluja!

Gebed bij het openen van de bijbel

Lezing: Johannes 20

Zingen: Projectlied

Refrein:

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.

7. Leeg is het graf, maar hoe helder de morgen!
Zinloos de steen, want Jezus leeft!
Hij gaat ons voor en wij die Hem volgen
vieren het leven dat Hij met ons deelt.

Refrein:

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.

Verkondiging



Zingen: Lied 630

1. Sta op! - Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wonderen om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

2. Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.

3. Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, - alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

4. Sta op! - Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van 't graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid, -
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.

Collecten

- Kerk in actie Werelddiaconaat India
- Kerk

Tijdens de collecte speelt het muzikensemble een voorspel en het lied 623: 'O hart, spring op vol vreugde'

Overhandiging van de Statenbijbel van ds. Van der Neut door Cobi Engels-van der Neut

Zingen: Lied 313

1. Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

Gebeden

Zingen, staand: Lied 634

1. U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

2. Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Uitzending en zegen, met gezongen Amen

