

Onderweg



Protestantse Gemeente Medemblik



september - oktober 2021

Onderweg september - oktober 2021

uitgave van de Protestantse Gemeente Medemblik

Dit jaar is het Pieter Backer Orgel in de Bonifaciuskerk 350 jaar oud. Dit jubileum is gevierd in juli j.l.

In deze uitgave is er speciale aandacht voor de geschiedenis van het orgel en van de Stichting Pieter Backer Orgel.

Het artikel op blz. 8 en 9 is geschreven door Rob van der Heijden.



Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot donderdag 30 september. Inleveren via het bekende e-mailadres: onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Het volgend kerkblad zal rond 15 oktober verschijnen.

Komende inleverdata: inleveren tot 18 november, verschijnen rond 26 november.

Van de redactie.

Dit is de eerste uitgave van de vernieuwde Onderweg. Ons blad wordt voortaan gemaakt i.s.m. 'De Zalige Zalm'. De Zalige Zalm is een communicatiebureau voor de kerken. Zij helpen kerken om hun communicatie te verbeteren. De specialiteit is het uitgeven van kerkbladen en het ondersteunen van lokale kerkbladredacties.

Onderstaande tekst is te vinden op hun website (www.dezaligtezalm.nl):

"Iedereen die binnen een kerkgemeenschap iets wil veranderen aan vertrouwde gewoontes kent de aarzelende reacties. Ook als het gaat om het kerkblad, de website of over het aanspreken van nieuwe groepen. Wie aan de slag gaat met communicatie binnen een geloofsgemeenschap krijgt niet zelden te maken met weerstand tegen veranderingen. Dan ga je als een zalm, tegen de stroom in. Vandaar die zalm in onze naam. Daaroverheen gaat een zalig rooms sausje. Een sausje met een knipoog naar de katholieke achtergrond van de oprichters. Inmiddels werkt De Zalige Zalm voor zowel katholieke, protestantse als evangelische kerken en is ons team oecumenisch van samenstelling."

Een drietal mensen (Alma en Arnold de Greeuw, Jan Pieter Reinstra) heeft een introductie cursus gevolgd om onze Onderweg te kunnen maken. Deze eerste uitgave is dan ook niet alleen door de redactie gemaakt, maar Alma en Arnold hebben ook hun bijdrage geleverd!

De foto bij het artikel over de Stichting Pieter Backer Orgel én de foto op de cover zijn gemaakt door Arnold de Greeuw.

Kerkdiensten in de Bonifaciuskerk aanvang: 10.00 uur



- zondag 5 september**
collectes:
koster:
- voorganger: mevr. ds. H. Smit uit Purmerend.
Werelddiaconaat Ghana en Generale kas predikantstraktementen.
(1e Collecte voor diaconie, 2e collecte voor de kerk.)
Th. Hoff
- zondag 12 september**
collectes:
koster:
- Startzondag.** voorganger: mevr. ds. H. Boot.
Eigen diaconaal werk en Algemene kosten.
J. Kool
- zondag 19 september**
collectes:
koster:
- voorganger: ds. O. van Dongen uit Amsterdam.
Zending Syrië en Energiekosten.
J. Kool,
- zondag 26 september**
collectes:
koster:
- Oecumenische dienst.**
voorganger: ds. J. Waringa van de Doopsgezinde Gemeente.
Nader te bepalen in overleg met de Raad van Kerken.
N. Buijze
- zondag 3 oktober**
collectes:
koster:
- voorganger: ds. W. den Braber uit Vriezenveen.
Kerk en Israël en Klein onderhoud.
Th. Hoff,
- zondag 10 oktober**
collectes:
koster:
- voorganger: mevr. A. van Putten - Knol.
Vluchtelingenkinderen en Algemene kosten.
J. Kool
- zondag 17 oktober**
collectes:
koster:
- voorganger: drs. J. Mulder uit Hilversum.
Werelddiaconaat Kameroen en Instandhouding eredienst.
J. Kool,

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de websites:

www.bonifaciuskerkmedemblik.nl

www.kerkdienstgemist.nl > Noord-Holland > Medemblik.

Luisteraars via internet kunnen de collectiedoelen steunen door een bijdrage over te maken:

diaconie: NL13 RABO 0132 4033 66 kerk: NL32 RABO 0333 0129 92

Van de predikant

Door de storm...

Toen het op een zondag in de kerk ging over 'de storm op het meer' - bange leerlingen in een boot en Jezus even ver weg - toen zongen we een oud lied, O God, die droeg ons voorgeslacht... Het is lied 90a uit het Liedboek en het vijfde couplet begint met de zin: De tijd draagt alle mensen voort op zijn gestage stroom...



Jan Beek tekende ooit zo'n boot op zee. Een gestage stroom lijkt het. Maar elke zeeman, elke visser weet, dat het ineens kan omslaan in een storm.

Zo is ook de tijd van leven een gestage stroom, waarbij het ineens kan stormen. We ontkomen er niet aan. We kennen het allemaal. Onverwacht kan het dichtbij komen. Als ziekte je treft, ongeluk, zorgen, verdriet, rouw, ongewilde veranderingen... Onverwacht komt de storm ook dichtbij als een predikant een afscheid aankondigt... U bent inmiddels allemaal op de hoogte van dit spijtige nieuws. Via de afkondiging en via een brief in mailbox of brievenbus. Er is daarna 'onderweg' veel over gesproken. Er is bij de koffie na een dienst over gesproken. Dat er veel verschillende gevoelens en reacties zijn, is begrijpelijk. We komen terecht in de storm... en waar is de overkant...

Als kerkenraad en predikant hopen we en vertrouwen we op een goede weg naar de toekomst. De weg van een gemeente, die lasten heeft afgeschud. Een gemeente, waarin ieder die dit kan een kleine taak vervult, zoals nu ook al veel gebeurt. Niet de zorgen staan dan centraal, maar het samen zijn, het gemeente zijn in en voor Medemblik, in en voor de wereld. Door de storm gegaan... onderweg met de Eeuwige, die ook de weg met onze voorouders ging. Die hen droeg en ons dragen zal. Op elk vaarwater, zoals de boot van Jan Beek.

Door de zomer...

Hoewel nog met corona-beperkingen is de zomer voor velen vakantietijd. Sommigen van ons zijn nu ver buiten Medemblik, anderen blijven 'binnen de poort'. Weer anderen komen naar ons stadje toe. En uiteraard is de kerk veel open!

Sowieso geldt dat voor de zondagmorgen: We zijn open. Er komen vertrouwde gastpredikanten. Er is koffie na de dienst. Dus wilt u een zinvolle zondag, kom!

Daarnaast is de tentoonstelling 'Ode aan het landschap' heel de zomer te zien. Prachtige kunst in een verrassende verscheidenheid. U zult veel herkennen. Het is een bezoek zeker waard!

En 'last but not least' er is ook een aanbod van boeken, dat steeds wordt aangevuld, zodat ook dit de moeite van het bekijken waard is. Dus wilt u een mooie middag, kom naar de Bonifacius.

Het is al eens eerder in de Onderweg vermeld, maar het is goed om het af en toe te herhalen. In de regio is de 'Stichting Hulpverlening Westfriese Kerken' pastoraal actief. De mensen van deze stichting bieden hulp aan, een gesprek, begeleiding in moeilijke situaties en in tijden van crisis. Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer 0229-271684 van de Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken.

In de zomertijd heeft de redactie van uw Onderweg de eerste stappen gezet op de nieuwe uitvoering van het kerkblad. De organisatie 'de Zalige Zalm' is in dit werk gespecialiseerd en biedt op de computer een zogenoemde 'knoppencursus' aan. Zij geven veel mogelijkheden en materiaal. Na de cursus kan een redactie ermee gaan werken en ervaring opdoen. En dan zien wij... de 'Onderweg-verandering'... in dit of in het volgende nummer.

Door de zomer heen komen we bij 12 september, de zondag van het afscheid. Mijn wens is om dit in de besloten kring van de gemeente te doen, u weet het. Zo hoop ik, dat we dan in alle rust samen zijn, kunnen zingen, de bijbelwoorden horen, God om nabijheid en zegen kunnen vragen en elkaar allen bij de koffie mogen ontmoeten. En daarna... preekregelaar Henny heeft al enkele gastpreekbeurten voor mij ingeboekt. We zullen elkaar weer zien!

Tot slot

Deze kopij is al vroeg geschreven, eind juli, voorafgaand aan mijn vakantie. Op 30 augustus ben ik weer aan het werk. Laatste taken zijn het in die dagen. Hebt u mij nodig, laat het weten; het kan! Nog even lied 90a. In het zesde couplet van dit lied klinkt een gebed:

'Wees ons een gids in storm en nacht...'

En niet alleen in storm en nacht, voeg ik dan toe, maar altijd. Bij komen en gaan, bij nacht en dag, in vreugde en verdriet, in heel dit lieve leven. Dat de Eeuwige wegen geeft en meegaat, met u, met jou, met ons allen. Kome wat komt.

Met een aandachtige groet,

Hetty Boot

Oostersingel 9b

1671 HA Medemblik

06-30171185

boothetty@gmail.com

predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Overdenking

Woorden voor de werkelijkheid

Het Woord (woord) moet werkelijkheid worden, maar de werkelijkheid moet ook woord worden. Het volstaat niet dat wij gewoon maar leven. We moeten ook onder woorden brengen wat we beleven, anders kan ons leven niet meer vitaal en creatief worden.

Als je een heel mooi uitzicht op een landschap ziet, zoek je woorden die kunnen uitdrukken wat je ziet.

Als je een zorgzaam iemand ontmoet, wil je over die ontmoeting spreken.

Als je zorgen of narigheid hebt, dan heb je de behoefte om erover te praten.

Als je ineens heel blij kunt zijn, wil je dat ook uiten.

Door er woorden aan te geven maak je je eigen wat je beleeft. Door er woorden aan te geven wordt een belevenis tot een typisch menselijke ervaring.

Uit: 'Een jaar met Henri Nouwen',
Wijsheid en geloof voor elke dag.
Ingezonden door Wil Zeldenrust.

Waarover spraken zij in de kerkenraad

Op 28 juni hadden we een extra kerkenraadsvergadering omdat ds. Hetty Boot in de vergadering van 14 juni aan de kerkenraad had laten weten, dat zij per 12 september afscheid wil nemen van onze gemeente. Inmiddels heeft iedereen in de gemeente de brief van de kerkenraad daarover ontvangen op 11 juli.

In de vergadering van 28 juni was ds. Peter Verhoeff, de classispredikant aanwezig. Op 21 juni had hij een gesprek gehad met ds. Hetty Boot en het verslag daarvan is aan de kerkenraad meegedeeld.

De conclusie is dat wij een goede kerkgemeenschap zijn, maar dat het kerkgebouw een grote zorg is en dat het ontbreekt aan bestuurskracht. Wij hebben straks geen voorzitter meer en het CvK bestaat nog maar uit één ouderling-kerkrentmeester, wat kerkordelijk alleen kan in een overgangperiode.

Ds. Peter Verhoeff adviseert om een interim-predikant aan te stellen voor ongeveer 2 jaar en om een ambulant predikant te zoeken voor de pastorale zorg.

Twee dingen zijn belangrijk:

- a. Het gebouw uit handen geven
- b. Naar de bestuurskracht kijken.

We moeten wel zorgen dat we eigen baas blijven. Een fusie hoeft niet, dat is niet het landelijk beleid van de Protestantse Kerk. Wel zullen er mensen uit Medemblik in een overkoepelende kerkenraad moeten plaatsnemen.

Op 21 juli was er een extra kerkenraadsvergadering met ds. Braamse, interim-predikant, om te kijken of wij met hem een overeenkomst willen sluiten.

Een interim-predikant neemt niet over, maar stuurt aan en begeleidt.

De volgende drie punten zijn de aandachtspunten:

- a. De personele bezetting in de kerkenraad.
- b. De samenwerking met de Stichting Bonifaciuskerk en het uit handen geven van het kerkgebouw.
- c. Bestuurlijke samenwerking met de buurgemeente Opperdoes.

De kerkenraad besluit na zijn vertrek om in zee te gaan met ds. Braamse vanaf 1 oktober voor 8 uur per week.

Op zondag 29 augustus gaat ds. Braamse voor bij ons in een dienst en dan zal hij zich voorstellen aan de gemeente.

Dagelijks leesrooster

september:

- 01 woensdag Galaten 3:1-14 Tact?
- 02 donderdag Galaten 3:15-29 Nalatenschap
- 03 vrijdag Galaten 4:1-11 Rechten van het kind
- 04 zaterdag Psalm 54 Gebed na verraad
- 05 zondag Johannes 7:1-13 PR-strategie
- 06 maandag Johannes 7:14-24 Wijsheid van boven
- 07 dinsdag Johannes 7:25-36 Tijd en plaats
- 08 woensdag Johannes 7:37-52 Wie is Jezus?
- 09 donderdag Galaten 4:12-31 Volg het goede voorbeeld
- 10 vrijdag Galaten 5:1-12 Scherpste
- 11 zaterdag Galaten 5:13-26 Vruchtbaarheid
- 12 zondag Galaten 6:1-18 Draagtijd
- 13 maandag Psalm 92 Geniet van de rustdag
- 14 dinsdag Spreuken 11:1-16 Eerlijk duurt het langst
- 15 woensdag Spreuken 11:17-31 Positief of negatief
- 16 donderdag Spreuken 12:1-12 Omgaan met kritiek
- 17 vrijdag Spreuken 12:13-28 Verstandig of dwaas
- 18 zaterdag Marcus 9:14-29 Geloofskracht
- 19 zondag Marcus 9:30-41 Belangrijkheid
- 20 maandag Marcus 9:42-50 Amputatie
- 21 dinsdag Psalm 102:1-12 Noodkreet
- 22 woensdag Psalm 102:13-29 Vertrouwen
- 23 donderdag Spreuken 13:1-9 Leeflessen
- 24 vrijdag Spreuken 13:10-25 Keuzemogelijkheden?
- 25 zaterdag Psalm 62 Rustgevend
- 26 zondag Efeziërs 4:1-16 Een geschenk uit de hemel
- 27 maandag Efeziërs 4:17-24 Nieuwe wegen inslaan
- 28 dinsdag Efeziërs 4:25-5:2 Maak Gods heilige Geest blij
- 29 woensdag Efeziërs 5:3-20 'Er moet licht komen!'
- 30 donderdag Spreuken 14:1-14 Wat is wijsheid?

oktober:

- 01 vrijdag Spreuken 14:15-24 Goed en kwaad
- 02 zaterdag Spreuken 14:25-35 Positief en negatief
- 03 zondag Johannes 8:1-11 Zandschrift
- 04 maandag Johannes 8:12-20 Getuigenis
- 05 dinsdag Johannes 8:21-36 Bevrijdende waarheid
- 06 woensdag Johannes 8:37-47 Wie is je vader?
- 07 donderdag Johannes 8:48-59 Wie heeft Abraham gezien?
- 08 vrijdag Jesaja 28:1-13 Wartaal
- 09 zaterdag Jesaja 28:14-22 Hoeksteen
- 10 zondag Jesaja 28:23-29 Landbouwbeleid
- 11 maandag Jesaja 29:1-8 Ariël uitgeschakeld
- 12 dinsdag Jesaja 29:9-16 Gesloten boek
- 13 woensdag Jesaja 29:17-24 Alles wordt anders
- 14 donderdag Marcus 10:1-12 Huwelijkswet
- 15 vrijdag Marcus 10:13-22 Kinderen van het koninkrijk
- 16 zaterdag Marcus 10:23-31 Door het oog van een naald



1671 – 2021

350 jaar Pieter Backer orgel in de Bonifaciuskerk

De redactie van de Onderweg vroeg om een artikel over de historie van het Pieter Backer orgel. De lengte van het artikel mocht maximaal 350 woorden zijn, één woord per jaar dus! Al snel bleek dat dit niet ging lukken. Daarop besloten we een beknopte historie te combineren met een even beknopte beschrijving van 33 jaar Stichting Pieter Backer Orgel.

Een volledige beschrijving van de geschiedenis van orgel en stichting is te vinden op de website van de Protestantse Gemeente www.bonifaciuskerkmedemblik.nl/orgels

Beknopte historie van het Pieter Backer Orgel in de Bonifaciuskerk van Medemblik

1671 Pieter Backer bouwt een drie klaviers orgel met Hoofd-, Rug- en Borstwerk. Het Pedaal is aangehangen. Het orgel staat tegen de Noordmuur van de kerk.

1785 Christoffel Bätz vervangt het oorspronkelijke rugwerk door een geheel nieuw. Tevens wordt een nieuw orgelbalkon gemaakt.

1859 Het orgel wordt verplaatst naar de huidige plek aan de Westmuur tegen de toren door van Overdiek. Hierna volgen veel klachten over het gebrekkig functioneren

1863 Orgelmaker Van Dam (Leeuwarden) herstelt de schade, ontstaan door blikseminslag in de toren. De hoofdwerklade wordt vervangen, een aantal gebreken hersteld en enkele registers veranderd. Tevens brengt Van Dam een gelijkzwevende stemming aan.

1966 Reparaties door D.A. Flentrop (Zaandam) Er wordt een stemming naar Andreas Werckmeister aangebracht.

1989 De vier spaanbalgen worden uit de toren gehesen en in de werkplaats van Flentrop gerestaureerd.

1994-2000 Algehele restauratie door Flentrop Orgelbouw Zaandam. De situatie uit 1863 wordt

als uitgangspunt genomen waarbij het orgel weer in gelijkzwevende stemming wordt gebracht. Een uitzondering vormt het borstwerk dat werd teruggebracht naar de toestand van 1671. Flentrop completeert de octaaf 2' met nieuw pijpwerk in de bas en reconstrueert de sesquialter.

De Stichting Pieter Backer Orgel

In 1986 werd een orgelcommissie opgericht: voorzitter Paul Stam, penningmeester Johan Gootjes en secretaris Rob van der Heijden. Doel van de commissie was tweeledig

- Het orgel frequenter te laten bespelen en beluisteren;
- Het orgel in goede staat brengen.

Eerste punt van aandacht was de vier in de toren opgestelde spaanbalgen, alle vier heel erg lek, evenals het windkanaal vanuit de toren naar het orgel. In 1986 werd gestart met een serie 'marktconcerten' om 16.00 uur, tegen het eind van de 'Romantische Markt' die in Medemblik werd georganiseerd. De concerten werden gegeven door studenten van het Conservatorium Alkmaar waar Jos van der Kooy hun docent orgel was. De collecten bij de uitgang van deze concerten waren bestemd voor herstel van het orgel.

In 1987 werden naast de marktconcerten begonnen met 'Orgel Plus..Concerten'. Ook hieraan werd belangeloos door verschillende organisten, andere musici en koren meegewerkt.

In 1988, op 30 maart, werd de Stichting Pieter Backer (SPBO) opgericht met als doelstellingen:

- Het aanwenden van het Pieter Backer orgel in de Bonifaciuskerk van Medemblik voor kerkelijke en culturele doeleinden;
- Het blijvend vestigen van de aandacht op de historische en muzikale waarde van het Pieter Backer orgel;

- Het voor het instandhouden van het Pieter Backer orgel bijeenbrengen van de nodige middelen.

In 1989 werden, als eerste resultaat van de fondsenwerving, de blaasbalgen en een windkanaal gerestaureerd. Tijdens de grote kerkrestauratie in 1993 en 1994 was de stichting vertegenwoordigd in de restauratiecommissie, mede om te bevorderen dat de akoestiek van de kerk niet zou worden aangetast. Ook werd actief meegewerkt aan het verkrijgen van het koororgel in de kerk.

Na de kerkrestauratie werd de fondsenwerving geïntensiveerd en werden weer veel concerten ten bate van de restauratie gegeven. Hiermee werd het mogelijk een restauratie van het orgel in fasen te laten uitvoeren door Flentrop

Orgelbouw uit Zaandam onder advies van Cor Edskes. Deze restauratie werd voltooid in 2000. En nu in 2021 staat het Pieter Backer orgel 350 jaar in de Bonifaciuskerk in uitmuntende staat.

Subsidie's van overheid, allerlei particuliere fondsen, jaarlijkse bijdragen van donateurs, giften na gehouden "bedelacties", de opbrengsten van concerten en de belangeloze medewerking van tal van musci hebben ervoor gezorgd dat de kerkgemeenschap geen cent aan de restauratie heeft hoeven bijdragen en een orgel heeft dat weer vele jaren de lofzang kan ondersteunen.

De Stichting Pieter Backer Orgel is trots op het behaalde resultaat en de weg die daartoe geleid heeft. Zij hoopt het orgel de komende jaren nog dikwijls te laten bespelen en beluisteren.



Augustus 2021, Paul Stam, Johan Gootjes, Rob van der Heijden

Op 24 juli was er een jubileumconcert ter gelegenheid van 350 jaar Pieter Backer orgel. Tot onze schrik ontdekten we dat de aankondiging daarvan niet naar de Onderweg was gestuurd. Mogelijk dat u daardoor dit unieke concert, met enthousiaste bezoekers uit heel Nederland, heeft gemist

Onze excuses hiervoor,
Bestuur Stichting Pieter Backer Orgel .

Uit de gemeente

Blijf in contact met uw kerk.

Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan: Johan Bouma, Vooreiland 13, tel. 06-37225475, mail: johanbouma@hetnet.nl

Verhuisd

06-06: de heer G. Klopper
06-06: mevr. M. Klopper-Uijl \\
03-08: mevr. T. Rustenburg

Verjaardagen

14-09: mevr. P.M. Meijers - van Gijzen \\
17-09: mevr. T.G. Smoor - Grootenhuis
21-09: mevr. A.M. van de Wetering - Gelmers
02-10: mevr. W.C. Heerina - Kaspers
08-10: de heer M. Bood
27-10: de heer P.G. Bomekamp

Jubilea

15-09: dhr. en mevr. Reinstra-van der Linde,
14-10: dhr. en mevr. Verschoor-van der Poel,
30-10 : dhr. en mevr. M. Bouwman-Hoekstra,

Ouderenmiddag

Wat zal het fijn zijn om elkaar weer te zien en te horen.

U weet het: We hebben altijd een goed en gevarieerd programma op de derde dinsdag van de maand.

We denken weer te starten op 21 september en wel in Hotel West met een broodmaaltijd. En dat weet u: Dat is Jose wel toevertrouwd,.

Verdriet was er ook het afgelopen jaar, want er zijn een heer en zes dames overleden.

Iedereen krijgt nog een officiële uitnodiging en neem gezellig iemand mee.

U snapt wel dat u dat even door moet geven.

Vriendelijk groeten namens het ouderenteam, Nel, Regien, Gees, Janny, Ali, Dicky .

Ina Bakker ,
tel 0227 542626.

A landscape photograph showing a deforested area. In the foreground, a large, weathered tree stump stands on a patch of moss. To the right, a large, leafless tree stands on a hillside. The background shows a line of trees under a clear blue sky.

***G**eneraties gaan, generaties komen,
maar de aarde blijft altijd bestaan.*

Prediker 1,4

Groene kerk worden

Overal om ons heen komt er steeds meer aandacht voor groen, duurzaam handelen en leven. Ook de kerk is hier al een tijdje mee bezig en er zijn inmiddels al behoorlijk veel kerken die zich 'Groene Kerk' mogen noemen. Ook wij hebben ons aangemeld!

Maar..... Wij moeten daar natuurlijk wel wat voor doen!

De kerkenraad is begonnen met wat punten op te schrijven waar wij in de toekomst meer aandacht aan willen besteden:

@ PLASTIC scheiden: In de keuken staat nu een afvallemmer waar u dit plastic afval in kunt doen. Geen plastic gebruiken is natuurlijk nog beter. Dus voortaan gebruiken we nog alleen maar kopjes en glazen voor ons drinken. Dit scheiden doet u thuis ook vast al. Ook het plastic wat nu gebruikt wordt om de bloemen in te doen, willen we zoveel mogelijk beperken en als de rol op is geen nieuwe meer kopen, maar overgaan op papier.

@ Ook willen we kijken of we op onze stroom/verlichting kunnen bezuinigen door eventueel led-verlichting aan te schaffen en natuurlijk op te letten dat er niet onnodig lampen (blijven) branden. Alle beetjes helpen.

@ Groene spreker uitnodigen voor onze gemeenteavond; dhr. Reinier van de Berg van het weerstation is genoemd.

@ Met bid- en dankdagen het klimaat/milieu meer centraal stellen door een originele actie of wedstrijd te organiseren.

Suggesties zijn welkom!

Wij hopen, dat een ieder van ons oog krijgt voor het belang dat we onze aarde niet langer mogen uitputten en op zijn en haar manier mee zal willen werken om onze kerk het predicaat 'GROENE KERK' te laten krijgen.

Namens de kerkenraad,
Wil Zeldenrust

P.S. Nagekomen informatie: Wim Bakker vertelde mij dat hij indertijd tijdens de laatste restauratie steenwol (voor isolatie) had aangebracht tussen de dakconstructie!

De Gambia actie loopt nog even door

In de Bonfoyer hebben we al de dozen gezien met speelgoed en kinderkleding die zijn opgehaald. Via de Stichting Bonifaciuskerk is er een actie die nog even doorloopt. Hiermee steunt men de projecten van Lamin in zijn geboorteplaats in het binnenland van Gambia. Lamin is een Gambiaan die in Amsterdam woont. Hij werkt voor een uitzendbureau in de bagage-afhandeling op Schiphol. Hij komt zelf de spullen ophalen en als er een container vol naar Gambia gaat, is hij er ter plaatse bij om de spullen te verdelen.

Tot nu toe komt er weinig tot geen kinderkleding of speelgoed, puzzles, pennen, tekenboeken e.d. binnen.

Deze spullen kunnen nog steeds worden ingeleverd in de Bonfoyer of bij Marianne van der Stolpe.

Ingezonden

Reactie op de brief van 11 juli 2021.

Heb je dat ook? Ik schrijf drie keer een brief als ik met instanties correspondeer. Vroeger in mijn groene leven deed ik dat ook. In de eerste brief bekritiseerde ik alle instanties waar ik mee te maken had: geboorte, doop, catechisatie, knapenvereniging, Youth for Christ, Stichting Bonifaciuskerk, jongelingsvereniging, C.N.V, jeugdclub, jeugdraad, aannemers bedrijf, gemeentewerken, klanten, personeel, Zondagschool, kerkenraad, voetbal, Z.W.O, bijbelgenootschap, Raad van toezicht van de Boerenleenbank.

De tweede brief is gematigd en inhoudelijk zakelijk.

De derde brief kwam zuiver op schrift en bedoeld als zijnde de ander te overtuigen van mijn gelijk.

Nu is elke brief van instanties even schrikken, het valt onverwacht op de voordeurmat. De taal is moeilijk te lezen, laat staan begrijpen. Zo ook de brief van de Bonifaciuskerk. Ik heb deze drie keer gelezen. Verontwaardigd omdat zonder voorkennis, van een gemeenteledenbijeenkomst, een onbekende ds. Peter Verhoeff, welke de kleine kring van bestuurders zo wist te manipuleren, dat zij met overtuiging de leden per email of brief in kennis stelden van het einde der Hervormd-Gereformeerde Gemeenschap ter plaatse.

Na een goede, doordachte overdenking van ds.Hetty Boot, waarin de discipelen overvallen werden op het stormachtige meer. Werden deze ervaren vissers, geconfronteerd met spoken op de woeste golven. Na de dienst mochten wij luisteren naar de voorzitter (in cognito dominee) die ons meldde dat onze geliefde ds. Hetty Boot haar contract opzegde. Zij hoopt dat elders een betere invulling van haar inzet gevonden kan worden.

De koffie, voor de eerste keer weer, lag op ons schoteltje, de schrik zat er diep in. Gelukkig aan het einde van de eerste brief werd ruimte gegeven om weer vruchtbaar gemeente te kunnen zijn. Die wil en die hoop is er. En dan komt er ook ruimte voor een nieuwe predikant???

Gelukkig vond ik mijn troost in lied 904:

*Laat Hem besturen, waken, 't is wijsheid wat Hij doet! Zo zal Hij alles maken,
dat g' u verwonderen moet, als Hij die alle macht heeft, met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft, waarom gij thans nog schreit.*

Wim Bakker.

Startzondag 12 september

Zondag 12 september is het begin van het nieuwe kerkelijk seizoen. Hoewel het de zondag is waarop wij afscheid nemen van onze ds.Hetty Boot, willen we ook stilstaan, of liever: in de starthouding gaan staan voor de volgende ronde. Door alle corona-beperkingen zijn veel activiteiten in de achterliggende periode niet doorgedaan, maar we klimmen langzaam uit het dal en kijken vooruit naar wat we weer kunnen gaan ondernemen en oppakken.

Het leek ons gezellig om dat met een gezamenlijke lunch te doen. Aansluitend aan de kerkdienst en een extra lang koffie/thee-samenzijn, bent u welkom om gezellig samen een eenvoudige lunch te nuttigen.

I.v.m. het boodschappen doen, vragen wij u zich aan te melden bij Wil Zeldenrust tel. 544783 / w.zeldenrust@quicknet.nl of Hannie Huttinga tel. 06 22897967 / duinhut1@gmail.com

U komt toch ook?

Namens de kerkenraad, Wil Zeldenrust en Hannie Huttinga.

De Protestantse Kerk in Nederland wil u graag op de hoogte brengen van activiteiten in het hele land, van nieuwe uitgaven en materiaal voor het gemeentelven. Hieronder een greep uit de komende activiteiten. Samenstelling: Jedidja Harthoorn

Meer nieuws op
protestantsekerk.nl

18-26 september:
PAX Vredesweek



Vrede lijkt vanzelfsprekend, maar niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Tijdens de PAX Vredesweek komen daarom elk jaar honderden verschillende lokale activiteiten samen in één nationale Vredesweek. Dit jaar is het thema van de week 'inclusief samenleven'. Hoe kunnen we herkennen waar mensen uitgesloten worden, en recht doen aan iedereen?

>> vredesweek.nl

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



Leven in vertrouwen:
hoe doe je dat?

We kunnen ons als mensen eindeloos zorgen maken. Over ons geluk en ongeluk, over ons werk en onze carrière, over onze kinderen en kleinkinderen, over onze gezondheid en ons sterven. Als reactie daarop proberen we vaak krampachtig ons leven te sturen.

De Bijbel laat ons zien dat er ook een andere houding mogelijk is. Een houding van vertrouwen en overgave, in de wetenschap dat de toekomst in Gods hand is. Maar hoe leren we om te leven in dat geloofsvertrouwen? Lees meer over dit thema op petrus.protestantsekerk.nl en bestel de gratis Petrus-uitgave!

>> petrus.protestantsekerk.nl/vertrouwen

Protestantse Canon

Het kerkgebouw, de taal, de muziek... Soms weet je meteen: dit is typisch een protestantse gemeente. Er zijn veel symbolen, woorden, gebruiken, voorwerpen en mensen die de Protestantse Kerk hebben gemaakt tot wat ze is. Onder de noemer #protestants werkt Petrus daarom aan een protestantse canon. Bekijk de canon-inwording alvast online!

>> petrus.protestantsekerk.nl/protestants



(foto: Tom Stanowicki)



GEZONDHEID



KIK

"Gezondheid!" roepen de muizen in koor, als Kikker op een zonnige dag heel hard niest. Dan piept Martje muis: "O nee! Je hebt toch niet de kikkerkoorts?" Ineens springen alle muizen zenuwachtig door elkaar. De kikkerkoorts is besmettelijk. Je gaat ervan niezen en je wilt maar één ding: de koele vijver inplonzen. De muizen willen niet ziek worden - want zwemmen, brrr! "Voel je je wel goed, Kik?" vragen ze bezorgd. "J-jawel," zegt Kik "Ik-ik-kwatsjoe! Voel me prima. Een beetje warm. Ik neem even een duik in de vijver, doe!" De muizen blijven achter. "Zie je wel. Hij hééft het. En wij krijgen het ook." Ineens vraagt Marius mis plechtig het woord. "Vrinden, er is een OPLOSSING!"

De muizen gaan in een kring om Marius heen staan. "Ik heb het op televisie gezien. We moeten allemaal een PRIK. Of twee! Daarna word je niet meer ziek." Dat is topnieuws! "Waar kunnen we de PRIK halen?", "Mag ik er ook twee?!", klinkt het door elkaar. Marius wijst vier muizen aan om alles te organiseren. Zij snellen weg naar de keuken en even later klinkt een klotsend geluid. Twee vrienden rollen een fles sinas voor zich uit, de derde draagt een teiltje, de vierde een heleboel rietjes. Samen gieten ze de fles leeg en dan mag elke muis naar hartenlust prik nemen. "Heerlijk!" roepen ze "Ik voel me stukken gezonder!" Als Kik terugkomt, is er geen prik meer over. Maar ach, hij voelt zich alweer Kiklekker.



Gezond

De kerk is een plek voor gezonden én zieken, een plek waar je bij een gemeenschap hoort, waar ieder de anderen ziet als vrienden, dat is het genezende van Gods woord! Want Jezus ging rond om de mensen te helen, niet enkel hun kwalen, maar ook hart en mond. Zo leer jij met iedereen te spelen, niet enkel met knap, rijk en blakend gezond. Dat is het bijzondere van dokter Jezus. Hij kijkt door je heen ... je lichaam, je geest, en weet wat de oplossing van je probleem is. Zijn geloof inspireert ons en prikt ons nog steeds!



Uit de Bijbel

Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam.

Spreuken 16,24



Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns